

Bemidbar (Numeri 1:1-4:20) **Numeri 1:1-4 en vers 44-54;** (Hosea 2:1-22) **Hosea 2:7-22; Romeinen 9:22-33**

Veelzijdig TELLEN ziende op rechtvaardigheid en ontferming van onze hemelse Vader

We staan vandaag niet alleen stil bij de volgende parasja in rij, maar zijn ook aangekomen in het vierde boek van de Torah, door de meeste christenen en ook nog veel in Messiaanse kringen Numeri genoemd.

*Waar komt die naam eigenlijk vandaan?*

Het verwijst naar de volkstelling waar het boek mee begint. We hebben de instructie daartoe en de totaal uitkomst zojuist met elkaar gelezen.

Bij de vertaling in het Grieks dacht men er goed aan te doen het boek daarom de naam Aritmoi mee te geven. Bij de vertaling in het Latijn werd dat Numeri, dat is getallen,

Ik wil daar gelijk maar eens een kritische vraag bij stellen: *hoe zuiver is het om dit boek Numeri toe noemen?*

De Hebreeuwse naam van dit boek is B'midbar, naar de openingszin: JHWH sprak tot Mozes in de woestijn..

*Is dit niet een vorm van toevoegen of afdoen aan de Schrift?*

JHWH sprak tot Mozes in de woestijn heeft een heel andere lading dan 'getallen'.

Iets om over na te denken dus..

Hoe dan ook, er werd geteld in de woestijn, en we zitten ook nog eens in de omtelling, vandaag wordt de 42<sup>ste</sup> omer geteld volgens de Messiaanse telling althans, dus heb ik TELLEN maar als thema gekozen voor vandaag. Ja, nog een week (sjavoea) tellen t/m 49 dagen en dan is het al weer sjavoeot op de 50<sup>ste</sup> dag.



Waar ik ook de aandacht op wil vestigen is enerzijds Gods **rechtvaardigheid** die we onder ogen moeten zien en anderzijds zijn **barmhartigheid** waar we een beroep op mogen doen.

We zien dat al terug bij de volkstelling.. Deze vond plaats toen het volk vertrok vanaf de Sinai, een maand na de inwijding van de Tabernakel.

Realiseer je dat er aan het eind van B'midbar wéér een volkstelling plaats vond!

De tweede telling werd gehouden toen ze bij Moab aankwamen, voordat ze het beloofde land in trokken. Dat was bijna 40 jr later.

*Wat denken jullie? Was het aantal getelde mannelijke personen toen gelijk gebleven, afgenomen of toegenomen?*

Iets afgenomen: 603550 – 601730 = 1820 minder

Je zou een afname kunnen duiden als een gemis van zegen.. Op z'n minst een neutrale opstelling van JHWH als je bedenkt dat het volk 40 jaar in een woestijn heeft doorgebracht.

Maar er is meer over te zeggen;

Er zit inderdaad een heel triest verhaal in deze cijfers verborgen want realiseer je dat slechts 2 personen uit déze eerste volkssamenstelling het beloofde land zouden binnengaan!

Namelijk Jozua en Kaleb.

De rest van de generatie op dat moment is omkomen in de woestijn.

Als het volk gehoorzaam was geweest hadden ze in 11 dagen in het beloofde land kunnen aankomen, het werden er 13780! (38 jr en een paar maanden).

Triest.. 1 Korinthe 10 waarschuwt dan ook dat dit ons tot voorbeeld moet strekken; wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij..



Dat tellen werd door JHWH zelf bevolen, dus daar is niks mis mee, er wordt op allerlei plaatsen in de Schrift geteld zonder problemen, maar het ging wel mis bij de volkstelling van David. *Waarom?* Hij werd gedreven door trots.

Sommigen vragen zich af *of het aantal getelde personen wel reëel is?*

600.000 mannen alleen al, als volk geheel kom je dan met vrouwen en kinderen zeker op 2 miljoen mensen.. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me ook wel eens heb afgevraagd of dit nou letterlijk gelezen moest worden of symbolisch.

Maar er zijn wat argumenten om deze getallen toch echt letterlijk te nemen:

- Om Kanaän in te nemen moest er natuurlijk wel genoeg capaciteit zijn om die volken te verslaan.
- De 70 gezinnen die bij Jozef in Egypte aansloten, hebben 400 jaar de tijd gehad zich te vermenigvuldigen.
- Er was best genoeg ruimte in de woestijn voor zoveel mensen. Als men in rijen van 5 zou hebben gelopen zou die een colonne vormen van 180 km. Die kan passeren in 10 dagen.

- Het argument dat er nooit genoeg te eten kan zijn geweest voor zoveel mensen valt weg doordat God bovennatuurlijk voorzag in manna, water, schaduw overdag en licht/warmte in de nacht
- In 2 Samuel lezen we dat David een leger van 1.3 miljoen soldaten had; dus het volk groeide maar door.

Wist u overigens dat de huidige staat Israël een enorm hoog geboortecijfer heeft vergeleken met veel andere landen?

*Ik citeer even Israël Today: In 2023 is Israël de enige westerse democratie met een relatief hoog geboortecijfer. De bloeiende demografie van het land zorgt voor een versterkte nationale veiligheid (grotere rekruteringsklassen), een groeiende economie en een assertiever buitenlands beleid.*

Ik herhaal een paar gelezen verzen die er voor mij uitspringen: **Numeri 1:51b** En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet ter dood gebracht worden.

Deze instructie vormt zelf de centrale as in dit hoofdstuk dus is heel belangrijk; pas op je TELLEN zagezegd.. met de Heiligheid van God valt niet te spotten.

Ja, het boek Bmidbar belicht duidelijk 2 specifieke kanten aan Gods karakter:

Aan de ene kant Gods ontferming;

- Hij sloot een verbond met Abraham en zijn nageslacht.
- Hij zorgde voor voedsel, water, kleding en schoeisel in de woestijn.
- Er was een wolk en vuurkolom.
- Hij gaf bescherming tegen sterkere vijanden.
- God wil verder met het volk, ook al was het nog zo zondig.

Aan de andere kant zien we Gods rechtvaardigheid. Hij was en is trouw aan zijn verbondsbeloften maar ook aan de verbondseisen; daarmee straft HIJ het volk bij zonde. In Numeri leidde dit tot een generatie die niet in mocht gaan. Dat Jozua en Kaleb als 'heilige rest' wel het land in mogen, tesamen met de volgende generatie laat juist weer Gods barmhartigheid zien.

Vanwege aanhoudende zonde van de generatie die wel het beloofde land mocht ingaan volgde veel later ballingschap en onterving! Daar staan we zo bij stil in de profetenlezing.

*Dit is een ontzettend belangrijk principe in de Schrift: in context lezen. Zodra je leest over oordeel, lees dan verder of iets terug en zie dat er ook altijd ook genade beschikbaar is, of andersom. Zoek altijd naar de balans die de Vader zelf altijd bedoeld heeft ons duidelijk te maken! Doe je dat niet dan verzand je in 'zwarte bevindelijkheid' of juist oppervlakkige God-is-Liefde theologie.*

We zien het zelfde patroon terug in de profetenlezing.. De generatie die wel in het Beloofde land mocht wonen tartte ook steeds weer Gods rechtvaardigheid verrat in het Torah contract. (Zie Leviticus 28 Zegen & vloek- gekoppeld aan 'te gast mogen zijn in ZIJN land')). Dit leidde tot ballingschap voor beide huizen van Israël omdat ze zich misdroegen in het Beloofde land. Het huis van Juda ging 70 jaar naar Babel en toen ze terug kwamen werden ze de Joden genoemd. Het huis van Israël ging in ballingschap naar Assyrië en werd zelfs ontferft! (Jeremia 3:8)

Ik ga trachten een aantal verzen te duiden uit de profetenlezing, maar wel in de context van Hst 1. In Hosea 1 ging het op basis van Gods **Rechtvaardigheid** voor de 10 stammen van Ammi (volk) naar Lo- ammi (géén volk)! En van Ruchama (ontferming), maar Lo Ruchama (géén ontferming)!

Maar direct volgt in Hosea 1:10 gelukkig ook al weer de blijk van Gods **ontferming**: Toch zal het aantal

Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden.  
'Niet-mijn-volk' zal weer omgekeerd worden in 'kinderen van de levende God!'

**Hosea 1:11a** Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten.  
Dit vers laat heel simpel zien dat Juda en Israël, de 2 en de 10 stammen niet op 1 hoop geveegd kunnen worden; de Schrift onderscheid ze.

**Hosea 1:11b** Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.

*Wie is dat Hoofd? Dat moet toch de Messias zijn lijkt me!*

Het gelezen gedeelte uit hoofdstuk 2 beschrijft de hoerij van de 10 stammen in niet mis te verstane bewoordingen en een oordeel inzake gezette tijden.. **Hosea 2:9,10** Nu dan, Ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars, en niemand zal haar uit Mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwemaans dagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen.

*Valt het u op dat er 3 gezette tijden genoemd worden?*

1. Feesten- ik ga er vanuit dat dat de 3 jaarlijkse opgangsfesten moeten zijn Pesach, Sjavoet en Sukkot
2. Nieuwe maansdagen.. expliciet vermeld.. *is er iemand hier die iets speciaals doet op nieuwe maansdag?*
3. haar sabbatten- dat moet slaan op de wekelijkse sabbat

*Is dit alles niet vervangen door andere feestdagen?*

De Gregoriaanse kalender methode is een zonne-kalender waarop men de zondag als rustdag ikt. Er zijn zelfs kalenders die de zondag tot 7<sup>de</sup> dag hebben gemaakt ipv de 1<sup>ste</sup> dag

Pesach werd Pasen, Sjavoet werd Pinksteren en men vergat de nauwe verbintenis met de Wetgeving bij de Sinai, de najaarsfeesten is men helemaal kwijt geraakt en wat viert men dan wel? Kerst.. nergens bevolen in de Schrift en op een tijdstip in het jaar waarop Jesjoea met vrij grote zekerheid helemaal niet is geboren.

Haar vreugde in de ware feesten en hun profetische betekenis opgehouden.. een vorm van straf voortkomend uit Gods rechtvaardigheid. Al de kalenderverwarring zal daar ook wel bij horen! Oh, wat kan ik verlangen naar de wederkomst van de Messias die ook dit alles zal komen recht zetten!

Ja, gelukkig komt vroeg of laat ook de **ontferming** weer om de hoek kijken: **Hosea 2:13,14a** Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop..

Het dal van Achor (in het ongeluk gestort) is een verwijzing naar een gebeurtenis uit Jozua 7 waar Achan het volk in het ongeluk stortte door heimelijk van de ban te hebben genomen. Nadat het kwaad was verdelgd liet God zijn toorn over het volk varen en werd het tij voor het volk gekeerd. Met God verzoend was er weer hoop.

*Is dit vervuld toen Jesjoea 'het volbracht' op Golgotha?*

*Of zal dit vervuld worden door de Messias op een Grote verzoendag bij zijn wederkomst?*

Zo is er voor de 10 stammen ook weer hoop!

Ik zeg de 10 stammen want Hosea is echt expliciet aan/over de 10 stammen geschreven. Zoals wij hier zitten *is er mogelijk geen echte Jood, iemand van de stam Juda in ons midden..* Het kan daarom zomaar zijn dat wij van het huis van Israël zijn over wie deze verzen gaan!

Waar komt anders zo veel liefde voor Israël, herwaardering voor de Torah en een herijking- niet op Jezus maar op de Jood Jesjoea vandaan?

Men zegt wel dat de 10 stammen 'verloren zijn' maar voor de Vader zijn ze echt niet verloren hoor! Er zal een 2<sup>de</sup> grotere Exodus, een hervervorming gaan plaats vinden in het Laatste der dagen van de 12 stammen van Jakob.

Bedenk dat de 10 stammen vanuit de ballingschap naar Assyrië verder West Europe ingetrokken zijn. Ik vermoed daarom dat de meeste christenen, - en zo werden de volgelingen van de opgestane Heer immers genoemd toen de Nieuw Testamētische gemeentes opbloeden- 10 stammers zijn. Ze zijn het alleen vergeten door de vloek uit Hosea 1: ammi – lo ammi (volk- geen volk).



We lezen immers in de Romeinenbrief dat sprekend over de heidenen er vervolgens gerefereerd wordt aan Hosea 1:

**Romeinen 9:24-26** Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

We leven echt in bijzondere tijden omdat nu schijnbaar de tijd is aangebroken dat de ontferming ten volle weer in werking aan het komen is: Er is hoop voor ons omdat we de ware moadiem weer aan het her-ontdekken zijn, de Torah trachten te eerbiedigen en zien op Jesjoea in de Messiaanse gemeentes.

Sinds ik na vele omzwervingen in vele kerken op dit pad terecht gekomen ben, voel ik me in ieder geval thuis gekomen en er door gezegend.

Ervaart u dat ook dat sinds u de sabbat en alles wat er aan vast zit herontdekt heb, veel zaken op z'n plek zijn gevallen in het begrijpen van de Bijbel?

**Hosea 2:14b** Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte

Hierin zit een hint naar de 2<sup>de</sup> grotere exodus die ons te wachten staat. Dit keer niet uit Egypte maar uit Babylon.

Volgens **Openbaring 18:4** kunnen we daar maar beter nu al mee beginnen: ga uit van haar opdat u niet deel hebt aan zonden en zult ontvangen van haar plagen.

**Hosea 2:15,16** Op die dag zal het gebeuren, spreekt JHWH, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden.

Volgens de Torah mag een man niet opnieuw trouwen met de vrouw van wie hij gescheiden is. Het huis van Israël kreeg een scheidsbrief (Jeremia 3:8) Maar na het sterven en opstaan van Jesjoea in de autoriteit van de vader was de weg vrij voor een hernieuwd huwelijksverbond!

*Wat zijn dan de namen van de Baäls uit haar mond? Is dat misschien de doctrine van de Drieenig God? Weet u waar dat vandaan komt?*



*Zal er weer een massaal belijden komen in de Enig God zoals we elke samenkomst al proclameren?*

**Hosea 2:17** Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.

Ohh wauw! Dit zal de situatie zijn in het Messiaanse Vrederijk als de Messias 1000 jaar zal regeren en Satan voor 1000 jaar gebonden is. Dit herdenken we met het schaduw feest Soekot!

Wie de feesten goed kent weet dat de 8<sup>ste</sup> dag van Soekot staat voor 'een nieuw begin' – de eeuwigheid.

En ja hoor, dat lezen we terug in het vers daarna: **Hosea 2:18** Ik zal u voor **eeuwig** tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid.

Ik ben helaas 1 van de weinige sprekers die echt staat voor de actualiteit van de 2 huizen van Israël. Velen denken dat de Joden heel Israël zijn, 12 stammen, met daarnaast gelovigen uit de heidenen.. Maar ik lees ook in het slotvers van de Hosea lezing dat de Schrift het onderscheid toch echt hanteert: **Hosea 2:22** En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!

Zoals al gezegd, Paulus roept dit uit over hen die heidenen worden genoemd, verwijzend naar Hosea!

De Romeinenbrief lezing refereert ook nog aan woorden van de profeet **Jesaja; Romeinen 9:27-29** En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de

Heere van de legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt zijn geweest.

Wat een ernstige woorden!

Jesaja 10 profeteert namelijk over Jakob (lees de 12 stammen) dat slechts een heilige rest zal behouden worden en her-verzameld zal worden.

‘Het einde van het begin verklaart’ lijkt ook hier toegepast te worden: Zoals een hele generatie verloren achterbleef in de woestijn en slechts enkele zielen in het Beloofde land aankwamen, zo zal dat ook in de eindfinale zijn lijkt Jesaja, geciteerd door Paulus te zeggen.

Ik vind dat niet leuk om te moeten noemen, maar we moeten de Schrift eerlijk lezen en citeren. Maar bedenk bij dergelijke dreigende taal dat het nooit aan God ligt, maar altijd aan de mens zelf want de lezing uit Romeinen eindigt met: **Romeinen 9b:33** En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Het letterlijke citaat uit Jesaja waar Paulus aan refereert is als volgt: **Jesaja 10:22,23** Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid. Ja, een vernietigend einde – en dat is vast besloten – gaat de Heere, de HEERE van de legermachten, in het midden van heel het land ten uitvoer brengen.

Dit is echt eindtijd taal en slaat niet alleen op de komst van de Assyriërs zoals die er geweest is in de geschiedenis. Koppel je dit aan het boek Openbaring, dan kun je het alleen maar lezen als een bevestiging.

Als Israël (12stammen) uit de grote verdrukking komt (de verdelging), zal het zo in aantal zijn afgenomen dat slechts een handjevol is overgebleven van het eens zo talrijke volk. Maar dit overblijfsel vormt aan het begin van het vreedrijk de kern waaruit opnieuw een talrijk volk zal groeien. Rechtvaardigheid en barmhartigheid gaan hand in hand aftellend naar het einde aller dingen.

In de vervolg verzen van Jesaja, **vers 24-27** zegt De HERE zijn volk niet bang te zijn voor de Assyriërs (vers 24). Ze zullen wel komen en hen slaan, maar er komt een einde aan de toorn van de HERE, en dan zal zijn toorn zich tegen de Assyriërs richten (vers 25).

En weer wordt het einde van het begin verklaart want zo was het immers ook met de Egyptenaren gegaan? Die hadden hen eerst ook verdrukt, maar daarna keerde Gods hand zich tegen deze vijand van zijn volk. Zo zal het ook met (eindtijd) Assur gaan.

We zien dus steeds Gods rechtvaardigheid hand in hand gaan met Zijn ontferming.

Zo in de woestijn van de volkeren, bemidbar, wil ik bij dit alles graag besluiten met een gedeelte uit psalm 44. De woorden spreken voor zich en dekken de lading van mijn spreekbeurt:

**Psalm 40:5,6** Welzalig de man die op JHWH zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. JHWH, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw gedachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.

Ja ik hou maar op met tellen en verdelen in groepen en laten we afsluitend met gebed zien op een betrouwbare hemelse Vader van wonderen!

*Spreekbeurt Charlie Lengkeek te Sneek in de Messiaanse gemeente Makor Chaim op 8-6-24*