

Wajigasj, “en hij naderde” Genesis 45:1-15 Esther 4 en Handelingen 3:12-26

Ik wil met jullie graag stil staan bij het thema:

Onterecht lijden voor de goede zaak: wordt je BITTER of BETER?

Ik doe dat aan de hand van diverse Bijbelse personen waarmee we ons kunnen identificeren, en wil het tenslotte ook toepassen op Gods volk als eersteling onder de volken.

Hiermee sluit ik aan bij de spreker in de vorige samenkomst die zei: “Gezegend zijn is een dure opdracht” en “Gods uitverkorene zijn is een dure opdracht”.

Kan en wil jij je identificeren met Jozef wiens levensverhaal we al een aantal weken volgen?

Jozef heeft veel onrecht te incasseren gehad maar hij heeft dat goed doorstaan en nu is hij opgeklommen tot een hoge positie aan het hof van de Farao en de rollen zijn omgedraaid voor hem, óók m.b.t. zijn broers.

Dat hij bevorderd was tot een machtig man bracht hem in een uitgelezen positie om ze flink terug te kunnen pakken!

Ze hadden hem mishandeld, in een put gegooid, hem van zijn geliefde vader gescheiden, door hen werd hij slaaf, verbleef hij wel 13 jaar in de gevangenis en ga zo maar door!

Als dan het moment komt dat hij zichzelf aan zijn broers openbaart, zijn de broers terecht met schrik overmand!

We treffen echter geen spoor van rancune en wraakzucht bij hem aan!

Een Godsman waardig!

Jozef is slechts bezorgd over hen!

We hebben dat moment zojuist gelezen, maar naar mijn idee is het wat apart vertaald in de HSV:

laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht,

Dat roept bij mij de associatie met boosheid op.. Maar de broers waren niet in een positie om boos te worden!

De Naardense vertaling beschrijft dit moment mogelijk wat passender in **Genesis 45:5**

Welnu, weest niet bedroefd en laat het niet in jullie ogen branden dat jullie mij hierheen hebt verkocht: want tot levensbehoud heeft JHWH mij voor jullie aanschijn uit hierheen gezonden;

Kijk, dat drukt wat beter het *verdriet* en *spijt* uit en dat Jozef bij hen naar boven wist te brengen door ze onder druk te zetten en uit te testen in de aanloop naar dit moment.

Maar de reden van Jozefs lijden wordt óók verklaart in dit vers: Jozef werd tot levensbehoud van de familie vooruit gestuurd. Nou, dat is een prachtige roeping, maar let wel, dat wist Jozef *niet* van te voren!

Dat maakt dat Jozef werd beproefd! Het had naar bitter kunnen gaan in plaats van beter!

Met dank aan Karin en Jaïr Strijker citeer ik hun uitleg bij de parasja Miqets van vorige sabbat:

Wat er met Joséph gebeurt was komt mooi tot uitdrukking als we ook de Hebreeuwse grondtekst er bij nemen. Hij werd uit de bor בור, de kuil, kerker gehaald. Bor heeft woordverband met het werkwoord barar ברר, wat betekent: ziften, reinigen, zuiveren, scherpen, slijpen.

Het karakter van Joséph wordt in de kerker aangescherpt, nog fijner geslepen voor de taak die hij later op zich zou gaan nemen bij de farao. Dat hij daar zonder noemenswaardige vorm van bitterheid uit kwam was op zich al wonderbaarlijk. En dan komen we nogmaals op het kernwoord Bor בור, want het heeft ook een woordverband met Bara' ברא' scheppen, herscheppen!

Zoals David zegt in de Psalm: 'Herschep in mij een rein hart.' (Psalm 51:12). God heeft dat bij Joséph in

die gevangentijd ook gedaan; wanneer hij vrij komt, weet hij de dromen van de farao haarfijn uit te leggen. De farao herkent zodoende Gods Geest in Joséph (vs.38) en stelt hem aan als onderkoning over Egypte. Vanuit deze positie weet hij de hongersnood af te wenden van Egypte en daarbij de farao de rijkste man op aarde te maken.

ברא' ברא' barar בור בור



Zo bewees Jozef in staat te zijn geweest om **onterecht te lijden voor de goede zaak**.

Jozef haast zich dat nader uit te leggen aan zijn broers in het directe vervolg: **Genesis 45:7,8** God heeft mij vóór jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte.

Jozef was niet bitter geworden, maar BETER, toen hij moest lijden voor de goede zaak.

Hoe Jozef zijn onterechte lijden doorstond als een lichtend voorbeeld óók voor ons, wordt prachtig verwoord in **1 Petrus 2:19-21** Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? >> Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Messias voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

Zo! Dat is nog eens een voorbeeld van *omdenken* bij aangedaan *onrecht* hè!

Eventuele wraakzucht omzetten in geduldig dragen en goeddoen: *lijden als genade gaan zien..*

En het is niet vrijblijvend lezen we ook in deze tekst! Als navolgers van Messias zijn ook wij hiertoe geroepen! Het is ons tot voorbeeld!

Ik meen dit zelfs terug te zien in het verhaal van Jozef! Want Jozef doet een opvallende uitspraak die eigenlijk het tegenovergestelde is van de titel van de parasja.

De beginwoorden van deze parasja zijn namelijk: *wajigash: en hij naderde..*

Het slaat op **Juda** die met angst en beven op Jozef toe trad om op te komen voor Benjamin.

Juda toonde zich hiermee een typebeeld van de Messias in zijn rol als **pleitbezorger**.

Ook **Jozef** zelf is een typebeeld van de Messias, maar dan in de rol als **redder en verlosser**. Maar als hij zich openbaart aan zijn broers dan nadert hij niet zelf, zoals Juda, maar hij zegt: 'kom toch dichterbij me' tegen zijn broers.

Zoals Jozef zijn broers aanmoedigde om te naderen tot hem, zo moedigt de Messias bij monde van Petrus ook ons aan om zelf te naderden: Want hiertoe bent u geroepen.. om op z'n minst bereid te zijn mede te lijden met..

Is er een 2^{de} getuige in de Schrift die dit principe onderstreept zoals uitgeleefd door Jozef en omschreven door Petrus?

Ja, want ook de lezing uit Esther is een voorbeeld van het accepteren van de kans op **lijden voor de goede zaak**.

De situatie was wel net iets anders, want waar Jozef niks te kiezen had, het overkwam hem in eerste instantie, blijkt Esther wel een keuze moment te hebben gehad. Mordechai is met Esther in gesprek over het naderend onheil en laat via haar dienstmeisjes zeggen: **Esther 4:13-16**.. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent.

Hier lees je iets over een roeping tot lijden die weliswaar geweigerd kan worden, maar met verstrekkende gevolgen: **Vers 14** Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.

Mordechai gelooft dat ze geroepen is tot deze missie mét risico!

Gelukkig nam Esther haar verantwoordelijkheid om op te komen voor de goede zaak: **Vers 15,16**

Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.

Zo nam ook Esther de juiste afslag; ze was bereid te lijden voor de goede zaak. Ook zei was een typebeeld van de Messias wat ik o.a. opmaakt uit het feit dat ze vraagt om drie dagen en drie nachten te vasten! Een hint naar het teken van Jona, waar Jesjoea zelf over spreekt in verband met zijn eigen graflegging van 3 dagen en drie nachten.

Ook in de Brit chadasha treffen we voorbeelden aan van het principe **lijden voor de goede zaak**.

Ik moet daarbij denken aan Paulus die de gemeente zo vervolgd had- tót het keerpunt op de weg naar Damascus waar hij een ontmoeting met Jesjoea kreeg en hij met blindheid wordt geslagen.

Ananias krijgt vervolgens een visioen dat hij toch écht naar hem toe moest gaan met de opmerking zoals beschreven staat in **Handelingen 9:15,16** Ga, want deze (Paulus) is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam.

En geleden heeft Paulus! Hij werd geselsd, ontweek geen gevangenschap om zo te kunnen getuigen te Rome en werd tenslotte onthoofd onder keizer Nero. Maar wat een getuigenis heeft hij ons nagelaten!

Jozef en Esther, Paulus... alle drie bekend met lijden dat ze niet uit de weg gingen omdat ze het als genade waren gaan zien.

Ik vind eigenlijk dat ook Jesjoea, als ons ultieme voorbeeld, niet mag ontbreken in dit rijtje om na te volgen!

Laten we daarvoor opnieuw kijken naar de lezing uit **Handelingen 3** en ik vul daarbij nog tekstgedeeltes aan uit hst 4

We lezen immers dat Jesjoea geroepen was om te lijden: **Handelingen 3:18** maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Messias lijden zou.

Jesjoea wist heel goed dat hem lijden te wachten stond.. en wat voor een lijden! Hij zweette bij de gedachte er aan zelfs bloed!

Maar wat bad hij tot 3 maal toe? Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Jesjoea gaf zich vrijwillig over aan **lijden voor de goede zaak**.

Petrus beschrijft dat hij er van uit gaat dat de mede-verantwoordelijken voor het lijden van Jesjoea dit uit onwetendheid hebben gedaan: **Handelingen 3:13-17** De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaders, heeft Zijn Kind Jesjoea verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van het leven hebt u gedood, En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, Vervolgens doet Petrus wel een beroep op hen om zich te bekeren in **Handelingen 3:19,20** Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jesjoea de Messias zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.

De reactie van de toehoorders was positief lezen we in **Handelingen 4:4** En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.

Het Sanhedrin ondervroeg Petrus en Johannes echter en intimideerden hen de mond te houden, vervolgt **Handelingen 4:17,18** Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jesjoea.

Zo! Ga er maar aan staan.. Hier zat natuurlijk weer een momentum in voor Petrus en Johannes om te zwichten voor deze druk en daarmee het risico op lijden te ontlopen!

Laten we lezen hoe ook deze apostelen de weg kozen van Jozef, Esther, Paulus en Jesjoea in **Handelingen 4:19-21** Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.

Wow! Zie je geestelijke strijd die er gaande is! De tegenstander gaf het niet zomaar op 'zij dreigden hen nog meer' toen ze zich verweerden. Maar in de voortgaande lofprijis moesten ze hen toch laten gaan!

Krachtig en inspirerend he!

*Waar haalden onze geloofshelden uit de Schrift de kracht vandaan te lijden voor de goede zaak en niet bitter te worden maar **BETER**?*

- Esther vroeg het volk voor haar te vasten en deed dat zelf ook.
- Jesjoea vroeg de discipelen te waken en te bidden en bad ook zélf intens vóór het aangaan van zijn missie.
- Petrus en Johannes vonden overwinning in het verheerlijken van God in de hele situatie.

En Jozef? wat hielp hem op te volharden tot aan zijn glorie momenten waar de parasja vandaag over handelt?

Ik citeerde Karin Strijker al inzake Jozefs verblijf in de put.. Haar uitleg over *loutering* wordt bevestigd in **Psalm 105:16-19** Hij (**Adonai**) riep een hongersnood over het land af, Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de **belofte** van JHWH hem gelouterd.

Wat was dat dan voor belofte die Jozef ontvangen had?

Dat moeten zijn 2 **dromen** zijn geweest waarin hij voorzag dat zijn familie voor hem zou buigen, verbeeld in de droom van de buigende korenschoven en een tweede droom waarin de zon, maan en sterren voor hem bogen!

Al de besproken Bijbelse figuren kwamen tot glorie en overwinning door lijden heen maar ontvingen daar de kracht voor op verschillende wijze en ze zijn ons tot voorbeeld.

- *Hebben jij en ik dromen nodig om stand te houden in de tijd waarin we leven waarin ook voor ons als navolgers van Messias de kans op lijden zich mogelijk aandient?*
- *Hebben jij en ik een voorbijder achter ons staan zoals Esther een geest-ervulde oom achter zich had staan en een gemeenschap die voor haar ging bidden en vasten? En vast u zelf ook wel eens?*
- *Hoe krachtig is onze lofprijs en aanbidding om ons door weerstand heen te slepen?*
- *Hoe ver reikt onze verbondenheid met de wil van de Vader zoals de verbondenheid van Jesjoea met zijn hemelse Vader hem tot 100 % gehoorzaamheid bracht?*

De Vader kan zeker nog tot ons spreken door dromen en visioenen als Hij dat nodig acht en daar zijn ook nu nog getuigenissen van.

Anderzijds hebben wij de voltooide Schrift met hun lichtende voorbeelden en de Ruach Haqodesh ter beschikking wat genoeg zou moeten zijn om vanuit 'een wakkere houding' geloofsvertrouwen en liefde op te roepen.

Daarnaast hebben wij niet alleen elkaar ter opbouw en bemoediging, maar bovenal een Middelaar die voor ons pleit! Jesjoea de Messias.

Als wij in Hem blijven, blijven we automatisch in de wil van de Vader.

Deze voorbeelden van manieren waarop ook wij in staat worden geacht te lijden voor de goede zaak en niet bitter maar beter te worden zijn vervat in **1 Thessalonicenzen 5:8-11** Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Kurios Jesjoea de Messias, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Ik hoop dat ik het geloofsprincipe "lijden als genade gaan zien" dichterbij heb kunnen brengen via een aantal geloofshelden die dit principe hebben uitgeleefd, en daarbij van 'bitter naar beter' wisten

te blijven bewegen- ons ten voorbeeld ter navolging.

Maar zou dit principe ook toegepast kunnen worden op volkeren? Ja ik denk dat wel en wij weten dat Israël als eersteling van de volken hier zéker toe geroepen is!

Als je het principe van lijden **als genade uitleven/ lijden voor de goede zaak**, -toepast op het verbondsvolk dan snap je misschien ineens veel beter waarom dit verbondsvolk door alle eeuwen heen zo vervolgt is geweest en ook nu! Gods volk is er toe geroepen!

Velen denken dan direct aan het antisemitisme in de wereld, en terecht!

Maar jullie weten dat ik voor de 2 huizen van Israël sta dus als we het over de situatie in de huidige staat Israël hebben, dan concludeer ik dat dit een lijden is wat met name over het huis van **Juda** gaat.

Maar **Efraïm**, in de Schrift wel beschreven als de naamdrager voor de 10 stammen, de zoon van Jozef die via Jakob nadrukkelijk 'de kruiselingse zegen' ontving, staat óók onder druk.

Maar waar is Efraïm dan?

Efraïm zit nog in de volken gezaaid! De melo hagoyim!

En ik ga er van uit dat een groot deel van de christenen hier mogelijk onder vallen. Of ze zich hier nu van bewust zijn of niet!

Want helaas zien de meeste christenen de Messias nog steeds verkleed als Egyptische onderkoning en niet als de geopenbaarde Messias ben David.

Hoe dan ook.. Wereldwijd is er ook een enorme christen vervolging gaande náást het antisemitisme!

En zo staat het complete verbondsvolk bestaande uit de 2 huizen onder druk.

Men beweerd wel dat radicale moslims bezweren eerst dat volk van de sabbat aan te zullen pakken en vervolgens de mensen van de zondag.

Het huis van Juda en Efraïm, Joden en gelovigen in de volkeren, ze horen bij elkaar!

Ze worden overduidelijk beiden vermeld in de officiële profeten lezing van de parasja van vandaag uit Ezechiël 37: De 2 stokken die zullen worden samengevoegd.



Let wel, Ezechiel 37 betreft een

profetie voor het laatst der dagen!

Als verbondsvolk zijn we geroepen om bij aangedaan onrecht niet te vervallen in haat en vergelding. Wie zich daar dagelijks mee voed eindigt tenslotte in een demonische spiraal van terrorisme. Nee, als verbondsvolk mag het ook i.p.v. bitter naar BETER gaan!

Moet Gods volk dan maar lijdelijk toezien hoe het wordt aangepakt door de tegenstander?
NEE!

Naast een houding van actieve zelfverdediging – “defence force” op z’n Engels - richten wij nadrukkelijk het hoofd omhoog in gebed en lofprijis om onze verlossing van dáár te verwachten!



Logo IDF

Zo mogen wij bidden en roepen vanwege al het fysieke onrecht wat plaats vind, maar daarbij ook voor de **verbreking** van de vele leugens en verdraaiing van feiten in de Media, want die 2 gaan wat mij betreft hand in hand!

‘De strijd is in ons denken’ wordt wel gezegd; en het resultaat daarvan komt tot uiting in onze daden. Vandaar dat we worden opgeroepen Gods Woord dagelijks te overdenken; dan wordt shema: horen & doen zoals de Vader verlangt dat we zullen doen.

Mag ons gebed een bijdrage leveren om deze zo bitter van God losgeraakte wereld tot BETERSchap te brengen IN Messias.



Spreekbeurt Charlie Lengkeek in Makor Chaim te Sneek op 23-12-2023