

Woordverkondiging door Charlie Lengkeek bij de parasja ha azienu 'geef gehoor'
Een **Rots**vaste hoop voor de oprechte van hart! Gekozen Schriftgedeeltes: Deuteronomium
32:26-37; 2 Samuël 22:1-51 en 1 Korinthe 10:1-13

Ha azienu is te vertalen met: 'leen me je oor'. Het is dus een vraag om te luisteren naar.. het lied van Mozes!

Lees je dit hoofdstuk, realiseer je dan *dat dit lied zeer profetisch is gebleken in de geschiedenis van Gods volk door de eeuwen heen!*

Er is een Joods gezegde: de geschiedenis is de blauwdruk van de toekomst!

Ja dat is maar al te waar. De gehele Torah, en zeker ook dit hoofdstuk uit Deuteronomium, is zeer profetisch óók voor de tijd van nu. Het staat zelfs nadrukkelijk vermeld in **Deuteronomium 31:29b** Dan zal dit kwaad u **in later tijd** overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van JHWH om Hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken.

De Importatia StudieBijbel zegt het wat duidelijker: in het laatste der H0319 dagen 03117
acharyth yowm

Dat is misschien wel even slikken als je dat echt tot je door laat dringen.

Ja, de VERBONDSGod waar wij in geloven heeft duidelijk aangegeven dat al de beschreven rampspoed de consequentie is van ONZE aanhoudende ongehoorzaamheid.. *Is het dan niet gerechtvaardigd dat onze reactie op al het kwaad dat we om ons heen zien ontwikkelen & plaats vinden ons veel meer tot verootmoediging zou moeten brengen in plaats van te klagen en te wijzen?!*

Daarom bidden velen met yom kippoer: *"wij hebben gezondigd..."* want zeker ten dele hebben we dit dus over ons zélf afgeroepen. We zullen de gevolgen van onze collectieve rebellie moeten ondergaan volgens de spelregels die onze verbondsGod vooraf duidelijk heeft afgesproken zoals o.a. in dit treurlied beschreven staan.

Je durft er haast niet over na te denken, maar door ons eigen falen heeft de tegenstander dus zoveel speelruimte *gekregen*, maar nog meer genomen! De machten van de duisternis gaan hiermee niet alleen te vér, ze menen zelfs dat ze uit EIGEN hand al die macht kunnen demonstreren!

Dat valt te lezen in **Deuteronomium 32:27** ware het niet dat Ik beducht was voor de toorn van de vijand. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: Ónze hand is verheven, het is niet JHWH Die dit alles gedaan heeft.

Maar gelukkig zet onze hemelse Vader dat soort hoogmoed altijd weer recht en volgt er ook **troost, hoop, herstel** en een bepaald houvast, ook in ha azienu.. Gelukkig maar!

Deuteronomium 32:26-37 vormt het KEERPUNT

Want onze verbondsGod kent onze zwakheden en komt on sdaarin tegemoed!

Bovendien, alleen al ter wille van Zijn Eigen Naam en op basis van ZIJN verbondsbeloften brengt onze hemelse Vader altijd weer herstel na een periode van straf.

Dit is het basispatroon in deze parasja en ook door de hele Schrift heen!

Ha azienu biedt houvast.. wie weet op welk woordje ik dan in het bijzonder zinspeel? Rots!

Het woord Rots is zeker wel een kernwoord te noemen, je kunt het 8 maal terug vinden in dit hoofdstuk. Ook in 2 Samuel 22, bijna een kopie van de strekking van dit hoofdstuk, komt het woord rots diverse keren voor.

Het kernwoord rots komt zelfs 2 maal zeer prominent terug in de centrale as van dit hoofdstuk dat in zijn geheel een chiasme vormt: **Deuteronomium 32:31** Want hun **rots** is niet zoals onze **Rots**, zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen.

Eerst iets over die vijanden.. die worden dus óók rots genoemd maar erkennen dus dat DE Rots superieur is!

We zien hier de 1^{ste} rots vermelding met een kleine letter en de 2^{de} met een hoofdletter genoteerd om aan te duiden dat de 1^{ste} vermelding over afgoden gaat en de 2^{de} over JHWH.

In het Hebreeuws wordt dat verschil niet gemaakt; je moet dan echt de betekenis opmaken uit de context!

Rots wordt in Strong's woordenboek gecodeerd als H6697 **tsur** en afhankelijk dus van de context is dit woord te vertalen als een letterlijke *rots* in diverse vormen, maar ook als sprekend over *God óf heidense goden* en Rots als *Godsnaam*.

Nogmaals over die 1^{ste} rots.. Realiseer je daarbij dat elke aardse vijand een instrument is geworden van machten en krachten in de onzienlijke wereld. We zien hier een glimp van in **Jakobus 2:19** U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Alleen de Rots JHWH is krachtig genoeg om Israël te verlossen en te beschermen. De tegenstrever weet dat maar al te zeer! De machten en krachten in de hemelse gewesten kennen dus hun plek, *maar hebben jij en ik altijd helder voor ogen wie er werkelijk superieur is?* Dan hoef je niet te vrezen! Wij mogen leven met een ROTSVAST vertrouwen!

Vanuit het kernwoord Rots wil ik dan ook dit hoofdstuk verder belichten.

In de centrale as kun je vanuit de context wel bedenken *wie* er met de Rots bedoeld wordt, maar springen we een aantal verzen terug dan is het overduidelijk in **Deuteronomium 32:3 en 4** Want ik zal de **Naam van JHWH** uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

JHWH! En ook vers 15 is helder.. **Deuteronomium 32:15** Maar toen Jesjurun * vet werd, trapte hij achteruit – u bent vet, u bent dik, u bent vetgemest – toen verliet hij **God** (elowahh) , **Die hem gemaakt** heeft, hij versmaadde de Rots van zijn heil.

* H3484 Jeschurun = de oprechte; symbolische naam voor Israël, welke haar ideële karakteristieken weergeeft

Nou duidelijk toch.. voor mij is er maar één Schepper.. dus met de Rots wordt JHWH bedoelt!

Nou is er altijd wel iemand die dan zegt: Ja maar Jesjoea is toch óók de Rots?

>Inderdaad.. Jesjoea als rots komt wat mij betreft naar voren in de eerste droom van Nebukadnezar die wordt verklaart door Daniel. **Daniël 2:34** Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.



De **afgehouden steen** roept direct de associatie op met Jesjoea, de hoeksteen, en we wachten met reikhalzend verlangen op zijn wederkomst waarbij hij het beeld, wat staat voor Babylon en haar dochter rijken, bij de ijzeren en lemen voeten zal verbrijzelen. Vanuit vele andere Schriftgedeeltes weten we dat de Messias hierbij een belangrijke rol gaat spelen.

>En wat dacht je van de gelijkenis van het **huis gebouwd op zand of op de rots**?!



Mattheüs 7:24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn **huis op de rots gebouwd** heeft;

>De woorden van **Paulus** aan de Korintiërs lijken nog wel het meest te bevestigen dat de Rots ook op Jesjoea slaat; ik herhaal even dat ene vers uit de lezing:



1 Korinthe 10:41 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Messias.

De hemelse Vader wordt in Deuteronomium dus gesymboliseerd door een Rots, en Jesjoea vervolgens ook in diverse Schriftplaatsen.

Dat is ook helemaal niet verbazingwekkend want Paulus beschrijft Jesjoea in de **2^{de}** Korinthebrief ook als '**het beeld van de levende God**': **2 Korinthe 4:4** Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Messias, **Die het beeld van God is**, hen niet zou bestralen.

Heeft u met Yom kippoer misschien de Hebreeënbrief gelezen? Daar lezen we in **Hebreeën 1:3a** Hij, Die de **afstraling** van Gods heerlijkheid is en de **afdruk** van Zijn zelfstandigheid,

*Dus als God zichzelf Rots noemt, is het toch niet vreemd dat Jesjoea als **beeld van God, of afstraling, of afdruk** óók rots wordt genoemd? Ga je vervolgens echter zeggen, naast beeld is hij ook God zélf, dan draaf je naar mijn perceptie door en hebben we het op dat moment al over 2 goden.. Dan moeten de alarmbellen zo langzamerhand toch wel gaan rinkelen wat mij betreft.*

Ik zou graag deze 3 teksten nader willen bespreken, niet om u te forceren op dit gevoelige thema, maar wel in de geest van 'onderzoekt alles en behoudt het goede'.

>We springen dus terug naar het tekstgedeelte uit Daniel

De steen die in de droom van Nebukadnesar aan het rollen gaat en de komende Messias verbeeld, is zoals we daar tot 2 maal toe lezen een steen die niet door mensenhanden uit de berg werd afgehouden.

Dat duid ik als een daad van God die daarmee het werk van de Messias ten tweede male in gang zal zetten. De eerste maal deed de hemelse Vader Jesjoea voortkomen uit Mirjam door de Heilige geest, net zo wonderlijk als de geboorte van Izak uit Sara – ook weer een voorbeeld van hoe profetisch de Torah is. En zo leefde de Zoon des mensen te midden van zijn broeders..

En ten tweede male zal de Vader Jesjoea terug laten keren op een moment dat de Vader Zélf alleen weet, zoals Jesjoea dat benoemd in **Mattheüs 24:36** Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

God is alwetend dus als Jesjoea hier zegt dat alleen de Vader die dag en uur bekend is, dan zegt hij daarmee impliciet dat hij zelf geen God is; en ik beaam dat met Paulus: Jesjoea is beeld van God.

Jesjoea zal dus als 'een afgehouden steen' door de Vader in stelling worden gebracht om Babylon ten val te brengen! De Vader op ZIJN moment de verheerlijkte Messias het startsein geen om orde op zaken te gaan stellen hier op aarde!

Bent u het met me eens dat die tijd nabij is?– al probeert dat "ijzer & leem' wanhopig tot eenheid te komen of te blijven, zeker de Europese unie! Gaan niet lukken!

De 'niet door mensenhanden afgehouden steen' is instrument in de hand van de Rots JHWH de Vader, oftewel: de Messias zal komen in toegekende autoriteit van de Vader *om de ware en goede NWO te brengen!*

>Dan het huis op de rots in het evangelie naar Mattheüs.. Lees je de gelijkenis goed, *wie is er dan verstandig?* Hij die de woorden van Jesjoea hoort en doet.

Maar wie of wat is dan eigenlijk de rots waarop gebouwd wordt?! Jesjoea spreekt namelijk alleen de Woorden van de Vader na en die woorden zijn vastgelegd in.. de Torah, gegeven op de rotsen van de Sinai! *Proclameren wij elke samenkomst niet de woorden "shema Israël.."*? Shema is horen & doen.. en dat *doen* wordt vervolgens direct geconcretiseerd door de lezing van de 10 geboden, een korte samenvatting van de Wet.

Wie dus in navolging van Jesjoea de woorden van de Torah eerbiedigt is bezig 'zijn levenshuis op een rots te bouwen' en kan tegen een stootje! Helemaal omdat Jesjoea de Wet voor ons volbracht heeft.

Voor mij is het inzicht dat de rots uit de gelijkenis slaat op de Torah waarmee iemand die daar naar handelt 'stevig in het leven staat' een nieuwe en op z'n minst een aanvullende duiding dan alleen maar te zeggen dat Jesjoea zélf de rots is.

De samenvatting van de Torah in tien Woorden werd nota bene op 2 uit-de-rots-gehouden-stenen platen gegraveerd; dat vult de gelijkenis van 'het huis gebouwd op de rots' mooi aan!

>Dan tenslotte naar de vermelde rots in de Korinthebrief..

Het moet gezegd dat de zinsnede: 'Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Messias, best wel vragen op kan roepen hoe die nou precies te begrijpen.

Welnu, het is maar nét met wat voor bril op je een dergelijke tekst gaat lezen, en ik hoop dat ik na de uitleg over de reeds besproken teksten een basis heb kunnen leggen om ook deze tekst zuiver voor u te verklaren.

Ik ben voor een juiste uitleg van deze tekst geneigd de voorgaande verzen er bij te pakken:

1 Korinthe 10:1-4 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen **in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee** en allen hetzelfde **geestelijke voedsel** gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een **geestelijke rots**, die hen volgde; en die rots was de Messias.

Zien jullie dat er enorm veel symbolische verwijzingen in dit gedeelte staan?

- Het volk was onder de **wolk**, dat duidt op de wolk & vuur kolom die hen begeleidde en die staat voor de leiding van de **Heilige Geest**.
- Het volk ging door de **zee** en omdat Mozes als typebeeld van Jesjoea daarin voorop ging is het heel beeldend om te vermelden dat ze in Mozes **gedoopt** zijn.
Paulus legt immers uit dat de doop een **watergraf** is in **Romeinen 6:3,4** Of weet u niet dat wij allen die in Messias Jesjoea gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Messias uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Dat water werd voor de Egyptenaren en de farao inderdaad een **graf** maar voor wie **IN Mozes**- Lees IN Messias is- is er **leven uit de dood!**
Zo kwam het volk veilig aan de overkant.
- Het geestelijk voedsel was... het **manna!** Dat was bovennatuurlijk, tijdelijk voedsel maar het staat ook geestelijk voor het **Woord van God**- dat moeten we dagelijks eten!

In lijn met al deze symboliek kijk ik dan ook naar de laatste zin:

- Het volk dronk uit de rots waar Mozes met zijn staf op sloeg. (Numeri 20). Dat die rots water gaf was op dat moment vanuit een Goddelijk ingrijpen.

Wat ik op dit punt gekomen nog gedaan heb is ook deze tekst nalezen in de Importantia Studie Bijbel. Dat is een Statenvertaling met Strongcoderingen. Tot mijn verbazing blijkt daar de tekst deels anders te staan; het woordje hen komt daar niet voor in de tekst en in het Grieks staan er ook geen komma's etc. tussen.

Dus dan staat er: Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die volgde en die rots was Messias.

Verbeeld ik me het nu, of leest u dit met mij als de Rots Messias achter-het-volk-aanhobbelend?
Maar Mozes ging, als typebeeld van de Messias toch voorop? Daarom heb ik het woordje 'volgde' ook maar eens nagecheckt..

Het woordje 'volgde' is G190 akolou'theo en dat betekent: iemand volgen die **vóór gaat**

Als we dat nu mee nemen in de hervertaling die ik gemaakt heb met mijn interpretatie bril op, en ik durf dat, want zowel het Hebreeuws als het Grieks bieden veel ruimere interpretatie mogelijkheden dan wij onszelf vaak toestaan in het Nederlands, dan staat er:

Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die voor hen uitging en die rots was Messias.

Met deze alternatieve vertalingsoptie kom je prachtig in lijn met de doortocht door de zee in de voorgaande verzen. Jesjoea gaat nu voorop, net als Mozes! Alleen wordt de Messias bij het incident met de rots waar water uit kwam niet meer met Mozes geïdentificeerd maar met de rots zélf.

Dat past weer prachtig bij de woorden die Jesjoea zegt tegen zijn volgelingen in **Johannes 7:38** Wie in

Mij geloof, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (net als bij Jesjoea zelf, vervuld met Gods Geest!)

Is dat geen prachtige symbolische vergelijking? De rots die door een wonder water gaf in de woestijn stond op dat moment voor de Messias!

Is er nog iemand in verwarring dat de Messias letterlijk aanwezig is geweest bij de Exodus, vermomd als steen? Op dat letterlijke moment in de woestijn gaf de rots levensreddend water wat men kon drinken maar nu in deze tijd is er symbolisch levend water te drinken voor wie IN Messias is!

- Levens reddend water uit de rots is beschikbaar IN Messias, als jij mogelijk door een woestijn periode in je leven gaat.. neem het tot je! -

- Levensreddend water is beschikbaar IN de rots Messias als je het gevoel hebt dat je in een maatschappij als gevaarlijke wildernis terecht bent gekomen! -

- Drink uit die rots! Want er is een **Rotsvaste** hoop voor de oprechte van hart!

Samenvattend hebben we nu gezien dat Rots kan verwijzen naar:

- Een demonische afgod
- Onze hemelse **Vader** als Rots
- Jesjoea **de Zoon van God**, óók als rots, maar dan als beeld van God..
- Bovendien is Jesjoea 'de levende Torah' en concludeerden we dat daarom ook de **Torah** als rots gesymboliseerd kan worden.

*Vermeld de Schrift dan misschien ook nog iets over de **Heilige Geest** in relatie tot Rots?*

Jazeker, vele Bijbels uitleggers gaan daar vanuit bij **Deuteronomium 32:13** Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde, en hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem **honing zuigen** uit de rots, en **olie** uit hard gesteente;

Zo heeft geheiligd Israël op verschillende manieren een rots als houvast.. De Vader, de Zoon, de Torah en de Heilige geest.

Valt het u op dat de 12 stammen die dit lied aanhoorden in deze laatste tekst niet worden aangesproken met 'jullie' maar met 'hem'? De verklaring is mogelijk te vinden in **Deuteronomium 32: 15** waar Israël wordt aangesproken als Jeschurun, 'die vet werd en achteruit trapte'.

Jeschurun betekend: de oprechte; het is een symbolische naam voor Israël zoals de Vader zijn kind graag wil zien! Oprecht!

Het Nederlandse woordenboek geeft als synoniemen voor dit woord:

echt eenvoudig eerlijk fideel gul menens onbewimpeld ongeveinsd onomwonden onverbloemd onverholen open openhartig plechtig rechtschapen ronduit trouwhartig vrij vrijuit waarachtig

Eigenschappen om van te dromen, toch! Uit talloze Schriftplaatsen kun je opmaken dat JHWH zulk verbondsvolk wenst te omarmen , zoals bijvoorbeeld bij **Psalm 11:7** Want JHWH is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De **oprechten** zullen Zijn aangezicht aanschouwen.

Het lied van Mozes laat zien dat JHWH *enerzijds* rechtvaardig is en dus de zonde haat en dat JHWH op basis van het verbond & heiligheid niet anders kán dan straffen- zo confronterend besproken in het lied van Mozes. *Anderzijds* lezen we in lied van Mozes dat Hij de oprechten weer opzoekt! En deze Psalm beschrijft dat als een ROTsvaste zekerheid! De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen! Ik denk dat het tijd is om met blijdschap het Loofhutenfeest te gaan vieren voor wie in oprechtheid verzoend is op yom Kippoer

Liederen met Rots

Psalm 18:32 wie is god behalve onze Heer, en wie is een god behalve onze rots? Opw 270

Psalm 18:47 De Heer leeft geprezen zij mijn rots Opw 179

Psalm 19:15 Mogen de woorden van mijn mond.. Opw 59

Machtig God sterke rots, u alleen bent waardig Opw 277

U bent mijn rots wanneer ik wankel Opw 542

Psalm 18 Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, Heer, mijn rots Opw 782

Joh. 8:12,32 en 14:6; Efeze 2:20 en 3:10,20 U bent het licht in deze tijd (er is een rots een sterke rots)
Opw 651

Psalm 19:15 Mogen de woorden van mijn mond Opwekking 59