

## **Ki Tetzeh *Wanneer gij uittrekt.. tot relatie herstel***

Lezen: Deuteronomium 23:3-6; Nehemia 13:1-9, Ruth 1:1-22 en Efeze 2:11-16 Zie aparte bijlage (ipv Deut. 21:10-25:19 Jesaja 54:1-10 en 1 Kor. 5:1-5)

De parasja van vandaag is vernoemd naar de kernwoorden in vers 21: *wanneer gij uittrekt of: of misschien beter vanuit de context: ten strijde trekt..*

Dat slaat namelijk op de instructie voor mannen die een meisje mee naar huis nemen als oorlogsbuit..

*Dat moet heel wat geweest zijn voor meisjes in dergelijke omstandigheden..*

Toch, onder deze Torah condities i.t.t. hoe andere volken dat deden, zouden we dat kunnen omschrijven als een behoorlijk zorgvuldige vorm van relatie-opbouw-instructie..

Want het geroofde meisje kreeg ruimte om te rouwen, en in een later stadium mocht ze zelfs vertrekken zonder als slavin verkocht te worden!

Relaties zijn zeker een hoofdthema te noemen in de Schrift en ook in het vervolg van deze parasja Ki tetze is het hoofdthema ten diepste instructies op het gebied van onderlinge relaties.

Welnu, waar de vorige 2 parasja's spraken over omgangsrelaties op nationaal niveau, geeft Ki Tetzeh geboden ( mitswot) binnen relaties en allerlei dagelijkse leefomstandigheden op individueel niveau: *tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers, kredietverstrekkers en kredietnemers, en zelfs tussen mensen en dieren.*

Nu zou je al de relationele instructies in deze parasja kunnen omschrijven als religieuze verplichtingen.. Maar let op he!

Want iemand die hartstochtelijk de Schepper "lief" heeft, wordt geacht de geboden te houden niet primair vanuit een moeten, maar vanuit een willen, omdat de geboden de "wil" van de Almachtige vertegenwoordigen, die hij of zij liefheeft. Het kan niet anders dan dat ware liefde naar onze hemelse Vader zich uit in vrijWILLige gehoorzaamheid..

Denk aan de 10 woorden in **Devarim 5:10**... *die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.*

En ook Jesjoea citeert daar geheel mee in lijn valt te lezen in **Johannes 14:15** *Indien gij Mij lief hebt, zo bewaart Mijn geboden.*

Geboden, uit liefde navolgen.. Enerzijds zijn we geneigd dit zondermeer te beamen. Toch? Maar misschien zijn er ook wel vraagtekens?.. Zoals bij de zojuist gelezen instructie m.b.t. de Ammonieten en de Moabieten.. waarbij onderlinge relaties juist verboden worden! Laten we die nog eens herlezen.

**Deuteronomium 23:3-6** Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van JHWH komen; zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van JHWH komen, vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn toen u uit Egypte wegtrok; en omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit Pethor in Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. JHWH, uw God, echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar JHWH, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat JHWH, uw God, u liefhad. U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken, al uw dagen, tot in eeuwigheid.

Het aangedane kwaad (zie Numeri 21-25) was aanzienlijk, maar deze instructie komt wat mij betreft toch hard over, zeker voor nakomende generaties. Onderling relatieherstel lijkt volledig geblokkeerd!  
*Is die religieuze uitsluitings instructie echt zo stellig?*

*Iedereen heeft toch gezondigd?*

*En we kennen God toch ook als vergevingsgezind?*

Genoeg redenen om deze ene, uit de vele andere relatie-instructies, eens nader te bekijken.

Want zoals zo vaak in de Bijbel.. je moet wat dieper graven om bij de volle waarheid te komen in de context van alles wat gezegd wordt. Het gaat hier namelijk om een *voorwaardelijke* uitsluiting! Want wie JHWH liefheeft en dat laat zien door vervolgens ook de Torah te eerbiedigen, is altijd welkom bij de Vader en bij Jesjoea! En dan is er ook ineens ruimte tot relatie met de medemens. Maar voor wie zich blijft verharderen, ja inderdaad, voor zo iemand is er geen plaats in Gods huis en moet er onderscheid gemaakt worden tussen bepaalde mensen onderling.

Laat me dat concreet illustreren met andere Schriftgedeeltes; dat is sowieso belangrijk want alles wat je meent te begrijpen uit de Schrift moet bevestigd kunnen worden met andere Schriftgedeeltes! Een basisregel die dwaling moet helpen voorkomen!

Van een doorgevoerde **uitsluiting** lezen we een heel concreet voorbeeld in Nehemia!  
We lezen dat Tobia, een Ammonitische dienaar, werd uitgesloten, maar daar was ook alle reden toe!  
Deze Ammoniet was helemaal niet uit op relatieherstel valt te lezen in **Nehemia 2:10** Toen Sanballat, de Horoniet, en **Tobia, de Ammonitische dienaar**, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten.

Deze Tobia met andere kwaadwilligen zetten hun kwade denken ook nog eens om in daden; bijvoorbeeld door te **ontmoedigen**: **Nehemia 4:3** En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei: Ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in hun stenen muur.

En door vanuit **woede samen te spannen tot strijd en het zaaien van verwarring: vers 7,8** Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten.

Ze pasten forse **intimidatie** toe en verspreiden **leugens** valt ook te lezen in Hst 6

Maar Nehemia en de zijnen laten zich niet uit het veld slaan en voltooiën de herbouw van de muren en de tempel.

*Bijna onvoorstelbaar hoe die Tobia dan toch een kamer weet te bemachtigen in de voorhoven van de tempel via een priester die een verwant familie lid is!*

Maar dan wordt de Torah voorlezen; het tekstgedeelte uit Ki tetsee waar we nu bij stil staan! Met als gevolg een terechte uitsluiting van deze Ammoniet onder regie van Nehemia!

Maar het kan ook anders! Daarvoor gaan we kijken naar Ruth de Moabitische. Het boek Ruth is één en al relatie beschrijving tussen mensen onderling op individueel niveau!

*Wat laat het boek Ruth zien? Dat **niet geboorte en afstamming primair tellen, maar leven volgens Torah. En als dat gebeurt worden mensen met elkaar constructief en positief verbonden.***

Ruth voegde zich niet toe uit schijnvertoning, ze is met recht een voorbeeld figuur voor iedere vrouw; want ze is te typeren als iemand die *nederig is, doorzettingsvermogen heeft, vrijmoedig is, trouw, gehoorzaam, hardwerkend met een dienende geest en niet passief of ondergeschikt.*

En met al deze eigenschappen richtte ze zich op de ware Elohiem en zijn eerstelingenvolk: **Ruth 1:16b** uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.

We weten dat Ruth de Moabitische, vervolgens in de picture kwam bij Boaz uit de stam Juda – een man uit de geslachtslijn van Abraham, Isak en Jakob - toen ze op zijn akker aren kwam lezen.

Hij is geraakt door haar houding en karaktereigenschappen en middels de juiste interpretatie kennis van de Torah, durfde Boaz met een gerust hart een relatie aan te gaan met Ruth *ondanks* het feit dat ze een Moabitische was.

Hij zegt tegen haar: **Ruth 2:12** Moge JHWH uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van JHWH, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen.

Van het één kwam het ander en zo werd Boaz door te trouwen met Ruth de lossersvoor de reeds overleden Elimelech en voor zijn weduwe Naomi.

Allen die getuigen waren van deze lossersovereenkomst zeiden: **Ruth 4:11,12** Wij zijn getuigen. Moge JHWH deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël \*gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat JHWH u uit deze jonge vrouw geven zal.

Hoe profetisch voor de komst van de Messias is deze zegening vervolgens geweest!

Want via Ruth liep de geslachtslijn door naar David en we weten ook welk goed nieuws er door de engelen verkondigd werd aan de herders in de velden van Efrata: de Messias was geboren te Bethlehem!

**Nu zou** ik nog even willen ingaan op de vermelding 'het huis van Israël' in Ruth 4:11

Hier worden natuurlijk de 12 stammen van Israël bedoeld!

Want zowel Rachel als Lea worden genoemd als bouwers van dit huis en die hadden baarden samen immer de 12 zonen die de 12 stammen werden.

Dit complete huis van Israël is na de dynastie van Salomo echter gesplitst in het huis van Israël (de 10 stammen) en het huis van Juda (de 2 stammen).

Deze splitsing is nog steeds een feit, maar dat zal niet zo blijven! Zowel de onderlinge relatie breuk tussen de broers als het komende relatie herstel zijn geheel onderdeel van het 'Masterplan' van de Vader!

Daarom vind ik het belangrijk daar kennis en begrip over te delen zodat je het gaat herkennen en erin mee kan gaan bewegen.

Deze zegen op het leven van Ruth beschouw ik in iedergeval als profetisch voor het herstel van de 2 huizen van Israël!

Want Boaz is in zijn rol als lossers een typebeeld van de Messias, bereid een ieder te lossen die trouw is aan Torah, vanuit geboorte óf toegevoegd vreemd volk – zoals Ruth de Moabitische.!

Van dienstknecht werd Ruth echtgenote van de Lossers: bruid van de Messias!

Dit profetische beeld sluit aan bij het profetische plaatje van de uittocht uit Egypte; want ons wacht volgens Jesaja 11:11 een 2<sup>de</sup> grotere Exodus... *en wie trokken er bij de 1<sup>ste</sup> Exodus op uit Egypte onder leiding van Mozes, ook een typebeeld van de Messias?* De 12 stammen én toegevoegd vreemd volk! Dat gaat dus weer gebeuren!

De 2 huizen van Israël zullen één worden en op een bepaalde manier uittrekken mét vreemd volk onder leiding van de Messias.

Wat een voorbeeld van relatie herstel is het verhaal van Ruth in de aanloop naar de eerste komst van de Messias!

En ook nog profetisch een relatie herstel aangekondigd voor de tweede komst van de Messias, misschien wel in de nabije toekomst!

**De lezing uit de Brit chadasha** bevestigt die rode draad in de Schrift alleen maar!

Namelijk de doorgaande lijn van relatie herstel tussen de 2 huizen van Israël en nuancing op het gebod van uitsluiting van heidenen.

Om dat te verduidelijken, nogmaals het gelezen tekstgedeelte: **Efeze 2:11 en 12** Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Messias was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, U had geen hoop en was zonder God in de wereld.

In deze tekst is het Griekse woord *ethnos* G1484 vertaald met 'Heidenen'.

*Ethnos* ligt weer dicht bij G1482 *ethnikos* met de duiding: aangepast aan de aard en gewoontes van het volk; passend bij de manier of taal van vreemdelingen, vervreemd; vreemd aan de eredienst van de ware God, heidens.

En inderdaad als je Efeze 2 scherp leest staat er dat deze zogenaamde heidenen vervreemd zijn.. *Maar wacht even..* Betekend dat niet dat ze eerder betrokken waren?! En dan staat er óók nog bij vervreemd van het burgerschap van Israël!

*Dan zijn het toch geen heidenen die dat altijd al zijn geweest, en nu tenslotte tot geloof komen?*

Dit is echt een doordenker hoor!

De interpretatie van deze tekst maakt echt veel uit hoe je de Bijbel begrijpt en uitlegt!

En helemaal als je dan gaat beseffen dat deze, van vervreemding terugkerende gelovigen, christenen genoemd werden!

*Ja u hoort het goed, ik geloof dat een groot deel van de christenen in het Nieuwe testament van hun ware identiteit vervreemde 10 stammers zijn!*

Met hetgeen ik heb uitgelegd zou je dat al kunnen opmaken uit de eigenlijke lezing bij deze parasja uit Jesaja 54, maar ik noem nu even Hosea 1, waar door de ontrouw van het huis van Israël, deze 10 stammen vervielen van Ammi tot lo-ammi en Ruchama tot lo-ruchama; dat is Mijn volk- niet Mijn volk en ontferming – géén ontferming!

Wat een relatie breuk! Wat een vervreemding!

Maar gelukkig sluit dat hoofdstuk in Hosea toch ook weer af met de belofte tot relatie herstel: **Hosea 1:10,11** Toch zal het aantal Israëlieten (10 stammen) zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden **samen met de Israëlieten**. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.

Nog steeds onvervuld he! Aan deze tekst wordt door Paulus rechtstreeks gerefereerd in **Romeinen 9:24-26** Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. **Zoals Hij ook in Hosea zegt:** Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

Zie je dat Paulus zowel in de Romeinen als in de Efeze brief met *ethnos* refereert aan de verloren 10 stammen om tot relatie herstel te komen IN Messias en wel samen met het huis van Juda?

We lazen daar over in het vervolg van **Efeze 2:13-16** Maar nu, in Jesjoea de Messias, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Messias dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt

heeft. En door de **tussenmuur**, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Er was dus een tussenmuur ontstaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond.. De Naardense Bijbel vertaald dit als volgt: door de Wet, vol geboden in de vorm van **menselijke verordeningen** buiten werking te stellen. In een doorgesloten ijver voor de Wet was men vervallen in menselijke verordeningen en had men een onnodige afstand gecreëerd ten opzichte van wie welwillend is om God oprecht te dienen.

Met die dwaling worstelde Petrus ook toen hij was uitgenodigd bij de Romeinse hoofdman Cornelius kunnen we lezen in **Handelingen 10:28** En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.

Ik denk dat Petrus net als wij ten tijde van deze uitspraak nog 'onderweg was' naar een beter begrip van de Schriften en hoe die te interpreteren.. Dat 'niet toegestaan' was onterecht, te ongenueanceerd! Want we hebben immers geconstateerd in Nehemia en Ruth dat een uitsluiting terecht of niet aan de orde kon zijn.

Ik heb Handelingen 10:28 overgenomen uit de HSV en als je de bijgevoegde tekstverwijzingen er bij zoekt dan wordt e.e.a. deels al gecorrigeerd tot de juiste nuance! Zo wordt er verwezen naar Exodus 23:32, 34:12-15 en Deut 7:2 waar staat: *ga geen verbond aan..*

'Geen verbond aangaan' is wat anders als 'niet toegestaan met iemand van een ander volk om te gaan'! Als je op individueel niveau bij je burens langs gaat die ongelovig zijn, dan ga je nog geen verbond aan met hoe hun denken en doen, toch? Laat staan als je bij een naaste binnengaat die sterke affiniteit laat zien met het geloof in de Elohiem van hemel en aarde.

Vanaf Handelingen ontstond er al een beginnetje in relatie herstel tussen de 2 huizen van Israël maar dat mag en zal nog veel diepgaander gaan plaats vinden. *Want is een Jood van het huis van Juda niet geroepen om wel degelijk in relatieherstel te komen met een vervreemde broeder, een ethnos, van het huis van Israël?* Die omgang wordt bemoeilijkt omdat het Christendom een Jezus is gaan uitdragen die zou leren dat de Wet is afgeschaft en dat de rustdag voortaan op zondag is..

En andersom: *wordt het voor een hedendaagse christen niet veel aannemelijker om terug te keren tot Torah zodra die gaat beseffen dat Jezus de Jood Jesjoea is die geen tittel en jota van de Wet afgedaan heeft?!*

Zo ligt er over beide huizen van Israël een vorm van bedekking!

Het huis van Juda moet Jesjoea de Messias gaan herkennen die hen door christenen gepresenteerd wordt als een Egyptisch verklede Jozef en Joden staan voor de uitdaging om de Torah meer *wettig* gaan naleven in plaats van *wettisch*..

En het huis van Israël moet Jezus gaan erkennen als de Torah-getrouwe Jood Jesjoea en dus van een bepaalde mate van wetteloosheid terug keren tot het in ere herstellen van wettige naleving van de Wet.

Het onderlinge relatieherstel is alleen mogelijk als beide huizen eerst werkelijk sterven aan zichzelf IN Messias en vandaaruit Torah navolgen in liefde tot de Vader!

Petrus moest echt vernieuwd worden in zijn denken en dat werd in gang gezet door het visioen van het laken met reine en onreine dieren. Er moest als het ware bij hem een geheimenis ontrafeld

worden..

En dat is precies waar Paulus ook op doelt in **Romeinen 11:25** Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.

Ik geloof dat 'dit geheimenis' doelt op het feit dat het huis van Israël vervreemd was (en is) geraakt van het huis van Juda, maar tot een bestemder tijd van relatie herstel!

*Bewegen wij mee richting dat relatie herstel van beide huizen zoals we hier zitten? Dat vraagt nadenken, begrijpen en bewegen richting relatie herstel in groot perspectief op volksniveau.*

Maar ook dichterbij huis, op individueel niveau. mogen en moeten we bezig zijn met relatie herstel, of beter nog, zorgen dat de relaties gezond blijven. En meer dan ooit lijken die onderlinge relaties enorm aangevallen te worden in het lichaam van de Messias.

Mag dit woord in het teken van 'relatie herstel' in deze bizarre tijden waarin we leven voor ons allen een aanmoediging en waarschuwing zijn om *enerzijds* heel zuinig op elkaar te zijn en *anderzijds* in te grijpen als het toch uit de hand loopt.

**Romeinen 12:9-12** Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.