

Toegerust zijn om staande te blijven Woordverkondiging Tesjoeva-gemeente op 6-11-2021

Samen met vele andere broeders en zusters die het woord verkondigen voel ook ik mij geroepen om te spreken over de tijd waarin we leven maar vooral ook over hoe ons voor te bereiden en **staande te blijven** in alles wat ons nog verder te wachten staat.

Je kunt natuurlijk als volgt redeneren..



Maar gelukkig is er veel meer over te zeggen.

Ken je vijand I

Leven we immers niet in het tijdperk van het 4^{de} Beest wat Daniël in een visioen zag? **Daniël 7:19-21** Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de andere – uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten – en van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon.

Ken de consequenties

Ja u leest het goed, wij moeten rekening houden met het ergste scenario, dat wij in dit leven overwonnen worden; wat dat dan ook precies mag inhouden; een bepaalde vorm van martelaarschap? leidend tot gevangenschap of zelfs de dood? In iedergeval tot **slavernij**

Eind goed, al goed I

Maar de Schrift laat ons niet zonder toekomst perspectief want het volgende vers zegt: **Daniël 7: 22** **totdat** de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

Koningschap is het tegenovergestelde van slavernij!

Ja dit is de **ware reset** die gaat komen als de Messias wederkomt en satan voor duizend jaar zal binden volgens Openbaring 20:1-6. Deze spannende tijd is verbeeld in de najaarsfeesten die naadloos aansluiten op de laatste hoofdstukken van Openbaring. Twee weken geleden deelde ik met jullie het chiasme in Deuteronomium 16 en de kern daarvan was: gedenk middels de feesten dat je verlost bent uit slavernij (van Egypte) en dat je bevrijdt zult worden uit de slavernij van.. Babylon!

Wat er ook gebeuren mag, het komt dus hoe dan ook goed voor wie blijven vertrouwen en wie aangemerkt worden als geheiligden.

Hé dat doet me direct denken aan **Openbaring 14:12** Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jesjoea in acht nemen.

Wat is dit toch altijd weer een bijzonder vers! Bent u te identificeren als een geheiligde? Geheiligd is *apart gezet* en wanneer is dat op jou van toepassing? Als je Torah navolgt vanuit verlossing IN Messias. En wel in dié volgorde. (Deze tekst zou dwaalleer zijn als je die 2 zaken omdraait!).

Ken je vijand II

Nog even terug naar dat krenge van een beest zoals beschreven in Daniel..

In de verzen die volgen worden zijn kenmerken nog eens herhaald; ik geloof dat hier de herrijzenis wordt bedoeld van het Romeinse rijk wat Hitler ook al probeerde te herstellen: het 3^{de} reich. Gelukkig werd dat plan verijdeld maar het dient zich nu wéér aan en het lijkt nu onontkoombaar. Tanden van ijzer en klauwen van brons.

Het sluit aan bij het beeld uit Daniel 2 waarbij het 4^{de} en laatste koninkrijk van ijzer is en de voeten van leem en ijzer. Het ijzer staat voor zijn vernietigingskracht maar het vormt in combinatie met leem een broos geheel, en dat is maar goed ook . Mogen we deze symboliek toepassen op de Europese Unie? Ja, zelfs nog ruimer: de Verenigde Naties inclusief de WHO? - levensgevaarlijke bestuursvormen die de autonomie van individuele landen aantast- wat juist een concept van de Vader was, die 70 autonome volken schiep.

Het verkeerde eenparig streven wat er was bij de toren van Babel is nog springlevend. Maar zoals de Vader tóen ingreep, zo zal Hij ook nu op het juiste moment weer ingrijpen.

Wisten jullie al dat de G 7 is opgegaan in de D 10? De D staat voor Democratie en de 10 staat ook voor de volheid van de mens. Dat doet verdacht veel denken aan de 10 hoornen die ik net beschreven heb vanuit Daniël 7. Deze 10 horens die uit de kop van het beest uit de zee groeien symboliseren 10 koningen die in positie worden gebracht door de antichrist. Ze noemen zich de herrijzenis van Atlantis.

Daarmee is het een beest met wereldwijde invloed en Daniël bevestigt dit: *het zal heel de aarde verslinden*.

*We zien dit o.a. tot stand komen in de agenda 2030. Zou dat een toevallige benaming zijn? Ik denk het niet! Satan kent de Bijbel behoorlijk goed. Hij weet hees wel dat de scheppingsweek van 7 dagen staat voor 7000 jaren (Bij God is 1 dag als 1000 jaar en duizend jaar als 1 dag). Het zou me niets verbazen dat de redenering is: Jezus stief in het jaar 30 vanaf het jaar van zijn geboorte. Tel er 2000 jaar bij op in de geest van **Hosea 6:2** Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Na 2 dagen zal hij ons leven maken..*

Dag 1 schepping	Dag 2	Dag 3	Einde Dag 4 Kruisoffer Jesjoea	Dag 5 Dag 1	Dag 6 Dag 2	Dag 7 Dag 3 Messiaanse vrederijk
--------------------	-------	-------	--------------------------------------	----------------	----------------	---

Maar satan denkt: ik ga jullie proberen dood te maken voor het begin van de derde dag (lees 7^{de} dag!)- Het goede nieuws is dat Jesjoea al een paar jaar oud was ten tijde van het jaar 0 dus dat biedt hoop voor een wederkomst een paar jaar vóór 2030

*Daarnaast zegt Jesjoea in **Marcus 13:20** in een rede over het laatst der dagen dat als de Vader de dagen niet ingekort had, er geen vlees behouden zou blijven! Maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.*

Laten we de kenmerken van het beest uit Daniel nogmaals lezen want ook Daniël herhaald zijn kenmerken, maar let wederom op de goede afloop: **Daniël 7:23-25** Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest

waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Tijden (de vele kalenders in deze wereld) en wet veranderd (welke wet met Bijbelse oorsprong wordt tegenwoordig niet aangetast of afgeschaft?).. in de periode van de Grote Verdrukking van 3,5 jr.

Eind goed, al goed II

Maar wederom gloort er toekomstperspectief:

Daniël 7:26-28 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart.

Laten ook wij deze woorden in ons hart bewaren als gewaarschuwde mensen die bleek wegtrekken maar ons toch ook gesterkt mogen weten door de wetenschap dat er uiteindelijk recht wordt verschaft!

Jesjoea blijft geheel in lijn met het visioen van Daniël dat **het via moeite naar overwinning** zal gaan: **Mattheüs 10:22** En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Ik geef de tegenstander zo weinig mogelijk podium vanaf deze plek dus ga niet al het onrecht uiteenzetten wat we om ons heen zien plaats vinden en wat ons mogelijk te wachten staat. De meesten van jullie weten- en onderzoeken dat zelf ook al.

We kunnen daar heel verontwaardigd over zijn en proberen ons recht te halen, maar ik ben persoonlijk niet zo van de petities en demonstraties, al hou ik niemand tegen die zich daar wel toe geroepen voelt: **Prediker 3:16** Verder heb ik ook gezien onder de zon: op de plaats van het recht, daar was goddeloosheid, en op de plaats van de gerechtigheid, daar was onrecht.

Ken je vijand III

Opnieuw de vraag bij deze tekst uit Prediker: *Is dit niet de tijd waarin we nu leven?*

Worden allerlei basale beschermende rechtsregels niet met voeten getreden? En het eind is nog lang niet in zicht.. koester je maar geen enkele illusie dat je nog je recht kunt halen bij de aardse rechters in deze tijden..

Vele Psalmen beschrijven dit treffend zoals in **Psalm 35:19-21** Laat over mij zich niet verblijden wie om valse redenen mijn vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen wie mij zonder reden haten. Want over vrede spreken zij niet, maar tegen de stillen in den lande bedenken zij bedrieglijke zaken.(De vaccin misleiding?) Zij sperren hun mond wijd open tegen mij; zij zeggen: Haha, ons oog heeft het gezien!

Velen bestuderen de stroom aan informatie die (nog) te vinden buiten de MSM die de tendens van deze Psalm bevestigen, maar pas op! Doe je dat te eenzijdig dan voedt dat uiteindelijk angst en ontmoediging.

In die hoek wil satan ons precies hebben!

Laten we ons toch vooral laten voeden door het Woord en door de Geest- o.a. door te bidden! Daar wil ik in iedergeval naar toe werken met deze boodschap! Dat je handvaten hebt om staande te blijven om dit alles te doorstaan of ja, ik noem het maar bij name, er desnoods in om te komen als martelaar.

Want ben je een geheiligde die Torah wil navolgen vanuit verlossing in Jesjoea (en dat is de ware tesjoeva) dan heeft er namelijk iemand ongelofelijk de pik op je: **Openbaring 12:17** En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jesjoea de Messias hebben.

Wat? Omkomen als martelaar? Sorry, niet mijn tekst, ik citeer de Schrift zélf; maar laat je niet afschrikken door deze woorden! De Vader laat ons nooit zitten in een deprimerend vooruitzicht zoals ook al naar voren kwam bij het visioen van Daniël.

Eind goed al goed III

Want waar de identiteit van de vijand omschreven wordt, belooft ook Jesjoea in één adem wat ZIJN missie is: **Johannes 10:10** *De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.*

Zie je de realiteit van de ellende die hier wordt omschreven maar direct in evenwicht gebracht met de troost?

Het citeren van dit soort teksten kan maken dat we al snel het kwaad buiten onszelf zoeken: ‘ach kijk wat ons nu weer wordt aangedaan’.

Maar pas op, dat is soms van toepassing maar niet altijd. Want we moeten ook **naar onszelf kijken**. Laat me dat nader toelichten:

Ik krijg de laatste tijd in gesprekken met zowel gelovigen als ongelovigen steeds vaker de vraag: ***Waarom laat God dit toch allemaal toe? Satan is toch de kop vermorzeld op Golgotha en waarom krijgt hij nou nog zoveel ruimte om kwaad te doen?***

Een antwoord dat ik voor mijzelf geformuleerd heb is in iedergeval dat dit nu eenmaal een **vooropgezet handelingspatroon** is wat de Vader bedacht heeft.

Het is een patroon waarbij het kwaad dat wij- en ons voorgeslacht- zélf over ons afgeroepen hebben helaas, door de Vader niet anders beantwoord kan worden dan door het toepassen van zijn verbondsspelregels. Dat zijn de principes van het weg nemen van *zegen* en het toelaten van *vloek*..

Maar let op! De Vader weet wat voor maaxsel wij zij..

en straft altijd tijdelijk, en brengt weer herstel, en bestraft de tegenstander die Hij aanvankelijk gebruikte om de vloek ten uitvoer te brengen maar daar véél te ver in doorschiet.

Daarnaást brengt de Vader óók herstel ter wille van Zijn Eigen Naam en opdat alleen Hij de eer krijgt van wat voor herstel dan ook.

Als je dat patroon hebt leren herkennen dan zie je dat ineens op talloze plaatsen in de Schrift oplichten!

Deuteronomium 32 is een prachtig voorbeeld daarvan en is tevens een lange eindtijd profetie. We komen dit hoofdstuk van zelf tegen in de chiasme besprekingen als het ons nog vergunt is tegen die tijd. Vanaf vers 15 gaat het mis in de verbondsrelatie, inclusief oordeels beschrijving met een hoogtepunt in **Vers 26** Ik zei: Ik zal hen naar alle kanten verspreiden, Ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden,

Maar **vers 27** trekt het dan gelukkig weer recht met een 1^{ste} keerpunt: ware het niet dat Ik beducht was voor de toorn van de vijand. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: Ónze hand is verheven, het is niet JHWH Die dit alles gedaan heeft.

En dat is hard nodig, dat de Vader zich bedenkt, want **vers 35** beschrijft de ernst van de situatie.. en ik ga er vanuit dat dit een profetische beschrijving is van de tijd waarin wij nu leven: Aan Mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker, de dag van hun ondergang is

dichtbij, en spoedig komen de dingen die hen te wachten staan.

Ook **vers 36** beschrijft weer de nood maar ook de verlossing: Want JHWH zal Zijn volk recht verschaffen, Hij zal berouw hebben over Zijn dienaren. Want Hij zal zien dat hun kracht is vergaan, en dat het met de gebondene en de vrije gedaan is.

Micha 7 laat het zelfde patroon zien. Ik vind het belangrijk om jullie het handelingspatroon van de Vader nogmaals te illustreren want dat patroon doorlopen we ook nu in de eindtijd.

Neem dat hoofdstuk eens voor je zelf door en ontdek het patroon! Ik citeer een paar verzen- **vers 9**: Ik zal de toorn van JHWH dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd – totdat Hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal Zijn gerechtigheid zien.

En wat dacht je van **Micha 7:18-20** Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jakob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die U aan onze vaders gezwoeren hebt vanaf de dagen van weleer.

Wat valt hier uit te leren? Ik haal er uit dat we er voor moeten waken alleen maar te jammeren over het onrecht dat ons wordt aangedaan maar dat we ook naar onszelf moeten kijken. Schijnbaar is er legale grond waarom het zo mis gaat. Dat vraagt tesjoeva- terug keer, herstel..

Samenvattend

Ken dus je vijand, pas op voor de slachtoffer rol, maak geen illusies om je recht te kunnen halen maar besef dat er mogelijk een prijs hebt te betalen voor het volgen van Jesjoea. Daarnaast mogen we absoluut ons vertrouwen stellen op de goede afloop maar eigen je die niet te makkelijk toe; bij tijd en wijle is zelfonderzoek nodig.

Nou dat is al een hele waslijst om **staande te blijven**.. Maar ik heb nog 7 praktische suggesties geformuleerd. En ik weet zeker dat jullie deze 7, die ik nu langs wil gaan, met nog véél meer suggesties kunnen aanvullen.

De belangrijkste:

1. Zien op Jesjoea! Onze Verlosser en Zaligmaker! Hij ging ons voor in lijden en overwinning! Zijn wij niet zijn volgelingen?!

Zien op Jesjoea.. wie denkt er dan niet aan **Lucas 21:25-28!** En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, **kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.**

Wij zien straks op Jesjoea in de Maaltijd des Heeren.

2. Bijbel bidden

Een belangrijk wapen van de tegenstander is ANGST zaaien. *Hoe krijg je het voor elkaar om niet uit angst te leven?*

Dat bereik je niet door te vechten tégen angst, bijvoorbeeld door die te ontkennen of naar oplossingen te zoeken in eigen kracht om je hachje te redden.

Want los ik mijn angst op door bijvoorbeeld te vluchten naar het buitenland en te preppen? Het levert alleen maar schijn zekerheden op. Ik wil daarmee niet zeggen dat we niet moeten nadenken over praktische oplossingen!

De Vader wil dat we ons gezonde verstand gebruiken! En met slim en doortastend pro-actief

handelen, daar is niks mis mee. Maar het is zeker niet de bedoeling er in door te slaan.

Ik heb zelf ervaren dat een goed wapen tegen angst is het proclameren en uitbidden van het Woord! Zo bad ik pas uit **Psalm 143:8-12** Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, JHWH, bij U schuil ik. Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. JHWH, maak mij levend, omwille van Uw Naam, leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. Verdelf mijn vijanden om Uw goedertierenheid, breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar.

Dat geeft mij echt rust als ik me zorgen maak en je vraagt hiermee ook om leiding en het is een gebed van overgave.. ik hoop dat jullie dat ook beoefenen en ervaren.

3. Blijf zingen!

Ik ga er niet al te veel op in nu, ook een preek apart waard, maar zingen of de juiste muziek aanzetten en wereldse muziek weren is heel krachtig. En satan, die aanbiddings leider was in de hemelse gewesten totdat hij op de aarde werd geworpen (Ezechiël 28) haat het! Zeker als je looft en prijs ondanks nare omstandigheden! Een mooi voorbeeld is **Psalm 96:1-4** Zing voor JHWH een nieuw lied, zing voor JHWH, heel de aarde. Zing voor JHWH, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.

4. Leven in het hier en nu

Daarnaast moeten we ook in het hier en nu blijven leven, zeker ook voor jongeren is dat belangrijk. Bekruipt jullie wel eens het idee: *waarom zou ik nog moeite doen voor een opleiding of zo, als het toch allemaal een aflopende zaak is?*

Maar Jesjoea zegt in **Mattheüs 6:31-34** Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. **Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.**

5. Leef echter óók vanuit toekomstperspectief!

Denk nog even terug aan dat patroon van de Vader dat verlossing dóór diepte heen tot ons komt; Het lukt makkelijker radicaal en standvastig te zijn als je een toekomst perspectief hebt! Anders zwicht je maar voor intimidatie, maar ook voor gemak en het sluiten van compromissen in het hier en nu.

Verdrukking met een oproep om vol te houden vanwege een goed toekomstperspectief zien we mooi terug in **1 Petrus 4:12,13** Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

6. Blijf dankbaar niet in alles maar wel onder alles

Een mooi voorbeeld hiervan vond ik in **Psalm 70:5,6** Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: Laat God groot gemaakt worden! <> Maar ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. JHWH, wacht niet langer!

Jacobus geeft ons ook te denken in dat opzicht: **Jakobus 5:9** Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.

Er zijn nog heel veel andere adviezen aan te dragen maar ik besluit met 1 advies dat de gemeente inclusief ikzelf op dit moment ook hard nodig heeft:

7. Blijf sterk tot het einde door onderling eensgezind en liefdevol te zijn.

Romeinen 12:9-21 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.

10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.

12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.

14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. >>

15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.

16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige.

Wees niet wijs in eigen oog.

17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.

18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.

21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Late we zo ook de Maaltijd des Heeren met elkaar ingaan.

Amen *Charlie Lengkeek*

