

22. De Zoon geofferd - Genesis 22

Lees Genesis 22 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar staan? Het chiasme is als volgt:

A (v1) JHWH testte Abraham(voltooide tijd- alsof het al gebeurt was).

B (v1) Abraham zei: Hier ben ik”.

C (v2) De stem van JHWH vanuit de hemel met instructies.

D (v3-6) Abraham regelt gehoorzaam de reis en droeg zelf het mes en het offer-vuur.

E(v6) Abraham liet Isak het hout dragen.

F(v6) Zo gingen ze samen onderweg.

Centrale as (v7-8) Isak:“waar is het lam?” Abraham: “JHWH zal voor zichzelf in een lam voorzien”.

F(v8) Samen trokken ze verder.

E (v9) Abraham legde Isak op het hout.

D (v10) Abraham gehoorzaamde tot het uiterste en hief het mes om te slachten.

C (v11) De stem van JHWH vanuit de hemel met instructies.

B (v11) Abraham zei: Hier ben ik”.

A (v12-14) Uitleg en afloopt van de volbrachte test



Isak: “Waar is het lam?” Abraham:“JHWH zal voor zichzelf in een lam voorzien”.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Abraham wordt op de proef gesteld of hij werkelijk Godvrezend is.

Niveau B en C: Abraham is gevoelig voor de stem van JHWH en gehoorzaamd die tesamen met zijn zoon en knechten.

Niveau D: Tenslotte is alleen Abraham verantwoordelijk voor het bereiden van het offer.

Niveau E: Isak, 37 jaar oud, werkte mee aan de voorbereiding van het offer.

Niveau F: Abraham en Isak gingen eenparig naar de offerplaats.

Centrale as: De mens heeft een offerlam nodig en JHWH voorziet in het offerlam.

Het verhaal houdt hier echter niet op. JHWH roept Abraham voor een tweede keer (v15) en zweet bij Zichzelf tot uitvoering van de eerder uitgesproken belofte, aangevuld met een Messiaanse belofte in een tweede chiasme.

A (v16) Vanwege Abraham's gehoorzaamheid:

B (v17) "Zal ik je zegenen en je nageslacht vermenigvuldigen",

Centrale as (v17) "Je nageslacht zal de poorten van de vijand bezitten".

B (v18) "In jou nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn".

A (v18) Omdat Abraham de stem van JHWH gehoorzaamde.

Niveau A: Abraham gehoorzaamde alleen de stem van JHWH.

Niveau B: Door de zegen van Abrahams nageslacht is zegen en bevolkingsgroei gekomen over heel de wereld.

Centrale As: Het nageslacht van Abraham zal hun vijanden (uiteindelijk) verslaan en hun overheersen.



Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatste der dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Abraham is een typebeeld van de hemelse Vader JHWH. Abraham, de vader van geloof, is echter ook een voorbeeld voor gelovigen in het luisteren naar de stem van JHWH.

Zoals Abraham zijn zoon ging offeren, zo liet onze hemelse Vader Zijn zoon Jesjoea offeren, en wel op de zelfde berg; Golgotha was op de berg Moria! Isak is een typebeeld van Jesjoea. Maar ook de plaats innemende Ram is een typebeeld van Jesjoea. In beide verhalen komt een ezel voor. Zowel Isak als Jesjoea zijn zonen van Abraham. In beide gevallen wordt brandhout aangedragen voor het offer. Beiden droegen het hout te voet richting hun offerplaats. Jesjoea was het Lam van JHWH, beschikbaar gesteld door de Vader zoals Isak als offerlam beschikbaar werd gesteld door zijn vader Abraham. Zoals JHWH de Vader toestond dat Zijn Zoon geofferd werd, zo was ook Abraham nauw betrokken bij het aanstaande offer van zijn zoon. Jesjoea was bereid zich op te offeren, net als Isak, al werd dit offer niet voltrokken op het laatste moment. **Johannes 1:29, Handelingen 8:32-35** (uit Jesaja 53 geciteerd), **Openbaring 5:6-14**

Jesjoea stond na 3 dagen op uit de dood, zo zag Abraham na 3 dagen het beloofde land in de verte.

Galaten 3:13-18 Benadrukt dat de zegen van Abraham in het plaats vervangende kruisoffer van de Messias tot de mensheid is gekomen. Overigens ligt er in deze geschiedenis géén suggestie dat JHWH

voor mensenoffers zou zijn. Jesjoea offerde zichzelf op vrijwillig! Helaas liet Israël zich wel in met mensenoffers (moloch) naar het voorbeeld van de heidenvolken rondom: **Jeremia 7:30,31**

In het laatst der dagen zal de natie Israël, de nazaten van Abraham, een gezegend volk zijn en ook tot zegen zijn voor de andere volken door het onderwijzen van Torah principes die zo gemaakt zijn dat ze zegen voort brengen. **Psalm 98**

Bij de centrale as uit vers 17:De natie Israël zal zijn vijanden verslaan in de toekomst onder leiding van de Messias: **Lucas 1: 67-75**. Dit kán haast niet slaan op de *huidige* staat Israël; een niet Torah onderhoudend land dat verhoudingsgewijs meer een seculiere zionistische staat is. De huidige staat Israël zal dus nog door een proces van reiniging en heiliging gaan! **Zefanja 2:1-3** Als JHWH Sion hersteld, zal Hij door middel van het gereinigde en geheiligde Sion de laatste Hellinistische wereld machten verslaan die lijnrecht staan tegenover JHWH en Zijn Torah. **Zacharia hst.12 tot hst.13:2**

Genesis 22 verwijst naar de bediening van Jesjoea als het Lam (Ram). Om het verhaal compleet te maken verwachten we nu zijn wederkomst als de Leeuw van Juda. We zien de 2 fases van het heilsplan IN Messias prachtig verwoord in **Jesaja 61**. Fase 1, verbeeld in de voorjaarsfeesten lezen we in vers 1 en 2a. Let op! Jesjoea citeert alleen *deze* verzen uit Jesaja in **Lucas 4:16-22**. De dag van wraak in vers 2b en verder gaan over de wederkomst, verbeeld in de najaarsfeesten. Omdat die toen (en nu nog steeds) in de toekomst liggen citeert Jesjoea vers 2b en verder niet.

