

## **17/18a** Een JHWH welgevallige koning uit uw midden **Deuteronomium 16:21-18:14**

Mozes trof voorbereidingen voor de aanstelling van een koning over Israël die terzijde gestaan moest worden door rechters en priesters. Bij deze gezagsstructuur moest Israël elke vorm van verwerpelijke praktijken zien te voorkomen en een ieder doden die afgoderij pleegde om zo het kwaad uit Israël uit te bannen.

*Het chiasme is als volgt:*

A (16:21-17:7) Verwerpelijke zaken: gewijde palen en stenen, gebrekkige offerdieren, afgoderij etc.

B (v8-13) Streef een zuivere rechtspraak na via bemiddeling van priester en rechters;

C (v14-15) Een eventueel aan te stellen koning moet absoluut een Israëliet zijn uit uw midden.

D (v16-17) De koning mag niet veel vrouwen, paarden en teveel goud & zilver zich toe-eigenen.

Centrale as (v18) De koning moet voor zichzelf een kopie van de Torah uitschrijven vanaf een origineel in beheer bij de Leviëten.

D (v19) De koning moet de wetten van de JHWH eerbiedigen.

C (v20) De koning moet een toegewijde Israëliet zijn te midden van zijn broeders.

B (18:1-8) Instructies ter voorziening in het onderhoud van de Leviëten.

A (v9-14) Verwerpelijke zaken: kinderooffers, waarzeggerij, wolken duiden, wichelarij, tovenarij etc.

*Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.*

Niveau A: Verwerpelijke occulte praktijken die plaats vinden bij de omringende volken mag Israël niet overnemen, hoe verleidelijk ook. Wie toch betrapt wordt moest na gedegen onderzoek en de aanwezigheid van minstens 2 getuigen ter dood gebracht worden.

Niveau B: De Leviëten en rechters moeten gehoorzaamd en onderhouden worden door heel Israël. Het leven van de Israëliëten werd dus sterk bepaald door de aanwijzingen van de Leviëten die op hun beurt afhankelijk zijn voor hun onderhoud bij het volk.

Niveau C en D: Dit gedeelte moeten we lezen als een profetische voorspelling die uit is gekomen vanaf 1 Samuel 8. JHWH zélf is Koning, maar men kon dat niet aan. Elke koning van Israël mag zich niet verheffen boven zijn volksgenoten en moet zich verantwoordelijk gedragen tegenover zijn volk. Waar de koningen van de andere naties uitgaan van opperste macht over hun onderdanen naar eigen inzicht, moet elke koning van Israël zich onderworpen aan de wetten van JHWH, diverse beperkingen in acht nemen en niet aan zijn eigen verlangens toegeven.

Centrale as: Door het zelf uitschrijven van een kopie van de Torah werd de koning gedwongen samen te werken met de Leviëten, hielp het hem de wetten goed te onderzoeken, in te prenten en dus te verinnerlijken.

### **Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias**

Jesjoea is profeet, priester en Koning. Om even op zijn koninschap in te gaan; de wijzen uit het oosten vroegen al naar hem bij zijn geboorte: **Mattheüs 2:2** en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Deze verwachte koning is een Israëliet uit de stam Juda- zie Mattheüs 1

Jesjoea bevestigt zijn koninschap bij de ondervraging door Pilatus in **Johannes 18:37** Pilatus dan zei

tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jesjoea antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

Bij zijn sterven werd dit dan ook duidelijk omschreven: **Mattheüs 27:37** En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JESJOEA, DE KONING VAN DE JODEN.

Tijdens zijn leven gedroeg Jesjoea zich koninklijk, geheel volgens de aanwijzingen in het Torah gedeelte. Hij verhief zich niet boven zijn discipelen. Hij hield zich ongetwijfeld dagelijks bezig met de Schriften zoals de koning zich ook moest bezig houden met zijn kopie, leefde volgens de Torah, gehoorzaamde zijn Vaders geboden en gaf niet toe aan verwerpelijke praktijken. Hij draagt met recht de titel Koning! **Johannes 8:28,29**

Het volk probeerde Jesjoea al tot Koning te maken tijdens zijn 1<sup>ste</sup> komst (Johannes 6:15) maar Jesjoea kwam als 'Lam' om geslacht te worden en zal pas als koninklijke 'leeuw' optreden bij zijn wederkomst: **1 Korinthe 15:20-28** omschrijft het koninschap van Jesjoea wat ook weer een tijdelijk koninschap zal zijn, namelijk ten tijde van het Messiaanse Vrederijk. (vers 24 omschrijft naar ik aanneen de 8<sup>ste</sup> dag). Alles draait uiteindelijk om de Vader. Ook Jesjoea zelf zal tenslotte zijn toegekende autoriteit weer overdragen aan de Vader. Maar eerst zal Jesjoea in zijn autoriteit als Koning der koningen gaan optreden! **Openbaring 17:14; 19:11-21 (16).**

Laten we bidden en hopen dat de volgende teksten spoedig in vervulling zullen gaan als onderdeel van de ware RESET waar de hele Schepping zuchtend op wacht:

In het komende Messiaanse Vrederijk zal Jesjoea rechtvaardig regeren: **Jesaja 11:1-5; Jeremia 23:5,6**

Ook op de Bruid van de Messias (Israël) is geroepen tot koning- (en priesterschap) op een bepaalde manier: **Openbaring 1:6**

Dat kan alleen als we onberispelijk bevonden worden. Wie zich toch inlaat met verwerpelijke praktijken zal buiten het kamp terecht komen: **Openbaring 21:27; 22:15**

In positieve zin wordt van ons gevraagd dagelijks de Schrift te bestuderen, net zoals de koning dat geacht werd te doen- lukt jou dat? **Psalms 119:53**