

13 Leren door afschrikking **Deuteronomium 13**

Mozes vervolgde het onderwijs hoe de aanbidding door de gemeenschap zuiver moest worden gehouden: als iemand het volk zou verleiden om andere goden te aanbidden moest deze persoon gedood worden. JHWH heeft Israël bevrijd uit de slavernij van Egypte en verbintenis met afgoden zou hen opnieuw tot slavernij brengen.

Deze regels komen erg streng over maar als deze consequent waren gevolgd vanaf het moment dat ze zijn ingesteld zag de wereld er nu heel anders uit en stevenden wie niet af op de NWO zoals die zich nu aandient. Deze regels kunnen wij niet meer toepassen omdat wij onder een overheid leven (ook door God aangesteld) die heel andere wetgeving toepast. Binnen een geloofsgemeenschap geeft de Schrift wel hint Nieuw Testamenstisch hoe om te gaan met iemand die afdwaalt in leer en leven; zo iemand kan onder de tucht komen te staan.

Het chiasme is als volgt:

A (v1-4) Luister niet naar een profeet die andere goden aanprijst- gehoorzaam de Stem van JHWH

B (v5) Breng de valse profeet om het leven- doe het kwaad uit uw midden weg.

C (v6-10) Dood ook familie en vrienden die je weglukken van JHWH

Centrale as (v11) heel Israël zal worden afgeschrikt van deze goddeloosheid.

C (v12-15) Dood de inwoners van de steden die zich hebben overgegeven aan afgoderij.

B (v16-17) Vernietig alles wat besmet is door afgoderij om de toorn van JHWH af te wenden.

A (v18) Gehoorzaam de stem van JHWH en doe wat juist is in Zijn ogen.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: JHWH test de trouw van Israël middels confrontatie met valse profeten. Alleen door het gehoorzamen aan de Stem van JHWH zou het volk Zijn medeleven en verbondszegen ontvangen.

Niveau B: Alle afgoderij, rebellie en alles wat er mee te maken heeft moest vernietigd worden zodra dit onderkent werd.

Niveau C: Er mocht geen genade betoond worden die dergelijke aanzet tot afgoderij op hun geweten hadden, ook al waren het geliefden. JHWH wist dat de mens makkelijk tot zonde is te verlijden en middels deze strenge instructies moest dit tot een minimum beperkt worden.

Centrale as: JHWH gebruikt het principe van afschrikking in een poging Israël rein en heilig te houden.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Jozua, de opvolger van Mozes en ook een type-beeld van Jesjoea waarschuwde in één lijn met de Torah voor valse profeten: **Jozua 24:14**

Ook Petrus beschrijft hoe een valse profeet er uit zien, namelijk opkomend vanuit ons midden en Jesjoea ontkennend: **2 Petrus 2:1,2** Let op dat de test niet is of zijn voorspelling al dan niet uitkomt. De woorden van een valse profeet kunnen in overeenstemming zijn met de Torah, alleen wel selectief of verdraaid! De tovenaars van de Farao konden de wonderen die Mozes deed immers ook nadoen. Tekenen en wonderen zijn dus geen criterium voor ware profetie! Jesjoea waarschuwt ons

via Johannes dat het beest uit de zee ook misleid door een wonderlijke genezing: **Openbaring 13:1-4** Wat we dus nodig hebben is *onderscheidingsvermogen en de genade van openbaring!* Zonder kennis en begrip van het Woord missen we onderscheidingsvermogen om waarheid of leugen te toetsten. Dat is één reden om op te trekken in een gemeenschap: als je alleen gaat moet je alles kennen! Ijzer scherpt echter ijzer: **Spreuken 27:17** Laat ons dringend gebed in iedergeval zijn in lijn met **Psalms 139: 23,24**

Ezechiël 34 is een ernstig woord tegen valse herders, geheel in lijn met het Torah gedeelte van vandaag. Oordeel en verlossing worden naast elkaar beschreven.

Gehoorzamen aan de Stem van JHWH door het bestuderen van Zijn geschreven Woord is nog steeds de belangrijkste manier om afgoderij te voorkomen. Er zijn door alle eeuwen heen en ook nu vele profeten en predikers geweest die de mensen verleid hebben om zich af te keren van de Stem van JHWH door het verdraaien van Zijn Woord voor eigen doeleinden. Deze 'schaapherders' hebben de schapen op een dwaalspoor gebracht maar zullen daarvoor gestraft worden: **Jeremia 50:4-8** en **Zacharia 10** beschrijven de valse herders, de misleide schapen maar gelukkig ook herstel en herverzameling!

Ook in de tijd van de Apostels waren er valse profeten actief, zoals Simon Magus: **Handelingen 8:9-24** Ook hij werd streng terecht gewezen.

Jesjoea bevestigde dat de ware geheiligden naar zijn stem zouden luisteren: **Johannes 18:37** Het is *juist* om naar zijn stem te luisteren omdat Jesjoea alleen de Woorden sprak die de Vader JHWH hem liet spreken. In **Johannes 10:1-21** gebruikt ook Jesjoea het beeld van herders, schapen en de schaapskooi.

Jesjoea bevestigd dat ook in het laatste oordeel de straf op afgoderij de dood is: **Openbaring 22:12-15** maar dat er bescherming ligt in het houden van de geboden.

Het kerkinstituut heeft vele eeuwen het principe van afschrikking gepraktiseerd door het kerkvolk te 'gijzelen' met hun menselijke doctrines en overtreders te vervolgen en zelfs te doden. Daarmee was het Torah principe dus omgedraaid! Niet de valse profeten kregen straf maar juist de schapen! JHWH ontgaat echter niets en dit alles zal vroeg of laat zeker rechtgezet worden: **Galaten 6:7** Lees je de gehele context: **vers 1-10**, dan valt op dat iedereen op elkaar moet toezien en ook zijn eigen 'werk' moet beproeven.

Veel Joden hebben onterecht Jezus geïdentificeerd als een valse profeet omdat hij door christenen werd neergezet als onderdeel van een Drieënig God die de Wet (Torah) heeft afgedaan. Ook al deed hij grote tekenen en wonderen, hoe christenen hem presenteerden strookte niet met Torah. Jesjoea, de Joodse ware Messias zei echter zelf dat hij geen tittel of jota van de Torah afdeed **Mattheüs 5:17-20** Hij onder-wees de Torah op een dieper niveau als als profeet, zoon van God en zoon des mensen. Hij is nu onze Hogepriester naar de orde van Melchizedek en zal als Koning regeren in het Messiaanse vrederijk.

Er zijn verschillende stadia van thuis zijn in het Woord.. de Schrift vergelijkt dit met melk tegenover vast voedsel: **1 Petrus 2:2; 1 Korinthe 3:2** Je kunt zelfs terug vallen tot een eerder stadium: **Hebreeën 5:12,13**