

10b Een uitverkozen volk **Deuteronomium 10:11-22**

Lees Deuteronomium 10:11-22 Nadat Mozes het volk heeft herinnert aan hun zonde benadrukt hij dat ze zich juist moeten toevertrouwen aan JHWH die hen immers heeft uitgekozen bóven alle andere volken.

Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v11) JHWH gaf Mozes de opdracht het volk voor te gaan op hun reis naar het beloofde land.

B (v12-13) JHWH vraagt Israël Hem geheel te vrezen, lief te hebben en Zijn geboden na te leven.

C (v14) Zie, de allerhoogste hemel en aarde met alles daar op, is van JHWH, uw Elohiem.

D (15a) Alleen voor uw vaderen heeft JHWH liefde opgevat om hen lief te hebben.

Centrale as(15b) en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het nu nog is.

D (v16) Israël moet de voorhuid van het hart besnijden en niet langer halsstarrig zijn.

C (v17-18) JHWH is machtig, onpartijdig, verschaft recht aan de wees, weduwe en vreemdeling.

B (v19-21) Heb de vreemdeling lief, vrees JHWH, houdt je aan Hem vast en zweer bij Zijn Naam.

A (v22) JHWH heeft de 70 zielen die naar Egypte trokken nu zo talrijk gemaakt als de sterren aan de h

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Israël was een groot volk geworden *buiten* het beloofde land in Egypte en de woestijn. Mozes was aangesteld als hun leider.

Niveau B: Het 1^{ste} en grote gebod om JHWH lief te hebben is verbonden aan het 2^{de} grote gebod: heb je naaste lief als jezelf.

Niveau C: De onvolprezen grootheid en almacht van de Schepper van hemel en aarde wordt verbonden aan Zijn volmaakte karakter en goedheid.

Niveau D: Israël mag profiteren van de gunst die JHWH aan de vaderen schonk mits ze zich onderwerpen aan Zijn wil door besneden te zijn van hart.

Centrale as: JHWH's Vaderhart is in het bijzonder gericht op het volk Israël.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Bij de Centrale as en niveau A: Israël is nu al ruim 2700 jaar (voor een groot deel) verstrooid onder de volkeren *buiten* het beloofde land en zonder fysiek leiderschap op aarde. In die periode hebben de 2 huizen van Israël zich echter vermenigvuldigd als de sterren aan de hemel in aantal. Onze hoop en verwachting is dat Israël onder het volmaakte leiderschap van Jesjoea de Messias bij zijn wederkomst zal terug keren in het beloofde land. Want de belofte aan Abraham bestaat uit 2 delen: een groot nageslacht én wonen in het land; deze 2 horen bij elkaar! **Jesaja 62; Jeremia 33:14-26; Ezechiël 37** *Nadenkend hoe dit praktisch tot stand zou moeten komen. ? Allereerst zal het grondgebied van Israël veel groter zijn dan het huidige 'lapje' grond. Deze landsgrenzen worden beschreven o.a. in **Genesis 15:8,17:8 en Ezechiël 47 en 48*** Hier vinden we de beschrijving van de omvang die het land zal hebben na het definitieve herstel van Israël, m.i. in het beloofde Messiaanse vrederijk. Het is niet mogelijk om de grenzen

precies aan te geven, maar het gebied omvat het land tussen Middellandse Zee en Jordaan, de Negev in het zuiden, in het noorden de Golan, geheel Libanon en een deel van Syrië.

Daarnaast zou het mij niets verbazen als slechts een bepaalde selectie van de 12 stammen het land zal bewonen en dat de overige geheiligden regelmatig op pelgrimage gaan voor de 'opgangs'feesten. De rest van de wereld moet immers ook bestuurd worden en Tora onderwijs krijgen? Ik denk dat we daar iets van kunnen terug lezen in **Jesaja 2:1-5** Zie ook de kaartjes op blz 3

Bij niveau B: Jesjoea proclameerde de 2 grote geboden als de samenvatting en essentie van de gehele Wet van Mozes: **Mattheüs 22:37-40** *Bedenk eens wat het verschil is tussen je naast liefhebben als je zelf ipv in plaats van jezelf.*

Bij niveau C: De God van Abraham, Izak en Jakob is niet veranderd. Zijn status als Schepper en eigenaar van de hemel en de aarde en Zijn rechtvaardige én genadige karakter houden stand in een wereld die in toenemende mate zelfs Zijn bestaan ontkend en Zijn karakter eigenschappen eenzijdig verkeert uitlegt van extreem streng tot juist alleen maar liefdevol en genadig: **Romeinen 1:18-22** Zijn wederzijdse verbondsverwachtingen zijn onveranderlijk. Zolang de geheiligden zich toe- vertrouwen aan Zijn wegen zal Hij ze liefhebben en beschermen op grond van de eeuwig geldende belofte, gegeven aan Abraham: **1 Johannes 1**

Bij niveau D: Er staat: wees niet halstarrig.. *maar wat dan wél?* Wees besneden van hart!

Wat is dat, besneden zijn van hart? **Handelingen 7:51** Zie dat overgave aan de Heilige Geest weer wordt afgezet tegen eerder verzet! *Hoe doe je dat praktisch?* Een ezelsbruggetje zou kunnen zijn: de 4 B's: Bidden – Bijbellezen – Belijden – Bedrijven.

De laatste 2 horen duidelijk bij elkaar (teken op je hand en op je hoofd).

Maar al de 4 B's zijn vervat IN Messias: **Kolossenzen 2:4-15**

Bij de centrale as : *Wil je ergens bij horen in de toekomst, verkozen zijn?* Israël is de bruid, geliefd door JHWH en om die reden verheven in liefde boven de andere naties van de aarde: **Openbaring 21:1-7** en **Jesaja 14:1-8** *Bedenk echter dat we op dit moment vreemdeling en bijwoner zijn:* **Psalms 119:19** en **Hebreeën 11:13**

Dat gevoel bekruipt ons elke dag meer in de tijden waarin we leven! Mag **Johannes 17:14-17** een troost zijn voor ons!



