

9b10a Een geheiligd hersteld priesterschap breekt baan **Deuteronomium 9:25-10:10**

Mozes had zowat letterlijk zijn leven afgelegd door 40 dagen en nachten te vasten om verzoening te bewerkstelligen vanwege de zonden van Israël. Hij ontving vervolgens twee nieuwe stenen tafelen maar Aäron zou sterven; die was niet meer geschikt als Hogepriester. De stam van Levi werd apart gezet voor priesterdienst.

Het chiasme is als volgt:

A ((9:25) Mozes was middelaar gedurende 40 dagen en nachten om Israël te beschermen.

B (v26-27) Israël is het volk en erfgoed van JHWH.

C (10:1-5) JHWH droeg Mozes op 2 nieuwe stenen tafelen uit te hakken en in de Ark te plaatsen.

D (v6a) Israël reisde naar Mosera (*gevangenis, ketens*)- dit impliceert een plek des doods.

Centrale as (v6b) Aäron stierf, werd begraven en zijn opvolger was zijn zoon Eleazar.

D (v7) Israël reisde naar een land van water- dit impliceert een plek van leven.

C (v8) Levi werd apart gezet om de Ark te dragen.

B (v9) JHWH is het erfgoed van Levi.

A (v10) Mozes verbleef op de berg 40 dagen en nachten en JHWH luisterde naar hem.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Mozes deed 40 dagen en nachten voorbede voor Israël. Mede door zijn bemiddeling is voorkomen dat Israël werd vernietigd want JHWH luisterde naar hem.

Niveau B: JHWH heeft een speciale relatie met Israël bóven alle andere volken en Levi kreeg een speciale taak bóven zijn andere 11 broeder stammen.

Niveau C: Levi nam een grote verantwoordelijkheid op zich en werd betrokken bij het werk van voorbede/middelaarschap naast Mozes.

Niveau D: Het volk reisde van dood naar leven!

Centrale as: De zonde van Aäron om het volk te sussen door compromissen te sluiten bij het incident met het gouden kalf maakte hem permanent ongeschikt als hogepriester. Hij stierf dan ook en werd vervangen door zijn zoon Eleazar. De Levitische priesterlijn bleek echter ook daarna besmet met vormen van afgoderij, denk bijvoorbeeld aan Eli (1 Samuël 3:13) en Kajafas (Johannes 18:14)

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Bij niveau A: Denk eens na in hoeverre bidden en vasten al een onderdeel is van jou geloofsleven of dit zou kunnen worden?! Vanuit vele Bijbelverhalen kun je opmaken dat vasten gebruikelijk, krachtig en goed is. Een kleine selectie: Koning David vastte in een poging om oordeel af te wenden: **2 Samuël 12:13-23** Ezra riep een vasten uit om leiding te zoeken: **Ezra 8:21-23** Esther vroeg de Joden 3 dagen en 3 nachten niet te eten en te drinken en op deze wijze haar missie te ondersteunen: **Esther 4:16**. **Jesaja 58** beschrijft belangrijke lessen inzake vasten! Jesjoea over vasten: **Mattheüs 6:16, 9:15, 17:21** Paulus geeft een instructie aan echtparen inzake bidden en vasten in **1 Korinthe 7:5**

Bij niveau B: Door de vervangingstheologie zijn vele gelovigen het zicht kwijt op de speciale relatie die JHWH heeft met Israël. Dit reikt van 'totaal afgedaan' tot bijvoorbeeld het wijd verbreide idee dat

Israël alleen de Joden zijn. De Joden zijn echter van de stam Juda maar de speciale relatie van JHWH met zijn volk gaat over ál de 12 stammen die momenteel nog verdeeld zijn over 'de 2 huizen van Israël': Juda (2 stammen Juda en Levi) en Israël (de 10 stammen onder leiding van Efraïm, de zoon van Jozef). De Vader zal geheel Israël (Jakob had 12 zonen) weer hervezamen en realiseer je daarbij dat het *huidige* land Israël voornamelijk bewoont wordt door Juda. Juda kreeg de rol van leiderschap toegekend (Leeuw) en daarom verloopt het Heilsplan-pad voor Juda ook anders als dat voor de 10 stammen. De zegen voor de leidende stam van de 10 stammen, Efraïm was vruchtbaarheid. Lees je het woord Israël in de Bijbel, let dan goed op wat er bedoeld wordt: Het Land Israël zoals het nu is of zoals het beloofd is? Of gaat het over het gehele volk Israël -12 stammen, of om de 10 stammen? Jeremia 30 en 31 kun je gerust beschouwen als actuele eindtijd profetieën mbt het herstel van geheel Israël als land en volk door de Grote verdrukking (30:7) heen! Ook **Ezechiël 37** beschrijft het herstel van beide huizen via het visioen van het dal met dorre doodsbeenderen die stap voor stap weer tot leven komen en als het samenvoegen van 2 stukken hout (of bomen H6086). **Efeze 2:11-22** beschrijft dit zelfde gebeuren en let op, het huis van Israël wordt hier geduid als 'heidenen', maar dat komt vanwege de tijdelijke vloek uit **Hosea 1** (van mijn volk en ontferming naar niet mijn volk en géén ontferming) die ten einde is gekomen volgens **Handelingen 9:24-29** Ook in deze verzen klinkt de ernst door van de tijd waarin we leven omdat er slechts een overblijfsel gered zal worden (v27) maar het komt goed, JHWH is in controle en zal tijdig ingrijpen volgens vers 28

Bij niveau C: Mozes en de Levieten bemiddelen tussen JHWH en het volk en hadden de verantwoordelijkheid het volk te onderwijzen in de Torah. Het Levitische priesterschap had zijn beperkingen en de komst en het werk van Jesjoea heeft hier in voorzien. Dit bracht echter ook weer een verandering met zich mee inzake de Torah (de wet): **Hebreeën 7:11-8:13** Ik denk dat de korte samenvatting hierop is: Verlossing door de Hogepriester Jesjoea en niet door het houden van de wet, maar er mogen wel werken van dankbaarheid verwacht worden volgend op die verlossing. Deze werken moeten vólgens de wet zijn. Net zoals onze Leidsman zegt: 'ik doe niets anders dan wat de Vader me zegt te doen'. Zie ook de centrale as

Bij niveau D: Van dood naar leven.. dat verbeelden we ook in de volwassendoop: **Romeinen 6:1-4**

Bij de centrale as: In tegenstelling tot alle Levitische priesters stierf Jesjoea maar werd opgewekt uit de doden. **Handelingen 3:13-15** Hij zal regeren over het huis van Jakob (12 stammen dus) in de (nabije) toekomst: **Lukas 1:33**

De Levieten zullen dan opnieuw dienst doen in een nog te bouwen tempel in het Vrederijk: **Ezechiël 44:10-16**, hoewel de Zadok priesters een nog prominentere rol zullen vervullen: **vers 15-19**

De meesten van ons zijn mogelijk '10-stammers', maar ook geroepen tot een heilig en koninklijk priesterschap! Lees maar in **1 Petrus 2:1-10** Vers 10 refereert weer aan de vloek uit Hosea 1 die is opgeheven en die echt gold voor de 10 stammen!

Nadat Jesjoea voor eens en altijd zijn verlossingswerk had voltooid, heeft hij plaats genomen aan de rechterhand van de Vader en is in afwachting van het moment dat al zijn vijanden tot een voetbank onder zijn voeten zullen zijn gemaakt: **Hebreeën 10:12-14** Jesjoea zit echter niet werkeloos te wachten in de hemelse gewesten tot dat moment maar pleit voor ons bij de Vader met onuitsprekelijke verzuchtingen naar de wil van de Vader! **Romeinen 8:18-30**

Dit tekstgedeelte spreekt troost uit ook voor de spannende tijden waarin we leven en ook de verzen daarop volgend getuigen van de Middelaarsrol van de Messias en de vaste hoop die wij mogen belijden: **Romeinen 8: 31-39**