

Woordverkondiging bij de paraja Behár Leviticus 25:1-22; Jeremia 16:19-17:8, Lucas 4:16-22
Deze gedeeltes aan Romeinen 12:12 8 mei 2021 c Lengkeek

Het Torah leesrooster voor vandaag bevat instructies over sabbatsjaren en jubeljaren.
Elk 50^{ste} jaar volgt een grote maatschappelijke reset.

Och, als de gehele wereld dit gebod, met Israël voorop toch zou hebben nagevolgd.. wat zou de wereld er dan anders uit zien!

Helaas hebben we te kampen en extreme verschillen in rijkdom, en bezit en wordt er enorm veel geleden onder groot maatschappelijk onrecht.

Allemaal het gevolg van Torah-loos leven door de mensheid en het werk van de anti-Messias.
Om bij de mensen zelf te beginnen: Onze zonden en *'de zonden van de Vaderen'* geven de anti messias zogenaamde *'legale gronde'*, om ons kwaad te doen. We lazen daar wat in Jeremia 16

Ja deze wereld is een groot strijdtoneel tussen de Messias en de anti Messias- satan, en wij zitten er midden in!

Jesjoea zelf identificeert satan heel typerend als een dief en wel een dief met héél slechte motieven:
Johannes 10:10a De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;

De oplossing die de Vader in Leviticus aandraagt voor het opheffen van de kloof tussen armoede en rijkdom is nog steeds ik zou haast zeggen *'geniaal'*!
Goed voor het land en het volk!

Het bizarre is dat de anti-messias en zijn trawanten deze oplossing gedeeltelijk na-apen.
Want ik weet niet precies in hoeverre jullie naast de MSM ook andere bronnen raadplegen, maar dit doet me toch verdacht veel denken aan de agenda 2030 en *'the great reset'* met de slogan *" build back beter"* van het World Economic Forum, niet?
Deze plannen voor een Nieuw Wereld Orde staan gewoon heel openlijk op het internet en vele wereldleiders scharen zich er achter.
Het klinkt allemaal erg mooi en rechtvaardig, maar pas op!

Verdiep je je daar wat meer in dan lijkt het er wel op dat de wereldwijd gecoördineerde aanpak van de Covid-pandemie uitermate van pas komt om het NWO-roadbook aan de mensheid op te leggen.
Tja, de 1 vind dat complot denken, de ander *compleet* denken. De 1 vind het *'whappie-taal'*, de ander *'snappie-taal'*!

Ja, want de overste van deze wereld, satan, gaat rond als een briesende leeuw zoals omschreven in **1 Petrus 5:8** Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Wat ik zo mooi vind aan deze tekst is dat er niet staat: *'wees bezorgd en voel je maar ernstig geïntimideerd'* (*want dat ben ik wel eens moet ik erkennen*) maar dat er staat: wees waakzaam en nuchter!

Daar klinkt iets in door dat we de situatie waarin we verkeren niet moeten onderschatten maar dat er ook geen reden tot paniek is.

Dat wordt bevestigd in het 2^{de} deel van **Johannes 10:10b** Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
dat is Jubeljaar taal!

Wanneer denken jullie dat het volle leven en overvloed gestalte gaan krijgen zoals de Torah beschrijft en Jesjoea hier belooft? Ik denk in de fase na de wederkomst, verbeeld in het Loofhutfest. Satan zal 1000 jaar gebonden zijn volgens Openbaring 20 en het kan toch niet anders dan dat dit wordt ingeluid door het ultieme Jubeljaar onder autoriteit van Jesjoea- lijkt mij.

Maar helaas is het nog niet zover. Waakzaamheid en nuchterheid is het devies lizen we al, maar gelukkig rijkt de Schrift ons nog veel meer handvaten aan waar we wat mee kunnen.

In dat verband werd ik recent tijdens een bidstond geraakt door de woorden van Paulus in **Romeinen 12:12**

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Deze tekst raakte mij diep – ik denk vanwege de tijd waarin we leven waar ik me zorgen over maak – hetzij uit bezorgdheid of waakzaamheid.

En ja, hoé belangrijk is echte HOOP in deze tijd dan!

En ja, we hebben GEDULD nodig en dat lukt alleen in nauwe verbondenheid met de Vader, IN Jesjoea, door GEBED

Ik wil daar in iedergeval uit leven en hoop jullie ook te bemoedigen met dit Bijbelgedeelte. Sta je stil bij deze tekst dan vallen er 3 thema's te onderscheiden:

Verblijden in hoop -- geduldig zijn in verdrukking – volharden in gebed

Deze 3 thema's wil ik met jullie wat uitdiepen.

Allereerst het verblijd u in de hoop

Leven jullie met hoop? (jongeren studie>diploma, vissen>vangen.. en geestelijk?)

De vertaling tot hoop komt van het Griekse woord G1680 *el'pis* en staat voor **verwachting van eeuwig heil**.

Verwachting duidt op iets dat nog moet komen.. Dat doet me direct denken aan de bemoediging uit **1 Petrus 5:10** De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Jesjoea de Messias, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. (2 Korinthe 4:17 ook mooi)

Nou dit geeft mij hoop! De Vader, de God van alle genade stelt zich zelf garant!

Sterker nog IN hem ZIJN we zélf een levende hoop: **1 Petrus 1:3-5** Geprezen zij de God en Vader van onze Kurios Jesjoea de Messias, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, **opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop**, door de opstanding van Jesjoea de Messias uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare **erfenis**, die **in de hemelen bewaard** wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God **bewaakt** door het geloof **tot** de zaligheid, die **gereedligt** om **geopenbaard** te worden in de **laatste tijd**.

Deze tekst staat BOL van hoop, hoop en hoop die nog moet komen, die verwachting van eeuwig heil, toch?

Paulus beschrijft onze hemelse Vader zelfs als 'de God van Hoop' en wenst ons toe dat we overvloedig zullen zijn in de hoop: **Romeinen 15:13** De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Dan het 2^{de} punt uit Romeinen 12:12 : wees geduldig in verdrukking

Het is belangrijk om hierbij onderscheid te maken tussen het feit dat God beproeft en satan verzoekt.. die is er namelijk op uit om ons te laten struikelen en erger. Dat brengt ons in gevaar en daarom ervaren we dat als verdrukking.

Weet u waar beproeving voor dient? Laten we eerst zien wat de Torah er over zegt:

Deuteronomium 8:1,2 U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat JHWH uw vaders onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop JHWH, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.

Dan schakelen we naar beproeving & verzoeking: **1 Petrus 1:6 -7** Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – **bedroefd door allerlei verzoeking**, opdat de **beproeving** van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jesjoea de Messias.

Wie ervaart er verdrukking? Wie vind het moeilijk om geduld te oefenen daarin?

Het Griekse woord voor verdrukking is G2347 *thlipsis* een drukken, samenpersen, kwelling, beangstigen, benauwen

Jakkes, daar zit niemand op te wachten! Daarom hebben we juist ook geduld nodig om het vol te houden omdat we immers uit hoop leven die in de toekomst ligt

Ook Jacobus geeft duidelijke instructies met betrekking tot geduldig zijn in verdrukking:

Jakobus 5:7-11 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere (kurios). Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de Naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.

‘de landbouwer verwacht de kostbare vrucht’.. en ‘zie de rechter staat voor de deur.’...

Dat doet me denken aan de Schriftlezing uit de Brit Chadashah uit Lucas 4. Jesjoea citeert daar letterlijk Jesaja 61:1-3 en geeft aan dat dit ‘heden aan hen is vervuld’.

Hier zien we echter een mooi voorbeeld van het feit dat profetieën zich **bij herhaling** kunnen **vervullen** en wel op een nog veel intensere manier. Ik geloof in ieder geval dat deze profetie nogmaals vervuld gaat worden vanaf de 2^{de} komst van Jesjoea.

Maar het is nog niet zover. Daarom moeten we geduld opbrengen, niet zuchten onder elkaar, een voorbeeld nemen aan het volharden in het lijden van de profeten en Job..

Het is belangrijk om hierbij ons te beoefenen in ‘positief omdenken’. (voorbeeld half vol glas water)
De volgende tekst zal dat duidelijk maken:

1 Petrus 4:12,13 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar **verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van de Messias**, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

Dan komen we bij het 'onmisbare' 3^{de} punt uit Romeinen 12:12 volharden in het gebed
Want hopen en geduldig zijn in verdrukking, dat lukt niet zonder gebed!

Laten we eens kijken wat Jesjoea over bidden zegt.. Onze Messias benoemd gebed bijvoorbeeld in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter in **Lucas 18:1-8**

De context van de gelijkenis vind ik mooi passen bij het Jubeljaar waar we ook vandaag bij bepaald worden in Leviticus.

Lucas 18:1-8 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men **altijd moet bidden en niet de moed verliezen**. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. **Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?** Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Het hoofdthema is natuurlijk het dag en nacht roepen om recht van de uitverkorenen en dat dit **vervuld** zal worden na lang wachten.

Onze Hemelse Vader is betrouwbaar!!

Volhardend bidden wordt beloond, hoe uitzichtloos de situatie ook mag zijn!

In de andere Haftara lezing staat de tekst uit **Jeremia 32:27** Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Verblijd u dus in de hoop op onze God die zijn beloftes gestand doet, die zélf de God van hoop wordt genoemd en voor wie niets te wonderlijk is!

Wees geduldig in de verdrukking, al moeten we lang wachten.

En volhard in het gebed, net als de weduwe bleef roepen!

Blijf bidden en hopen op de wederkomst van de Messias - die ons in het ultieme Bijbelse Jubeljaar zal brengen, want ik weet zeker dat die er zal komen.

De profeet Jesaja onderstreept het profetische karakter van de Torah in **Jesaja 46:8-10** Denk hieraan en wees flink; neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

De ware BIJBELS beschreven reset is in aantocht! Amen



