

## **Alarm! Wat nadert? Oordeel! maar óók verlossing!!**

Woordverkondiging yom teruah 23 september 2017 v2

We hebben deze dag al diverse keren de sjofar geblazen.. Op een dag waarop dat meer dan ooit voor de hand lijkt te liggen.

Wat mij betreft niet alleen omdat het "de dag van de bazuin" is, maar nog meer vanwege de tijd waar het feest van de dag van de bazuin naar toe verwijst!

*Toch?* De sjofar is namelijk niet zozeer een muziek instrument maar een alarm instrument! Want het oordeel nadert! Maar ook verlossing!

Afgelopen week ben ik naar museum Voorlinden geweest in Wassenaar.

Tot mijn verrassing heeft dit museum een bepaald uitgangsthema gekozen wat mij erg aansprak. Het valt te lezen op de muur bij de ingang:

We leven in een tijd van versnelling. Nooit eerder hadden we zoveel tijd en toch voelen we ons gehaaster dan ooit.

### *Herkennen we ons hierin?*

Het muurschrift vervolgt: Tot het einde van de middeleeuwen leefde de mens naar het ritme van de natuur, bepaald door zon en maan. Totdat de kloktijd werd geïntroduceerd; een kunstmatig systeem om tijd te meten. Een systeem dat onze ervaring van tijd totaal veranderde.

De klok dicteert het leven in plaats van ons persoonlijke en natuurlijke ritme.

Vroeger was de hemel de klok om naar te kijken! We zijn dat verleerd door al die mechanische klokken op de aarde.

Het muurschrift vervolgt:

Tegenover de lineaire kloktijd staat de niet meetbare innerlijke tijd. Hier doen de momenten zich voor dat je niet meer weet hoe laat het is, dat je kunt dagdromen, dat je openstaat voor het onverwachte. Alleen in deze 'staat van zijn' is ruimte voor creativiteit. Het 'nieuwe' ontstaat in deze tussentijd. Het zijn bij uitstek de kunstenaars die zoeken naar deze ongrijpbare tijd.

Een aardig voorbeeld van een kunstwerk met als doel de kijker er toe aan te zetten de 'gevoelstijd' te laten ervaren:



Open staan voor het onverwachte.. Dat is leuk voor onschuldige zaken als een persoonlijke beleving tijdens een museum bezoek maar als we het hebben over de tijd waarin we als mensheid leven, - laten we zeggen de eindtijd- dat is toch wel andere koek!

Open staan voor de realiteit van de eindtijd; het is wat dat betreft geen 5 voor 12 maar mogelijk **1** voor 12?!



**5 voor 12 of 1 voor 12?**

Wat betreft de eindtijd, kondigt de Bijbel een oordeelstijd aan vóór de aanvang van werkelijke rust en vrede door de verlossing.

Realiseer je daarbij dat onze hemelse Vader, *zonder* daartoe verplicht te zijn – de spelregels voor het leven zijn immers duidelijk uiteengezet - waarschuwingen aan de mensheid gegeven heeft door middel van de profeten die de mensen dan moesten waarschuwen voor het oordeel en tegelijkertijd troostende woorden spraken over de verlossing: **Amos 3:7** Voorzeker, de Heere JHWH doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

*Geopenbaarde geheimenissen.. wie is het met me eens dat je de moadiem - de Bijbelse feesten - kan benoemen als geopenbaarde geheimenissen?*

De voorjaarsfeesten spreken over het geopenbaarde geheimenis van de 1<sup>ste</sup> komst van de Messias op aarde.

En de najaars feesten spreken over geheimenissen omtrent de wederkomst van de Messias, in de (nabije) toekomst.

De *precieze* details weten we niet, maar toch is ons ontzettend veel wel degelijk bekend gemaakt. Als die dingen gaan gebeuren dan herkennen we ze!

Het Hebreeuwse woord voor de gezette tijden is 'moadiem'

Dat woord komen we nota bene al tegen in het scheppingsverhaal. Het is afgeleid van 'mo'ed' en wordt in Strong omschreven onder H4150 als: *afspraak, gefixeerde tijd of seizoen, speciale of geheiligde feesttijd, vergadering met een doel, plaats van ontmoeting, afgesproken sein of signaal.*

Let nu even op: de **1<sup>ste</sup> vermelding** van een woord is het Hebreeuws moet beschouwd worden als de belangrijkste **definitie** van dat woord. Er moet altijd rekening mee worden gehouden bij een **volgend** gebruik in de Schrift.

Laten we dat dan meer eens uitproberen met het woord moadiem.

*Vanuit de 1<sup>ste</sup> vermelding in het scheppingsverhaal, wanneer wordt het woord moadiem voor de 2<sup>de</sup> maal gebruikt denkt u?*

**Leviticus 23:1 en 2** JHWH sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van JHWH, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn **Mijn feestdagen**: Geen Joodse feesten maar MIJN feesten!

Vanuit de basisregel over het eerste gebruik, krijgen die feesten, die moadiem, direct een bijzondere lading mee.. want JHWH schiep namelijk de tijd, doormiddel van het scheppen van licht en de 2 grote lichten, en IN DIE TIJD beschikte Vader dus bijzondere ontmoetingsmomenten! Die 2 lichten bepalen dus de Bijbelse feest kalender.

Denk nogmaals aan de definitie van moadiem: *afspraak, gefixeerde tijd of seizoen, speciale of geheiligde feesttijd, vergadering met een doel, plaats van ontmoeting, afgesproken sein of signaal*. En dat verbonden aan het grote licht en het kleine licht tot aanduiding van vaste tijden en dagen en jaren.. We kunnen daar over lezen in Genesis 1:14-16.. de zon, maan en de sterren bepalen de Bijbelse kalender.

Vandaag 1 van die moadiem, de bazuinendag, aan de orde.  
En ik weet niet hoe u er over denkt, maar ik vind het wel heel bijzonder dat juist vandaag ook het bijzondere teken van Openbaring 12 aan de hemel staat, helemaal in het thema van de dag van de bazuin en niet op de dag van de bazuin volgens de Joodse maan kalender afgelopen donderdag.

In **Leviticus 23** waar alle jaarlijkse moadiem in de juiste volgorde beschreven worden na het vermelden van de wekelijkse moadiem - de sabbat - lezen we in **vers 24** de beschrijving van de Bazuinendag: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste *dag* van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag *aangekondigd* door **bazuingeschal**, een heilige samenkomst.

Dit is de HSV. Mijn Importantia studie Bijbel een Statenvertaling met strong coderingen zegt: In de zevende maand, op de eersten der maand, zult gij een rust (sjabbaton) hebben, **een gedachtenis des geklanks**, een heilige samenroeping.

Een mooie vertaling is ook: een geschal ter gedachtenis

Een gedachtenis **of waarschuwing** des geklanks.. Geschal of geklank, dat is het woord H8643 *teruah*.

*Teroe'a* betekend: *alarmsignaal, geluid van een storm, , (krijgs)geschreeuw, vreugdekreet op godsdienstige gronden of algemeen*

Ah, zo komen we natuurlijk aan yom *teruah*

*Teroe'a* staat in de Joodse traditie ook voor een reeks staccato klanken op een blaas instrument. Er zijn 4 varianten bedacht om te blazen: de tekiah, de shevarim, de teruah en de tekiah gedola

*Maar wat voor blaasinstrument dan?*

Waar veel Bijbels spreken over bazuin, moet je eigenlijk vertalen als sjofar of ramshoorn; dat is preciezer. Want bij een bazuin kun je in het Nederlands ook nog aan een trompet denken. Trompetten, daar spreekt de Bijbel óók over; alleen de priesters mochten er op blazen, maar m.b.t. dag van de bazuin wordt toch echt de ramshoorn, de sjofar bedoeld.

Laten we nu ook bij het woord sjofar eens kijken wanneer de 1<sup>ste</sup> vermelding is! Dan weten we ook met wat voor lading/kijk-richting we moeten omgaan met de sjofar verderop in de Schrift!

*Wie weet waar de 1<sup>ste</sup> vermelding te lezen valt?* Dat is bij de wetgeving op de Sinai. **Exodus 19:16-19** En het gebeurde op de derde dag\*, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk **bazuingeschal**,

zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. >>

\*Let op: 3<sup>de</sup> dag- dat is al een Messiaans teken: het staat voor herleven door de dood heen. Dat wijst vooruit naar de Messias, de levende Torah, het vleesgeworden Woord, die na 3 dagen en 3 nachten uit de dood zou herrijzen om ons het leven te hergeven.

>> De berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat JHWH er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het **bazuingeschal** werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem.



En daarmee komen we direct uit bij de context van de 1<sup>ste</sup> vermelding van de sjofar in deze geschiedenis: de verbondssluiting van JHWH met Zijn volk door middel van de 10 Woorden, de 10 huisregels op 2 stenen tafelen.

Uitgaande van de 1<sup>ste</sup> vermeldings- regel worden we dus geacht het geluid van de sjofar te associëren met de 10 geboden! Heeft u er zo al eens naar gekeken? Dat is echt geen vergezochte gedachte hoor; want een oordeelstijd staat nauw in verband met de afrekening met wetteloosheid.

Nou volgen er in de voortgang van de gebeurtenissen bij de Sinai een paar verzen die nogmaals een profetisch licht werpen op de komst en de rol van de Messias. Want na het uitspreken van de 10 Woorden in **Exodus 20:1-17** lezen we in **vers 18-19** En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, **het bazuingeschal** (*qowl ha shofar*. Dat is het geluid, de stem van de sjofar) en de rokende berg. Toen het volk *dit* zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes **naderde** tot de donkere *wolk*, waar God was.

*Is Mozes niet een typebeeld van de Messias, die onze Middelaar is en voor ons pleit?* Hij is onze hoge Priester naar de orde van Melchizedek. Alleen Hij kan naderen tot de Vader voor ons.

Het volk was terecht bang om te dicht te naderen tot de heiligheid van de Vader- ook wij moeten niet zelf willen naderen; laat dat aan de Messias over!



Zo hoort de sjofar bij de verbondsluiting met de 10 Woorden waarop het volk instemde en zei: al de Woorden die JHWH gesproken heeft zullen wij doen. Ja zeggen is helaas nog niet het zelfde als ja doen;

Omdat wij mensen daar steeds in falen of hebben gefaald is er een ontsnappings clause noodzakelijk én beschikbaar: de Messias die de 10 Woorden volmaakt heeft uitgeleefd plaatsvervangend.

- Wie denkt, mooi, de Messias heeft het volbracht dus ik ben vrij van de wet dreigt te vervallen in wetteloosheid.
- Wie toch meent het alsnog zelf te moeten doen vervalt in wetticisme.
- Wij zijn echter niet geroepen tot wetteloosheid of wetticisme, maar tot een wettig leven IN Messias volgens Torah!

De sjofar is dus een oproep aan het volk Israël om Torah te volgen.

En aangezien onze Messias wel 'de levende Torah' wordt genoemd – 'het vlees geworden Woord' – betekend Messias volgen Torah volgen.

Maar de sjofar is ook een alarm instrument weten we!

Die 2 dingen combinerend zou je kunnen zeggen dat de sjofar het geheiligde volk tot alarm oproept tegen de anti-messias! Die natuurlijk anti –torah is.

- De sjofar is zo een roep om actie, een roep om keuzes te maken, wie je wil gehoorzamen?
- Maar daarmee ook een roep om oordeel over de anti-torah vijanden van onze Schepper die ons willen belemmeren in het dienen van onze Vader in de hemel.

Vanuit de juiste keuzes van de geheiligden en het oordeel over de wettelozen, ingeluid door de laatste grote sjofarblast zal de climax van dit alles zijn dat alle ontstane schuld definitief wordt ingelost en dat het volk Israël zijn rechtmatig bezit zal mogen innemen. Dat betekend de komst van het ultieme Jubeljaar op de ultieme Grote Verzoendag: **Leviticus 25:9-10** Dan moet u in de zevende maand, op de tiende *dag* van de maand, **bazuingeschal** laten klinken. Op de Verzoendag moet u de **bazuin** in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn *eigen* bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie.

Dit heeft vanaf de wetgeving profetisch moeten plaats vinden elk 50<sup>ste</sup> jaar maar er is vaak niet aan voldaan door de eeuwen heen. Elke keer dat het niet gebeurt is kwam de vloek van de wet over land en volk. Ja de hele wereld gaat inmiddels gebukt onder de wijze waarop de geldmarkt georganiseerd is.

Maar reken maar dat het Ultieme Jubeljaar zal plaat vinden zoals de hemelse Vader het verordend heeft! Ik denk dat het ultieme jubeljaar het 120<sup>ste</sup> Jubeljaar zal zijn; u ook? Want uitgaande van een 6000 jarig heilsplan gevolgd door 1000 jaar vrede kom je op 120 jubeljaren uit als je 6000 door 50 deelt. Let op: dit klopt mogelijk niet helemaal omdat elk jubeljaar tevens het 1<sup>ste</sup> jaar is van de nieuwe cyclus van 50 jaar.

*Staat het 120<sup>ste</sup> jubeljaar nu voor de deur op de Grote Verzoendag?*

Ik hoop het maar ik durf er geen uitspraken over te doen.



**Waar zitten we in de tijd?**

De tegenstrever probeert natuurlijk al eeuwen lang de mensheid te misleiden en als ik zie hoeveel verschillende kalenders er zijn dan moeten we concluderen dat dit aardig gelukt is. Ik wil overigens niet beweren dat zonder de misleiding we eenvoudig weg de wederkomst zouden kunnen berekenen want Jesjoea zegt niet voor niets in Mattheüs 24:36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.



Gelukkig kan Satan *niet* de hemelse klok manipuleren waarbij de 12 prominente sterrenbeelden aan

de hemel in 12 maanden tijd stuk voor stuk een stuk een deel van het complete Heilsplan verbeelden. Omdat de aarde om de zon draait in 12 maanden tijd werkt de zon als een soort uurwijzer die aangeeft welk sterrenbeeld even extra aandacht mag krijgen. Deze maand staat de zon tegenover het sterrenbeeld Leo. Dat is Bijbels gezien "de Leeuw van Juda". Vanmorgen zag ik de blinkende morgenster schijnen in het oosten voor zonsopkomst. Met mijn skyview app zag ik dat dit ws een constellatie betrof van Mercury, Mars en Venus.



### Mercury, Mars en Venus in Leo

In die sterrenbeelden staat het heilsplan en met recht kunnen we beamen wat de Psalmist zegt: de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. Wij hebben echter het heldere zicht op deze feilloze klok vergeten door niet meer omhoog te kijken naar de hemel maar naar beneden op onze horloges en klokken en te rekenen met de maankalender die regelmatig een 13<sup>de</sup> maand gebruikt om weer kloppend te worden met de equinox. (Dat is nodig omdat anders, net als bij de Ramadan, de Bijbelse oogstfeesten door het jaar zouden gaan wandelen). Nee, wij moeten ons weer beoefenen in het duiden van dit soort constellaties aan de hemel! Daniël wist er wel raad mee in zijn tijd en de wijzen uit het Oosten kwamen dankzij zijn kennis op de ster van Bethlehem af.

Vandaag is er dus een heel bijzondere constellatie aan de hemel die meer dan ooit lijkt te onderstrepen dat we op een keerpunt in de tijd zitten en misschien wel getuige zijn van de aanvang van de vervulling van de najaarsfeesten.



Wie heeft er eigenlijk nog niet over gehoord? **Openbaring 12:1** En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Jesjoea zelf gaf de profetie aan Johannes op Patmos zo'n 2000 jaar geleden. Nog nooit heeft deze constellatie in zijn geheel plaats gevonden. Deze tekst uit Openbaring 12 lijkt ook weer gelinkt aan Jesaja 66:7-24

Ik had het in mijn voorbereiding op de najaarsfeesten en ook op dit moment niet op het hart om deze constellatie helemaal te gaan uitwerken. Deze constellatie is

onderdeel van een veel groter verhaal wat zich uitstrekt over heel Openbaring 12 en 13. Want op het teken van de vrouw volgt het teken van de draak.



Wat mij trof in het vervolg zijn de verzen uit **Openbaring 12:17** En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jesjoea de Messias hebben.  
*Thats about us!*



Daar zien we weer de strijd tussen de Torah volgende geheiligden IN Messias tegenover de anti Christ, de anti Torah.  
Ik zei al, dat bij de 1<sup>ste</sup> vermelding van de sjofar in de Schrift de Torah centraal stond, dus alle reden om ook nu, ten tijde van dit bijzondere teken aan de hemel, de sjofar te blazen.  
De Torah-volgers van 'de levende Torah' zijn in het geding: alarm!

*Wat brengt het wel of niet uitvoeren van de Torah eigenlijk voort? Zegen of vloek! Dat staat voor verlossing of oordeel.*



Daarom gaan we bij die 2 tegenpolen stilstaan en beëindigen de Woord verkondiging met een proclamatie die JHWH mee gaf aan Mozes toen die samen met het volk op het punt stond het beloofde land in te gaan nemen; een situatie vergelijkbaar met nu! *Hopen wij ook niet op de spoedige doorbraak van het vreedelijk en hoe moet dat gebeuren dan?*

Ik zei het net al maar herhaal het nogmaals: Reken maar dat het Ultieme Jubeljaar zal plaats vinden zoals de hemelse Vader het verordend heeft! Want de Messias, de rechterhand van de Vader komt zich er hoogst persoonlijk mee bemoeien!

Jesjoea, de Profeet- Priester- Koning:

- In de voorjaarsfeesten kwam Hij als priester
- In de najaarsfeesten komt Hij als Koning
- En bij de uitvoering van zijn taken als hogepriester en als de Koning vervuld Hij ontelbare profetieën.

Sprekend over het herstel van het volk Israël is het belangrijk voor ogen te houden dat de laatste aartsvader, Jakob, 12 zonen had die tot 12 stammen gevormd zijn. Het is verschrikkelijk belangrijk om bij uitleg van Bijbelse profetie voor ogen te houden dat deze 12 stammen in 2 huizen zijn verdeeld: Het huis van Israël – de 10 stammen en het huis van Juda, de 2 stammen. Beide huizen zullen herenigd worden maar hebben een verschillende rol in de eindtijd die voor ons ligt. In **Deuteronomium 30:1** wordt tegen de 12 stammen gezegd: Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de **zegen** en de **vervloeking** die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen JHWH, uw God, u verdreven heeft.

Deze profetie is de afgelopen eeuwen maar al te precies uitgekomen.

Maar het herstel wordt geprofeteerd in de verzen er na.

**Vers 2-8** En u zult zich **bekeren** tot JHWH, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.>>



(Bekeren, dat is het Hebreeuwse woord Tesjoeva- dit tekstgedeelte is de basis geweest voor de oprichting van de Tesjoeva-gemeente)

>>> Dan zal JHWH, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JHWH, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, *toch* zal JHWH, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.

En JHWH, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaders in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaders. JHWH, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om JHWH, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. JHWH, uw God, zal al deze vervloeking op uw vijanden leggen en op hen die u haten *en* die u vervolgd hebben. En ú zult zich bekeren, de stem van JHWH gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.

Ik vind het bijzonder dat het vandaag naast de dag van de bazuin, *ook* de dag is van de bijzondere constellatie Openbaring 12 en dat het óók nog eens sabbat Teshuva is in de Joodse traditie naar **Hosea 14:2-10** Dat begint met: Bekeer u, Israël, tot JHWH, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem *deze* woorden met u mee, bekeer u tot JHWH.

Dat stuk eindigt met: Wie is *zo* wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en *zo* verstandig dat hij ze

kent? De wegen van JHWH zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen.

In dit voorbeeld, zowel uit de Torah als uit de profeten, lezen we dat de laatste bazuin een positief herstel in luidt voor het volk Israël - de 12 stammen en het land Israël, maar ook oordeel over de vijanden van het Koninkrijk.

We zien dat bij de 1<sup>ste</sup> exodus al terug bij de val van Jericho in Jozua 6 onder luid bazuingeschal.

Ook het verhaal van Gideon die met zijn 100 strijders onder sjofargeschal de Midianieten overwon, beschreven in Richteren 7, is natuurlijk heel bekend.

Bij al dat soort strijdverhalen is de situatie als volgt: *elke keer dat er een sjofar moet worden gebruikt in de strijd is dat in een situatie dat Israël voor een schijnbare mission impossible staat!*



**Mission Impossible? No way!**

Daarmee is de sjofar ook een 'test-van-het-hart' instrument! Zodra de Sjofar zal klinken in de nabije of verdere toekomst, zullen ook wij voor de innerlijke beslissing komen te staan om te geloven in onze Schepper en daar naar te handelen of ons eigen instinct te volgen.

*Staat de Torah – het rechtvaardig handelen – dan werkelijk op de tafel van ons hart geschreven?*

Denk maar niet dat het allemaal vanzelf zal gaan in de tijd die gaat komen. Openbaring 12 en 13, ja héél Openbaring maakt ons duidelijk dat we moeten volhouden in de strijd omdat de overwinning zal komen!

We zullen allemaal getest worden, en misschien wel allemaal op een verschillende manier.

Maar er is zeker 1 handvat wat we allemaal kunnen toepassen in de letterlijke en zeker in de geestelijke strijd die gaat plaats vinden.

Want zoals de Torah staat voor zegen of vloek, waarbij zegen staat voor leven, en vloek tot de dood leidt, zo zegt Jakobus dat dood en leven *in de macht van de tong zijn!* Daarom is er kracht in proclamatie!

Ik wil dan ook samen met jullie de samenkomst beëindigen met het proclameren van de proclamatie die JHWH mee gaf aan Mozes toen die samen met het volk op het punt stond het beloofde land in te gaan nemen. We doen dat onder bazuingeschal!

**Numeri 10:35,36** En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: Sta op, JHWH, laat Uw vijanden *overal* verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten! En als hij rustte, zei hij: Keer terug, JHWH, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël!

Deze proclamatie heb ik in een eerdere Woordverkondiging al eerder besproken

- *Zie je in deze tekst de zegen en de vloek?*

- *Zie je dat de wens wordt uitgesproken dat de vijanden van het Koninkrijk geoordeeld worden?*

Dat vind pas definitief plaats op de Grote verzoendag.

De term is wat misleidend omdat het ook staat voor het oordeel voor wie niet waardig bevonden wordt om verzoening te ontvangen. Vandaar 'de 10 ontzagwekkende dagen' tussen yom teruah en yom kippoer.

- *Zie je dat de wens wordt uitgesproken tot herstel en de herverzameling van Gods volk in een 2<sup>de</sup> grotere exodus?*

Dat vind definitief zijn voltooiing in de tijd van het Loofhuttenfeest.

Daarom past het zo goed om deze proclamatie juist op de dag van de bazuin uit te spreken! Het is een roep naar de 2 volgende najaarsfeesten.

Sta op, JHWH, laat Uw vijanden *overal* verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten! Keer terug, JHWH, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël!

Bij tijd en ruimte nog een proclamatie: **Hosea 14:2-10**, een grotendeels positieve herstel proclamatie met in het slotvers ook weer het contrast tussen zegen en vloek zichtbaar: alarm! Oordeel, maar ook verlossing in zicht!

Amen en sabbaton shalom! *Charlie Lengkeek*

Liederen:

CD Christiaan Verwoerd -Een duidelijk geluid: Geen tijd meer te verliezen

Opwekking 701 Hoor de roep van de Koning

Opwekking 538 de Koning komt

Kinderlied: CD Elly & Rikkert Een boom vol liedjes: Elk oog zal hem zien als Hij komt

Opwekking 585 Er is een dag

CD Christiaan Verwoerd -In aanbidding voor de Koning: Hogepriester

CD Christiaan Verwoerd -Hoop op herstel: Maak het nieuws bekend

CD Christiaan Verwoerd -Hoop op herstel: Gezegend bent u

Slotlied: Opwekking 499: Hij komt in majesteit