

what's in a name.. De Messias verwoord in Jesaja 9:5

Jesaja 9:5 is een veel genoemde tekst die wordt aangedragen als argument dat Jezus God zou zijn. Het is echter maar weer met welke bril op je een tekst wilt lezen.

Als je vóór-aanname is dat Jezus = God, dan lees je deze tekst als een bevestiging.. zie je wel..

Maar denk nu weer even als een kind: *is God dan geboren? of was God in de hemel en werd een afsplitsing van God geboren op aarde? Nee, God werd mens.. en is nu weer God..* Kunt u het dan nog volgen?

De Bijbel zegt duidelijk dat Jesjoea *mens* is, een broeder, een profeet uit jullie midden, uit het geslacht van, uit de stam Juda..(o.a. **Deuteronomium 18:15-18; Mattheüs 1**-het geslachtsregister, en **Johannes 1:46** Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben *Hem* gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, *namelijk* Jesjoea, de zoon van Jozef, uit Nazareth.)

Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat Jesaja 9:5 duidelijk verwijst naar de Messias, en daarbij lijkt te zeggen dat Hij God is, een andere uitleg vraagt.

Dan moet je dus op zoek- Eerst nog maar eens de tekst in beeld, in dit geval vanuit de HSV:

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De eerste fout die de vertalers bijna standaard maken is om de Hebreeuwse woorden *hoofdletters* mee te geven (om de suggestie te versterken dat Jezus God is en uit eerbied voor de Naam van God.) De Naam van God krijgt echter veel meer eerbied als je die schrijft zoals die is: JHWH en niet God of HEER en uitspreekt naar beste inzicht..

Corrigeren we de tekst dan staat er dus: Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt Zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst.

Al de titels- men noemt zijn naam- die we in dit vers tegenkomen zal ik nu langs gaan- ze komen **vetgedrukt** aan de orde.

> Want een **kind** is ons geboren, een **zoon** is ons gegeven..

Daarmee denken we natuurlijk direct aan Jesjoea: **Lucas 1:35b** Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden gods zoon genoemd worden (en *niet* andersom- God de Zoon)

>Wat mij direct opvalt in het vervolg is dat er staat: men noemt zijn naam..

Het gaat dus volgens mij over titels van de messias en niet het wezen van de messias in deze tekst.

We zien veel vaker in de Bijbel dat de messias de zelfde namen/titels krijgt als de Vader: bijvoorbeeld: 'de eerste en de laatste', of Koning of Herder.

Ik geloof dat je dit als volgt moet begrijpen: omdat Jesjoea zó sprekend lijkt op zijn hemelse Vader in spreken en handelen wordt de vergelijking van Vader en Zoon doorgetrokken in hun titels. Maar *lijken op* in woord en daad is nog niet hetzelfde als '*is gelijk aan*'.

Misschien lijkt jij ook op je vader of moeder in spreken, doen of uiterlijk, maar je zult het met me eens zijn dat jij en je ouder *op zichzelf staande* personen blijven.

Het is dus een denkfout om zomaar een 'is gelijk teken' te plaatsen als de Messias een zelfde naam draagt als de Vader. Het is een te letterlijke opvatting. Zodra we lezen dat Gods rechterhand Israël verlostte van de Farao dan kijken we daar toch ook door heen dat de Vader dat niet letterlijk heeft gedaan met zijn rechter hand? Dat interpreteren we toch als figuurlijk? (Exodus 15:6,12).

Die gelijke titels drukken uit dat de Vader en de Zoon één in streven zijn (Jesjoea zegt voortdurend dat hij niets anders zegt/does dan dat de Vader hem opdraagt), maar dat wil nog niet zeggen dat beiden één in wezen zijn.

>Het mag duidelijk zijn dat bij de wederkomst de Messias de **heerschappij op Zijn schouders** zal hebben als satan gebonden zal worden.

>De naam van de Messias is **wonderlijk**.

Wat is er zo wonderlijk aan? De naam Jesjoea betekend: God red

Is het niet wonderlijk dat God red door de zwakheid, de 'dwaasheid' van het kruis? Dat JHWH redding ging bewerken via de Messias die zich gehoorzaam liet slachten als een Lam? Het is zó wonderlijk bedacht dat voor- en tegenstanders het maar niet konden begrijpen en dat het pas ging dagen na vele malen uitleg: **Psalm 118:22,23** De steen *die* de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door JHWH geschied, het is **wonderlijk** in onze ogen.

Jesjoea verzucht dan ook tegenover de Emmaüsgangers in **Lucas 24:25,26** Oh onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Messias dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?

>Dan volgt de titel **raadsman**.. nergens wordt in de Bijbel raadsman geassocieerd met JHWH zelf. Ik stel me zo voor dat Jesjoea als onze Middelaar tot de Vader, hij raadsman is naar de Vader toe. Want ook al is de Vader alwetend, Hij wil ook gebeden worden en de Geest pleit daarom met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons. En geldt het ook niet de andere kant op? Dat onze Middelaar Jesjoea door de Geest *onze* raadsman wil zijn?

>Dan krijgt Jesjoea de titel '**sterke god**'. In het Hebreeuws staat er echter: **el gibor** = beter vertaald : **sterke held, goddelijke held** el = god, (Hebreeuws heeft geen hoofdletters) en el kan dus op JHWH slaan, maar ook op elke andere hoogste macht in een bepaalde context. Zo ben ik de heer (el) van mijn huis, want ik ga over dat huis, het staat op mijn naam.. Er zijn zoveel namen in de Bijbel waar *el* in zit verwerkt.. eljakim, eliazar.. ook in plaatsnamen: bv Bethel

De combinatie el- gibor is dus absoluut geen bewijs dat Jesjoea met deze titel dus gelijk aan de Vader JHWH is. Iedereen die vertrouwd is met het Hebreeuws zal dat bevestigen. Daarnaast is *el* in deze tekst H410 en dat is de korte vorm van H352 *ayil* Dat staat voor een ram (als voedsel) een ram als offer, pilaar, deurpost, dorpel, sterke man. Leider, aanvoerder, machtige boom, terebint

>**Eeuwige vader**: vader tot in eeuwigheid.. Dat zal de Messias zeker zijn, als een vader van vele geredde kinderen.

Waar JHWH Vader van de schepping is, kun je Jesjoea zien als het hoofd, als een vader, van een hele nieuwe familie geheiligden IN Messias.

Dat dit geen gekunstelde gedachte is kun je opmaken uit **Jesaja 22:21** – Dit is een eindtijd profetie met een voorvervulling in Eljakim (God doet opstaan- vers 20). Deze tekst laat zien dat de titel eeuwige vader nog toekomst is: Hij zal **als een vader zijn** voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda.

Een ‘vader’ is Bijbels gezien altijd de start van iets nieuws.. Nogmaals: zo is JHWH als Schepper van de hemel en aarde onze hemelse Vader, maar Jesjoea zal in toegekende autoriteit van onze hemelse Vader vader zijn van de vernieuwde schepping in het vrederijk.

>Vredevorst

Ook deze titel komt alleen in deze tekst voor. In het Hebreeuws staat er: **sar sjalom** Jesjoea is degene die vrede komt brengen voor ons door zijn verzoenend werk: **Jesaja 53:5** De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en **Johannes 16:33** Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen

Handelingen 10:36 Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jesjoea de Messias; Deze is (de Heere) kurios (meester) van allen.

Nergens wordt een dergelijke titel aan de Vader zelf verbonden.

Contextueel lezen

Het is natuurlijk ook goed om een tekst die je onderzoekt in de context te lezen; **Jesaja 9:6** borduurt voort op de heerschappij en de vrede die zal komen in het Messiaanse

Vrederijk: Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van JHWH van de legermachten zal dit doen.

Als ik deze tekst zo lees dan is dat heel fysiek voor mij- dit staat allemaal te gebeuren op aarde. Ons wacht geen hemels koninkrijk maar een aards koninkrijk met Jeruzalem als middelpunt van de wereldregering onder leiding van de Vredevorst. Niet Rome, Mekka, New York of wat voor aards machtssysteem dan ook zal dan nog een hoofdrol spelen.

Dit sluit mooi aan bij de verwijzing naar **Jeremia 23:5, 6** die veel Bijbels aan geven: Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Daar staat eigenlijk dat de rechtvaardige spruit de titel krijgt: JHWH onze gerechtigheid’, als je ook afstand wilt nemen van de verwarrende benaming HEER en HERE.

Deze schrijfwijze voor onze hemelse Vader die er voor zorgt dat vele argeloze gelovigen direct denken dat Jesjoea ook God omdat zijn naam geschreven wordt als ‘Heer’ in plaats van het Griekse woord *kurios* (*meester*), doet ook nog eens tekort doet aan de diepe betekenis van de Hebreeuwse naam en letters JHWH.

De Naam/titel DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID drukt net als de naam Jesjoea (God red) uit dat JHWH de Verlossing en de doorbraak van het Koninkrijk zal doen plaats vinden door Zijn

rechterhand op aarde: Jesjoea de Messias in zijn rol van Lam van JaH (verlossing door zijn bloed) en Leeuw van Juda (de overwinning over de vijanden van JaH en de definitieve doorbraak van het Koninkrijk).

Wederom heb ik onderstreept dat het en naam is en geen uitdrukking van wezensgelijkheid.

Lees je de hele context van Jesaja 9 er omheen dan zul je zien dat deze profetie spreekt over de eerste komst van Jesjoea maar vooral over Zijn wederkomst in de (hopelijk heel nabije) toekomst. Deze 2 bedieningen van Jesjoea vinden we prachtig terug in de jaarlijkse voor- en najaars feesten.

En weet je wat nou zo geweldig is? Jesaja 9:5 is een *voortuit*-blikkende profetie, eeuwen vóór de komst van de Messias uitgesproken en opgeschreven, maar geschreven in de voltooide tijd! We mogen er daarom zeker van zijn dat Jesjoea al zijn titels gaat waarmaken!

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst.

What's in a name..

Charlie Lengkeek

