

Deel 1: Wanneer komt de Bruidegom...

Introductie

Handelingen 1:9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en **een wolk** onttrok Hem aan hun ogen.

Handelingen 1:11. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? **Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.**

Mattheüs 13:11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is **de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen** te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.

Het geheimenis hier is niet een zogenaamde opname(ler), maar een éénwording met Hem als Bruid en Bruidegom, zoals het was in het hof van Eden.

Mattheüs 22:2 **Het Koninkrijk der hemelen** is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een **bruiloft** bereid had,

Openbaring 19:9 En hij zei tegen mij: Schrijf: **Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal Bruiloftsmaal van de bruiloft van het Lam.** En hij zei tegen mij: **Dit zijn de waarachtige woorden van God.**

Voorwoord

Mattheüs 13:30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en **in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen:** Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen **in mijn schuur.**

Mattheüs 3:12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe **in de schuur verzamelen** en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

Mattheüs 13:39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; **de oogst is de voleinding van de wereld (AION) en de maaiers zijn engelen.**

AION (= tijdperk), hier de voleinding van de laatste 2000 jaar onder de macht en bestuur van de tegenstander op aarde.

2000 jaar / 2000 jaar / 2000 jaar / Sabbat-Millennium / Nieuwe hemel en aarde.

Hoe

Mattheüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van **de Zoon des mensen** verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Mattheüs 24:31. **En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingschal,** en zij zullen **Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken,** van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Alle uitverkorenen, hetzij Jood, Griek die vanuit de gehele wereld komen.

Deel 1: Wanneer komt de Bruidegom...

Mattheüs 16:27 Want **de Zoon des mensen** zal komen in **de heerlijkheid** (=wolk) van Zijn Vader, **met Zijn engelen**, en dan zal Hij **ieder vergelden naar zijn daden**.

Openbaring 1:7 Zie, **Hij komt met de wolken**, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

De Wolk is Gods Zalving, Kracht, Glorie, Heerlijkheid, Zijn Aanwezigheid, (arendsvleugels).

Wanneer

1 Thessalonicenzen 5:1 Maar **wat de tijden en de gelegenheden** betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.

Op Vaste tijden in het jaar (MOADIM)

Kolossenzen 2:16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of **de sabbatten** (meervoud).

Kolossenzen 2:17. **Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.**

Blijf je voorbereiden door op vaste tijden in het jaar Zijn Sabbatten en MOADIM te vieren, totdat zij allen in vervulling zullen gaan in het lichaam dat is de Bruid van de Bruidegom.

1 Thessalonicenzen 5:2. **Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.**

Mattheüs 25:6 **En te middernacht klonk er een geroep:** Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

In een nacht d.w.z. in een duistere periode, wanneer de duisternis over de aarde regeert.

Het moment

Joël 3:13 **Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp.** Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot.

De wijnpers/perskuipen is voor de goddelozen.

Openbaring 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen **Hem Die op de wolk** zat: **Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.**

Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, **totdat de volheid van de heidenen volkeren is binnengegaan.**

Dit geheimenis, gaat niet over een zogenaamde geheime opname, maar over de leer van de twee huizen Juda en Israël/Efraïm. Met name de laatste, Efraïm betekent "De volheid der volkeren".

Romeinen 11:26. **En zo zal heel Israël zalig worden**, zoals geschreven staat: **De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.**

Deel 1: Wanneer komt de Bruidegom...

Openbaring 14:14 En ik zag, en zie, een witte **wolk**, en op de wolk zat iemand als een **Mensenzoon**, met op Zijn hoofd een gouden kroon en **in Zijn hand een scherpe sikkel**.

1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met **een bazuin** van God neerdalen uit de hemel. **En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.**

1 Thessalonicenzen 4:17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, **samen met hen opgenomen worden in de wolken (Gods Heerlijkheid), naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.** En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Openbaring 14:18 En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en **oogst de trossen van de wijnstok van de aarde**, want de druiven ervan zijn rijp.

Openbaring 14:19. En de engel zond zijn sikkel op de aarde **en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde**, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God.

Volgens Paulus weet gij heel goed bij welke MOADIM (seizoen) de druivenoogst is. Vergissen is niet meer mogelijk, bij het klinken van een Bazuin die van God afkomstig is.

Openbaring 14:1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel **en met een bazuin van God** neerdalen uit de hemel. **En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.**

Openbaring 14:17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, **samen met hen opgenomen worden in de wolken (Gods Heerlijkheid), naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.** En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Korinthe 15:50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

1 Korinthe 15:51. Zie, ik vertel u een geheimenis: **Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,**

Dit geheimenis is de wederopstanding uit de doden maar ook de levenden die een nieuw lichaam zullen ontvangen bij het klinken van de laatste bazuin! (1 Thessalonicenzen 4:16)

1 Korinthe 15:52. in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, **bij de laatste bazuin.** Immers, **de bazuin** zal klinken **en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden**, en ook wij zullen veranderd worden.

*Deze gebeurtenis als een dief in de nacht is **Op de dag des Heren***

Wat volgt hierna

Openbaring 14:7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want **het uur van Zijn oordeel** is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Deel 1: Wanneer komt de Bruidegom...

Na het **oordeel** (=scheiding gelovigen-ongelovigen) van de zeven zegels en zeven bazuin, komt de toorn van God en worden de zeven schalen over de wereld uitgegoten.

Tevens betekent dit ook het einde van Babylon, de valse profeet, de anti-christ en satan zelf.

En begint het 1000 jarig vredesrijk (Sabbat-Millennium) voorafgaand van de Bruiloft.

Deze gebeurtenis, **De dag des de Heren** (=Toorn van God)

Wat ging/gaat eraan vooraf

Openbaring 7:2. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was **de aarde en de zee schade toe te brengen**,

Openbaring 7:3. en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij **de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben**.

(Andere betekenissen voor dienaren, zonen Gods, apart gezette, heiligen)

Ezechiël 9:4 En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door **Jeruzalem**, en **zet een merkteken op de voorhoofden** van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.

(Het nieuwe) Jeruzalem vertegenwoordigt de toekomstige Bruid

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. **En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem**, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

De periode vóór de grote oogst noemen we de grote verdrukking of Jacobs benauwdheid en duurt ongeveer 3,5 jaar waar we doorheen moeten gaan om als overwinnaars eruit te komen.

Ook dit wordt de dag des Heren genoemd dat bekend staat als de toorn van het Lam.

Met als doel scheiding te brengen tussen de schapen en de bokken.

Mattheüs 10:34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Houdt moed

Openbaring 2:26 **En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt**, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.

Openbaring 14:1 En ik zag, en zie, **het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen** met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.

Zij keken uit naar de Bruiloft, op wat hen spoedig staat te wachten.

Openbaring 14:2. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen.

Deel 1: Wanneer komt de Bruidegom...

Openbaring 14:3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. **En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren.**

*Gekocht met het dierbaar bloed van Jesjoea
en een verbond met Hem hebben gesloten dat tijdens de Bruiloft wordt beklonken.*

En hebben het lied tijdens de grote verdrukking geleerd...

Openbaring 19:1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: **Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.**

Openbaring 19:2. **Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.**

Openbaring 19:3. En zij zeiden voor de tweede keer: **Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.**

...voor de komende Bruiloft

Openbaring 19:6. En ik hoorde zoiets **als een geluid van een grote menigte** en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: **Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.**

Openbaring 19:7. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, **want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.**

Wordt vervolgt

Deel 2: voor Zijn Bruid

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,