

**De profetie aangaande de laatste dagen vs Tijd-tijden-en halve tijd en wederkomst.**

Tijdlijn van de laatste dagen en grote verdrukking		Overgangperiode		Tijdlijn van Jacobs benauwdheid een tijd-tijden-en halve tijd			
<b>1260 dagen (gelijk aan 1260 jaar)</b> Ezechiël 4:6b Voor elk jaar leg ik u een dag op.		<b>We weten niet de dag nog het uur (Mat.24:36)</b> <b>Maar wel de tijden en gelegenheden. (1 Tess.5)</b>		<b>Een tijd, tijden en een have tijd</b> (3,5 jaar / 42 maanden / 1260 dagen)			
<b>Daniel 12</b>	11: Vanaf het opstellen van de gruwel der verwoesting 1290 dagen (1290 jaar)	12: welzalig hij die blijft wachten 1335 dagen (1335 jaar).  (bouw Rotskoepel 5 jaar, 685 – 690 N.Chr. eindigt in 2020-2025)			2: En velen van hen die slapen (Ontslapen zijn) in het stof van de aarde, zullen ontwaken.	7b: Op een <b>vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft</b> , wanneer Hij er een einde aangemaakt zal hebben om de hand van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan deze verstrooiing (van die dagen) een einde komen.	1b: <b>In die tijd</b> zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, <b>opgeschreven in het Boek.</b>
<b>Mattheüs 24</b>	15a: <b>Wanneer</b> u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats... laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. (begin van de verdrukking van die dagen)	22: En als <b>die dagen</b> niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.		29: <b>En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen</b> en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.	Een quote uit de gelijkenis van de vijf dwaze en vijf wijze maagden in Mattheüs 25:6  En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!	30: En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon de Mensen verschijnen... als Hij op <b>de wolken</b> van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31: En Hij zal Zijn engelen uitzenden <b>onder luid bazuingeschal</b> , en zij zullen Zijn <b>uitverkorenen</b> bijeenbrengen uit de vier windstreken.	
<b>Mattheüs 10</b>				23: Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.			
<b>Lucas 21</b>		9: En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat	11: en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten.	25: En er zullen tekenen zijn in <b>zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de wolken</b> , in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.	27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een <b>wolk</b> , met grote kracht en heerlijkheid.		

**De profetie aangaande de laatste dagen vs Tijd-tijden-en halve tijd en wederkomst.**

		betekent niet meteen het einde.	Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.  34: Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.	26: En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.	28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.		
						In combinatie met natuurverschijnselen	
Marcus 13		19: Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.					
Openb.6,7,9			Openbaring 6:12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,	Openbaring 9:1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.		Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.	Openbaring 7:17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
			Zesde zegel		Vijfde Bazuin		
Openb. 11	4: Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.  (Het huis Juda en het huis Israël/Efraïm)	3: En ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding, twaalfhonderdzestig dagen (1260 jaar) lang profeteren.	7: En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.	2: Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen (volken) gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen (wandelen), tweeënveertig maanden lang.	11: En na drieënhalve dag (= drieënhalf jaar) kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan... 12:En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog naar de hemel. En zij gingen omhoog naar de		Naar haar plaats (waar zij gevoed wordt) waar zij gevoed wordt voor 3,5 jaar. Op.12:14

**De profetie aangaande de laatste dagen vs Tijd-tijden-en halve tijd en wederkomst.**

					hemel, <b>in een wolk</b> , en hun vijanden keken hen na.		
<b>Openb. 12</b>		6: En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden <b>twalfhonderdzestig dagen</b> .	9: En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.  12: Daarom, verlijd u, hemelen, en u die daarin woont!	 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">De Heilige stad is in de Hemel. Dit zijn de heiligen voor een periode van 42 maanden en die niet worden geteld. Op. 7:9 en 21</p> </div>	14: En aan de vrouw werden twee ( <i>huis Juda en huis Israëls</i> ) vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar <b>haar plaats</b> , waar zij gevoed wordt, <b>een tijd en tijden en een halve tijd</b> , buiten het gezicht van de slang ( <i>die dan op de aarde is</i> ).	17: En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen <b>de overige van haar nageslacht</b> ,	12: Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! <b>Wee hun die de aarde en de zee bewonen</b> , want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
<b>Openb. 13</b>					5: En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit <b>tweeënveertig maanden</b> lang te doen.	8: En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen <b>niet zijn geschreven in het boek des levens</b> van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.	7: En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
<b>Johannes 14</b>					2: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een <b>plaats voor u</b> gereed te maken. 3: En als Ik heengegaan ben en <b>plaats voor u</b> gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.		
<b>1 Tess. 4</b>					13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze <b>hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem</b> .		

**De profetie aangaande de laatste dagen vs Tijd-tijden-en halve tijd en wederkomst.**

					<p>15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.</p> <p>16. Want de Heere Zelf zal <b>met een geroep, met de stem van een aartsengel</b> en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.</p> <p>17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden <b>in de wolken</b>, naar een ontmoeting met de Heere <b>in de lucht</b>. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.</p> <p>18. <b>Zo dan, troost elkaar met deze woorden.</b></p>
Mattheüs 24:30-31					<p>En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de <b>wolken</b> van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. <b>En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.</b></p>
Handelingen 1:11					<p>Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, <b>zal op dezelfde wijze terugkomen</b> als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.</p>
Openbaring 1:7					<p>Zie, <b>Hij komt met de wolken</b>, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.</p>
Daniël 7:13					<p>Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, <b>er kwam met de wolken van de hemel iemand als een Mensenzoon</b>. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.</p>
1 Korinthe 15:52					<p>in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, <b>bij de laatste bazuin</b>. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. <i>(zie ook 1 Tess.4:16)</i></p>
Mattheüs 16:27					<p>Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, <b>en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.</b></p>
Mattheüs 13:38-39					<p>De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; <b>de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.</b></p>

**De profetie aangaande de laatste dagen vs Tijd-tijden-en halve tijd en wederkomst.**

Openbaring 14:14-16				<p><b>Wederkomst en vereniging met Hem.</b></p> <p><b>Na de toorn van het Lam.</b></p> <p><b>Vóór de toorn van God</b></p>	<p>En ik zag, en zie, <b>een witte wolk</b>, en op de wolk zat iemand als een <b>Mensenzoon</b>, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.</p> <p>En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, <b>omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.</b></p> <p><b>En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.</b></p>
Openbaring 14:18				<p>Tijdens de herfst MOADIM</p>	<p>En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van <b>de wijnstok</b> van de aarde, <b>want de druiven ervan zijn rijp.</b></p>
Openbaring 15:1, 7				<p>Oordeel over de wereld</p>	<p>En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. <b>Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.</b></p> <p>En een van de vier dieren gaf de zeven engelen <b>zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God</b>, Die leeft tot in alle eeuwigheid.</p>
Openbaring 15:2		<p><b>Openbaring 14:1</b> En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem <b>honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. (zie ook Op.7:3)</b></p>		<p>En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. <b>En de overwinnaars van het beest</b>, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.</p>	
Openbaring 15:3		<p><b>Openbaring 14:3</b> En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. <b>En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend</b>, die van de aarde</p>		<p><b>3. En zij zongen het lied van Mozes</b>, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!</p>	
Tijd die zo goed als achter ons ligt.		Moment of periode die we spoedig zullen zien.		Komende Manifestaties dat voor ons ligt.	

Opmerking: Deze tijdlijn-matrix wordt regelmatig bijgewerkt en 1 keer per maand een update verspreidt.