

Feest van de ongezuurde broden dag 1: *ontzuren* vanuit het volbrachte werk van de Messias

Het FOB is voor het eerst in Egypte gevierd (exodus 12) en is *nauw verbonden aan Pesach*.

Er zit een **volgorde** in de feesten die niet toevallig is. Onze relatie met God – via de Messias- begint bij Pesach, *Het fundament is namelijk Jesjoea de Messias: Ons enige ware Paaslam volgens*

1 Korinthe 5:7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Messias. (Christus)



Het FOB is Gods vervolg-antwoord op Pesach en óns geloofs-antwoord op de verkregen bevrijding door het bloed van het Pesach Lam.

Er zit geen enkele eigen verdienste bij, want Hij heeft ons éérst liefgehad: **1 Johannes 4:19** Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Allereerst **Gods vervolg antwoord** in het FOB: Jesjoea zélf is de vervulling van dit Feest: *Hij is het ongezuurde Brood*.

Het ongezuurde brood spreekt van het zondeloze leven van de Jesjoea. Als Jesjoea ook maar één zonde begaan had, dan had Hij geen zonden kunnen wegnemen.

Het Lam dat geslacht werd, was zonder enig gebrek, zoals het brood zonder zuurdesem:

1 Johannes 3:5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.



en **2 Korinthe 5:21** Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons *tot* zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. **Ongezuurd**..

Alleen Jesjoea is het Brood waar wij van moeten eten: **Johannes 6: 32-35** Jesjoea dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, (G2962 Kurios – meester, titel voor de Messias) geef ons altijd dat

brood. En Jesjoea zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Jesjoea lag als een ongezuurd brood in het graf op de 15de van de maand aviv. Dat stond al zo profetisch beschreven in **Jesaja 53:7-9** Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht **weggenomen**, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is **afgesneden uit het land van de levenden**. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft **Zijn graf** bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke **in Zijn dood geweest**, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.



Na een plaatsvervangend lijden en sterven (Pesach) was Jesjoea in het dodenrijk op de 1^{ste} en 2^{de} dag van het FOB. Daarna volgde de opstanding ten 3^{de} dage.

Als wij opnieuw de individuele verlossing uit genade dankzij Jesjoea doorleeft hebben door de Pesachviering, wat is dan **Ons antwoord dat** zichtbaar moet worden in de 7 dagen van het FOB daags ná Pesach?

De titel van het Feest vertelt ons al wat er aan de hand is. Dus heel letterlijk: *het is de tijd van brood eten zonder gist.*

Hebben jullie tot en met gisteren jullie huis ook letterlijk ontgist?



Dit is dan een letterlijke daad geweest maar het gaat natuurlijk vooral om de geestelijke les die er in verscholen ligt en dat die uitgeleefd wordt!

Want het zuurdesem is een schaduwbeeld van zonden. Hoe ernstiger de zonde is die jij of ik begaan, hoe groter de uitwerking op de omgeving! **1 Korinte 5:6 b** zegt zelfs: Weet u niet dat een

klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?



(beschrijf ketting reactie)

Laten we een paar concrete voorbeelden van zuurdeeg langs gaan die we kunnen opmaken uit drie uitspraken van Jesjoea en twee uitspraken van Paulus.

1. **Lukas 12:1** Intussen, toen er een menigte van tienduizenden *mensen* bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de **huichelarij**.

*Het zuurdesem van de Farizeeën is huichelarij. Je zegt een ding en doet iets anders. Een uiterlijke show, waar je hart niet in is. Voorbeeld: **Mattheüs 16:6** En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.*

2. Een 2^{de} voorbeeld gaat over **dwaalleer Lukas 20:27-38** *Het zuurdesem van de Sadduceeën is dat zij niet geloven in de opstanding en in engelen en alles wat bovennatuurlijk is.*

In Vers 36b zegt Jesjoea: En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Hoe belangrijk is het dat deze zekerheid juist beleden wordt!

3. Het zuurdesem van Herodes: **Markus 8:15** En Hij gebod hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes.

Wat hield dit zuurdesem dan in? De **lust** naar wonderen, tekenen en de macht naar je toetrekken en **werldgelijkvormigheid** (2 Koningen 17:33: Zij vreesden de Heere, maar dienden ook hun eigen goden. Herodes had ook een zuurdeeg van **slechtheid en boosaardigheid**. (1 Korinthe 5:6-8).

4. Paulus waarschuwt ook voor *het zuurdesem van **legalisme***; dat is je behoudenis willen bewerken door het doen van goede werken: **Galaten 5:7-9** U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.

In Galaten 3:1 noemt Paulus ze betoverd! Zij begonnen met Jesjoea alleen, maar later werd het Jezus *plus*: Zoals de besnijdenis, het houden van bepaalde vasten dagen. Je rechtvaardigheid proberen te verdienen... wie is daar bewust of onbewust vaak ook niet mee bezig?

Prent het jezelf maar steeds in: **Galaten 2:16** We weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jesjoea de Messias. En ook wij zijn in Messias Jesjoea gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van de Messias en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

5. 1 Korinthe 5 *Sprekt tenslotte over het zuurdesem van de **immoraliteit***. Zedeloosheid, zonden op seksueel gebied, was de gemeente binnen gekomen. In plaats van dat de

gemeente de wereld een spiegel voorhield hoe de Vader het bedoeld heeft op dat vlak, werden ze juist zelf beïnvloed door de wereld.

De oproep was daarop: **1 Korinthe 5:7** Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Messias.

Huichelarij, dwaalleer, machtswellust, wereldgelijkvormigheid, boosaardigheid en slechtheid, zelfrechtvaardiging en zedeloosheid.. allemaal zuurdesem..



ongezuurd wandelen

Heeft u zich er van ontdaan? Doe maar eens zelfonderzoek en ontdoe je er van om gezegend door te kunnen wandelen in het vervolg van de feesten die het Heilsplan van de Vader verbeelden.

Daar moeten we continue aan werken, dat wordt ook verbeeld in het feit dat het FOB **zeven** dagen duurt- 7 = volheid

Jesjoea is het brood dat uit de hemel is neergedaald bespraken we eerder.

Daarmee zijn onze lichamen als zijn mede broeder en zusters als brood op aarde. Dat brood mag niet meer gisten is de boodschap.

Dat brood wat we zijn is dus een broodhuis en sterker nog, bedoeld als een tempel, een huis van God!

We lezen dat prachtig verwoord in **1 Korinthe 3:16** Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

De Joodse traditie verbeeld dat heel treffend: Elk jaar de grote schoonmaak voor Pesach. En als men iets vindt wordt het verwijderd met een duiven veer. De Heilige Geest is vaak een beeld van de duif. Het werd op een houten lepel gelegd; *Beeld van het kruis*. Later wordt het verbrand; *Een beeld van het oordeel op het Kruis*.

Een grote schoonmaak doe je incidenteel, maar de meesten van ons zijn toch wel continue aan het opruimen en schoonmaken in meer of mindere mate?



Op mijn werk tref ik wel eens anders aan hoor..

Dit is echt niet nodig hoor als je elke dag een beetje opruimt en af en toe flink opruimt.



Maar geestelijk is het dus ook zo!

Blijf werken aan dagelijkse bekering, ontzuring, dan blijft je levenshuis, een tempel, op orde.

Een prachtig beeld van de constante bekering staat beschreven in **1 Thessalonicenzen 1:9,10**

Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jesjoea, Die ons verlost van de komende toorn.



We zijn niet volmaakt, maar we zijn eerlijk naar de Heere God en naar ons zelf toe.

Wanneer wij God erkennen als we zondigen, dan zal Hij vergeven en ons ook van binnen uit blijven reinigen **1 Johannes 1: 9,10** Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Paulus was daar constant mee bezig. Hij roept ons op op veel plaatsen om dat ook te doen-
Ontzuren vanuit het volbrachte werk van de Messias |

Laten we als concreet voorbeeld **Hebreeën 12** overdenken en eindigen met gebed



Charlie Lengkeek 28 mrt 2021