

5 De 10 geboden Deuteronomium 5

Lees Deuteronomium 5 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat de meest centrale verzen zijn en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1-) Mozes gebod het volk de verordeningen en bepalingen te *leren* en nauwlettend te *doen*.

B (v2-3) JHWH sloot een verbond met Israël bij de berg Horeb.

C (v4-5) JHWH sprak van aangezicht tot aangezicht met het volk vanuit het vuur.

Centrale as (v6-22) De 10 geboden op twee stenen tafelen geschreven door JHWH zelf.

C (v23-27) JHWH sprak vanuit het vuur; het angstige volk schoof Mozes naar voren als middelaar.

B (v28-30) Israël verbond zich oprecht met JHWH om de geboden na te volgen.

A (v31-33) JHWH beval Mozes het volk de geboden te leren, hen tot zegen en leven in het Land.



2 stenen tafels met op elke tafel de 10 Woorden; in 2-voud dus.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: JHWH communiceerde Zijn onderwijzingen aan het volk via Mozes.

Niveau B: Het verbond betrof 2 partijen: JHWH en het volk Israël. Het had betrekking op de toen aanwezigen maar óók op het toekomstige verbondsvolk.

Niveau C: Het rechtstreeks luisteren naar de Stem van JHWH liet het volk over aan Mozes uit angst te zullen sterven.

Centrale as: Op de 2 stenen tafelen waren 10 geboden geschreven. Niet meer en niet minder.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Een Middelaar is nodig voor de mensheid om te communiceren met JHWH. Mozes was een voorafschaduwing van Jesjoea, die Middelaar voor ons is geworden - 'het einde wordt van het begin verklaart': **Johannes 1:17; 1 Timotheüs 2: 1-6 (5); Hebreëen 8:1-13 (6); 9:11-28 (15) en 12: 18-29 (24).**

Niemand mag toevoegen aan de 10 geboden zoals JHWH die gegeven heeft op de 2 stenen Tafelen. Helaas hebben de 'gelovigen' door alle eeuwen heen wel degelijk allerlei geboden toegevoegd, veranderd of juist verwijderd.

Het 1^{ste} gebod is eerder een 'verlossings'-verklaring dan een instructie; vanuit deze verlossing wordt het verbondsvolk geacht de geboden die verder volgen uit *dankbaarheid* te doen.

Jesjoea leefde de 10 geboden volmaakt na en waarschuwde voor de gevolgen voor hen die menen dat niet te hoeven doen: **Mattheüs 5:17-20**

De geboden hebben niet afgedaan aan het kruis, maar de vloek van de Wet, dié is plaatsvervangend wegenomen door Jesjoea: **Galaten 3:10-14**

Enkele aanvullingen bij het 4^{de} gebod:

Op welke sabbatsrust doelt **Hebreeën 4:9**? *Antw: het Messiaanse vrede-rijk- 1000 jaar na 6000 jaren.*

Romeinen 14:5 suggereert niét de afschaffing van bv de sabbat, maar spreekt over vastendagen als je deze tekst in de context leest.

Is God veranderlijk? Zou JHWH zomaar Zijn kalendergeboden afschaffen of veranderen? **Galaten 4:10** moet dus ook gelezen worden in de context van de verzen ervoor; het gaat dus over heidense kalenders waar men weer in terug viel. Deze tekst kan nu actueel zijn voor wie de sabbat en de feesten ontdekt heeft, en dan toch weer naar de zondag teruggaat en Kerst gaat vieren..

Lees **Kolossenzen 2:16,17** als volgt: *laat niemand u veroordelen mbt kosher eten, alsof de wet afgedaan zou hebben. Of op het punt van het wél houden van de Bijbelse feesten, die immers een schaduw zijn van het werk van de Messias (hij vervulde de voorjaarsfeesten al in zijn vlees en zal de najaarsfeesten bij de wederkomst óók zelf vervullen). Ze zijn inderdaad een schaduw want de werkelijkheid is het werk van de Messias zélf! Pas dus op voor leringen van mensen: vers 8-23*

Enkele aanvullingen bij het 5^{de} gebod:

Er zijn grenzen aan het gehoorzamen van je ouders want *eren* is wat anders als *vereren* van ouders..

Als ouders hun kinderen willen afhouden van het geloof mag het kind 'meer gehoorzaam zijn aan God': **Mattheüs 10:37** en **Lukas 14:26**

Heb je naast je natuurlijke ouders ook geestelijke ouders die je misschien moet eren? Denk hierbij o.a. aan de gezagsdrager, over jou gesteld in de gemeente: **Hebreeën 13:17** en **1 Petrus 5:5**. Maar ook aan de overheid moeten we ons (tot een bepaalde grens) onderwerpen: **Romeinen 13:1-7**; **Titus 3:1 en 1 Petrus 2:13-18** Hier ligt dus een spanningsveld, want wat te doen als het beleid van de overheid sterk in gaat tegen wat wij begrijpen als de wil van God. Daniel kampte hier ook mee. Enerzijds was hij zeer loyaal aan het hof, men kom hem nergens op betrappen: **Daniël 6:5** Maar hij maakte een radicale keuze toen hij nadrukkelijk geforceerd werd tot afgoderij, waardoor hij zelfs in de leeuwenkuil belande..

Lees **Efeze 6:1-4** Let op dat ook de moeder in het gezin geëerd moet worden. In Leviticus 19:3 staat zij zelfs genoemd vóór de vader. Moeder verdient evenveel respect als vader. Dit blijft ook van kracht als je ouders op leeftijd komen: **Spreuken 17:6** en **23:22**

Enkele aanvullingen bij het 6^{de} gebod:

Gij zult niet *wederrechtelijk* doden - *dus de vijand doden in oorlogstijd is wel toegestaan of op bevel van een rechter- de doodstraf*. Dit gebod vraagt ook een standpunt in te nemen inzake abortus provocatus, euthanasie, zelfdoding en de huidige 'voltooid leven' discussie. Het gebod vraagt ook aandacht voor hoe we met planten en dieren omgaan!

Naast de mens zucht vanwege het overtreden van dit gebod de hele schepping: **Romeinen 8:21** Bio industrie en milieu vervuiling druist in tegen dit gebod!

Enkele aanvullingen bij het 7^{de} gebod: Er is onder veel christenen nog een wijd verbreid misverstand dat je niet zou mogen scheiden. **Maleachi 2:16** wordt daarbij echter verkeerd uitgelegd. Natuurlijk heeft JHWH echtscheiding niet bedoeld lezen we o.a. ook in **Mattheüs 19:5-9** maar in de Torah was toch geregeld dat dit mogelijk was middels een scheidsbrief. Het 7^{de} gebod slaat dan ook in de 1^{ste} plaats op *overspel* binnen het huwelijk.