

Inleiding op Deuteronomium

Deuteronomium staat voor '2^{de} wet' vanuit het Grieks. In het Hebreeuws spreken we over *devarim*. Dat refereert aan 'woorden' uit de aanhef zin van deze Torah rol: Mosje sprak de volgende *woorden*. Dit komt van de stam *davar/dabar* = woord.

Dit boek bestaat dan ook uit 4 toespraken van Mozes die hij in 5 weken vóór zijn sterven tot het volk sprak. In deze toespraken volgt Deuteronomium de structuur van de 10 Woorden en ook herken je het gehele boek overziende de structuur van een verbondscontract: proloog – wetten – document – clause – vervloekingen/zegen – samenvatting.

Een belangrijk thema is de TROUW van JHWH en Zijn reddende macht. Van het verbondsvolk wordt geloof en gehoorzaamheid gevraagd. Andere belangrijke kernwoorden zijn: liefde, herinneren en verbond.

1 Neem 12 mannen per Stam Deuteronomium 1

JHWH had aan Abraham beloofd dat zijn nakomelingen het Land Kanaän zouden bezitten als de zonde van de Amorieten een hoogtepunt zouden hebben bereikt (Genesis 15:16). Maar de Amorieten bewaakten ook de toegang tot Kanaän aan de oostoever van de Jordaan. Omdat Israël direct na de Exodus uit Egypte weigerde het Beloofde land in te nemen werden ze juist zelf verslagen door de Amorieten. 40 jaar later werden de rollen alsnog omgedraaid door de nieuwe generatie onder leiding van Jozua. Want voorafgaande aan de inname van Kanaän versloeg Israël de Amorieten.

Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

- A (v1-2) Mozes sprak tot heel Israël oostelijk van de Jordaan. Van de Horeb tot Kades is 11 dagreizen.
 - B (v3-5) Mozes legde de wet uit aan Israël in het 40^{ste} jaar nadat ze de Amorieten verslagen hadden.
 - C (v6-7) JHWH instrueerde Israël o.a. naar het bergland van de Amorieten te gaan.
 - D (v8) JHWH gebod Israël het land, zoals beloofd aan de aartsvaders, in bezit nemen.
 - E (v9-12) Mozes gaf aan Israël niet te kunnen dragen hoewel JHWH zijn belofte had vervuld.
 - F (v13-18) Israël moest zich leiders kiezen die het recht ten uitvoer zouden brengen.
 - G (v19-20) Israël verliet de Horeb en trok door de vreselijke wildernis tot aan Kades-Bernea.
 - H (v21) Israël moest het Land in bezit te nemen en niet bevreesd en ontsteld zijn.
 - I (v22) Israël verlangde een verkenning van het land om tot een plan van aanpak te komen.
- Centrale as (v23) Mozes nam twaalf mannen, van elke stam één.
- I (v24-25) De verspieders kwamen terug met een goed verslag over het Beloofde Land.
 - H (v26) Israël weigerde het Land in bezit te nemen; ongehoorzaam aan het bevel van JHWH.
 - G (v27-29) Israël morde want ze waren bang voor Amorieten en de Enakieten.
 - F(v30) JHWH zal strijden voor Israël overeenkomstig wat Hij voor uw ogen deed in Egypte.
 - E (v31-33) JHWH wou Israël dragen maar Israël vertrouwde niet op JHWH's woord.
 - D (v34-41) JHWH werd daarom toornig en gebod Israël terug te keren naar de wildernis.
 - C (v42) JHWH instrueerde Israël niet naar het bergland van de Amorieten op te trekken.
 - B (v43-44) Mozes sprak tevergeefs tot Israël voordat ze door de Amorieten werden verslagen.
 - A (v45-46) Israël verbleef vele dagen te Kades, zolang als ze er bleven.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A-D: Israëls bestemming om het beloofde land snel in te nemen werd met 40 jaar vertraagd vanwege hun ongehoorzaamheid en zo verbleven ze al die tijd in de wildernis. De ongehoorzame generatie werd vervangen door Kaleb, ter vervanging van Ruben, uit de stam Juda de meest vooraanstaande stam uit de kinderen van Lea en Jozua, ter vervanging van Gad, uit Efraïm, de meest vooraanstaande stam van de kinderen van Rachel.

Niveau E: JHWH had aan Abrahame beloofd dat Hij zijn nakomelingen zou vermenigvuldigen en het land Kanaän zou geven. Israël werd inderdaad een groot volk maar faalde om te geloven in de landsbelofte. Daarom moest JHWH Israël zelf dragen; de last werd te zwaar voor Mozes.

Niveau F: JHWH stond aan het hoofd van het leger van Israël. JHWH verkiest zich leiders en rechters in toegekende autoriteit.

Niveau G: Israëls vrees voor de reuzen van Kanaän kwam overeen met de vrees die ze onder ogen moesten zien in de wildernis- Zo was dit een passende alsnog- leren- straf voor hun ongehoorzaamheid. Hun vrees voor de reuzen werd hen ook nog eens vergolden door verslagen te worden door strijders aan hen gelijk, de Amorieten.

Niveau H: De instructie om het land in bezit te nemen viel gelijk met het bereiken van een hoogtepunt van de zonden van de Amorieten aan de andere kant van de Jordaan. De ongehoorzaamheid van Israël om op het juiste moment toe te slaan gaf de Amorieten de kans om nog erger te zondigen en zichzelf nog beter voor te bereiden op de confrontatie met Israël 38 jaar later.

Centrale as: Al de 12 stammen werden betrokken bij de in bezitname van het Beloofde Land.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte- en nog te volbrengen werk van de Messias

Mozes hield toespraken voor zijn sterven, zo ook Jesjoea: Johannes 13-17

Jesaja 1:1-2:7 staat duidelijk met dit hoofdstuk in verband.

Het volk kreeg 40 jaar om zich te herpakken en het Beloofde Land wél in te nemen. Na Jesjoea's volbrachte werk verstreken er 40 jaar van kans tot inkeer voordat de tempel in 70 nC werd verwoest.

Vers 10 en 11 refereren aan het nageslacht van Abraham dat zo talrijk zou worden als de sterren aan de hemel en duizendmaal toegevoegd.. Als het volk toen uit 3 miljoen zielen bestond zoals wel gezegd wordt, dan zou dat aantal maal 1000 uitkomen op 3 miljard zielen. De huidige wereldbevolking loopt nu tegen de 7 miljard. De profetische wens uit vers 10 refereert aan **Genesis 24:60** en **Numeri 11:29** en zien we ook terug komen in **Joël 2:18-32** en **Handelingen 2**

Hoewel het ontstaan en de aanwezigheid van de staat Israël absoluut een Godswonder is te noemen, moeten we helaas ook constateren dat er nog veel afgoderij en ongehoorzaamheid is in het land onder leiding van een (grotendeels?seculiere?) zionistische regering. De land voor vrede politiek is een onderdeel van die ongehoorzaamheid omdat JHWH nadrukkelijk waarschuwd dat het Land ZIJN land is en dat dit niet weggegeven mag worden. Iedereen die meewerkt aan verdeling van het land heeft en probleem! **Joel 3:2** Dat kan heel goed de verklaring zijn waarom Israël alsmaar een speelbal blijft van vele andere naties in deze wereld. Pas als de natie van Abraham, Izak en Jakob, vertegenwoordigd in de 12 stammen als geheel haar vertrouwen enkel en alleen op JHWH en de Messias zal stellen, zal het land pas écht ten volle en op legitieme wijze bewoond kunnen worden

door (een vertegenwoordiging) van de 12 stammen. Realiseer je goed dat het land momenteel eenzijdig bewoond wordt door de stam Juda (de Joden) die zelfs inwoning van 10 stammen (vele christenen die Torah & Jesjoea volgen) blokkeert. Allemaal redenen waarom het wonen binnen de beloofde en veel ruimere landsgrenzen op dit moment onhaalbaar is, en het gebied dat wél bewoond wordt sterk onder de invloed is gebleven van 'Kanaänieten'. **Jeremia 30:1-7**

Onze vaste hoop en zekerheid is dat de Messias, de sterke rechterarm van JHWH uiteindelijk de Kanaänieten zal verdrijven en de 12 stammen voor zal gaan om het land in bezit te nemen. **Jeremia 23:3,7-8; Ezechiël 37:21,22; Amos 9:14,15**

De God van Abraham, Izak en Jakob is te vertrouwen in het houden van Zijn beloftes. Mozes was uiteindelijk niet in staat Israël te dragen. Ook zijn opvolger Jozua was een typebeeld van Jesjoea, alleen al qua naam. Jesjoea de Messias, de Zoon van JaH en de zoon des mensen is in staat Israël te dragen in de autoriteit van de Vader. Hij zal het hoofd zijn van het leger van Israël. Op 'de dag des Heeren' zal Israël een groot gezelschap van mensen zijn dat niet langer bang is voor 'reuzen' maar zijn vertrouwen alleen in JHWH zal stellen: **Jesaja 43:2** en **Hebreeën 13:6** Dan zal de belofte aan Abraham gedaan in **Genesis 17:7,8,21** ingelost worden.

Aangezien de Torah profetisch is voor het laatst der dagen kunnen we stellen dat er een dag zal komen dat de zonde van de moderne Amoriëten (Syrië en zijn handlangers) opnieuw compleet zal zijn. De dag dat de 12 stammen, de 2 huizen van Israël weer herenigd zullen worden tot één natie zal ook komen! Een hele klus want ten tijde van Jesjoea was de splitsing van de 2 huizen al eeuwen gaande: **Johannes 11: 51-54** beschrijft dat op subtiële wijze! En nu zijn we al weer 2000 jaar verder en is de splitsing nog steeds een feit. Maar het komt goed! **Zacharia 8:23**

Tezamen zullen ze de vijand(en) verslaan. Dat zal alleen kunnen als de vertegenwoordigers van al de 12 stammen nauwlettend de instructies van JHWH zullen volgen middels Zijn rechterarm de Messias. Pas bij een volledig vertrouwen op JHWH zonder gemor en angst zal Israël in staat zijn de moderne Amoriëten te verslaan: **Handelingen 24:14,15; Obadja 17-21**

