

33/34 Legitiem wonen in het beloofde Land **Numeri 33 en 34**

Mozes beschrijft de afgelegde reisroute van Egypte naar het Beloofde land onder leiding van JHWH. Hij benadrukt vervolgens dat ze het Land dat ze in bezit gaan nemen moeten reinigen van afgoderij. Tenslotte geeft Mozes instructies inzake de grenzen van het Land en de verdeling daarvan onder de resterende 10 stammen.

Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (33:1-2) Aankondiging van de beschrijving van de rustplaatsen/vertrekpunten op weg naar het L

B (v3-49) De namen van alle rustplaatsen en een paar markante gebeurtenissen onderweg.

C (v50-52) JHWH instrueert dat alle inwoners verdreven en afgoderij vernietigd moet worden.

Centrale as (53,54) Neem het land in bezit en woon er, iedere stam op zijn plek per lot bepaald.

C (v55,56) Waarschuwing voor de gevolgen als Israël de inwoners en afgoderij *niet* verwijdert.

B (34:1-12) Beschrijving van de Z, W, N en Oostelijke landsgrenzen van het Beloofde land.

A (v13-29) Opsomming van de 12 leiders, verantwoordelijk voor de verdeling van het Beloofde Land

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: De reis van Egypte naar Kanaän verliep orderlijk volgens een route en tempo bepaald door JHWH zelf.; de 12 stammen trokken onder leiderschap op zoals bij een leger in slagorde.

Niveau B: Israël werd er bij bepaald waar ze vandaan kwamen tot aan hun huidige locatie. Nu mocht het besef gaan doordringen dat deze generatie echt verkozen was om binnen door JHWH bepaalde grenzen van het Beloofde Land te mogen wonen.

Niveau C: Cruciaal voor overleving en zegen in het Beloofde Land was de vernietiging van alle afgodische aanbidding en de verdrijving van de bevolking die er nu nog verbleef. Met elk compromis zou Israël zichzelf schade toebrengen.

Centrale as: Hier is het Certificaat van eigendom van het Beloofde Land, gegeven door JHWH zélf. Het is een eeuwig document en een eigendomsbewijs dat niemand kan betwisten. Het was de wil van JHWH dat juist Israël als eersteling onder de volken dit Land zouden bewonen en dit is nooit herzien. Hoewel Israël uit het land verdreven is omdat ze tóch tot afgoderij vervielen is terugkeer altijd mogelijk bij bekering. Israël is dus diverse keren verwijdert uit het Land, maar het Land blijft altijd beschikbaar, juist voor Israël.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Israël zal geestelijk hersteld worden en opnieuw vergaderd als een leger van al de 12 stammen het Land weer in bezit nemen: **Ezechiël 11:16-20; 37:9-14; Micha 2:12-13; Zacharia 9:9-17** en **Hst 10** Zit boordevol profetisch materiaal mbt Juda en Efraïm tesamen die weer zullen schitteren in Zijn Land.

De toekomstige landsgrenzen van Israël zijn groter dan Mozes begreep en de erfenis per stam zal niet door het lot bepaald worden maar door toewijzing. Het grondgebied van Edom,

Ammon, Moab en Gaza zal aan Israël toebehoren: **Psalm 108:8-10; Jesaja 63:1-6; Ezechiël 48; Obadja en Zefanja 2:9**

Het grondgebied van Israël zal nogmaals gereinigd worden van afgoderij en onreinheid waarna heel Israël het land wederom zal bewonen. Israël zal dan echter gehoorzaam zijn aan JHWH en nooit meer hun erfenis verspelen: **Ezechiël 39** en **Zacharia 13:2**

Wat vinden jullie van de volgende gedachtengang:

*Zoals Numeri afsluit bij de grens van het beloofde land, zo staan ook wij in het laatst der dagen voor de grens van het beloofde land (het Messiaanse Vrederijk). Wij zijn op dit moment nog in de ballingschap van Babylon en leren met vallen en opstaan wat we moeten doen. De 12 stammen volgden Mozes en moesten oorlog 'ten oordeel' gaan voeren. Wij volgen nu de Messias en moeten ons kruis op ons nemen: **Lucas 9:44,45** Dat heeft meer te maken met oordeel werkzaam in ons eigen leven.*

Numeri 33: Mógelijke route van de reis visueel in kaart gebracht:





Boven: De grenzen van het land in kaart gebracht en de verdeling daarvan over de 12 stammen volgens Numeri 34 **Onder:** De grenzen zoals omschreven voor het Messiaanse vrederijk in Ezechiël 48

