

25 Verbond van vrede (shalom) Numeri 25

Lees Numeri 25 Israël was niet op de hoogte van het afgewende gevaar van de poging tot vervloeking door Balak via Bileam. Zich onbewust van de strijd in de hemelse gewesten waarbij JHWH er zelf voor zorgde dat Israël juist gezegend werd, verbleven ze schijnbaar probleemloos te Sittim en waren niet alert ten opzichte van de Moabieten. De Moabieten gebruikten op advies van Bileam hun vrouwen als val om de exclusiviteit van Israël te verbreken. Wat leek op een mooie culturele uitwisseling veranderde al snel in hoererij en immoraliteit. Israël ging geheel 'voor gaas' en JHWH antwoorde met een plaag.

Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1-3) Israël liet zich in met hoererij en offers aan afgoden, waaronder de Baäl Peor.

B (v4-5) JHWH gebood Mozes de hoofden van het volk op te hangen in de volle zon en meer..

C (v6-9) Pinehas spietst een Israëliet en een Midianitische vrouw waardoor de plaag stopt.

D (v10-11) Pinehas wendde de toorn van JHWH af in zijn ijver voor JHWH.

Centrale as (v12-13a) JHWH sluit met Pinehas een verbond van vrede en eeuwig priesterschap.

D (v13b) Pinehas bracht verzoening voor Israël omdat hij zich had ingezet om het kwaad te keren.

C (v14-15) De omgebrachte Simeoniet en de Midianitische vrouw waren kinderen van leiders.

B (v16-17) JHWH gebood Israël de Midianieten als vijanden te beschouwen en hen te verslaan.

A (v18) Want Midean bracht Israël met list tot hoererij en afgoderij.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Peor was een hoge plaats in Midian en betekent: opening. De Moabieten vonden een morele opening in de verdediging van Israël waar ze gebruik van maakten onder het mom van buren vriendschap. De Israëlieten mengden zich in afgodische aanbidding die gepaard ging met hoererij.

Niveau B: De Moabieten waren tesamen met de Mideanieten als een verenigd koninkrijk wat het gehele TransJordanië omvatte. De Mideanieten waren zoonanbidders; daarom liet JHWH de verantwoordelijke leiders ophangen in de zon zodat ze 'hun god' – de zoon- dood konden aanschouwen.

Niveau C: Een positie van hogere komaf beschermden Zimri en Cozbi niet voor het oordeel wat ook aan hen werd voltrokken. Zimri betekent *mijn muziek* Salu betekent *gewogen*. Zimri bracht als het ware 'zijn eigen muziek' voort en werd gewogen en te licht bevonden.

Cozbi betekent *mijn leugen* Haar vader Zur betekent *rots*. Deze rots bracht een hoer voort wat een leugen is ten opzichte van wat zou moeten.

Tegenbeeld is de Rots Jesjoea die een reine bruid wil huwen.

Niveau D: De geheiligde ijver van Pinehas redde Israël van een complete plaag en bracht verzoening.

Centrale as: Pinehas, de kleinzoon van Aaron werd gezegend met een unieke verbonds-overeenkomst: een verbond van vrede en eeuwig priesterschap.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Zadok, een nakomeling van Pinehas, diende koning David: **Psalm 106:30,31; Ezechiël 40:46; 44:15; 48:11** Helaas waren er meer Israëlieten in later tijd die zich op de zelfde wijze lieten verleiden als Israël in deze geschiedenis, w.o. koning Salomo. Zijn vele buitenlandse vrouwen brachten hun afgoden met zich mee en dat bracht afgoderij met zich mee. Uiteindelijk verviel het hele Noordelijk 10 stammenrijk tot afgoderij zoals gebruikelijk bij de omringende volken, wat resulteerde in ballingschap naar Assyrië. Ook het 2 stammenrijk Juda verviel in afgoderij en ging in ballingschap naar Babel. Bij hun terugkeer na 70 jaar namen ze helaas veel heidense gebruiken mee die het Judaïsme nu nog steeds bewust of onbewust praktiseert.

Alle wereldreligies zijn terug te voeren op de Babylonische zonneaanbidding (nimrod) en zullen uiteindelijk ontmaskert en vernietigd worden. Hoge komaf zal niemand beschermen: **Openbaring 18 en 19** De naijver van JHWH zal héél de aarde bezoeken: **Zefanja 3:8**

Jesjoea was vervuld met geheiligde naijver voor de Vader JHWH en zijn vrijwillige zelfopoffering was voldoende om verzoening te brengen voor Jakob: **Jesaja 59:17; Johannes 2:17; 1 Thessaloniëzen 1:10**

Jesjoea is betrokken in het eeuwig vrede verbond. Ja, hij is zelfs de prins van vrede – zie het commentaar bij de c-as. Hij is de zoon van David en Hogepriester naar de orde van Melchizedek **Ezechiël 34:25; 37:26; Daniël 9:26 en 11:22**

In vers 11 staat in het Hebreeuws letterlijk dat Pinehas *ijverde met Mijn ijver*.. Deze ijver is een belangrijk kernwoord in dit hoofdstuk. Het is de jaloerse ijver van een trouwe minnaar tegenover zijn ontrouwe partner: **2 Korinthe 11:2** Het is ook de ijver die Jesjoea ten toon spreidde in **Johannes 2:13-17** Overigens moet ijver aan de juiste *kennis* gekoppeld zijn: **Romeinen 10:2**

Als er na kennis geen berouw komt, bewerkstelligt ijver vernietiging: Hebreeën 10:26,27

Zimri was de zoon van een leider uit de stam van Simeon. We zien meer OT schriftplaatsen waar Simeon in ongenade was vervallen maar in **Lucas 2:29-32 en 34,35** zien we het herstel komen.

De centrale as spreekt over het verbond van vrede. Nóg een belangrijk kernwoord! *Wie zullen er vrede hebben?* **Psalm 119:165** zegt dat dat geldt voor wie Torah navolgen. **Psalm 37:37** sluit hier bij aan.

De juiste vertaling van **Jesaja 9:6** zegt: *Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader zal noemen zijn naam vredevorst*. Jesjoea is dus de prins van vrede, sar shalom. Van ons wordt gevraagd het goede nieuws van zijn vrede te verkondigen! **Jesaja 52:7** en **Handelingen 10:36**

Toch kunnen de volgende woorden van Jesjoea dan verwarrend zijn in **Mattheüs 10:34** Dit sluit goed aan bij de geschiedenis in Numeri 25 omdat het geweld van Pinehas een vredeverbond opleverde. Gods einddoel, ook door ijverige toorn heen, is vrede voor iedereen en alle volken!

De uitwerking van het verbond van vrede voor het hele huis van Israël wordt prachtig verwoord in **Ezechiël 37:15-28** Géén afgoderij meer (vs. 23) maar een verbond van vrede volgens vers 26!

Ware vrede is veel meer dan het ontbreken van oorlog. Vrede, (shalom) is volmaaktheid, volledigheid en volheid. Totaal met ijver voor JHWH vervuld zijn en Hem dóór Jesjoea dienend, dát is wat een persoon 'compleet' maakt. Het woord shalom in 'verbond van vrede' in Numeri 25:12 is de enige keer in de Schrift dat de 'wav' gebroken is. De getalswaarde van de wav is 6. Zes is het Bijbelse getal van de mens die op de 6^{de} dag werd geschapen en die 6 millennia de aarde zelf bestuurt (in chaos), totdat de Messias terugkeert. Jesjoea werd reeds voor ons 'gebroken' omdat wij vrede zouden hebben. In navolging van Messias moeten wij allen gebroken worden van onszelf ; zo komen we tot heiliging en vrede omdat we dan in Zijn nabijheid kunnen naderen: **Openbaring 21:1-3**