

22 Zien is geloven **Numeri 22**

Lees Numeri 22 en vat dit kort voor jezelf samen. Tot nu toe zagen we Israël geschetst als steeds opnieuw klagend met als gevolg straf vanwege hun angst en ongeloof. De geschiedenis van Balak die Bileam inhuurt om Israël te vervloeken laat echter zien dat waar Israël naar eigen inzicht zwak was, ze in de ogen van de volken rondom juist zeer gevreesd werden! De hele geschiedenis laat zien dat de hemelse Vader ook in het verborgene waakt over Zijn volk wat op dat moment geen idee had wat er zich vanaf de hoogten rondom hen aan kwaads werd bedacht.

Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1-4) Balak, koning van Moab, zag de kracht van Israël en vreesde die zeer.

B (v5-17) Balak vroeg Bileam om Israël voor hem te vervloeken maar JHWH verbood hem te gaan.

C (v18-21) Bileam gaat tenslotte mee, maar met de instructie van JHWH alleen Hem na te spreken.

D (v22) JHWH was boos op Bileam, onderweg op zijn ezel, en zond een engel als tegenstander.

E (v23-30) Tot 3 maal toe beschermd de ezel Bileam voor de engel van JHWH

Centrale as (v31) JHWH ontsloot de ogen van Bileam; hij zag de engel nu en boog zich neer.

F (v32-33) De engel des Heeren vertelde Bileam dat zijn ezel hem tot 3 maal toe had gered.

D (v34) Bileam deed schuldbelijdenis en stelde voor terug te keren.

C (v35) Bileam moet echter verder reizen maar mag alleen spreken wat hem werd opgedragen.

B (v36-40) Balak ontving Bileam en stemde er mee in dat B zou spreken wat hem werd ingegeven.

A (v41) Bileam zag vanaf een hoogte het uiterste deel van het volk .



Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: De volken zagen Israël als een geweldige bedreiging, ondanks dat Israël beperkte voorraden had en weinig in aantal waren vergeleken met henzelf.

Niveau B: De afspraak tussen Balak en Bileam was voorwaardelijk en aangezien JHWH Bileam precies liet zeggen wat Hij zélf voor ogen had – een zegen ipv een vloek moest hij uitspreken- zou de opzet van Balak mislukken. Bileam was zowel voor Balak als JHWH als een pion op het schaakbord.

Niveau C: Bileam was geen Israëliet en zijn ziensgaven betekenen niet dat hij in onderwerping aan JHWH was. Hij was een heiden met occulte krachten die echter door JHWH gebruikt werd om het tegenovergestelde te bewerkstelligen wat Balak voor ogen had: Israël te zegenen ipv te vervloeken.

Wederom betoont JHWH in deze geschiedenis Zijn voorliefde voor Israël ondanks hun tekortkomingen en hardleersheid.

Niveau D: Bileam moest erkennen dat hij niets in te brengen had en geeft zich noodgedwongen over aan de wil van JHWH.

Niveau E: Bileam's leven werd tot 3 maal toe gered door de ezel die engel met het zwaard ontweek; de ezel zag namelijk wat Bileam in zijn trots en arrogantie niet kon zien. *Waarom een wonder met een sprekende ezel?* Het is bijna humoristisch hoe JHWH met een ezel, die vaak omschreven wordt als dom, de man beschaamd doet staan die bij uitstek bekend stond in de verre omtrek als wijs. Pas nadat Bileam een eerlijk antwoord aan de ezel gaf met dat ene woord 'nee', werden zijn ogen geopend. Je zou het ook als een statement van de Vader kunnen zien dat HIJ bepaald wie er zal spreken en hoe die zal spreken.

Centrale as: Het woord dat hier gebruikt wordt voor 'geopend' is *galah H01540 dit betekent ontdekken /ontbloten/ openbaren en is niet het gebruikelijke paqah wat gebruikt wordt om zien uit te drukken.*

Bileam's zieners-gave bracht hem aanvankelijk niet tot volledig inzicht in de ernst van de realiteit waarin hij zich bevond. Pas nadat hij geconfronteerd werd met zijn verblinding en de dood in de ogen keek- de engel met het zwaard - begreep hij het gevaar waarin hij zich bevond door zijn voornemen Israël te vervloeken. Toen hij dat tenslotte wel met eigen ogen zag, gaf hij zich snel over aan de wil van JHWH. We weten uit zijn latere daden dat dit slechts een tijdelijke overgave is geweest! Hij was een opportunist en had het mogelijk prima gevonden Israël te vervloeken als hij daarmee rijk had kunnen worden.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Bij niveau A: *In hoeverre zijn wij blind voor onze kracht IN de Vader en de Messias, een kracht die in zwakheid openbaar wil worden? Wij mogen geloven dat hoe meer wij gaan leven naar de wil van de Vader, hoe onoverwinnelijker we zullen zijn, zelfs bij gebrek aan hulpbronnen.*

Een paar krachtige bemoedigingen in dit verband: **Romeinen 8:31-39; 2 Korinthe 4:7-9**

Bij niveau B: Elk volk dat Israël politiek onder druk zet of goed bedoeld wil bemiddelen tot 'land voor vrede' politiek is gelijk Bileam omdat Israël hierdoor weliswaar niet direct wordt vervloekt, maar het gevolg is wél dat Israël overgeleverd wordt aan hen die dat zéker voor ogen hebben. Geen enkel contract om (het ware) Israël te vervloeken zal succesvol zijn in lijn met de geschiedenis van Balak die dat voor ogen had. JHWH zal er voor zorgen dat Israël juist gezegend wordt! **Psalm 83; Obadja; Zacharia 12:1-6 en Maleachi 3:6-12**

Bij niveau C,D,E en de Centrale as: Het hart van Simon Magus, was net als Bileam, óók gericht op financieel voordeel door het misbruiken van de kracht van de Heilige Geest. Net als Bileam werd hij doorzien: **Handelingen 8:9-24**

Gelukkig is de bekering van Paulus een positief voorbeeld van iemand die aanvankelijk meewerkte aan de vernietiging van Gods volk. Er zijn frappante overeenkomsten en contrasten tussen het leven van Bileam en Paulus. Hoewel Paulus een Israëliet was, zocht hij vloek voor de volgelingen van Jesjoea (o.a. Handelingen 8:3). In zijn trots van geestelijke verkeerd gerichte ijver, de arrogantie van zijn hoge positie en door verblinding voor de waarheid werd hij een groot gevaar voor de eerste

gemeente. Op weg naar Damascus waar hij ook volgelingen van Jesjoea wou arresteren werd hij tot stilstand gebracht door een verschijning van Jesjoea zélf die hem voor 3 dagen letterlijk verblinde. In die dagen werd zijn geestelijk zicht echter hersteld en zijn trots gebroken. De mannen die bij hem waren ten tijde van de verschijning zagen niks.. In tegenstelling tot Bileam bekeerde Paulus zich.. de ogen gingen hem nu ook letterlijk weer open en hij werd een vurige volgeling van Jesjoea ten dienste van de gemeente: **Handelingen 9:1-22**

Israëls vijanden zijn JHWH's vijanden.. dat zal zo blijven totdat Jesjoea terug komt als Koning der koningen. Bileam werd gedwongen te zegenen, maar ook wij worden geacht onze vijanden juist te zegenen ipv te vervloeken. De geheiligden zijn onder de bescherming van de Allerhoogste tenzij JHWH toestaat dat ze vervolgd worden: **Mattheüs 5:44**

De geheiligden moeten leven met geopende geestelijke ogen, zich er van bewust dat de engel des Heren de weg bewaakt naar het eeuwige leven: **Mattheüs 13:15-17; 18:9**

Stefanus is een mooi voorbeeld van een geheiligde die én geestelijk zag, én zijn vervolgers zegende totdat hij door hun toedoen stierf: **Handelingen 7:56**

Paulus bid voor de Efeziërs dat ook zij de Geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen, namelijk verlichte ogen van het verstand: **Efeze 1:7-21**

Verlichte ogen zijn een beeldspraak voor de ogen van het verstand- het begrip: **Psalm. 36:9** 'Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien (of *begrijpen*) wij het licht.' Zie ook **2 Korinthe 4:6**

De geheiligden staan hiermee in contrast met de ongelovigen die geestelijk blind zijn: **2 Korinthe 4:4**

Geheiligden moeten waakzaam blijven of ze nog steeds dat licht van zich afstralen gezien de waarschuwing die Jesjoea zegt tegen de gemeente van Laodicea: **Openbaring: 3:7-18**

In Laodicea was een beroemd medisch centrum. Ze hadden een uitstekende ogenzalf, die gretig aftrek vond, en waar goed aan werd verdiend. Hierdoor was men letterlijk rijk maar geestelijk arm geworden. Ook wij in het rijke Westen moeten hier voor oppassen. Hoe druk zijn wij met ons bezit en aardse zaken? Zijn we intussen ook in bepaalde opzichten blind geworden? Weten we nog wat echte liefde is? Hebben we nog bewogenheid voor een wereld in nood? Bij Jesjoea is ogenzalf te krijgen, waardoor we weer vérziend worden.

Alleen wie in Jesjoea gelooft en Hem aanneemt als Redder en Heiland, die gaat het licht (weer) zien: **Johannes 8:12**

Waar Bileam pas geloofde toen hij niet alleen geestelijke dingen waarnam maar ook letterlijk de engel zag, zegt Jesjoea naar aanleiding van het ongeloof van Thomas: *zalig zij die niet gezien en toch gelooft hebben*: **Johannes 20:24-29**