

21 Redding na schuldbelijdenis Numeri 21

Opnieuw dreigde de waterproblematiek Israël te overweldigen, waardoor ze twijfelde aan JHWH en Mozes

Het chiasme is als volgt:

A (v1-3) Israël beloofde JHWH de Kanaänieten te H met de ban te slaan na overwinning over hen.

B (v4-5) Israël moest om Edom trekken die hen doorgang en water weigerden; ze beklagen zich.

C (6) JHWH zond daarop gifslangen onder het volk waarop er velen stierven.

Centrale as (v7) Israël beleid zonde en vraagt Mozes voor hen te bidden. Toen bad Mozes voor hen.

C (8-9) JHWH gaf M opdracht een vurige slang van koper te maken; wie er naar keek werd gered.

B (10-20) Israël trok rond Moab om water te krijgen. Israël zong lofgezangen!

A (21-35) Na een geweigerd vredeaanbod versloeg Israël de strijdlustige Amorieten.

Niveau A: Zodra Israël JHWH vertrouwde en gehoorzaamde door geloftes na te komen waren ze militair succesvol. Dat was ook hard nodig want de ene na de andere koning stond tegen hen op. Zie profetische lessen 1

Niveau B: Het was altijd al het plan van JHWH om Israël van water te voorzien en de weigering om hier in te voorzien door de Kanaänieten vormde voor Hem geen enkel probleem. Het minachten van basale behoeften van anderen bezegelde dan ook het lot van deze volken; JHWH gaf hen over in de handen van Israël zodat ze konden drinken. Zie profetische lessen 2

Niveau C: De gifslangen op de grond brachten dood maar de verhoogde koperen gifslang bracht juist leven. Wie in opstand waren gekomen tegen Mozes en JHWH werden gedood, maar wie ten dode was opgeschreven maar opzag naar de verhoogde slang werd alsnog gered. Dit verhaal doet natuurlijk erg denken aan Petrus die over het water liep naar Jesjoea op de zee. Zodra hij naar beneden keek en bang werd ging het mis. Zo ook in deze geschiedenis: het gevaar was op de grond en blijf dan maar eens omhoog kijken. Zie profetische lessen 3

Centrale as: Schuldbelijdenis vanwege opstandig en ongelovig spreken (onreine lippen) redde Israël voor een voortgaand oordeel.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias

Profetische les 1 Als Israël op JHWH vertrouwd en Hem gehoorzaam is zal het Torah patroon zichtbaar worden dat JHWH de overwinning geeft en rijke zegen. Die periode is er o.a. geweest ten tijde van de richters, Koning David en Salomo, de Makkabeeën. Dit is altijd in combinatie met terugkeer naar Torah. Helaas ging het ook heel vaak mis. Onvoorstelbaar dat ook een wijs man als Salomo toch offerde voor Moloch en Kamos: **1 Koningen 11:7,33** In dit hoofdstuk lees je de aankondiging dat Israël zal worden verdeeld in de 2 huizen: Juda en Israël

Er wordt wel gezegd dat de militaire successen van 1948, 1967 en 1973 na eeuwen van totale onmacht niets anders kunnen betekenen dan dat er schijnbaar ook een herstelbeweging op gang is gekomen. Het verwarrende is echter dat de *staat* Israël nog primair een zionistische staat is die in veel opzichten helemaal niet Torah-getrouw handelt. Israël is daarnaast een zeer geduchte militaire macht en het gevaar is dat het daarmee op 'eigen kracht' zal steunen in deze turbulente tijden.

Profetische lessen 2 Bijzonder is dat de afgelopen decennia Israël een enorm water probleem had maar ook hierin is voorzien door bijzonder veel regen de laatste jaren en ook door vernuftige Israëlische uitvindingen op het gebied van irrigatie en ontzilting. *Is dit ook weer een tijdelijk werkende*

'eigen kracht' oplossing? Zeker is dat de beloftes blijven staan dat als Israël zich vernederd en zich afhankelijk stelt van JHWH dat Hij zal voorzien in water: **Deuteronomium 11:10-17; Jesaja 41:14-18; Openbaring 22:1,17**

Profetische lessen 3 Jesjoea berispte de Farizeeën voor het niet oprecht eren van JHWH met hun lippen: **Mattheüs 15:8** De ware volgelingen van Jesjoea eren Hem met dankzegging en reine lippen om zo recht te worden bevonden voor Zijn aangezicht: **Psalm 24:4; Romeinen 3:13-19; Hebreëën 13:15 en 1 Petrus 3:10**

Berouw weerhoud de hand van JHWH om serafiem engelen te gebieden de zondaars te straffen die tegen Hem opstaan. Hij hersteld echter de reine van lippen: **Zefanja 3:9 en Efeze 5:4**

De vurige slangen die JHWH zond: *saraph* (H08314) *nachash* (H05175) *Saraph* komt zeer dicht bij *Seraf*: engel met 6 vleugels: zie **Jesaja 6:2-6** De Serafs proclameerden heiligheid.

Jesjoea refereert met het vermelden van de koperen slang aan wat ook hem zal overkomen - zijn kruisiging: **Johannes 3:12-15**

Jesjoea werd tot een vloek gemaakt aan het kruis, verheven tussen hemel en aarde. De koperen slang was dus een profetische heenwijzing naar de komende Messias maar eenmaal in Kanaän ging het volk er toe over deze slang die bewaard was gebleven te aanbidden: **2 Koningen 18:4**

Zouden ook wij hier gevoelig voor kunnen zijn? Alles waar wij op een verkeerde manier ons vertrouwen op stellen zou hiermee te vergelijken zijn; bijvoorbeeld extreem gefixeerd zijn op gezond voedsel, je vertrouwen bovenmatig stellen op verzekeringen en geld, te sterk leunen op de medische zorg etc.

Ons wordt dan ook onderwezen om de Messias niet te verzoeken, zoals het volk JHWH verzocht in deze geschiedenis: **1 Korinthe 10:9**

In een profetie (voor de eindtijd?) tegen de Filistijnen valt te lezen dat de vurige slang wederom in actie zal komen om te oordelen: **Jesaja 14:29,30**

Jesjoea roept de geheiligden echter op 'omhoog te zien' naar de verlossing die van de Vader nadert IN en dóór de Messias: **Lucas 21:27-28** -Een echo van de oordeels geschiedenis uit Numeri 21!

Bij de centrale as: Andere voorbeelden van- en oproepen tot het belijden van zonde zien we in **Handelingen 19:18-20** en **1 Johannes 1:9**

Ook voorbede komen we tegen, bijvoorbeeld in **1 Johannes 1:9**
Psalm 39:8-14 is een heuse echo van Numeri 21

Ik ga er van uit dat het dokters teken, de esculaap aan deze geschiedenis is ontleent:

