

FOB dag 7 15 april 2020 *Van dé Eersteling naar éerstelingen..*

Vorige week vierden we Pesach in de huizen en 3 dagen later herdachten we op de 1^{ste} dag van de week de opstandingdag.

We weten dat Pesach en het feest van de ongezuurde broden enerzijds de uittocht uit Egypte herdenken en anderzijds vooruit blikten naar het verzoenend offer van Jesjoea als het Lam van Elohiem én zijn opwekking uit de doden.

De opstanding uit de doden.. Zo'n geweldige gebeurtenis voor de mensheid!
Daar kunnen we niet genoeg bij stilstaan! Laten we daarom het verhaal van de Emmaüsgangers nog eens lezen **Lukas 24:13-34**

We lazen in **vers 27**: En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de Schriften over Hem geschreven was..

Het kan zomaar zijn dat Jesjoea over zichzelf vertelde vanuit de Mozes aan de hand van de feesten die zó profetisch over hem spreken. En aangezien het rendez-vous met de Emmaüs gangers plaats vond tijdens het feest van de ongezuurde broden, kan het zomaar zijn dat hij juist aan de hand van dat feest uitleg gaf..

De opstanding van Jesjoea wordt in de Torah namelijk verbeeld in het **beweegoffer van de eerstelingen**, de Omèr Rèshit van de Gerst, **Leviticus 23:9-11** *JHWH sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.*

Zie je hoe mooi Jesjoea hier al wordt neergezet als Middelaar tussen JHWH en de mens? Als schoof bewogen tussen hemel en aarde opdat JHWH een welgevallen in ons vindt!

Dat Mozes hiermee over Jesjoea sprak kunnen we ook opmaken uit een brief van Paulus waarin hij Jesjoea beschrijft als dé eersteling uit de doden in **1 Korinthe 15:20-28** Maar nu, Messias ís opgewekt uit de doden en is de **Eersteling** geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Messias allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: **Messias als Eersteling**, daarna wie van Messias zijn, bij Zijn komst. Daarna *komt* het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat *aan Hem* alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die *Zelf* alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Terug naar de vervolgverzen in de Tora waarin dit alles al verborgen zat, want er is nog meer. Uit **Leviticus 23:11b** en **15,16** kunnen we immers opmaken dat er *geteld* moet worden.. de omer, wederom met profetische aspecten met betrekking tot het heilsplan voor geheiligd Israël om te gedenken:

*U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan **tellen**, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. **Zeven volle weken** zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet*

u vijftig dagen tellen. Dan moet u JHWH een nieuw graanoffer aanbieden.

7 volle weken.. daarom heet het laatste voorjaarsfeest het wekenfeest. Zo komen we ook bij de Hebreeuwse naam van dit feest uit: Sjavoeot. Dit komt van sjoeva= week

De diepere betekenis van het 50 dagen tellen zit echter verborgen in nóg een andere naam voor het wekenfeest: feest van de eerstelingen

De tekst die we net lazen sprak over het bewegen van een graanschoof daags na de sabbat in het FOB en vervolgens over een nieuw graanoffer na 7 weken tellen.

- De als éérste getelde garf stelt de opgestane Messias voor als eersteling uit de doden. Dit betrof de eersteling van de gerst.
- Het 2^{de} beweegoffer na 7 weken tellen betrof 2 gebakken broden als eerstelingen van de tarwe.

Hier zit natuurlijk de nodige symboliek in. Het beweegoffer van de gerst was nog onbewerkte gerst; het was een bundel gerste-aren met de gerste-korrels er nog in; Dus ongezuurd. Natuurlijk, als ze symbool staan voor Jesjoea moet dat ongezuurd zijn. Als Jesjoea gezuurd was geweest, dus met zonde bevlekt van zichzelf, had hij niet eens uit de dood kunnen opstaan!

De eerstelingen van de tarwe betrof echter 2 gezuurde broden! Velen geloven dat deze 2 broden staan voor de twee huizen van Israël; Juda en Israël, de 2 en de 10 stammen. De geheiligden worden dus toch verbeeld als gezuurd omdat ze welliswaar IN Messias geheiligd en dus als ongezuurd worden gezien door de Vader (bekleed met klederen van gerechtigheid) maar helaas moeten we erkennen dat we toch nog wel eens struikelen in onze levenswandel en er in min of meerdere mate dagelijkse bekering nodig is.

Wat nu zo mooi is, is dat de eerstelingen van geheel Israël in de lijn van de feesten nauw verbonden met de eersteling Jesjoea.

De voorjaarsfeesten vormen namelijk een aaneenschakeling van gebeurtenissen die allemaal met elkaar te maken hebben. Tellen speelt hierbij een belangrijke rol. Het begint bij Pesach, op de 10^{de} dag wordt het Lam apart gezet en op de 14^{de} dag geslacht. Wie ook maar enige aanspraak wil maken op verlossing moet via het bloed aan de deurposten van 'de Deur Jesjoea' binnengaan in de schaapskooi. Het gevloeide bloed van het Pesach Lam Jesjoea kostte hem echter het leven maar hij werd opgewekt door de Vader ten derde dage. Direct begint er dan echter een nieuwe telling van 50 dagen zoals we gelezen hebben.. En deze telling heeft ook een opwekking uit de doden op het oog, in iedergeval uit een geestelijke dood! Met sjavoeot (pinksteren) in Handelingen heeft dit voorjaars al een eerste vervulling gehad maar in de toekomst zal dat nog veel grootser worden!

We lazen in dit verband al **1 Korinthe 15:20,23** om te laten zien dat de gelovigen eerstelingen zijn en Jesjoea de eerste van alle eerstelingen is. Nog een mooie tekst in dit verband is **2 Thessalonisenzen 2:13** Maar wij moeten JHWH altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat JHWH u als eerstelingen verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

Het beeld van Jesjoea als ongezuurd gerstebrood en geheiligden als gezuurd tarwebrood sluit geweldig aan bij het beeld dat Jesjoea gebruikt voor zichzelf en ons in **Johannes 12:24,25** Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Dit zegt Jesjoea nog over zichzelf maar hij vervolgt: Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en **wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.**

Dit laat maar weer zien dat ook wij moeten sterven aan ons zelf. Ik heb pas gesproken over bidden en vasten- wellicht een idee om dat nu ook echt te gaan oppakken als u dat al niet doet.. Het is in iedergeval een middel wat ons daar bij helpt.

Een aantal geheiligde eerstelingen die succesvolle navolgers van Jesjoea zijn geweest, en niet op de makkelijkste manier, vinden we in iedergeval in **Openbaring 20:4-6** En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En *ik zag* de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jesjoea en om het Woord van JHWH, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. **En zij werden weer levend** en gingen als koningen regeren met Jesjoea de Messias, duizend jaar *lang*. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van JHWH en van Messias zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar *lang*.

Dat regeren spreekt over een situatie van de 50^e dag-Beeld van het Messiaanse vrederijk. Jesjoea en de Zijnen zullen dan regeren tijdens het Duizendjarig Rijk.

Het is dan van dé Eersteling aan het eind van de 4^{de} dag gekomen tot eerstelingen aan het begin van de 7^{de} dag (waar voor JHWH duizend jaar is als één dag).

De overgang van de 6^{de} naar de 7^{de} dag zal een ultiem Jubeljaar zijn. De 50^e dag van de omer die we nu begonnen zijn te tellen is een beeld van dat 50^e jaar, het Jubeljaar. Als we naar die dag toegeteld hebben zal ik daar uiteraard verder over spreken.

Alle reden om 50 dagen te tellen en ons te verheugen op wat komen gaat en te bidden en te vasten dat die tijd spoedig mag komen!

Charlie Lengkeek

