

## **13/14** Ongeloof als negatief waarschuwend voorbeeld tegenover geloofsmoed

### **Numeri 13 en 14**

Lees Numeri 13 en 14. Kort samengevat zou je kunnen zeggen: Israël naderde de grens van het beloofde land in het 2<sup>de</sup> jaar na de Exodus en het was de tijd om het Land in bezit te gaan nemen. *Mogelijk zeer actueel als voorbeeld voor de 2<sup>de</sup> grotere Exodus die we verwachten, de Covid-19 pandemie kan gezien worden als voortkomend uit een eindtijd wee/schaal/bazuin.*

JHWH gebod de 12 leiders van de stammen het Land te verkennen. Maar hun negatieve verslag wakkerde het reeds aanwezige ongelooft in de beloften van JHWH bij het volk verder aan. De wortel van hun klagen was eigenlijk verkeerd gerichte angst. Geen gezonde vrees voor de kracht van JHWH maar angst door gebrek aan vertrouwen dat Hij echt wel zou waar maken wat Hij beloofd had te zullen doen.

*Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?*

*Het chiasme is als volgt:*

A (13:1-24) Mozes zond 12 hoofden, per stam één hoofd uit om het land Kanaän te verkennen.

B (v25-33) Na 40 dagen brachten tien verspieters een negatief rapport uit, twee spraken positief.

C (14:1-4) Heel Israël beklagde zich; ze wilden een nieuwe leider en terug keren naar Egypte!

D (v5-10) Mozes, Aäron en Jozua probeerden het volk alsnog geloofsmoed in te spreken.

Centrale as (v11-12) JHWH dreigde Israël te verstoten en te treffen met *pest* vanwege hun ongelooft.

D (v13-19) Mozes deed echter voorbede voor 't volk en smeekte hen tóch in het Land te brengen.

C (v20-30) JHWH luisterde naar Mozes maar besloot wel alle opstandigen te zullen doden.

B (v31-38) Naast de 10 verspieters zou de huidige generatie binnen 40 jaar sterven in de woestijn.

A (v39-45) Mozes waarschuwde Israël de kracht van de Kanaänieten niet uit te dagen.

*Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.*

Niveau A: De militaire macht van Kanaän was gigantisch en inderdaad naar de mens gesproken zéér te vrezen. Maar met JHWH aan hun zijde konden de Kanaänieten makkelijk verslagen worden. Zonder de zegen van JHWH zou de militaire macht van Israël niets voorstellen.

Niveau B: JHWH strafte het volk met een jaar voor elke dag dat de verspieters er op uit waren getrokken om te verspieden; dus 40 jaren zou hun lot worden. De tien verspieters zélf ontvingen direct hun oordeel. *Let op dat de twee verspieters, Jozua en Nun samen de 2 huizen van Israël vertegenwoordigen! (Jozua kwam uit Juda en Kaleb uit Efraïm). Dit is geen toeval maar een profetisch beeld.*

Niveau C: Israël had wederom bezwaren geuit tegen de gekozen leider over hen door JHWH en ze geloofden niet in Zijn belofte dat Hij ze in het Land zou brengen.

Niveau D: De leiders probeerden op juiste wijze te bemiddelen tussen JHWH en het volk.

Centrale as: Ongelooft is een zeer ernstige ongerechtigheid met als gevolg ont-erving.

## **Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias**

Vele jaren na deze profetische geschiedenis stelden de 10 stammen hun vertrouwen in Jerobeam, die hen tot afgoderij bracht met als uiteindelijk gevolg na vele waarschuwingen: ballingschap vanuit het beloofde Land: **1 Koningen 12** Besef wel dat dit eigenlijk georkestreerd is door JHWH zelf: **1 Koningen 11:29-39**! De 10 stammen, dat is 'het huis van Israël' staat als geheel ook bekend als *Efraïm* (1 van de zonen van Jozef, aangenomen als mede erfgenaam). De 10 stammen 'stierven' symbolisch door hun verstrooiing onder de volken waardoor ze namelijk hun identiteit 'vergeaten'. Dit wordt in **Romeinen 11** verbeeld door de beschrijving van de afgerukte takken van de edele olijf. Dit hele hoofdstuk spreekt over de 2 huizen van Israël waarbij je moet gaan begrijpen dat met de 'heidenen' de 10 stammen worden bedoelt! Dit gaan snappen is inzicht krijgen in 'het geheimenis' (vs 25). Ook het huis van Juda is verstrooid naar de uithoeken van de aarde lezen we in Romeinen 11. Het profetisch herstel van beide huizen staat o.a. mooi beschreven in **Jeremia 50:17-20**

Ook de profeet Ezechiël spreekt over het komende herstel en benoemd zelfs dat JHWH ondanks de verstrooiing als oordeel, Hij bij Zijn volk is: **Ezechiël 11:16-21**; Hoofdstuk **36:16-38** benoemd ook nog dat JHWH herstel brengt *ter wille van Zijn Eigen Naam!* **Romeinen 11**

**Hebreeën 3:7-19** refereert rechtstreeks aan de geschiedenis in Numeri met heldere lessen ook voor ons.

De 12 verspieders zijn mogelijk te vergelijken met de 12 discipelen van Jesjoea; hij sprak regelmatig met hen over de komst van het Koninkrijk dat *nabij is*, zoals het volk toen nabij het beloofde land was. Ook de discipelen moesten veel leren om hun ongelof te overwinnen.

Als Jesjoea terugkeert als Koning der Koningen zal geen enkele aardse macht/leger hem kunnen weerstaan als leider van het volk in toegekende autoriteit door de Vader; dit kun je helder terug lezen in o.a. **Filippenzen 2:5-11** Niemand zal zijn leiderschap betwisten. Hij zal de schaapskudde Israël her-verzamelen en leiden omdat ze hem zullen vertrouwen.

De overwinning over het kwaad zal in zicht komen en eenmaal in het Land zal geheiligd Israël nooit meer verslagen worden; de geheiligden zullen de aarde beërven: **Jeremia 31:10-17** (*let op: Jakob had 12 zonen, de 12 stammen/ de 2 huizen- Juda en Efraïm!*) **Johannes 11:51,52; Mattheüs 5:5; 25:34; Openbaring 17:14;**