

Leviticus 10: Priesterdienst luistert nauw: het belang van de 'heiligheidscode'.

In **Leviticus 9** valt te lezen dat Aaron en zijn zonen 7 dagen ingewijd werden en dat de heerlijkheid van JHWH toen verscheen op de 8<sup>ste</sup> dag  
Dit zou je kunnen vergelijken met de volheid van het 7 dagen ongezuurde broden feest wat Israël letterlijk moest uitleven. Natuurlijk ging het hier ook om de geestelijke lading: *blijf wandelen in ongezuurd geloof en leven. Als dat plaats vindt dan is de 8<sup>ste</sup> dag een nieuw begin om 'van heerlijkheid tot heerlijkheid nóg meer te leren en te groeien in heiligheid.*

Wij staan voor verlossing uit genade om vervolgens te blijven streven naar levensheiliging. GELOOF moet in overeenstemming zijn met onze DADEN, we hebben dus te maken met een GEDRAGSCODE. En omdat wij APART zijn gezet, noem ik het maar even de HEILIGHEIDSCODE

Dat dit een serieuze zaak is kunnen we opmaken uit Leviticus 10 waar het na de start van de offerdienst al snel mis ging; er vielen doden!



De zonen van Aäron gebruiken vreemd vuur (*onduidelijk wanneer; de zelfde dag nog?*) en dat wordt hun dood...en hoe!  
Verteerd door vuur uit het heiligdom van het aangezicht van JHWH.  
Wat moet dit een schok zijn geweest voor alle betrokkenen!  
Voor hun vader Aäron, de andere broers, Mozes de leider, en het volk wat er om heen stond.

**Leviticus 10:1-5** *De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van JHWH, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van JHWH, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van JHWH. En Mozes zei tegen Aäron: Dit is wat JHWH gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden. Maar Aäron zweeg. Toen riep Mozes Misaël en Elzafan, de zonen van Uzziël, een oom van Aäron, en zei tegen hen: Kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom, tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen, in hun onderkleden, tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had.*

Wat een drama.. *Hoe konden Nadab en Abihu dat nou toch doen?!*  
Ik kan me niet voorstellen dat ze dit expres deden of uit onverschilligheid! *Toch?*  
Het is een negatieve les ook voor ons in deze tijd en ik zou de verdere boodschap dan ook als volgt willen samenvatten onder het thema:

*We zijn geroepen om door te blijven reizen (in de 8<sup>ste</sup> dag na onze verlossing uit genade) naar het beloofde land en goed bij de les te blijven hoe ons priesterschap in te vullen met reinheid en heiligheid,*

Nogmaals: *wat hebben Nadab en Abihu nou toch verkeerd gedaan?*

Een paar mogelijke verklaringen voor het gedrag van de 2 zonen van de hogepriester die ik gevonden heb zijn:

>Ze werden in hun enthousiasme overmoedig

De verzen pal hiervoor in de verhaallijn, hst 9:24 beschrijft 2 dingen: het volk juichte en dat ze met hun gezicht ter aarde vielen: er was dus ook vrees.

De blijdschap die Nadab en Abihu hadden ervaren in de goedkeuring van de offerdienstvoorbereiding in de slotverzen van het voorgaande hoofdstuk overschaduwde mogelijk hun vrees voor God en leidde tot hun zonde.

Dit idee wordt versterkt als we even stilstaan bij de betekenis van de namen van deze 2 zonen van Aäron.

Nadab H5070 betekend gul, vrijgevig, en komt van H5068 opwekken, aansporen, gewillig doen, zich bereid verklaren

En Abihu H030 betekend Hij is vader.

Aangezien namen en hun betekenis zeer belangrijk zijn in de Schrift, absoluut iets zeggen over de naamdragers is de duiding misschien dat de 2 broers inderdaad óver enthousiast waren met te weinig ontzag voor JHWH, de Vader.

Hun enthousiasme en opwinding brachten hen er mogelijk toe om vanuit een goed gevoel daden te stellen, zonder de juiste voorzorgsmaatregelen en zonder te bedenken of dit nu wel gewenst was.

*Lezen we de waarschuwing voor te veel enthousiasme terug in de waarschuwing van Titus dat een jong gelovige geen opziener mag worden? **1 Timotheüs 3:6** Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt.*

Liefde voor God moet altijd vergezeld gaan met de vrees voor God.

Enthousiasme voor God moet altijd vergezeld gaan met de eerbied.

Blijdschap voor God moet altijd vergezeld gaan met bedachtzaamheid.

Het is de combinatie van beide die de wenselijke geestestoestand scheidt, noodzakelijk in onze relatie met God.

Liefde en vrees in de juiste verhouding..

Dat kan alleen als we ons laten leiden door de Geest van God.

Ik kom daar later op terug.

De 2<sup>de</sup> mogelijke verklaring voor het gedrag van Nadab en Abihu:

>Zij hadden mogelijk teveel wijn gedronken..

Dit wordt zo opgevat omdat er na dit voorval *direct* instructies komen over drankgebruik door priesters: **Leviticus 10:9** Wijn en sterkedrank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft

En wederom zien we een echo van dit gebod terug in **1 Timotheüs 3:8** De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst,

Let op, er staat zowel in Leviticus als in Timotheüs niet dat je geen wijn mag drinken, er staat dat de priesters *die dienst moesten doen* niet mochten drinken.

Mogelijk ging het bij Nadab en Abihu helemaal niet eens om het feit dat ze te veel wijn op hadden omdat ze dat gewoon lekker vonden, maar deden ze dit om zo een verhoogd geestelijk bewustzijn te verkrijgen om zo nog meer te ervaren van de aanwezigheid van JHWH.

Het streven naar geestesverruiming – te bereiken op velerlei manieren- is ook een bekend gegeven bij diverse heidense godsdiensten rondom hen/ons.  
Bedenk hoe alcohol en drugs de afgoden zijn in onze huidige maatschappij.  
Een verslaving zou je kunnen zien als afgoderij, vreemd vuur.. Het is pijn, angst, boosheid, leegte etc. invullen met genots middelen i.p.v. met datgene waar het om gaat naar Vader te gaan, het zei in gebed of door je probleem met een ander te delen.

>Ze brachten hoe dan ook vreemd vuur in het heiligdom.  
Hoe wij de uitdrukking, "vreemd vuur" ook interpreteren,(wellicht de dronkenschap dus) het punt is dat zij ongepast in de tegenwoordigheid van JHWH zijn gekomen.  
Nadav en Avihu zetten de verering voort naar eigen idee, misschien ook wel verwaand, en hadden zo hun taak als priesters verkeerd begrepen.  
Zij begrepen niet dat alleen JHWH het kader voor Zijn aanbedding bepaalt.

Besef dat aanbedding op een andere manier gegeven als voorgeschreven in de Torah, vreemd vuur is. De Heiligheid van God benaderen vereist uiterste zorgvuldigheid: er is een heiligheids code die gehanteerd moet worden!

Ik ga er vanuit dat Nadav en Avihu helemaal niet opzettelijk tegen JHWH zondigden! Maar na hun opleiding en de heiligheid die zij moesten illustreren, hadden ze beter moeten weten. In de tegenwoordigheid van JHWH moesten Zijn geboden precies worden gevolgd.

Er is geen ruimte voor eigen initiatief, dat voortkomt uit een goed gevoel.  
Zo leren wij de les dat onze God heilig is en hoge eisen stelt aan de omgang met Hem.  
Jesjoea benadrukt dat ook:

**Lucas 12:48**... *Want ieder aan wie veel wordt gegeven, van hem zal veel worden vereist; en aan wie veel is toegekend, van hem zullen zij des te meer vragen.*

Hij hanteert een heiligheidscode... Er is maar één weg om de Heilige Elohiem te naderen – via Zijn geopenbaarde weg.

U denkt misschien, ja, maar dat gebeurt nu niet meer dat JHWH zo streng is.. nou, laten we dan even een sprong in de tijd maken naar koning David en Uzza, beschreven in **1 Kronieken 13** en **2 Samuël 6**.. die goedbedoeld naar de Ark greep die tegen het gebod in op een kar was geplaatst.

Hier gebeurt ongeveer het zelfde. Shocking toch.. iedereen was zo oprecht en blij en toch viel er een dode..



Let ook op de reactie van David in **2 Samuël 6:8-10** *David ontstak in woede, omdat JHWH Uzza een zware slag had toegebracht, en hij noemde die plaats Perez-Uzza, tot op deze dag. David*

was op die dag **bevreesd** voor JHWH en zei: Hoe moet de ark van JHWH bij mij komen? David wilde de ark van JHWH **niet bij zich** laten komen in de stad van David, maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Gethiet.

Woede, gevolgd door vrees, met als logische reactie het creëren van afstand. Maar daar bleef hij gelukkig niet in hangen! EEN LES VOOR ONS

David bleef zien op de Vader en zo kwam hij tot bezinning; Hij realiseerde zich ook dat de oorzaak van het onheil bij de mens lag en hij corrigeerde dit. Ze hadden iets gedaan wat de Vader *niet geboden had!*

David had wat tijd nodig om de les in te zien overigens: **2 Samuël 6:11-14** Zo bleef de ark van JHWH in het huis van Obed-Edom, de Gethiet, drie maanden lang, en JHWH **zegende** Obed-Edom en heel zijn huis. Koning David werd de boodschap gebracht: JHWH heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft, gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met **blijdschap** vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde, nadat de dragers van de ark van JHWH zes stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. David **huppelde** uit alle macht voor het aangezicht van JHWH; en David was gekleed in een linnen priesterhemd.

Waarom durfde David in een linnen priesterhemd te huppelen zonder angst gedood te worden? Hij had zijn huiswerk gedaan..

**I Kronieken 15:2** Toen zei David: Niemand mag de ark van God dragen dan alleen de Levieten, want hen heeft JHWH gekozen om de ark van God te dragen en Hem tot in eeuwigheid te dienen. (Deze Thora instructie staat in Numeri 4:15).

De heiligheidscode werd weer toegepast.

*Ja, maar dat was nog steeds het 1ste testament..?*

In onze kringen gaan we \*uit van de eenheid van het woord en \*dat God onveranderlijk is..welnu, in het Vernieuwde Verbond is ook een voorbeeld te vinden; wat dacht je dan van de dramatische dood van Annanias en Saffira die doelbewust geld achterhielden in Handelingen..!



*Het komt toch wel steeds dichterbij he.. 3 voorbeelden van verkeerd optreden, hoe goed bedoeld ook..*

Even teruggrijpend naar het eerste voorbeeld van de zonen v Aaron: zij waren priesters.. *Hee. zijn wij dat nu ook niet?*

Neem nu eens een tekst als **1 Petrus 2:5** dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een **heilig priesterschap**, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jehosjua de Messias..

...

Wij zijn dus ook priesters.. het zou je maar overkomen wat de zonen van Aaron overkwam! Niet doorschieten naar ANGST nu.. denk om het evenwicht.

Paulus is daar ook duidelijk over als hij tegen de Korinthiërs zegt:

**1 Korinthe 10:11-13** *Al deze dingen (uittocht geschiedenis) nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot **waarschuwing** voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is **getrouw**: Hij zal **niet toelaten** dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de **uitkomst** geven om die te kunnen doorstaan.*

Een waarschuwing, maar daarin gelegen ook een bemoediging.

Dit suggereert dat de Vader genadiger is voor diegenen die weliswaar fouten maken, maar Hem wel vrezen. Ik kom daar nog op terug.

Onze verkiezing als partners in het verbond plaatst ons in een positie van leven uit heiligheid, net als de Leviëten in het Eerste Verbond;  
We hebben te maken met een heiligheidscode.

Nog een voorbeeld: **Filippenzen 2:12,13** *Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd hebt gehoorzaamd, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, **werk** uw eigen **heil** uit met vrees en beven; want het is God die zowel het willen als het doen in u werkt om Zijn welbehagen.*

Houdt het evenwicht he.. werk uw eigen heil (vrees voor God) tegenover: HIJ werkt het willen en werken...! (liefde v God)

Een heiligheidscode is vereist om Gods oordelen te kunnen overleven..

**1 Petrus 4:17,18** *Want de tijd is gekomen voor het oordeel om bij het huis van God te beginnen; en als het eerst met ons begint, wat zal het eind zijn van zij die het evangelie van God niet gehoorzamen? Nu, als de rechtvaardige nauwelijks wordt gered, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?*

Ook wij moeten dus oppassen hoe te leven; in het Vernieuwde verbond staan genoeg oproepen heiligheid te bewaren; Er is niets nieuws onder de zon.. het is geheel in lijn met de Torah en de profeten.

De Apostel Petrus schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing:

**1 Petrus 1:13-23** *Laat uw **geest** daarom voortdurend **paraat** zijn, wees **waakzaam** en vestig al uw hoop op de **genade** die u ontvangen zult wanneer Jesjoea de Messias zich openbaart. Wees als **gehoorzame** kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leidt een leven dat in alle opzichten **heilig** (apart gezet) is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.' En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook **ontzag** voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijk als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van de Messias. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u **gehoorzaam** bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.*

*Zie je in dit tekstgedeelte weer het Pesach verborgen en het feest van de ongezuurde broden daarop volgend?*

Dit is ook een best wel een mooie tekst (vers 18,19 wijn 21 brood) ter inleiding van de maaltijd des Heren.

De maaltijd des Heren is vol genade en redding.

Om weer even aan te sluiten bij Leviticus 10; zelfs in de droevige geschiedenis rondom Nadab en Abihu valt die genade en redding te ontdekken:

**Leviticus 10:5** Toen kwamen zij naar voren en droegen hen, in hun onderkieren, tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had.



Nadav en Avihu werden in hun onderkieren, "hun tunieken" naar buiten gedragen. Dit kleine detail wijst erop dat zij niet volledig door het vuur werden verteerd. Hun linnen kleding (*Exodus 28:39,40* en *Leviticus 8:13*) bleef dus intact.

Er is een idee geopperd dat je de tekst zou moeten lezen alsof de 2 andere broers de 'verteerde'lijken in hun onderkleding moesten wegdragen. Maar ik heb deze lezing nooit eerder gehoord. Wie hier goede argumenten voor kan aandragen is welkom te reageren via [info@tesjoeva-gemeente.nl](mailto:info@tesjoeva-gemeente.nl); samen onderweg.

En kijk nu eens naar wat er beschreven staat bij de bruiloft van het Lam:

**Openbaring 19:8** En aan haar werd het verleend om in fijn linnen te worden opgesteld, schoon en schitterend, want het fijne linnen zijn de **rechtvaardige daden** van de heiligen.

Dus...als het fijne/witte linnen een beeld is van de rechtvaardige daden van de heiligen en de linnen kleding van Nadav en Avihu niet door het vuur werden verteerd, dan is dat naar alle waarschijnlijkheid een hint dat hun werken het oordeel zullen overleven! *Net als David die als eind verantwoordelijke het oordeel overleefde en danste in linnen kleding voor de ark!*

De goede werken die Nadab en Abihu reeds hadden gedaan zouden niet worden vergeten door de Almachtige Rechter, ondanks die ene fatale fout die zij hadden gemaakt!

Nog een voorbeeld van onvolmaaktheid maar toch genade betoond:

U kent misschien het verhaal van koning Hizkia die in zijn tijd herstel bracht en het volk er weer toe aanzette om zich weer toe te wijden aan JHWH; Zo werd na 16 jaar het Pascha voor het eerst weer gevierd en dat ging eigenlijk ook niet goed.

Laten we even lezen wat er zich afspeelde:

**2 kronieken 30:16-21** De priesters sprenkelden het bloed nadat zij dat genomen hadden uit de hand van de Levieten, want er waren er velen onder de gemeente die zich **niet geheiligd** hadden. Daarom waren de Levieten belast met het slachten van de paaslammeren voor ieder die **niet rein** was, om hen voor JHWH te heiligen. Want een groot deel van het volk, velen uit Efraïm, Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. **Toch** aten zij het Pascha, maar niet zoals het voorgeschreven was. Hizkia bad echter voor hen en zei: Laat JHWH, Die goed is, verzoening doen voor hem die **heel zijn hart erop gericht heeft** om God, JHWH, de God van zijn vaders, te zoeken, al was dat niet volgens de reinheid die past bij het heiligdom. En JHWH verhoorde Hizkia en genas het volk.

Zo hielden de Israëlieten die zich in Jeruzalem bevonden, zeven dagen lang met grote blijdschap het Feest van de ongezuurde broden. En de Levieten en de priesters prezen JHWH dag aan dag met luid klinkende instrumenten voor JHWH.

Hizkia bad hier als middelaar voor het volk om verzoening.

En JHWH hoorde Hizkia en genas het volk.

Zag Vader de onreinheid en onheiligheid hier door de vingers? Nee.

Maar hij reageerde wel op:

- het gesprekelde bloed van de priesters
- het gebed van de middelaar Hizkia
- en het betrof dan ook nog hen die met hun hele hart JHWH zoeken..

Wij hebben een veel groter middelaar dan Hizkia, Jehosjua de Messias!

HIJ HEEFT ZIJN EIGEN BLOED GESPREKELD VOOR ONS

Laten we daarom met een toegewijd hart, door de kracht van de Heilige Geest, tot Hem naderen (o.a. door de maaltijd des Heren en met blijde zang antwoorden op het Woord zoals het volk dat ook deed volgens vers **21**: met blijde zang van toewijding en luid klinkende instrumenten!



Charlie Lengkeek