

Inleiding op Leviticus en de maaltijd des Heeren

Vorige week hebben we het boek Exodus afgesloten en we vervolgen onze reis door de woestijn met het volk Israël in het boek Leviticus.

Ik wil daar graag een **inleiding** op geven en een verbintenis maken met de Maaltijd des Heeren die we straks gaan nuttigen en gedenken.

Veel van de informatie uit dit boek heb ik overgenomen van David Pawson, Sleutels tot de Bijbel

Een inleiding omdat Leviticus niet het makkelijkste Bijbelboek is; het is minder verhalend en het lijkt ver van ons af te staan.. veel moeilijk te plaatsen wetten, offers.. zo'n 3000 jaar geleden opgetekend in een woestijn ver hier vandaan.. Misschien zitten hier ook wel mensen die twijfelen: *is dit alles nog wel relevant voor deze tijd? Zijn die wetten niet vervuld?*

We bestuderen nu al een paar jaar de Torah aan de hand van de chiasme's die er in verborgen zitten en ook in Leviticus zullen we er heel wat ontdekken.

Het boek zélf is in zijn geheel zelfs de centrale as in een chiasme dat zich uitstrekt over de 5 boeken van Mozes!

Leviticus zit immers ingeklemd tussen Genesis-Exodus en Numeri-Deuteronomium.

Ik vind het altijd weer bijzonder om een nieuw chiasme te leren kennen en het is voor mij steeds een bevestiging hoe geniaal de Bijbel is opgebouwd. Dat kan geen mens bedenken!

Laten we eens kijken naar het chiasme dat zich uitstrekt over de gehele Torah:

Bijbelboek	thema	betrokkenen	locatie	tijd
Genesis	Schepping & volk Israël verkozen via A, I & Jacob	Universeel met Israël als eersteling	Kanaän en land vd Chaldeeën	Verleden, eeuwen
Exodus	Uittocht wetgeving	nationaal	Egypte	Zo'n 300 jaar
Leviticus	Stam Levi; Levieten	Één stam	Berg Sinai	1 maand
Numeri	Statistieken en wetgeving	nationaal	Negev woestijn	Zo'n 40 jaar
Deuteronomium	Herhaling van de wetten behorend bij verbond met A, I & Jacob	Universeel met Israël als eersteling	Kanaan	Toekomst, eeuwen

Zie je hoe Leviticus chiasisch ingeklemd ligt tussen de andere boeken op verschillende manieren?

Blijkbaar is de stam Levi zéér belangrijk en dat werd duidelijk op een hele specifieke plaats en tijd. Leviticus is de spil van het geheel.

We springen even naar een ándere manier van kijken naar Leviticus; *Hoe sluit Leviticus aan op Exodus* – dus de vervolgverhaal bekeken.

In de laatste hoofdstukken van Exodus stonden we stil bij de bouw van de Tabernakel: De tent van JHWH temidden van Zijn volk;
Hoe heeft die er nou uitgezien..



zo of zo?



Leviticus vervolgt met informatie wat zich allemaal in de Tabernakel afspeelt en alles wat zich in de tenten van het volk er omheen zou moeten gaan afspeelen.

Exodus verhaalt hoe JHWH naderde tot de mens, het volk Israël;

Leviticus vervolgt hoe de mens moet naderen tot JHWH!

Ik zeg 'moet' of zou je beter kunnen zeggen: mag naderen..?

Dan kom ik even bij de Hebreeuwse naam van het Bijbelboek Leviticus: *wayikra*
Dat is het begin woord in de eerste zin van dit boek: En JHWH **riep** Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting.

Exodus verhaald over de **bevrijding** die JHWH gaf aan het volk Israël

*Leviticus vervolgd hoe het volk zich vervolgens moet **toewijden** aan JHWH.*

Exodus staat in het thema van **genade** en **verlossing** van de zijde van JHWH

In Leviticus zien we dat JHWH vervolgens iets terug verwacht..

Wat verwacht JHWH van de verlostten terug?

We zijn gered om te dienen; en Leviticus laat zien hoe je dat kan doen op een manier die JHWH behaagd.

Het NT is daar geheel mee in lijn; enkele voorbeelden uit velen:

Romeinen 12:1,2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen *aan God* te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: *dat is* uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te *kunnen* onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

1 Korinthe 6:19,20 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is *en* Die u van God hebt *ontvangen*, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Wat volgens Leviticus van ons verwacht wordt, en daarom vinden we zeker 90 citaten van Leviticus terug in het NT, is dus een rechtvaardige levenswandel.

Rechtvaardigheid = eerlijk en oprecht leven

De sleuteltekst in Leviticus is dan ook: *wees heilig, want Ik ben heilig*

Wij moeten dus net als Israël toen *ánders* zijn dan de omringende volken; heilig is *apart* gezet

We zagen dus dat Leviticus het middelpunt is van de gehele Torah, maar het boek zélf is ook een groot chiasme!

Rechtvaardiging	1-7 eredienst en offers
De weg naar Elohiem	8-10 priesters
	11-15 onrein > rein
Collectieve verzoening	16 Grote Verzoendag
	17-22 algemeen>heilig(apart gezet)
Het wandelen met Elohiem	23-25 aanbidding
heiliging	27 straffen en geloften

Dit is een patroon wat JHWH er zelf ingelegd heeft! 90 % van Leviticus bestaat uit direct geciteerde Woorden van JHWH zélf aan Mozes.

In het schema zien we het thema rein en onrein verbonden met heiligheid.
Wat is het verschil tussen rein en heilig?

Misschien helpt een voorbeeld: goed besteed geld is rein, slecht besteed geld is onrein, maar heilig geld is geld dat apart is gezet voor JHWH

Er is met betrekking tot onreinheid en heiligheid een belangrijke wetmatigheid waar we ons bewust van moeten zijn: *als iets heiligs met iets dat onrein is in aanraking komt wordt alles onrein en níét heilig.. helaas.*

Vermenging heeft dus altijd een negatief effect. Onreinheid leidt uiteindelijk tot de dood en heiligheid is alleen alsnog te bereiken middels een plaatsvervangend offer.

Nog iets om je te realiseren: rein leven is nog steeds geen heilig leven.

Dat is het verschil tussen een goed levende ongelovige en een gelovige die heilig leeft.

Maar hoe doe je dat dan, heilig leven? Leviticus zoemt daarvoor in op:

- Gezondheid
- Occultisme weerstaan
- Kleding
- Sociaal leven
- Seks (waaronder homoseksualiteit)
- Melaatsheid

Bij al deze punten die we in komende samenkomsten zullen bespreken gaat het niet om de 'waarom' vraag, maar om vertrouwen en gehoorzaamheid.

Ik zei al dat Leviticus zo'n 90 maal geciteerd wordt in het NT. De 2 belangrijkste geboden die we daar terug lezen zijn:

- Wees heilig want ik ben heilig
- Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf

Om daar toe te komen hebben wij VERLOSSING nodig!

Want JHWH is enerzijds LIEFDE maar anderzijds HEILIG/RECHTVAARDIG
Die 2 krachten zijn *tegengesteld!* Het is de zelfde tegenstelling tussen *zegen & vloek*

Het goede nieuws is dat Jesjoea de rechtvaardigheid van de Vader en de liefdevolle genade SAMEN BRACHT door zijn verzoenend verlossingwerk.

Want middels het opofferen van *zijn* onschuldig leven in plaats van *ons* schuldig leven is voor onze zonden, onze onrechtvaardigheid betaald. Deze verzoening vond plaats door middel van BLOED

Want in het bloed is het leven: **Leviticus 17:11**

Dat brengt me bij de maaltijd des Heeren om dit te gedenken.

In Exodus was vooral Mozes de middelaar tussen JHWH en het volk, samen met Aaron.

In Leviticus krijgt Aaron een meer prominente rol om tot JHWH te naderen in de Tabernakel.

Aaron naderde met het bloed van offerdieren tot JHWH maar Jesjoea kwam op het juiste moment in de tijd met zijn *eigen* bloed voor de troon van de Vader.

De Hebreeën brief is nauw verbonden met Leviticus. We zullen er waarschijnlijk heel vaak naar verwijzen de komende maanden. In **Hebreeën 2:13-18** wordt Jesjoea geciteerd: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu *die* kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel *hun* leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God *betreffen*, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

Deze tekst blikte terug op dit lijdenswerk. Maar Jesjoea sprak er zelf ook over vlak voor deze missie: **Mattheüs 26: 26-28** En terwijl zij aten, nam Jesjoea het brood en toen Hij *het* gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is **Mijn lichaam**. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is **Mijn bloed**, het *bloed* van het **nieuwe verbond**, dat voor velen **vergoten** wordt tot **vergeving van zonden**.

De echo van deze woorden vinden we terug o.a. in Hebreeën 9:11-15 Maar toen is de Messias verschenen, de Hogepriester van de toekomstige *heilsgoederen*. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel *gegaan*, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft *daardoor* een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, *hen heiligt tot reinheid* van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van de Messias, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God *geofferd* heeft, **uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!** En daarom is Hij de Middelaar van het vernieuwde verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot **verzoening van de overtredingen** die *er* onder het eerste verbond waren, de geroepen de belofte van **de eeuwige erfenis** ontvangen.

Het woord offer in het Hebreeuws is corban. Dat staat voor: naderbij komen

Door het offer van Jesjoea onze Middelaar kunnen ook wij naderen tot de Vader, omdat we:

- Geheiligd zijn tot reinheid

- Gereinigd zijn van dode werken om de levende God te dienen
- Verzoend zijn van de overtredingen
- Een belofte van een eeuwige erfenis hebben ontvangen

Laten we zo de maaltijd des Heeren met elkaar gebruiken in geloof en blijdschap voor het volbrachte werk met deze geweldige gevolgen die overigens nog steeds in de werkwoord vorm staan: geheiligd tot.. gereinigd om.. een belofte ontvangen die pas binnen bereik is als we volharden..

