

5. Verlossing van de vloek Genesis 5

Lees Genesis 5 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1-2) JHWH schiep Adam naar Zijn evenbeeld en zegende de mens.

B (v3-5) Adam kreeg een zoon, Seth, naar zijn gelijkenis op zijn 130^e. Adam werd 930 jaar oud.

C (v6-20) Seth, Enosh, Kenan, Mahalal-el en Jered behaalden allemaal een leeftijd van rond de 900

D (v21-22) Henoch wandelde 300 jaar lang met YHWH.

Centrale as(v23) **Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar.**

D (v24) Henoch wandelde met JHWH en was niet meer.

C (v25-27) Methusalach en Lamech behaalden een leeftijd van omstreeks de 900 jaar.

B (v28-31) Lamech verwekte Noach om verlichting te bieden van de vloek die over de aarde heerste.

A (v32) Noach verwekte Sem, Cham en Jafeth toen hij 500 jaar oud was.



zijn dagen waren 365 jaar

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: de eerste mens Adam die onsterfelijk was, verviel tot sterfelijkheid. De 2^e creatie begon met Noach en zijn zoons. Adam zette een verandering in over de aarde, van een volmaakte wereld naar één die onderworpen was aan een vloek. Via Noach werd de aarde van het oordeel weer overgebracht naar hernieuwing

Niveau B: Adam had een zoon nodig naar zijn evenbeeld die de vloek kon terug draaien die gebracht was door de moord van Kain op Abel. Lamech moest een zoon voortbrengen die de vloek van de werken der mensheid zou verbreken.

Niveau C: Na de eerste schepping werd een mens normaal rond de 900 jaar oud.

Niveau D: de wandel en wegname van Henoch wordt in het vernieuwde verbond bevestigd in Hebreëën 11:5 Dit zou wel eens een profetisch beeld kunnen zijn van de rechtvaardige wandel van Jesjoea bij zijn 1^{ste} komt op aarde en het feit dat hij niet werd gevonden in het lege graf.

Let op: Hebreëën 11:5 kan niet betekenen dat Henoch niet gestorven is. Hij werd immers 365 jaar volgens Genesis 5. Een voortleven van Henoch zou ook in tegenspraak zijn met o.a. Genesis 3:19, 1

Korinthe 15:22 en ook Hebrëen 11: 39, waar Henoeh bij alle andere gestorven geloofsgetuigen genoemd wordt. De oplossing is dat Henoeh na zijn sterven (1^{ste} dood) werd weggenomen naar een andere plaats, net als Mozes bij zijn sterven werd weggenomen naar een onbekende plaats. Onderscheid dus dat er een 1^{ste} en een 2^{de} dood is; zie o.a. Hebrëen 9:27 en Openbaring 20: 6 hiervoor.

Henoeh was de 7^e generatie vanaf Adam (Judas 1:14) – 7 is het nummer van de Messias – dus het rechtvaardige leven van Henoeh is een hint naar de Messias. De wortel van de naam Henoeh is Chanak, met de betekenis van 'wrijven/polijsten/inwijden' (Jastrow). Aan Henoeh is dus de laatste hand gelegd, hij is 'ingewijd'. Jesjoea is ingewijd als Hogepriester naar de orde van Melchizedek.



Centrale as: Henoeh werd “slechts” 365 jaar. Want lees maar eens hoe oud zijn tijdgenoten allemaal werden.. velen werden rond de 900 jaaroud. Een goede verklaring voor zijn vroegtijdig sterven is het feit dat hij een rechtvaardige Prediker was en dat hij om die reden gehaat werd door de goddelozen. JHWH nam hem zo vroegtijdig “in bescherming” en verborg hem elders voordat men de hand aan hem zou slaan of zijn dode lichaam zou schenden.

Maar er is meer: Volgens het boek Henoeh, kreeg Henoeh onderwijs van de engelen over de tijdrekening en de feestkalender op basis van de zon en de sterren. Het boek Henoeh is tot apocrief boek gedegradeerd door de gevestigde Joodse orde toen de canon werd vastgesteld, omdat zij immers een maankalender leerden.

*Aangezien de omloopsnelheid van de aarde om de zon 365 dagen is, vormt deze centrale as met de vermelding dat Henoeh 365 jaar leefde mogelijk een hint naar deze kalender autoriteit. Als Henoeh daarnaast een typebeeld is van de Messias (zie niveau D) mogen we verwachten dat Jesjoea bij zijn wederkomst ook alle kalender verwarring en misleiding definitief zal herstellen. Deze kalender verwarring is te benoemen als werk van de overste van deze wereld, maar ook op z'n minst toe gelaten door JHWH als vloek op de ongehoorzaamheid van Zijn volk zoals o.a. beschreven in **Deuteronomium 31:17** Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen, *lemand nadrukkelijk in het aangezicht kijken geeft zeer diepe intimiteit. Ik heb een sterke indruk dat hier de Moadiem mee bedoelt worden omdat dit de geheiligde top-ontmoetingsmomenten zijn tussen JHWH en Zijn volk.**

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond (de b'riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Jesjoea is de laatste Adam die de weg voorbereid heeft, om de sterfelijke mens te verzekeren van onsterfelijkheid. Hij bracht de wereld vanuit oordeel over tot eeuwig leven. **1 Korinthe 15:45-49**

De vloek van de dood kwam op de mensheid door de zonde van Adam en Eva. Deze vloek wordt herroepen als de nieuwe aarde en hemel geschapen worden na het 7^e millenium. **Openbaring 21: 1-8**

De dood van de Jesjoea de Messias op het hout heeft de mens verlost van de wetmatige vloek van de zonde en de dood, maar de vervulling daarvan zal zijn in het komende Koninkrijk van JHWH.

Romeinen 8, Kolossenzen 2:13-15



De Vloek is ook verbroken in Jesjoea de Messias, omdat Hij onze lasten draagt. **Mattheüs 11:28, 1 Petrus 5:7**

Zoals Henoch de 2^{de} dood niet geproeft heeft, zo zullen de rechtvaardige volgers van Jesjoea de eeuwige dood niet proeven. **Romeinen 5:17-19, 6:9**

What's in a Name?

Tot slot: Er is ook een profetische laag verborgen in de betekenis van de Hebreeuwse namen in dit hoofdstuk:

De mens (Adam) is geplaatst (Seth) als sterveling (Enos) in verdriet, klaagzang (Kenan). Maar JaH zie geprezen (Mahalaleel), Hij zal doen neerdalen (jered) de toegewijdene (Henoeh). Deze man van oordeel (methusalach) eerst bestemd tot vernedering (Lamech) brengt troost & rust (Noach).