

## 4. Israël is mijn eerstgeboren zoon **Exodus 4**

*Lees Exodus 4 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?*

*Het chiasme is als volgt:*

A (v1) Mozes was bang dat het volk niet zou geloven dat JHWH aan hem verschenen was.

B (v2-9) JHWH gaf Mozes 3 tekens van autoriteit: staf/slang, melaatse hand en water/bloed.

C (v10-13) Mozes zat vol met twijfel of hij de Woorden van JHWH wel zou kunnen overbrengen.

D (v14-17) Aäron zou blij zijn Mozes te ontmoetten en zou namens hem spreken tot het volk

E (v18-20) Mozes vertrok met zijn familie naar Egypte met de staf van JHWH in zijn hand.

F (v21) Mozes moest wonderen demonstreren aan Farao maar die zou het volk niet laten gaan.

Centrale as (v22) Zeg tegen de farao: Zo zegt JHWH: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.

F (v23) Mozes moest Farao eisen het volk te laten gaan of zijn eerstgeboren zoon zou sterven.

E (v24-26) Op weg naar Egypte werd Mozes een 'bloedbruidegom' voor zijn vrouw.

D (v27) Aäron was blij Mozes te ontmoetten bij de berg Horeb.

C (v28) Mozes vertelde Aäron al de Woorden en tekens die JHWH tot hem gesproken had.

B (v29-30) Mozes en Aäron demonstreerden de oudsten van het volk de tekens.

A (v31) Het volk geloofde Mozes- dat JHWH had geluisterd naar hun noodkreten.



*Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.*

Niveau A: Mozes angsten bleken onterecht- het volk geloofde zijn woorden, gesproken via Aäron.

Niveau B: De 3 tekens waren voldoende om de autoriteit van Mozes te vestigen.

Niveau C: Mozes twijfel veranderde in geloof.

Niveau D: Aäron, de toekomstige Hogepriester, ontmoette met blijdschap Mozes, de toekomstige bevrijder

Niveau E: Voordat Mozes zijn broer kon ontmoeten en zijn roeping tot leiderschap op zich kon nemen moest éérs zijn zoon besneden worden volgens het verbond met Abraham. Hij kon zich niet herenigen met de natie Israël met een onbesneden zoon. Mozes verzuimde aanvankelijk dit schijnbaar belangrijke ritueel uit te voeren maar zijn vrouw Zippora bewees zich 'een goede hulp tegenover haar man' zodat deze tekortkoming werd rechtgezet!

Niveau F: Alleen wonderen zouden niet genoeg zijn om de Farao er toe te bewegen Israël los te laten uit zijn machtsgreep. De Farao zou tenslotte alleen zichzelf een verwijt kunnen maken dat zijn eerstgeboren zoon zou sterven want al bij begin van de confrontatie met Mozes werd hij voor deze consequentie op ongehoorzaamheid gewaarschuwd.

Centrale as: JHWH zou op niet mis te verstane wijze aan Farao en de wereld duidelijk maken dat Israël Zijn 'eerstgeboren zoon' was. Farao moet het belang van deze verklaring begrepen hebben. Hij moet geweten hebben dat hij tegenover de Elohiem van de Hebreërs stond; maar in de cultuur van die tijd werden gevechten tussen goden juist gebruikt als verklaringsmodel van de fysieke werkelijkheid. Farao moet gedacht hebben dat hij met al zijn vele goden sterk genoeg was om de Elohiem van de onderworpen Hebreërs te weerstaan. Hij riskeerde dus het leven van zijn eerstgeboren zoon en toekomstig erfgenaam en troonopvolger om toe te kunnen geven aan zijn trots, hoogmoed en hebzucht.

### **Profetische lessen & verbintenissen met de profeten en het vernieuwde verbond (de b'riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)**

*Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Jesaja 46:8-10. Jesjoea zélf bevestigt dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27. Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.*

Vrees voor mensen is de eerste horde die genomen moet worden om te voldoen aan de verwachtingen van JHWH. Jesjoea sprak de Woorden van de Vader en demonstreerde de wonderen in Zijn Naam en het volk geloofde in zijn (toegekende) autoriteit. De Woorden van JHWH en de wonderen versterkten allen die ze hoorden en meemaakten. In het laatst der dagen zullen 2 getuigen het Woord van JHWH prediken te Jeruzalem en wonderen demonstreren. Ook dan zullen velen JHWH glorie geven. Er zal echter ook grote weerstand ontstaan, zoals ook Mozes en Jesjoea ondervonden: **Mattheüs 12:9-14** als 1 van de vele voorbeelden; **Openbaring 11: 1-14**

Mozes zou alleen in staat zijn een succesvolle vertegenwoordiger van JHWH te zijn ten overstaan van de Farao als hij alsnog nauwgezet het besnijdenis gebod zou uit voeren. Ook Jesjoea hield zich nauwgezet aan de Torah geboden en onderwees Zijn volgelingen ook zo te doen: **Mattheüs 5:17-19**

In het laatst der dagen zal het gehele huis Israël ook 'onder de herdersstaf door moeten gaan' om zo in 'de band van het verbond' besloten te zijn: **Ezechiël 20:36-38**

Wonderen en plagen zullen de antichrist er niet van weerhouden zich vijandig te blijven opstellen tegen JHWH, mogelijk er van overtuigd dat hij de wereld en mensheid onder

controle heeft. Ook hij zal echter verslagen worden door de sterke rechterarm van JHWH:  
**Daniël 11-12; Openbaring 11-13; 16-20**

De centrale as benoemd Israël als eerstgeboren zoon. We begrijpen direct dat dit een titel is want het gaat immers over een heel volk.

Ook Jesjoea wordt de eerstgeborene genoemd onder vele broeders: **Romeinen 8:29**

Jesjoea wordt ook de eerstgeborene uit de doden genoemd: **Kolossenzen 1:18; 1 Korinthe 15:23**

Daarmee is Jesjoea ook de eerstgeborene van de schepselen in de zin van herschepping-opstanding uit de doden is immers een soort van her-schepping? Ik denk dat dit de juiste vertaling/interpretatie is van **Colossenzen 1:15**

Leestip: Een bijzonder zorgvuldig opgebouwde en goed leesbare studie over eerstgeboorterecht, geschreven door Efraïm en Ramona Frank, is te vinden op de website:

<https://tesioeva-gemeente.nl/wp-content/uploads/2013/11/erstgeborenen.pdf>