

### 37. Waar zijn mijn broers? Genesis 37

Lees Genesis 37 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1) Jakob woonde in Kanaän waar zijn vader als vreemdeling had verbleven.

B (v2) Jozef bracht een slecht gerucht over zijn broers over aan vader Jakob.

C (v3) Israël hield het meest van Jozef en liet een kleurrijk gewaad voor hem maken.

D (v4) De broers haatten hem omdat Jakob meer van Jozef hield dan van al zijn andere zonen.

E(v5-9) De 2 dromen van Jozef- zijn broers koesterden hierdoor nog meer jaloezische haat.

F(10,11) Jacob bestraft Jozef om de droom, maar hield de zaak in gedachten

G(v12-14) Jakob stuurde Jozef er op uit om zijn broers te zoeken te Sichem.

H (v15) Een man trof hem al zoekend aan en vroeg aan Jozef: wat zoek je?

Centrale as (v16) Jozef zei: *ik ben op zoek naar mijn broers; vertel mij toch waar zij weiden.*

H(v17) De man stuurde Jozef naar Dothan waar zijn broers verbleven.

G(v18-20) De broers zagen Jozef naderen en bedachten een listig plan om hem te doden.

F(21,22) Ruben bedacht een tussen-oplossing om Jozef te redden en terug te brengen bij vader

E (v23-28) Jozef werd beroofd, in een put gegooid en verkocht voor 20 shekels aan Ismaëlieten..

D (v29-30) Ruben was radeloos om het verlies van Jozef in tegenstelling tot zijn andere broers.

C (v31-33) Ze doopten Jozefs mantel in geitenbloed en stuurden die naar hun vader ter identificatie

B (v34-35) Jakob treurde ontroostbaar om het verschrikkelijke bericht van zijn overgebleven zonen.

A (v36) Jozef werd doorverkocht in Egypte aan Potifar, het hoofd van de lijfwacht van de Farao.



Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Jakob leefde als teruggekeerde balling in het land van zijn vader maar Jozef verbleef als balling in Egypte.

Niveau B: Jozef was zo gericht op de waarheid dat hij een verklikker werd en/of wou hij in de gunst komen bij vader ten koste van zijn broers. Die haatten hem om die reden en waren zo jaloers dat ze hun gedachten en gevoelens omzetten in daden: Jozef werd door hun toedoen verwijderd uit hun midden.

Niveau C: De broers veroorzaakten enorm verdriet bij hun vader door hem zijn geliefde zoon af te nemen.

Niveau D: De broers reageerden verschillend. Ruben wou Jozef redden, Juda wou hem verkopen en Simeon en Levi wouden hem waarschijnlijk doden. Alleen Ruben reageerde radeloos op de verdwijning van Jozef. Het hele gebeuren bracht verdeeldheid in het huis van Jakob. De broers hadden geen last meer van Jozefs terechtwijzingen maar kampten nu met schuldgevoel, moesten rondlopen met een geheim en aanzien hoe hun vader wegwijnde van verdriet. Juda trok het niet meer en verliet de familie al vrij snel (Hst 38).

Niveau E: de 1<sup>ste</sup> droom had alleen betrekking op de 12 zonen van Jakob. De 2<sup>de</sup> droom had betrekking op de hele wereld. De dromen waarin Jozef verheven werd boven de rest leken te vervliegen doordat hij in de put belandde en daarna in ballingschap ging.

Niveau F: Jakob en Ruben proberen als enigsten schijnbaar onafwendbare gebeurtenissen in het leven van Jozef te voorzien en er op te reageren.

Niveau G: Jozef raakte in de problemen ten opzichte van zowel zijn jongere – (vs 2) als zijn oudere broers.

Niveau H: Een onbekende man wist waar de broers waren en hielp Jozef hen te vinden.

Centrale as: Jozef vroeg hulp om zijn broers te vinden aan iemand die ongevraagd beschikbaar was.

## **Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond (de b'riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)**

*Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen?*

Jozef in is dit hoofdstuk typebeeld van Jesjoea bij zijn 1<sup>ste</sup> komst op aarde: Jesjoea ben Jozef.  
Een greep uit de verzameling overeenkomsten:

- Het veelkleurige gewaad dat Jozef van zijn vader kreeg is een kledingstuk voor een Koningskind volgens **2 Samuël 13:18**; Jesjoea is ook Koning : **Johannes 18:37;19:2,3**  
**Openbaring 19:15,16**
- Zoals Jozef werd afgewezen door zijn broers, zo werd Jesjoea afgewezen door de zijnen en men zocht hem zelfs te doden: **Johannes 5:16,43**
- De broers dachten dat ze van hun problemen af waren door Jozef uit de weg te ruimen; zo dachten de leiders van het volk ook ten tijde van Jesjoea: **Johannes 18:12-14**
- Juda had de intentie Jozef te verkopen aan de Ismaelieten(vs26) - Midianieten gingen echter met Jozef aan de haal (vs28a)(ze hoorden Jozef vast om hulp roepen in de put) en verkochten hem door aan de Ismaelieten(vs28b) Ruben ontdekt de diefstal (vs29) en meldt dit zijn broers (vs30). In **Genesis 40:15** zegt Jozef zelf: *Want ik ben met geweld ontvoerd uit het*

*land van de Hebreëën*. Dit is ook te vertalen met “*gestolen*”. Mogelijk werd Jozef nogmaals verhandeld want tenslotte wordt hij weer door Midianieten verkocht aan Potifar; Zo wilden de Joden Jesjoea doden maar waren daarvoor afhankelijk van de Romeinen en de Edomiet Herodus. Hij ging in de lijdensgeschiedenis van hand tot hand net als Jozef. **Handelingen 7:9** zegt wel dat de jalouse aartsvaders Jozef verkochten maar hier kan sprake zijn van het Hebreeuwse principe dat iets wat stellig staat te gebeuren (namelijk het plan om hem te verkopen) als voltooid omschreven wordt; als de Midianieten het niet gedaan hadden, dan hadden de broers het zelf ten uitvoer gebracht.

- Jozef werd als slaaf verkocht voor 20 zilverstukken (v28)- Jesjoea werd verkocht voor 30 zilverstukken: **Mattheüs 26:15** Dertig komt van 3- een Messiaans getal wat van dood naar leven uitbeeld (Jesjoea na 3 dagen herrezen uit het graf) en staat in dit geval ook in relatie tot **Exodus 21:32** bij wetten inzake mishandeling: 30 zilverlingen is in de Torah de waarde van een slaaf. *Waar zou de 20 voor kunnen staan verbonden aan Jozef als typebeeld van de Messias?* Mogelijk moeten we daarbij denken aan het getal 21; dat is 3x7 en staat voor Goddelijk gearrangeerde compleetheid. Daarmee is 20 het getal van *verwachting*.. Welnu, Jozef ging eerst een periode van moeiten en zorgen in zonder te weten dat dit uiteindelijk goed zou aflopen als rechterhand van de Farao en dienstbaar voor zijn familie (een 21 situatie).
- Zoals Jozef onrechtmatig de put in ging en in slavernij (dat staat gelijk aan de dood) zo werd Jesjoea onrechtmatig het dodenrijk ingestuurd: **Jesaja 53: 7-12; 1 Petrus 3:19,20**
- Zoals Jozef niet anders dan een slecht bericht kon afgeven over zijn broeders bij zijn Vader, kon Jesjoea niet anders dan concluderen dat zijn broeders bevestigd waren met zonde. Het slechte bericht aan de Vader werd door hem echter omgezet in een plaatsvervangend lijden zoals ook Jozef uiteindelijk via een plaatsvervangend lijden zijn familie redding bracht: **Hebreeën 5:7-9**
- Zoals Jozef tegen zijn vader zei : *Zie, hier ben ik* (v 13) zegt Jesjoea in **Hebreeën 10:7** *Zie ik kom om Uw wil te doen o God.*
- De reacties waren verdeeld bij het verdwijnen van Jozef. Zo waren ook de reacties verdeeld bij de dood van Jesjoea en daarna. In **Mattheüs 10:16-42** komt het lijden van Jozef en het Lijden van Jesjoea ineens heel dicht bij ook voor ons.
- Zoals Jozef zich liet leiden door de man in het veld, zo liet Jesjoea zich ook leiden door de Ruach Ha qodesh: **Lukas 4:1**

In de centrale as zoekt Jozef zijn broers. De man zonder naam is een beeld van de Ruach Ha qodesh die raad geeft aan Jozef. Zo was Jesjoea nadrukkelijk op zoek naar zijn broers bij zijn 1<sup>ste</sup> komst op aarde: **Mattheüs 15:24** Ook zijn discipelen instrueert Jesjoea in die richting: **Mattheüs 10:5,6**. Bij zijn 2<sup>de</sup> komst zal Jesjoea echter als de rechterarm van de Vader als de Goede Herder de wil van de Vader uitvoeren (**Ezechiël 34-11-16a**) door ook de schapen uit al de volken herverzamen: **Johannes 10:11 en 16**. Zoals Jozef de goede kant op werd gestuurd zo zal de Ruach Haqodesh Jesjoea terug leiden naar zijn broeders voor de verzameling van de oogst bij zijn wederkomst: als herder naar zijn schapen/ als bruidegom naar zijn bruid want ook **Hebreeën 13:20,21** beschrijft Jesjoea als de grote Herder.

Na de 1<sup>ste</sup> Pinksterdag in Handelingen is de inwoning van de Ruach ook voor ons als eerstelingen beschikbaar om ons te leiden op onze wegen: **Handelingen 13:4**