

35. Op weg naar Huis **Genesis 35**

Lees Genesis 35 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1) JHWH sprak tot Jakob in Sichem: "Sta op, trek op naar Beth-El"

B (v1) "maak een altaar voor JHWH die aan u verschenen is".

C (v2-4) Jakob doet afstand van andere goden en sieraden; reinigt zich en wisselt van kleren.

D (v4) Jakob verbergt de afgoden/sieraden onder een terabint nabij Sichem.

E(v5) Omwonenden vreesden (de zonen van) Jakob

Centrale as-v6 Jakob kwam te Luz, bouwde een altaar, noemde het beth-El, omdat JHWH verscheen

E (v7) Jakob vreesde Ezau.

D (v8) De voedster Deborah sterft en werd begraven onder een eik nabij Beth-El.

C (v9-12) Jakob krijgt een nieuwe naam: Israël- en opnieuw de belofte van nageslacht en land.

B (v13,14) JHWH "vaart op" bij Jakob vandaan. Jakob zet een gedenksteen neer en offert.

A (v15) Jacob noemt de plaats beth-El omdat JHWH daar tot hem sprak.



Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: JHWH had Jakob in Haran geboden terug te keren naar Kanaän (Genesis 31:3). Jakob was echter blijven steken in Sichem terwijl JHWH hem wou zegenen in beth-El. Dit vertraagde de bevestiging van de zegen met 16 jaar!

Niveau B: Jakob beloofde alleen JHWH te dienen en tienden te geven als Hij gezegend zou worden.

Niveau C: JHWH voldeed aan Jakob's verzoek om gezegend te worden door hem in de 1^{ste} plaats er toe aan te zetten zijn huishouden te reinigen. *Hoeveel reiniging en heiliging is er in mijn leven nog nodig als ik me opnieuw wil toewijden?* Oorbellen zijn op zich niet verkeert maar wel als er afgodische tekens aanhangen en men er bescherming of kracht van verwacht. Er zijn opgravingen van oorbellen met maansikkels gevonden uit de oudheid:



In **Jesaja 3:18** spreekt de profeet een oordeel uit over de ijdelheid van de dochters van Sion waarin ook maantjes genoemd worden.

JHWH openbaart zich aan Jakob te Beth-El als de Almachtige: El shaddai in het Hebreeuws.

Jakob(*hij die de hiel vastgrijpt*) kreeg al de naam Israël na zijn gevecht met de engel bij de Jabbok te Peniël met de betekenis: *JaH heeft de overhand, Jah zegeviert*.

Let verder op dat na 16 jaar Jakob nog steeds wordt beschreven als *thuis komend uit Paddan-Aram*.

Niveau D: Het besluit van Jakob om de afgodsbeelden en sieraden te begraven in plaats van die te vernietigen is mogelijk toch een halfslachtige daad van bekering van Jakob geweest waardoor hij de Satan alsnog zogezegd "legale gronden" gaf om kwaad te doen. De voedster Deborah stierf direct en ook Rachel stierf kort daarna tijdens de bevalling. Vervolgens sliep Ruben met de Bilha, de bijvrouw van Jakob. Zo raakte het huishouden van Jakob besmet door afgoderij en seksuele immoraliteit. Hiermee werden 2 van de 10 Woorden overtreden. Afgoderij breekt het 2^{de} gebod van de 5 geboden met betrekking tot het liefhebben van JHWH en seksuele onreinheid breekt het 2^{de} gebod van de 5 geboden met betrekking tot het liefhebben van de naaste.

Niveau E: In plaats van een zegen voor de volken vormde Jakobs familie een bron van ergernis, jaloersheid en wantrouwen net zoals de verhouding tussen Jakob en Ezaü zich had ontwikkeld. Jakob werd tot een Paria in Kanaän en raakte geïsoleerd.

Centrale as: Jakob kon alleen de volle zegen van Abraham ontvangen te Beth-El. Hij kon niet wandelen met zijn nieuwe naam die hij kreeg te Penuel (Genesis 32:28), en ook niet de zegen van Izak beerven ten nadele van Ezaü zonder terug te keren naar de plaats waar hij zijn eed had afgelegd- 16 jaar eerder. Toch openbaarde JHWH zichzelf aan Jakob ondanks zijn fouten ter wille van de belofte aan Abraham.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Jakob (12 stammen van 12 zonen) is nog steeds geïsoleerd in de wereld. Joden (benaming van 2 stammen) worden door velen gehaat. Wanneer gelovigen (veelal 10 stammen die hun identiteit zijn kwijtgeraakt – zie Hosea 1 en 2) gereinigd worden van hun heidense gewoontes en gaan optrekken met hun Joodse broeders, daarbij JHWH (bij vernieuwing) aanbeddend in Geest en Waarheid, zullen zo óók geïsoleerd raken ten opzichte van de heidenen. **1 Petrus 2:9-12** refereert aan de 10 stammen zoals beschreven in Hosea.

Treuzel niet wanneer je te midden van de heidenen verkeert en Vader je thuis roept of op een andere plaats. Gelovigen moeten alles verwijderen dat tussen hen en JHWH in staat en niet voor Hem verschijnen met heidense gewoontes of leringen. Als het volk van JHWH gehoorzaam is aan de 10 Woorden zullen ze een zegen zijn voor de volken. Als wij echter hypocriet zijn en vermenging en ongehoorzaamheid tolereren, dan zal er als vanzelf weerstand vanuit de wereld op ons afkomen. We moeten gaan waar Hij ons roept en bovenal Zijn stem gehoorzamen. **1 Petrus 2:19-25**

Een 2^{de} chiastische structuur

A(v16-20) Rachel sterft tijdens de geboorte van Benjamin; Jakob begraaft haar.

B(v21-22) Israël verkeert bij de toren van Eder; Reuben slaapt met Bilha, de bijvrouw van Jakob.
Centrale as: (v23-26) Jakob had 12 zonen- de zonen geboren in Paddan- Aram.

B(v27) Jakob komt aan te Mamre (Hebron) waar Abraham en Izak eerder ook verbleven.
A(28-29) Izak stierf als 180 jarige en wordt begraven door Ezau en Jakob.

Niveau A: De dood van Rachel was tegenovergesteld aan die van Izak: zij stierf te jong en te vroeg tegenover zijn voltooid leven. Maar het leven zette zich voort vanuit deze 2 doden: Benjamin en de herenigde Jakob en Ezau.

Niveau B: Wederom treuzelt Jakob; nu bij de toren van Eder. Het resultaat is opnieuw zonde en problemen.

Centrale as: Ook al werd Benjamin geboren in Kanaän, toch wordt hij genoemd onder Jakobs zonen geboren te Paddan-Aram. Misschien was de onvruchtbaarheid van Rachel het gevolg van haar afgoderij en hadden haar beide zonen eigenlijk te Paddan-Aram geboren moeten worden. Hoe dan ook, met vallen en opstaan was de natie van Israël nu compleet vóór de ontmoeting met Izak. Jakob bracht eindelijk zijn “bruid” thuis.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond

Een rechtvaardig leven is een goede waarborg voor een lang leven maar ongehoorzaamheid en opstand leid tot chaos en dood: **Spreuken 19:16**

Volgens Torah volgt er altijd een afrekening op zonde- Rachels zonde van afgoderij resulteerde in een vroegtijdige dood en had zijn vervolg via het nageslacht van Efraïm, de zoon van Jozef (afgoden dienst in Samaria). JHWH staat niet toe dat zijn volk aan afgoderij doet. Gelukkig zien we het patroon dat JHWH na een periode van afkeer ten gevolge van aanhoudende rebellie toch weer herstel brengt ter wille van Zijn Eigen Naam: **Ezechiël 20:33-44**

Onze levensreis moet zo mogelijk voltooid worden zonder onnodige tussenstops: **Hebreeën 12:1-17**

Jesjoea brengt zijn Bruid, de onbevleete Natie Israël, thuis: **Jeremia 50:4,5**