

Het chiasme in Exodus 24:1-11 Twaalf gedenksteden: “getuigen van de bruiloft van het Lam”

Allereerst, hoe zou je vs 1-11 kunnen samenvatten? Het gaat om een verbondssluiting.

Nu met een ‘chiasische blik’ verder kijken:

Vers 1 en 2- die kun je als volgt samenvatten:

A (v1-2) JHWH **nodigt** Mozes, Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten op de berg.

Die verzen zijn verbonden met vers 9-11:

A (v9-11) Mozes, Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten gingen de berg op en **ontmoeten** JHWH.

Zie je dat deze verzen elkaar *aanvullen*?

Als je de verzen nauwkeurig leest valt ook nog op dat voorafgaande aan de toewijding van het volk nadert *alleen Mozes* dicht tot JHWH.

De rest van de delegatie mag ook de berg beklimmen maar volgt op afstand.

Ná de inwijding kan de *gehele delegatie* JHWH ontmoeten.

Mozes is dus de vooruitgeschoven bemiddelaar en daarmee een typebeeld van de Messias.

We vervolgen met vers 3a: Mozes vertelde al de Woorden van JHWH aan het volk.

Dit vers is verbonden met vers 8: Mozes besprenkelde het volk met het bloed van het Verbond o.g.v de Woorden van JHWH.

Ook deze verzen vullen elkaar aan: net zoals het bloed worden de Woorden van JHWH ‘als gesprenkeld’ over het volk; een verbond van Woorden & bloed.

Dit was het aandeel in het contract van de zijde van JHWH.

Zie je dat de verbintenis van deze verzen de totale inhoud verrijken? Door chiasisch te onderzoeken wordt 1+1 niet 2 maar 3. Want woorden, beklonken met bloed zijn véél krachtiger!

Dan vers 3b: Het volk stemde in al de gesproken Woorden van JHWH te zullen gehoorzamen.

Dit vers is verbonden met vers 7b: precies dezelfde tekst!

Het volk beloofde 2 keer de gesproken woorden van JHWH te zullen gehoorzamen.

Net zoals bij een huwelijk was er de mogelijkheid voor de betrokkenen af te zien van het contract.

Ik denk dat je dat terugziet in ons burgerlijk wetboek in de regel dat 2 partners éérst in ondertrouw moeten gaan op het gemeente huis en dat dan pas na 2 weken het huwelijk daadwerkelijk gesloten mag worden.

We vervolgen met vers 4a: Mozes **schreef** de Woorden van JHWH **op**.

Dit vers sluit aan bij vers 7: Mozes **las** het Verbondsboek **voor** aan het volk.

Weer zien we hier een prachtige aanvulling want *opschrijven* en *voorlezen* worden zo gecombineerd.

Mozes schreef de Woorden van JHWH op in een boek en las ze voor. Het

gesproken Woord is altijd belangrijk.' Sjema' betekend *horen* en *doen* en aangezien wij hardleers zijn is de kans dat we daadwerkelijk in beweging komen in iedergeval groter als we we een opdracht niet alleen lezen maar ook aanhoren!

Best een ernstig woord hoor, want we zullen uiteindelijk beoordeeld worden op onze daden. Ik denk dat deze chiasmische verzen en het nadenken daarover aansluit bij de tekst uit **Romeinen 10:10** Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. En wat dacht je van de Jakobus brief met als thema: *geloof zonder werken is dood!*

We naderen bijna het kern-vers van dit gedeelte maar nog niet helemaal

Vers 4b: Mozes bouwde een altaar aan de voet van de berg.

Dit vers sluit aan bij vers 5 en 6: Mozes sprenkelde bloed van brand- en vrede offers op het altaar.

Een 3^{de} voorbeeld van een aanvullend inzicht; $1+1 = 3$ Want we lezen in vers 4b over een altaar maar een altaar *op zich* heeft niets te betekenen. Het gaat vooral over over het *gebruik* van het altaar. Inzicht over het altaar wordt dus verdiept in vers 5 en 6: Het altaar aan de voet van de berg werd geheiligd door het bloed van het door de 12 stammen geofferde vee.

Dan blijft er nog meer één vers over: de **centrale as**.. *wat zal die ons te zeggen hebben..?*

JHWH nodigt ons, omdat het de kern van het chiasme is, *nadrukkelijk* uit er aandacht aan te besteden!



De centrale as in vers 4c:

Mozes richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël.

Realiseer je dat voor de eerste keer de 12 stammen *individueel* worden voorgesteld voor JHWH en niet als gehele natie. Elke stam was verantwoordelijk voor een afvaardiging naar de ceremonie van de gehoorzaamheids verklaring aan 'al de Woorden die JHWH gesproken had'.

Het *bewijs* van hun instemming werd tot uitdrukking gebracht met een *steen van getuigenis per stam*. Zo werd Israël hoofdelijk en gezamenlijk toegewijd aan een officieel bindend huwelijks contract.



Misschien wel de originele gedenkstenen van toen..!

Het complete chiasme ziet er nu zo uit:

A (v1-2) JHWH nodigt Mozes, Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten op de berg.

B (v3a) Mozes vertelde al de Woorden van JHWH aan het volk.

C (v3b) Het volk stemde in al de gesproken Woorden van JHWH te zullen gehoorzamen.

D (4a) Mozes schreef de Woorden van JHWH op.

E(v4b) Mozes bouwde een altaar aan de voet van de berg.

Centrale as (v4c) Mozes richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël.

E (v5-6) Mozes sprenkelde bloed van brand- en vrede offers op het altaar.

D (v7) Mozes las het Verbondsboek voor aan het volk.

C (v7b) Het volk stemde in al de gesproken Woorden van JHWH te zullen gehoorzamen.

B (v8) Mozes besprenkelde het volk met het bloed van het Verbond o.g.v de Woorden van JHWH.

A (v9-11) Mozes, Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten gingen de berg op en ontmoeten JHWH.

Samenvattend zou je kunnen zeggen over dit chiasme:

JHWH bereid Mozes en de oudsten voor op de verbondssluiting als op een huwelijkscontract.

Na het toewijden van het volk met het bloed van de offers van de 12 stammen ontmoeten Mozes en de oudsten JHWH en eten in Zijn aanwezigheid.

Het verbond werd bevestigd door JHWH en geratificeerd door het volk.

Het altaar werd gewijd met het zelfde bloed dat op het volk was gesprenkeld.

Zo werd een legale huwelijksluiting voltrokken.

Het altaar en de 12 stenen vormden een bewijs en getuige van het huwelijk.

Oke. We zijn klaar... of toch nog niet?

*Nee, de Torah is profetisch voor de 1^{ste} en 2^{de} **komst** en het **werk** van Jesjoea in het laatst der dagen!*

Hoe kom ik daar bij? Een paar teksten die duidelijk over dit geestelijk principe spreken zijn:

Jesaja 46:8-10 Denk hieraan en wees flink; neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders . *Ik ben* God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher *de dingen* die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

En ook Jesjoea zélf bevestigt dit principe na zijn opstanding in een terechtwijzing aan de Emmaüsgangers in **Lucas 24:25-27** En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Messias dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem *geschreven* was.

Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in **vers 44**: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.

Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!

Dus laten we ook op zoek gaan naar de profetische lessen die in dit stukje Torah lezing besloten liggen.

Om maar bij de centrale as te beginnen..

Al de 12 stammen moesten present zijn bij het altaar om deel te mogen hebben aan het verbond. Dit gebeuren werd vervolgens elk jaar herdacht tijdens Sjavoet door het aanbieden van **12 toonbroden** in de tabernakel en later in de tempel. Dit voorschrift wordt beschreven in **Leviticus 24:1-9** De 12 toonbroden moesten elke sabbat voor het aangezicht van JHWH neergelegd worden om uitdrukking te geven aan een eeuwig verbond.



Profetisch is dat de 12 stammen- zeg de 12 gedenk stenen- en zeg de 12 toonbroden- tot in de laatste boeken van Openbaring benoemd worden, tot in eeuwigheid dus.

Helaas weten we ook dat het verbondsvolk welliswaar geroepen was tot een gezegend huwelijksverbond met JHWH maar dat zijzelf vele malen ontrouw is geworden.

Wat de consequenties daarvan waren stond ook in het contract van 'al de Woorden die JHWH gesproken heeft'.

De ultieme straf op de ontrouw was tenslotte ballingschap uit het beloofde land. Terwijl de 10 stammen vervolgens als 'verloren' worden beschouwd vanaf de

ballingschap naar Assyrie, is het bijzondere dat door de eeuwen hen het huis van Juda wel in beeld is gebleven, want na hun terugkeer uit de ballingschap naar Babel werd het huis van Juda 'de Joden' genoemd.

Maar JHWH weet precies wie – wie is met betrekking tot ál de 12 stammen, en zo kunnen we lezen in **Openbaring 14:1-5** dat de 12 stammen opnieuw zullen verschijnen voor de troon van JHWH. Hier wordt gesproken over 144.000 verzegelde mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. Ik denk dat dit de zelfde 144.000 verzegelde dienaren zijn uit de 12 stammen die genoemd worden in **Openbaring 7:4-8**

Dat ondanks de ontrouw van Israël aan het huwelijksverbond bij de Sinai het huwelijksverbond met JHWH hersteld zal worden, zodat het uiteindelijk toch een eeuwig verbond zal zijn, lezen we profetisch aangekondigd in **Jesaja 54: 4-8** Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten.. **de vrouw van de jeugd**, die afgewezen was,.. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, ; Ook **Efeze 2:11-22** en **Openbaring 21: 9-12** gaan over dit thema.

De Schrift blik niet alleen *vooruit* maar ook vaak *terug* op de huwelijks verbintenis zoals die in dit Torah gedeelte wordt aan gegaan; bijvoorbeeld in **Jeremia 2:2** Zo zegt JHWH: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn..

Een tekst die vooruit en terug blik is **Jeremia 31:31-32** Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vadersen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt JHWH.

De Apostel Paulus blik alleen vooruit in de voortgaande bedeling van het verlossingsplan voor deze wereld als hij spreekt over een huwelijks verbond tussen de Bruid en de Messias: **2 Korinte 11:2** Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om *u als* een reine maagd aan Christus voor te stellen.

Jesjoea openbaart het herstel van het huwelijksverbond tenslotte aan Johannes op Patmos: **Openbaring 19:6-10** En ik hoorde *zoiets* als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. *Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de **bruiloft** van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de **bruiloft** van het Lam.* En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten *neer* om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet *doet*! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jesjoea hebben. Aanbid God. *Het getuigenis van Jesjoea is namelijk de geest van de profetie.*

Zou deze laatste zin die ik een beetje moeilijk te vatten vind een voorbeeld tekst zijn van het principe dat de Torah profetisch is voor de persoon en het werk van de Messias?

>Twaalf

Even inzoemen op een ander detail uit de centrale as: het getal 12.. hier verbonden aan de gedenkstenen, komt heel veel voor in de Bijbel in relatie tot Israël.

Zo zullen er ook in de eindfinale van het Heilsplan 12 oordeels tronen worden neergezet voor de discipelen naast de troon van de Messias: **Mattheüs 19:28**

En Jesjoea zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

De hemelse stad zal gebouwd worden op basis van het nummer 12 lezen we in **Openbaring 21:12-21**

De boom des levens zal 12 soorten vrucht dragen gedurende de 12 maanden van het jaar tot genezing van de volken: **Openbaring 22:2-3**

Er zijn nog vele voorbeelden in het Woord terug te vinden waarbij het getal 12 in relatie tot het verbondsvolk een rol speelt. Denk ook aan de gelijkenis van Jesjoea met de 12 manden brood in **Mattheüs 14:20**

>Bloed

We zagen ook het gebruik van bloed in ons tekst gedeelte en jullie weten vast allemaal dat bloed zeer belangrijke symbolische waarde heeft.

De diepe profetische betekenis van de offers waarbij bloed moest vloeien – wat voor het leven staat- wijst natuurlijk naar het benodigde ultieme bloedoffer van Jesjoea!



Het bloed van het verzoenoffer van Jesjoea zorgt ervoor dat degenen die daardoor geheiligd worden alsnog in de nabijheid van de hemelse Vader mogen naderen kunnen we o.a. lezen in **Hebreeën 9:11-28**

De vergadering van oudsten bij de Sinai blijkt ook profetisch te zijn want de Apostel Johannes zag in zijn visioen JHWH zittend op een hemelse troon met kostbaar gesteente en de 24 oudsten (2x12) op tronen daar omheen:

Openbaring 4:1-6; 21:11-12

Waar in deze geschiedenis bij de Sinai Mozes en de oudsten mochten naderen tot JHWH is het belangrijk voor ogen te houden dat in het Heilige der Heiligen van het hemels heiligdom alleen Jesjoea als de ultieme Hogepriester in staat is met Zijn kostbaar onschuldig vergoten bloed veilig te naderen tot het altaar met het verzoendeksel: **Hebreeën 4:14** Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen

is doorgegaan, *namelijk* Jesjoea, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

En **Hebreeën 7:26-28** Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen *verheven*. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen *en* pas daarna voor *die* van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.

Het vernieuwde verbond van Jesjoea is een Verbond in Zijn bloed. Hij is het Brood des Levens en het Pesach Lam waarvan het bloed heeft gevloeid voor de Natie Israël: **Mattheüs 26:26-28; Johannes 6:53-58** en wij hebben overwinnings autoriteit gekregen in dat bloed: **Openbaring 12:11** En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

>Al de Woorden die JHWH gesproken heeft zullen wij doen..

Mensen worden nog steeds geacht Woorden van JHWH te gehoorzamen die opgeschreven zijn in de Torah. Dat is een onderdeel van het verbond. Jesjoea refereert hier regelmatig aan in niet mis te verstane bewoordingen. In negatieve zin: **Mattheüs 5:17-20; 15:3; Markus 7:8-13** Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen; Of in positieve zin: **Lucas 24:44; 1 Johannes 5:3** Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware *last*.; **2 Johannes 1:4-6** Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.. ; **Openbaring 14:12** Hier *zien we* de volharding van de heiligen. Hier *komen openbaar* die de geboden van God en het geloof in Jesjoea in acht nemen.

Jesjoea ging dus uit van de woorden van Mozes.

Het verbond is het zelfde als de Torah van Mozes maar nu geschreven op de tafel van het hart in plaats van op stenen tafels en bezegeld met het bloed van Jesjoea: **Hebreeën 8:6-13** *Hoezo de Wet afgeschaft!*

De centrale as in het Torah gedeelte van vandaag was: Mozes richtte 12 gedenksteden op voor de 12 stammen van Israël.

Blijf daarom gedenken dat het Heilsplan van de God van Abraham, Izak en Jakob zich concentreert op de 12 stammen, uit de 12 zonen van de laatste Aarts vader Jakob.

En wordt wakker wat het betekend om deel te zijn van deze familie, als originele olijftak *of* als ingeënte tak, maar hoe dan ook – wederom geboren IN Messias en wat dit van je vraagt: een leven naar de geboden van de Vader.