

## 23 Vernietig heidense religie Exodus 23

Lees Exodus 23:20-33 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v20) JHWH zal een engel voor het volk uit sturen naar de plaats van bestemming en voor veiligheid

B (v21-22) Israël moest de engel gehoorzamen en JHWH zou dan de vijanden verslaan.

C (v23-24a) Israël mocht niet doen naar hun werken, hen dienen en buigen voor hun afgoden.

Centrale as (v24b) *Voorzeker, u moet ze volledig omver halen en hun gewijde stenen helemaal in*

C (v25-26) Als Israël alleen JHWH zou dienen zou er volop zegen volgen. *stukken slaan*

B (v27-31) De engel en horzels zouden tot een schrik zijn en verwarring zaaien bij de Kanaänieten.

A (v32-33) Sluit geen verbond met de Kanaänieten en hun goden; dat zou tot een valstrik zijn voor Isr



**Voorzeker, u moet ze volledig omver halen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan.**

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieronder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Vertrouwen op JHWH of vertrouwen op mensen staat tegenover elkaar chistisch.

Veiligheid voor het volk is van het grootste belang in de ogen van JHWH. De engel van JHWH zal dan ook bescherming bieden. Zie profetische les 2 wie de Engel van JHWH is.

Maar eenmaal in het land zullen de geheiligden zélf ook in actie moeten komen: zelf de afgoderij daadwerkelijk uitbannen! Want het verbond is exclusief alleen met JHWH en Hij is een 'jaloerse' Elohiem. Zie profetische les 1 en ontdek dat de intocht in het beloofde land zoals beschreven in het OT ook slechts een voorvervulling is van wat nog definitief moet gaan plaats vinden!

Niveau B: De engel zal Israël bescherming bieden en de ondergang bewerkstelligen van de Kanaänieten.

Niveau C: De bescherming en overwinning voor Israël zal alleen plaats vinden als ze alléén JHWH aanbidden.

Centrale as: Let op dat de engel niet zélf de plaatsen van afgodische aanbidding zal vernietigen; het was en zal opnieuw een test zijn voor de geheiligden zélf hoever hun toewijding gaat!

De geschiedenis heeft uitgewezen dat het volk Israël vele malen gefaald heeft deze test te volbrengen en nog steeds. De ultieme test zal komen in het Messiaanse vrederijk. Alle heidense

religie is terug te voeren tot Babylon en Nimrod die de eerste machthebber na de zondvloed was die openlijk rebelleerde tegen JHWH. Lees meer over de eindfinale in de profetische les 3

## **Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond**

*(de b'riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)*

*Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10. Ook Hebreëen 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden..*

*Jesjoea zélf bevestigt dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.*

*Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: **Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.** Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; **want hij heeft over Mij geschreven.** Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Mogen onze ogen geopend worden voor de Torah en de woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!*

### **Het huwelijksverbond**

Bij de berg Sinaï ging Israël met JHWH in ondertrouw. Door de aanneming bij de Sinaï krijgt zij uitzicht op het huwelijk dat later zal plaatsvinden in Jeruzalem, in de tijd van koning Salomo als de Tempel wordt ingewijd. We weten echter dat er ook toen nog geen volkomen eenheid tussen Israël en JHWH was, want dit huwelijk in Jeruzalem heeft geen stand gehouden en eindigde in een scheidbrief (Jeremia voor Juda en Hosea voor de tien stammen). Pas toen Jesjoea door zijn dood de scheidbrief aan het kruis nagelde, werd een huwelijksverbond weer mogelijk (Kolossenzen 2:14). Die overwinning op Amalek zal in de opstanding aan heel Israël gegeven worden als Jesjoea komt om Gods Koninkrijk van herstel te vestigen. We zien dus dat de eenheid en intimiteit met JHWH het oorspronkelijke doel is, maar dat dit slechts door de Messias bereikt zal worden. Hij zal in het duizendjarige rijk ook de plaats van JHWH innemen als Bruidegom, zodat het Koninkrijk Israël in volmaaktheid gebouwd kan worden. Pas aan het einde van dat rijk zal de Messias die titel van Bruidegom teruggeven aan JHWH (1 Korinthe 15:28). Dan is het ook niet vreemd dat we nu, voordat de aanneming bij de Sinaï voltooid is, kennis maken met de Bruidegom die hier de naam *Malach* (Boodschapper of Engel) krijgt.

Profetische les 1 De uittocht uit Egypte is nog niet afgerond. Geheiligd Israël zal toegerust zijn met alles wat zij nodig heeft om het herstel als volk van God te kunnen realiseren. Het is de Engel van JHWH die ons uitleiden zal uit alle mogelijke vormen van slavernij en gebrokenheid. Israël werd welliswaar uitgeleid door Mozes en later Jozua, beiden typebeelden van de Messias, maar JHWH geeft in dit chiasme aan dat de Engel van JHWH hen naar de ware vrijheid en volmaaktheid zou gaan brengen in de toekomst; er is inderdaad maar één kandidaat voor deze missie: Jesjoea de Messias. Hier openbaart God Zelf voor het eerst openlijk wie zijn Zoon is en hoe hij gezonden zal worden. Hieruit leren we dat de hoogste Koning van Israël Jesjoea, *door God gezonden wordt als het instrument van JHWH om de wereld te confronteren met Zijn volmaakte Koninkrijk Israël.* Eerst door een boodschap uit te zenden in heel de wereld tussen alle volken (zijn eerste komst als Knecht). Vervolgens zal Hij na een tijd te zijn verborgen, het Koninkrijk ook werkelijk vestigen (zijn tweede komst als Koning). In Exodus wordt deze Boodschapper duidelijk onderscheiden van JHWH

Zelf, zoals ook Paulus dat doet, bijvoorbeeld in **1 Korinthe 15:22-28** Toch treden Vader JHWH en Zijn zoon Jesjoea op *in dezelfde Goddelijke autoriteit*, omdat de Naam van de Vader verblijft in het binnenste van de Messias. Daarom kunnen we ook voor Hem buigen als een daad van aanbidding: **Mattheüs 28:17; Lukas 24:52**

Profetische les 2 *Is Jesjoea dan een engel?* In het Hebreeuws staat er: *malak*; dat is een *boodschapper* van JaH's beloften. Dat is een ruimer begrip dan alleen toepasbaar op een engel. De engel in dit hoofdstuk wijst profetisch naar Jesjoea de Messias in zijn nu nog steeds toekomstige rol als Leeuw van Juda: **Jesaja 63:9**

Ook in **Maleachi 3:1-4** lezen we over de Engel des Heren waarbij vooruit wordt gewezen naar Jesjoea bij zijn 2<sup>de</sup>, '*plotselinge*' komst met de vraag '*wie zijn komst zal kunnen verdragen?*' Maar Maleachi verwijst óók naar Johannes de Doper die voor Hem de weg gereed zou maken, waar Jesjoea zélf Maleachi citeert in **Mattheüs 11:7-12**

Profetische les 3 JHWH zal opnieuw Zijn eerst geestelijk gereinigd volk naar het beloofde land leiden bij de 2<sup>de</sup> grotere Exodus: **Jeremia 16:14-21; 32:37-44; Ezechiël 37:19-28**

Hun bescherming zal getest worden door de gevallen engelen: **Mattheüs 24:23,24**

De Dag van JHWH zal '*een grote en verschrikkelijke dag*' worden: groot voor de geheiligden en verschrikkelijk voor de tegenstanders: **Joël 2:11; Maleachi 4:5**

Alleen degenen die de Naam van JHWH aanroepen zullen behouden worden: **Joel 2:32; Romeinen 10:9-13**

DE geheiligden moeten alle zichtbare tekenen van heidense religie en afgoderij wegdoen; om te beginnen in hun eigen leven: **Handelingen 15:20,21; 1 Korinthe 10:14 en Jacobus 4:7** Als je nadenkt over zichtbare tekens van heidendom in onze dagen dan zou je o.a. kunnen denken aan diverse symboliek die we ook tegenkomen bij kerst-mis: **Jeremia 10:1-9,15; Jesaja 44:9-20**

### **Vestiging van het koninkrijk**

Met het onderwijs van de uittocht en het zicht op zuivere eenheid met God, openbaart JHWH met de informatie over de engel des Heeren dus een diepe en rijke Messiaanse boodschap over hoe Hij Zijn plannen uiteindelijk zal realiseren. JHWH geeft een adembenemend vooruitzicht op de toekomst waarin Hij Zijn koninkrijk zal realiseren op aarde door Zijn zoon Jesjoea. We maken nogmaals een parallel met de Apostolische Geschriften:

- Jesjoea profileerde zich als de Boodschapper (= Malak) van Gods koninkrijk: **Markus 1:14, 15**
- Jesjoea riep op *om hem te volgen waar hij ook ging*: **Lukas 14:26, 27, 33; Openbaring 14:4, 12-14**
- Onder zijn volgelingen *werd geen rebellie getolereerd*: **Mattheüs 5:20, 48; Handelingen 5:1-11** Precies dus zoals de Torah dat zegt in Exodus 23:21
- Over de komst van het Koninkrijk leerde Jesjoea *dat Hij Zich eerst zou verbergen* om plaats te bereiden zodat zij ook daar zullen zijn, waar hij is: **Johannes 14:2-5, 19, 28-29; Handelingen 1:6,7** Precies was we lazen aan het eind van exodus 23:23!

Zo spreekt JHWH openlijk over Zijn eerstgeboren Zoon, Koning der koningen, de Messias, die komen zal om de boodschap van Zijn Koninkrijk naar alle volken (Amorieten, Hethieten, enz.) uit te doen gaan. Hij is bij machte om het volk van JHWH werkelijk naar haar beloofde bestemming te leiden. Wij zijn als Zijn volgelingen geroepen om alle afgoderij af te breken en JHWH alleen te aanbidden zoals omschreven in exodus 23: 24,25 (diverse citaten uit 3 jarig leesrooster van Kees Bloed, Sjemajah)

