

23 Gedenk de verbondsluiting met feest **Leviticus 23**

Lees Leviticus 23; JHWH gaf Zijn volk een 'feest'-kalender met 7 gezette tijden om Zijn geheiligden jaarlijks op een bijzondere wijze te ontmoeten náást de wekelijkse ontmoeting op de sabbatdag. De 1^{ste} vier feesten van JHWH zijn door de dood en opstanding van Jesjoea vervuld. (Dat betekend: van volle betekenis voorzien- en niet: afgeschaft). De laatste drie Bijbelse feesten wachten nog op vervulling bij de wederkomst van de Messias. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1-2) JHWH gaf Mozes instructies om Zijn heilige Feestdagen aan te kondigen.

B (v3) De **wekelijke sabbatdag** voor heel Israël. Rust en bezoek een heilige samenkomst.

C (v4,5) Gedenk **Pesach** in de 1^{ste} maand op de 14^{de} dag tegen het vallen van de avond.

D (v6-8) Vier het **feest van de ongezuurde broden** 7 dagen lang. Samenkomst 1^{ste} en 7^{de} dag.

E(v9-14) Gedenk het **beweeoffer** van de Eerstelingen van de gerst.

F(v15-20) **Wekenfeest**: aanbieden van de eerstelingen (van het graan) aan JHWH

Centrale as (v21) Kondig een heilige samenkomst aan en rust. Herhaal dit voor eeuwig en overal.

F(v22) Het **wekenfeest** is een oogstfeest dat óók voorziet voor de arme en vreemdeling.

E(v23-25) Gedenk de **dag van de Bazuin** op de 1^{ste} dag van de 7^{de} maand.

D (v26-32) Gedenk de **Grote Verzoendag** van de avond van de 9^{de} dag tot de avond van de 10^{de} dag

C (v33-36) Vier **Loofhuttenfeest** van de 15^{de} tot en met de 21^{ste} dag; samenkomst 1^{ste} en 8^{ste} dag.

B (v37-43) **Hoge sabbatten** en de **sabbats rust** van het Loofhuttenfeest voor heel Israël

A(v44) Mozes proclameert de gezette tijden van JHWH aan heel Israël.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: JHWH sprak 5 maal tot Mozes over **de gezette tijden** (vers 1,9,23,26 en 33)) waarna Mozes de instructies aan Israël bekend maakte. 5 is het getal van genade; dat past bij de feesten die een weg aanbieden tot genade. Zie profetische lessen 1

Niveau B: De **wekelijkse sabbat** vormt het fundament van het maatschappelijk leven van Israël en is geworteld in de Scheppingsorde: onveranderlijk en onaantastbaar door JHWH ingesteld ten dienste van de mensheid. Zie profetische lessen 2

Niveau C: **Pesach en het Loofhuttenfeest** (soekot) staan voor tijden waarin JHWH als beschermer optrad en zál optreden temidden van vijandigheid van menselijke kant of door de leefomgeving. Het gemeenschappelijke thema is *bescherming voor de eerstgeborene van Israël*- Volgens de centrale as in **Exodus 4**, dat is vers **22**, is geheel Israël de eerstgeboren zoon van JHWH! Zie profetische lessen 3

Niveau D: Het **feest van de ongezuurde broden** (hag Hamatzoh) en **de Grote Verzoendag** (yom Kippoer) markeren de volgende stap tot de vorming van een geheiligd volk, dat steeds dichterbij JHWH kan naderen: het verwijderen van zonde uit iemand's leven is tijdelijk en moet steeds opnieuw plaats vinden, maar bij de laatste oordeels zal de zonde definitief en compleet van Israël verwijderd worden. Zie profetische lessen 4

Niveau E: Het **feest van de Eerstelingen** (habikkoerim-Jesjoea ging zijn volbrachte werk tonen bij de Vader) en de **Dag van de Bazuin** (yom teruah- Jesjoea komt terug voor zijn geheiligden op teken van

de Vader) markeren wéér stap verder tot de vorming van een geheiligd volk dat steeds dichterbij tot JHWH kan naderen: het letterlijk 'opstaan tot heiliging voor JHWH' door het volgen van de geboden van JHWH en wandeling IN Jesjoea en de opstanding uit de dood (de 1^{ste} opstanding) van een geheiligd volk uit een zondige wereld. Zie profetische lessen 5

Niveau F: Het **wekenfeest** (sjavoet/Pinksteren) symboliseert de vervulling van de gehele Torah die verdeeld is in tweeën: Het eren/liefhebben van JHWH door gehoorzaamheid aan Zijn geboden en het liefhebben van je naaste als jezelf- wat ook alleen kan als je de geboden van de Vader naleeft. Chiastisch gezien valt op dat aan iedereen gedacht is om er deel aan te hebben: Israël, de arme en de vreemdeling. Zie profetische lessen 6

Centrale as: Doe een proclamatie (neem een duidelijk standpunt in). In het Hebreeuws wordt het woord *Qara* H7121 gebruikt: *uitroepen, verkondigen*. De 1^{ste} vermelding van dit woord vinden we in Genesis 1:5: En Elohiem (noemde) riep het licht dag!

Bij de 1^{ste} sjavoet viering bij de Sinaï ontving heel Israël rechtstreeks van JHWH de 10 Woorden als een duidelijke instructie om voortaan- en voor altijd na te leven. De 10 geboden zijn de huwelijksvoorwaarden en een getuigenis tussen JHWH en Israël. Omdat Elohiem de Vader Geest is, hierdoor alom tegenwoordig is en 'woont in ontoegankelijk licht' heeft JHWH de Messias Jesjoea voorbestemd (naar mijn perceptie is Jesjoea hiermee één in streven en niet één in wezen met de Vader) om in de fysieke wereld gestalte aan te geven aan dit huwelijksverbond. Zie profetische lessen 7

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10. Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden..

Jesjoea zélf bevestigt dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.

*Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: **Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.** Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; **want hij heeft over Mij geschreven.** Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? In Johannes 1:46 roept discipel Filippus enthousiast uit: *'wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jesjoea, de zoon van Jozef, uit Nazareth.**

Mogen ook onze ogen geopend worden voor de Torah en de woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!

Profetische lessen 1: Jesjoea de Messias hield zich aan de **gezette tijden** (moedien) van de Vader zoals geïnstrueerd aan Mozes: **Mattheüs 26:18; Johannes 2:23; 5:1; 7:2,10; 10:22**
Jesjoea is 'Heer van de sabbat' en hij leerde dat de sabbat er voor de mens is: **Mattheüs 12:8** en **Markus 2:27,28**

Profetische lessen 2: Het woord **sabbat** betekend letterlijk 7^{de} dag. *De vraag is of de sabbat gelijk te stellen is aan de Romeinse 'zaterdag'. Dat is eigenlijk 'saturnus dag'. De zorgen nemen toe als je ontdekt dat de Bijbel spreekt over 3 soorten dagen: werkdagen, nieuwe maands dagen en sabbatdagen. (o.a **2 Kronieken 2:4**) Het toepassen van een kalender uitgaande van deze 3 soorten dagen zou het herstel zijn van de zon-maan-sterren kalender waar Genesis 1 over spreekt in plaats van het navolgen van de Gregoriaanse zonnecalender die op geen enkele manier meer rekening houdt met de maan en waarin nieuwe maands dagen al helemaal niet meer geteld worden. De huidige Joodse maankalender past alleen in de Gregoriaanse zonnekalender omdat er allerlei aanpassingsregels worden toegepast, ingesteld door mensen en Bijbels niet terug te vinden. Het toepassen van zowel werkdagen, sabbatsdagen én nieuwe maandsdagen zou overigens een doorbreken van een eeuwig doortellen van 1 tot 7 en dan weer opnieuw zijn.. Maar dit is natuurlijk een onderwerp op zich.*

De term sabbat is niet te koppelen aan een andere dag van de week, de term staat voor een zeer specifieke dag. Dat het ook een rustdag is, is een 2^{de} betekenis en doel. Dit betekend dat rust op een door-de-weekse dag geoorloofd is voor wie zich dat kan permitteren, maar je kunt die rustdag niet in de plaats stellen van de sabbat. Dit valt af te leiden uit de woorden van Jesjoea in **Mattheus 24:20** Als de sabbat op wat voor dag van de week zou kunnen plaats vinden, maakt dit de woorden van Jesjoea krachteloos.

Profetische lessen 3: Jesjoea heeft het **Pesach** geheel vervuld; Hij was het Lam, als eerst geboren zoon geslacht voor de wereld: **Johannes 1:29** en **1 Korinthe 5:7**

Jesjoea zal het **Loofhuttenfeest** vervullen na de dag des Heeren. De aanwezigheid van de Messias op aarde om daar te regeren vanuit Jeruzalem wordt getypeert als het bruiloftsfeest tussen de bruidegom Jesjoea met zijn bruid- dat is het geheiligde en verlostte deel van Israël. Alle volken zullen vervolgens het Loofhuttenfeest vieren: **Zacharia 14:16-19** en **Openbaring 19:6-9**

Profetische lessen 4: Jesjoea heeft het **feest van de ongezuurde broden** vervuld als de zondeloze zoon des mensen: **2 Korinthe 5:21**

Jesjoea zal de **Grote Verzoendag** vervullen op de dag des oordeels. In zijn bediening als de Hogepriester pleit Hij nu voor ons bij de Vader maar zal tenslotte de zonden van Israël verzoenen. Israël zal dan geheel rein worden en geheiligd voor de Vader: **Hebreeën 9:24-26**

Profetische lessen 5: Jesjoea heeft **ha bikkoerim** vervuld bij zijn opstanding uit de doden en hemelvaart naar de Vader: **Handelingen 2:22-32**

Jesjoea zal de **dag van de Bazuin** vervullen bij zijn wederkomst in kracht en majesteit als leeuw van Juda, Messias zoon van David en Koning van Israël. Zijn wederkomst zal het begin van het Messiaanse Vrederijk inluiden: **Jesaja 27:13; Mattheüs 24:30,31; 1 Korinthe 15:50-52** en **1 Thessaloniëzen 4:16**

Profetische lessen 6: Jesjoea heeft **sjavaeot** vervult in het jaar 31 onze jaartelling, door de Trooster, de Heilige Geest (Ruach haqodesh) uit te storten op de discipelen: **Handelingen 2:33** Het Woord van JHWH, het eerst gegeven op de berg Sinai en geschreven op 2 stenen tafels, was vanaf dat moment beschikbaar voor de geheiligden om geschreven te worden 'op de tafel van het hart': **Handelingen 2:1-4; 16-18** en **38-39**

Jesjoea zal sjavaeot opnieuw vervullen bij zijn wederkomst als hij zijn volk zal herverzamen uit al de volken en een nog meer complete vervulling zal plaats vinden met de Heilige Geest (een herhaalde vervulling van de Handelingen gebeurtenissen) waardoor deze geest-ervulde mensen nog meer van binnenuit zullen leven volgens de geboden: **Ezechiël 11:17-19; 36:24-27; Maleachi 4:4-6**

Jesjoea bevestigde de twee grote geboden als de pilaren van de Torah en de profeten: **Mattheüs 22:35-40**

Profetische lessen 7 Bij de centrale as: Jesjoea bevestigde het verbond, gesloten met Abraham dat verder bevestigd en uitgewerkt werd in de `10 Woorden bij de Sinai . Om de invoering en in stand houding van het verbond te verzekeren werd de instructie gegeven om de tien geboden jaarlijks tijdens sjavoet te verkondigen, wáár de geheiligden ook zullen leven.

Mogelijk zal Jesjoea juist op een toekomstig Wekenfeest de 10 geboden herbevestigen en de Heilige Geest opnieuw uitstorten op de geheiligden zodat die nog meer toegewijd zullen zijn aan JHWH en verzegeld en beschermd zullen zijn te midden van de Grote Verdrukking die over de aarde zal komen: **Openbaring 7, 9:4** *Let op! Overwinning ondanks dood; 12:11,17* *Let op: wie zich richt op de Torah IN Messias moet rekenen op tegenstand.*