

## 17. Het verbond met Izaak – Genesis 17

Lees Genesis 17 en 18:1 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen?

Het chiasme is als volgt:

A (17:1-9) JHWH verscheen Abram en gaf hem verbondsbeloftes. Zijn naam werd Abraham

B (v10-14) Alle mannen moeten besneden worden.

C (v15-16) Sarai zal Sara heten en een groot volk worden.

D (v17-18) Abram wilde dat Ismaël de zegen erfde.

Centrale as **(v19) Sara zal Izaak baren, met hem zal ik mijn verbond maken, tot een eeuwig verbond**

D (v20) Ismaël werd gezegend tot een groot volk.

C (v21) Sara zal Izaak baren het volgende jaar, hij zal het verbond erven.

B (v23-27) Alle mannen werden besneden.

A (v18:1) JHWH verscheen aan Abraham in Mamre, een kondigde aan dat hij een eigen zoon zou krijgen.



Sara zal Izaak baren...

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: 24 jaar lang hield Abraham vast aan de belofte van het verbond. Abraham bezit op dat moment geen land in Kanaän; ook had hij nog steeds geen zoon verkregen door zijn vrouw Saraï die voorbij de leeftijd was om kinderen te baren. Hij moest zich afgevraagd hebben of hij het wel goed had gehoord al die jaren geleden. De mededeling dat Saraï een kind zou baren kan hebben geklonken als een nare grap, een onmogelijk iets dat geen van beide kon geloven. Maar Abraham was gevoelig voor de aanwezigheid van JHWH en deed zijn uiterste best om Hem te dienen.

Niveau B: Abraham gehoorzaamde meteen de oproep om zijn hele huis te laten besnijden. De besnijdenis was en is het teken van deelname aan het verbond van Abraham.

Niveau C: De levensadem, de "heh" van de Hebreeuwse taal was in Abram en Sarai geblazen. Hun namen werden veranderd in Abraham en Sara. De onvruchtbaarheid van Sara werd opgeheven. Zij zou binnen één jaar Izaak baren, de zoon van het verbond. Hij zou tot volken worden die het verbond

beërven.

Niveau D: Op Abrahams wens werd ook Ismaël gezegend tot een menigte, maar buiten het verbond met Izak om.

**Centrale as:** JHWH maakte aan Abraham heel duidelijk dat alleen met Izak en zijn nazaten het eeuwige verbond word gesloten. Sara, de ogenschijnlijk onvruchtbare vrouw van Abraham, zou het enige kind baren van Abraham dat het verbond zou beërven.

### **Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond**

*Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.*

Wat onmogelijk is voor een mens is mogelijk bij JHWH. Op precies de juiste tijd volbrengt Hij Zijn beloften. De beloftes van zegening binnen het verbond van Abraham zijn eeuwig maar niet meteen zichtbaar. Abraham moest 25 jaar wachten om het eerste begin van vervulling te zien. JHWH wachtte totdat Abraham Hem zonder vragen zou gehoorzamen, voordat de volgende stap van vervulling werd gezet. Zo moeten ook zij die willen deelnemen aan dit verbond, wachten tot de vervulling ervan. Er is geen onmiddellijke bevrediging te vinden als volger van de Messias. En het verbond zal pas compleet tot voltooiing gebracht worden wanneer de Messias zélf Zijn volk zal vergaderen in het land van Zijn Vader en Hij over hen zal regeren. Mirjam refereert aan de belofte, gedaan aan Abraham in haar lofzang: **Lucas 1: 46-55** als ze elkaar ontmoeten en samen in blijde verwachting zijn.



Ook Zacharias verwoord de lange wachtperiode tussen de belofte aan Abraham en een belangrijke stap op weg naar de vervulling hiervan in **Lucas 1:67-80**

De discipelen moesten ook leren dat voor de verwachting van het Koninkrijk geduld nodig was en dat de vervulling nog verder in de toekomst lag. **Handelingen 1:6,7**

De besnijdenis

De besnijdenis is nog steeds het teken van het verbond tussen JHWH en Zijn volk, nu en in de toekomst: **Ezechiël 44:7-9** speelt zich immers af rondom de tempel die er zal zijn onder autoriteit van de Messias in het vrederijk? Het Woord spreekt over besneden zijn naar het lichaam én besneden zijn van hart zowel in de Torah als in het NT: **Deuteronomium 10:16; Romeinen 2:25-29; 4:1-12; Kolossenzen 2:11-14** Zowel de doop als de besnijdenis zijn zo een *uiterlijk* teken van iets wat *innerlijk* heeft plaats gevonden bij de betrokken geheiligde. **1 Korinthe 7:17-24** lijkt te zeggen dat besnijdenis niet noodzakelijk is voor NT verbondsgelovigen maar bedenk dat het thema van hst 7 *het*

*huwelijksleven is*. Met een besnedene (vers18) wordt een Jood/Israëliet bedoeld en een onbesneden is een gelovige uit de heidenen. Waar het om gaat is dat beide groepen hun *afkomst* niet hoeven te verloochenen. Maar allen zijn wél geroepen om 'thuis te komen in de Torah' - 'het fundament van het huis' en dus de geboden te houden, inclusief de besnijdenis, in de geest van Jesjoea die zelf ook besneden is en aangeeft dat Hij niet gekomen is om ook maar een punt of komma van de Torah af te doen: **Mattheüs 5:17-19** De Torah gebiedt dat een jongen op de 8<sup>ste</sup> dag moest worden besneden. 8 staat voor "een nieuw begin". Wist u dat de 8<sup>ste</sup> dag ook medisch gezien de meest ideale dag is om te besnijden? De bloedstolling is dan optimaal weet men tegenwoordig middels de mogelijkheden van microscopisch bloedonderzoek.



**De 8<sup>ste</sup> dag is de beste dag om te besnijden!**

Ismaël was 13 toen hij besneden werd. Elke keer dat het getal 13 of een veelvoud daarvan in het Woord voorkomt staat het in verband met rebellie, opstand, afval, revolutie, vernietiging en hongersnood. Ismaël werd toegelaten tot het verbond op zijn 13<sup>de</sup> door de besnijdenis maar in zijn hart bleef hij een vreemdeling die verviel tot rebellie en verwerping. Velen van zijn nageslacht volgen dat patroon helaas nog steeds.

JHWH blaast nieuw leven in Zijn volk met Zijn Heilige Geest en zij zullen veranderen naar het beeld van Zijn Glorie. Er wacht een toekomst voor de 12 stammen van Israel **Ezechiël 37:9-14; Openbaring 21:12** Daarbij is ook nog sprake van eerstelingen: **Openbaring 7:4-9**

In het laatst der dagen zal JHWH de profeet Elia sturen om JaH's volk te herenigen rondom de Torah én de Messias: **Maleachi 4:5-6**. De vaders zijn de aartsvaders Abraham, Izak en Jacob. De kinderen zijn het nazaat van geloof - het her-vergaderde huis van Jacob – Israël, de 12 stammen. We zien dat het beloofde herstel van de 2 "huizen van Israël", beschreven in **Ezechiël 37:15-27** in onze dagen langzaam maar zeker tot stand begint te komen.