

1. Leven in slavernij **Exodus 1**

Lees Exodus 1 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?

Het chiasme is als volgt:

A (v1-6) De zonen van Jakob stierven allen een natuurlijke dood.

B (v7) Het volk Israël werd talrijk en machtig. Ze vulden het land Egypte.

C (v8-13) Farao bracht de Israëlieten tot slavernij en mishandelde hen om hen klein te krijgen.

Centrale as (v14) Het leven van de Israëlieten in slavernij van Egypte was zwaar en bitter

C (v15-19) Farao gaf de vroedvrouwen opdracht alle mannelijke baby's te doden wat ze echter vermeden te doen.

B (v20-21) Het volk werd talrijk en zeer machtig; ook de vroedvrouwen werden gezegend.

A (v22) Farao gebod nu heel zijn volk geboren jongetjes te doden door hen in de Nijl te werpen.



Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau's? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Onder de rechtvaardige Farao was Israël in staat een normale leeftijd te behalen maar onder de kwade Farao stевenden ze af op een genocide.

Niveau B: Het geboortecijfer van de Israëlieten was erg hoog ondanks tegenmaatregelen; veel hoger dan de lokale bevolkingsaan-groei. Het doel van JHWH was een volk te scheppen dat het land Kanaän zou kunnen vullen in de toekomst.

Niveau C: Het doel van de Farao was om het volk juist te decimeren door zware arbeid en het doden van geboren jongens. Hij vreesde dat Israël bij overwicht in aantal, zijn vijand zou worden en dat ze de macht zouden overnemen. Hij realiseerde zich niet dat Israël er niet op uit was om Egypte te veroveren.

Centrale as: Voor vele jaren moest het volk Israël slavernij ondergaan. De tekst onderstreept de wreedheid van Egypte. Met hun macht en heidense godsdienst waren bewust of onbewust een instrument van satan om het verbondsplan van JHWH voor- en met Israël te dwarsbomen.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond

(de b'riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Jesaja 46:8-10. Jesjoea zélf bevestigt dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27. Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Wat in Egypte gebeurde zien we in de geschiedenis steeds weer opnieuw gebeuren: Joden werden in vele naties tot een bepaalde grens getolereerd totdat men vanwege bepaalde omstandigheden reden zag ze ineens te vervolgen. Dit patroon is nog steeds actueel vandaag: Israël werd als bruikbaar gezien voor het Westen als democratische natie temidden van het Islamitische bolwerk. Maar toen de Islam veeleisender werd legde men druk op Israël met een land voor vrede politiek.

De werkelijke vijand van Israël is satan die het volk van JHWH wil decimeren om het heilsplan voor deze wereld tegen te werken. Zo is door de eeuwen heen Israël altijd fysiek en geestelijk aangevallen met het doel tot een genocide te komen wat diverse keren ook bijna gelukt is. Ook voor de wederkomst van de Messias zal satan proberen zoveel mogelijk geheiligden uit te schakelen om zo 'de Bruid van de Messias' zo klein mogelijk te laten zijn en daarmee af te doen aan de glorie van het reddingsplan voor de wereld IN Messias. Begrijp dit en houdt moed: **Romeinen 12:12; 2 Korinthe 4:7-15**

JHWH is degene die het leven schenkt; kinderen zijn een zegen. Boze krachten van buiten kunnen dit zegenend werk van de Vader niet tegenhouden. Niets zal JHWH kunnen tegenhouden om Zijn volk dusdanig te laten groeien tot het juiste aantal wat nodig is om het beloofde land te vullen en Zijn voornemen tot uitvoer te brengen. Ook **Psalm 147:2-6** bezingt het komende herstel van Israël.

De hele aarde is op dit moment nog onder de overheersing van satan. Israël zal slavernij ervaren op diverse manieren totdat de Messias komt. JHWH verwerft zich een volk dat door vuur is getest. In **Ezechiël 36** zegt JHWH in totaal 22 keer (getal van Hebreeuwse alfabet) '*Ik zal het doen*', namelijk heel Israël (het huis van Juda en het huis van Israël) herverzamen naar het land, en JHWH doet dat ter wille van Zijn eigen Naam (vs 22,23).

Het huidige land Israël bestaat deze maand, april 2018, 70 jaar. Hoewel de hand van Elohiem hier onmiskenbaar een rol in heeft gespeeld, ziet het er naar uit dat Ezechiël 36 nog op de werkelijke vervulling wacht! Want de huidige natie Israël is een zionistische staat waarin heel veel Torah waarden opzij zijn gezet en de inwoners worden geselecteerd op Joodse komaf, terwijl het beloofde land is toegezegd aan 12 stammen: **Jeremia 31:35,36**