

Toeleven naar Pesach 2015

“Ik ben een worm en geen man...” Psalm 22:6



Aangezien we al een maand voor **Pesach** leven, lijkt het me goed om hier aandacht aan te geven; ·Pesach is het “start” feest waar je niet omheen kan als je de vervolgfesten van de hele jaarlijkse cyclus daarna geestelijk wilt kunnen meevieren... Hoe kun je een nieuwe wandel “in ongezuurdheid” beginnen zonder dat je eerst plaatsvervangende verlossing hebt mogen beleven door de Pesach viering heen?

We hebben met elkaar al zo vaak geconcludeerd dat werkelijk elke uitspraak in het Woord niet zomaar toevallig gezegd wordt en dat er vaak ook nog een enorme rijkdom in zinnnetjes verborgen ligt waar we overheen lezen omdat we te weinig weten van de Bijbelse gebruiken, leefomgeving en natuur omstandigheden..

Een tekst uit Psalm 22 is daar een mooi voorbeeld van. Deze Psalm handelt profetisch over het dan nog komende lijdenswerk van de Messias bijna 1000 jaar later.. (JHWH weet beter de toekomst dan wij het verleden..) en is dus een echte Pesach Psalm.

Lees deze Psalm zelf in je Bijbel tot het vers waar ik op doel..

Psalm 22:7 Maar ik ben **een worm** en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. 8 Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken hun lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen:9 Hij heeft zijn zaak aan JHWH toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat die Hem redden als Hij hem genegen is.

Jesjoea wordt vergeleken met een worm.. wat is onze associatie daarbij? *Vies, armzalig, nietig, onaantrekkelijk, mooi om mee te vissen.. en de Bijbel maakt zelfs een associatie met Gehenna en het graf..*

Maar daar heb je het alweer.. we vergelijken het woord worm direct met ons eigen referentiekader van een "Hollandse worm"! Maar om wat voor een beestje gaat het nou werkelijk?

Het gaat om het Hebreeuwse woord met Strongnummer H8438: **Tola'at** met de betekenis 1) scharlaken kleurstof, karmozijn 2) de worm coccus ilicis of crimsonworm of scharlakenworm.



Er is een nog een woord wat er aan gerelateerd is: H8144 **shani** Eveneens met de betekenis 1) scharlaken, karmozijn 2) het insect, de coccus ilicis, dat deze kleurstof levert.

H8438 en H 8144 zijn dus onderling uitwisselbaar.

"Tola'at shani".. Sjonge, dat klinkt heel wat Koninklijker als een worm zoals wij die kennen! Het is zelfs eigenlijk geen worm maar een klein *insect* van een paar mm groot.



Echtpaar Tola'at shani's; links het vrouwtje; het mannetje leeft vliend

Als een vrouwelijke coccus ilicis gereed is om eitjes te leggen klimt ze uit eigen beweging omhoog in een bepaalde eikenboom soort. Ze weet dat ze die tocht eenmalig gaat maken om nageslacht te verwekken en zelf zal sterven bij dat proces. Ze hecht zich vast en doet dat zo stevig dat ze nooit meer los komt.



Hecht zich voorgoed vast..

De eitjes legt ze vervolgens tussen zichzelf en de bast of het blad waar ze zich op vast heeft gehecht. Ze is dan gegroeid tot een omvang van 5-7mm. De coccus scheidt nu een de rode kleurstof uit, een soort gelachtige substantie, waarmee ze de eitjes bedekt.



Let op de gel achtige rode substantie in de geogste crimson-coconnetjes

Dit is het juiste moment van oogsten want als de eitjes eenmaal uitkomen, nemen de jonge crimsonwormpjes de kleurstof met zich mee! Gedurende 3 *dagen* kan die vloeistof verzameld worden van de slakjes in de boom om er kleurstof van te maken!

Tijdens het geboorteprocés van de eitjes, sterft de moeder crimsonworm. Zelfs op het hout of het blad blijft wat van de kleurstof achter en verdwijnt nooit meer. Op de morgen van de 4^{de} *dag* is de kleurstof veranderd in.. een sneeuw-witte gel. Ook dit kan verzameld worden en is bruikbaar als een conserveermiddel voor hout. Het wormpje is overigens heel geurig als je het kneust en geschikt als medicatie voor bepaalde ziektes.

Ziet u nou dat het woord: ik ben een worm en geen man ineens veel meer diepgang krijgt?!

Misschien is het al even door u heen gegaan, maar ziet u niet bepaalde gelijkenissen met het leven Jesjoea?

Kijk maar eens naar de symbolische overeenkomsten:

Symbolische overeenkomsten Crimsonworm en Jesjoea:

Crimsonworm/Tola'at shani	Jesjoea
Klimt zelf in eikenboom	Ging uit vrije wil aan het kruis
Weet dat het een enkele reis wordt	Wist dat hij er niet levend vanaf zou komen
Hecht zich vast op..	Werd aan het hout genageld met spijkers.. maar bovenal met zelfopofferende liefde voor ons en gehoorzaamheid aan de Vader.
Ze beschermd haar eitjes met alles wat in haar is	Gaf zich volkomen voor onze belangen
Ze dekt de eitjes af met de gelachtige rode kleurstof	Bedekt onze zonden met zijn kostbaar bloed
Als de eitjes uitkomen, sterft de worm zelf. De kleine crimsons nemen de kleurstof met zich mee en rode kleurstof blijft achter op de hechtingsplaats	Door het sterven van Jesjoea zijn wij vrijgekocht door zijn bloed wat heel letterlijk vloeide op de kruisigingplaats. Lucas 22:19,20 en 22
De scharlakenrode kleurstof kon 3 dagen verzameld worden (voor het kleuren van de kleding van de hogepriester)	Was 3 dagen in het graf met zijn vergoten bloed als hogepriester voor onze zonden
Op de morgen v/d 4 ^{de} dag is de crimson veranderd in witte gel, bruikbaar voor conserveren van hout	Is opgewekt uit de dood en de boodschap van "het kruis" is al 2000 jaar actueel en onveranderd goed!
geurig wormpje bij kneuzen	Het offer van Jesjoea is een geurige pad naar verlossing voor ons (en wij als "navolgers" worden geacht de geur van Messias te verspreiden 2 Cor 2:15)
Het wormpje is bruikbaar om medicijnen mee te maken	Hij heelt onze ziekte Jesaja 53:5
De mannetjes coccus illicis leidt een vliegend bestaan	Zoals een man en vrouw samen "Echad" zijn (1 in <i>streven</i> , en <u>niet</u> in <i>wezen</i>) Zo is ook de Vader in de <i>hemel</i> en laat het verlossingswerk op <i>aarde</i> uitvoeren door de Zoon. Vader en Zoon zijn niet 1 in wezen maar wel in streven: Jesjoea zegt: ik doe de wil van de Vader.
Het vrouwtje is totaal onogelijk en nauwelijks herkenbaar als insect	Jesaja 52:13-15 Jesjoea was nauwelijks herkenbaar in zijn doodsnoed..

De geogste kleurstof van dit insect werd dus gebruikt als een van de kleurstoffen voor de kleding van de priesters.



Hoe weet men dat juist dit wormpje gebruikt werd voor het verven van de priesterkleding zoals opgedragen in de Torah?

Professor Zohar Amar, van de Bar Ilan Universiteit, expert in het bestuderen van oude kleurtechnieken en wierrook rituelen..



Heeft er 10 jaar studie van gemaakt in de Torah, Talmoed, Griekse, Aramese, Arabische en Latijnse geschriften, zonder christelijke "wishfull-thinking" bronnen, en vond ondertussen uit dat de crimson kleurstof tegenwoordig geogst wordt in de bergen van Turkije en op plantages in Zuid Amerika o.a. voor de productie van de voedselkleurstof E120.





Diverse hedendaagse toepassingen van de crimson kleurstof...

Pas toen hij ongeveer klaar was met zijn studie ontdekte hij dat het wormpje ook leefde in de gewone eikenbomen nog geen 20 meter bij zijn huis vandaan! Medewerkers van het tempelinstituut hebben op 16 juli 2008 voor het eerst weer de kleurstof van crimson worm geogst in eikenbomen te Neva Tsuf in de heuvels van Samaria; misschien voor het eerst sinds 2000 jaar.. bedoeld om als kleurstof te dienen niet voor voedsel, maar voor het kleuren van de priesterkleding.



Harvesting the tola'at shani among the oaks.



The female tola'ah attached to a branch.



The tola'ah is carefully removed from the branch.



Freshly gathered tola'ot. The red "filling" are the eggs.



A deep crimson is attained.

Deze ontdekking wordt door velen beschouwd als onderdeel van het herstel plan van JHWH mbt herbouw van de 3^{de} tempel en het in ere herstellen van de ceremonies die daar zullen gaan plaats vinden.

Zo zie je maar wat er schuil kan gaan achter een uitspraak als: *maar ik ben een worm en geen man..* Jesjoea ging voor ons een unieke en gelukkig eenmalige weg van zelfopoffering omdat Hij immers als enige daar toe in staat was als Zoon van God, zonder zonde verwekt in Miriam.

Neem bijvoorbeeld **Hebreeën 2:10** Want om vele kinderen in Zijn luister te laten delen achtte JHWH, voor wie en door welk alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. (NBV)

Dat is heerlijk hè, te mogen geloven in redding..Maar lees deze tekst goed! De Messias wordt tot uiteindelijke volmaaktheid gebracht door lijden. Wat betekent dat voor ons als navolgers van onze meester Jesjoea. Wat houdt het in de geur van Christus te verspreiden?! Zijn liefdevolle verlossingsgeur of ook het angstzweet van zijn lijdenstijd?

Het evangelie heeft 2 kanten.. maar wanhoop niet!

Wat dacht u van de woorden van de profeet **Jesaja** in hoofdstuk **41 vers 10**? Ze zijn troostrijk en bemoedigend, maar daar is dan schijnbaar ook reden voor om dat uit te spreken. Er gaat angst, schrik, zwakte en wankelheid aan vooraf :*"wees niet bevreesd, want ik ben met u, wees niet verschrikt, want ik ben uw God.. Ook sterk ik u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt..Jesjoea)*

Vers 13: ik grijp uw rechterhand en zeg: wees niet bevreesd, ik help u..

En dan vers 14, ja daar komt-ie: ***wees niet bevreesd, wormpje Jacob, volkje Israel..***

Wat! De hele metafoor van de crimsonworm geldt ook voor ons!

Israel wordt hier *ook* vergeleken met een wormpje met de zelfde Hebreeuwse letters Tola'at shani en opgeroepen niet bevreesd te zijn voor leiden en zelfopoffering!

Dus Jesjoea ging eenmalig voor het ultieme offer, maar wie navolger van Jesjoea wil zijn, zal vroeg of laat ook offers moeten brengen..En die zijn voor iedereen weer anders.

Ik wil niet..

Stel nu dat een vrouwelijke crimson worm haar bestemming zou willen ontlopen en kost wat kost in leven zou willen blijven... Dat zou betekenen dat er in ieder geval geen nageslacht gereproduceerd zou worden en het beestje zou vroeg of laat sterven.. of toch niet?

Ik heb een *negatief* voorbeeld van een tekst die daar min of meer over spreekt en waarin zelfs de zelfde worm genoemd wordt, de Tola'at shani, als bij de *positieve* uitleg: **Markus 9 vers 43-48.**

Tot 3 maal toe doet Jesjoea in dit gedeelte de oproep te stoppen met zondigen met hand voet en oog en er anders maar 1 te verwijderen...



Vervolgens wordt gezegd: *Het is beter... dan om heen te gaan in de hel, in het onuitblusbaar vuur, waar hun **worm** niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.*

Het is zeker niet leuk dit soort teksten te lezen, maar ik sta wel voor het brengen van het evenwicht in het Woord van JHWH: Hij is door Jesjoea genadig en vergevend maar ook heilig en rechtvaardig.

Jesjoea citeert hier de worm die wordt beschreven als van toepassing op opstandige mensen uit het slotvers van het boek **Jesaja 66:23** En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Dit speelt zich af in het vreedrijk, als de Messias er is! Lees maar wat terug in de verzen ervoor.. "het zal geschieden dat van nieuwe maand tot nieuwe maand en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt JHWH".

Deze worm sterft dus niet (aan zichzelf, en daarmee leven verkrijgend) maar blijft leven onder eeuwige wroeging!

Wij als navolgers van Jesjoea moeten sterven aan onszelf.. Zoals Jesjoea met een crimsonworm werd vergeleken.. dat is ook de weg die wij moeten gaan! Erkennen dat we een verlosser nodig hebben en daar stappen voor zetten..

Jesjoea sprak dit uit in zijn hogepriesterlijk gebed in **Johannes 17 vers 3**. Laten we maar lezen vanaf vers 1: Dit sprak Jesjoea, en Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U **kennen**, de enige waarachtige God, en Jesjoea Messias, die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.

Dit *kennen* duidt op *echt* kennen- intimiteit, van hart tot hart.. als vrienden, niet omdat het moet. Het kan niet anders dan dat je dan wilt sterven aan jezelf.. "aan de vruchten kent men de boom".

We zouden een nieuwe kunnen bedenken: "*de ware crimson worm herkend men aan z'n scharlaken rood*"

Nogmaals, wij kunnen en hoeven de weg niet te gaan die Jesjoea ging met Pesach zo'n 2000 jaar geleden. En toch zijn we navolgers van hem, zoals uitgedrukt in **I Peter 1:13-21** Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees

nuchter en hoop volkomen op de genade die u wordt toegebracht in de openbaring van Jesjoea de Messias. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver en goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Messias, als een smetteloos en onbevlekt Lam

Voor wie zijn Meester liefheeft.. hij geeft ons geen opdrachten die we niet aan zouden kunnen en hij wil ons alleen maar Heel maken en in shalom brengen! Laten we zo naar Pesach 2015 toelevens.. want er staat: doet dit tot mijn gedachtenis.



Gekozen liederen:

Opw. 670 Op Hem rust ons geloof..

Opw. 715 Wat houd ik van Uw Huis..

Opw. 615 Dank U voor het Kruis Heer

Opw. 579 Dank U voor Uw kostbare bloed

Charlie Lengkeek