

Van dood naar leven De dag van de eersteling Jesjoea
Pesach is achter de rug en we zitten nu in het feest van de ongezuurde broden (FOB).

Nog even wil ik opnieuw de diepe betekenis van deze 2 feesten aanhalen en ik zet ze ook even een beetje af tegenover de christelijke variant:

> Pesach:

- Primair wordt de uittoch uit Egypte herdacht, maar daarin besloten ligt natuurlijk al
- het sterven van de paasram: Jesjoea.

De kerk heeft een andere feestdag aangesteld om het sterven van Jezus te herdenken: goede vrijdag. En vervolgens viert men met Pasen de opstanding niet correct!

Maar wacht even, wordt de opstanding dan niet als Bijbels feest beschreven in de Torah? Jazeker, Zonder het te beseffen vieren christenen met pasen het feest van de eersteling. Ik ga hier uiteraard verder op in want daarom zijn we immers speciaal vandaag gekomen maar eerst nog even wat herhalen over de betekenis van het FOB

>Het FOB Ook gedurende dit feest vinden er allerlei gebeurtenissen plaats m.b.t. de Uittocht uit Egypte maar het spreekt ook over gebeurtenissen in het leven sterven en de opstanding van **Jesjoea** bij zijn 1^{ste} komst en het geeft aanwijzingen voor **ons** in deze tijd:

We bespraken immers aan de hand van het chiasme in Leviticus 8 over het verwijderen van zuurdeeg en er naar streven ongezuurd te leven.

Ik noemde toen ook een NT tekst die een 100% DNA match heeft met het Pesach en FOB: **Hebreeën 12:1-4** Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jesjoea, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, **het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.** Want let *toch* scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.

Aha, in het vetgedrukte tekstgedeelte lees je dat Jesjoea is opgestaan! Dat kon Hij alléén in ongezuurde staat. En aangezien wij navolgers van Jesjoea zijn wordt van ons óók verwacht dat we in die richting bewegen.

Het FOB duurt 7 dagen. Dat betekent dat de grafterperiode van Jesjoea, de opstanding en de eerste dagen daarna plaats vonden in dit feest.

Ongezuurd staat voor rein & zuiver terwijl zuur of gist staat voor de zonde.

Overigens, als je per abuis in die 7 dagen alsnog gezuurde zaken tegen komt, kun je daar alsnog mee af rekenen lijkt me.

Misschien is het letterlijke gist nu uit jullie huizen, maar de feesten raken ook ons geestelijke- en het daaruit voortkomend -praktische leven.

Dus als het letterlijk zuurdeeg nu uit je huis is verwijderd, ga dan eens door op een ander niveau van zuurdesem in je huis: Ga bijvoorbeeld eens kritisch door je boekenkast heen, je muziek CD's, DVD's, PC, je mobiele telefoon enz. En alles wat daarvan gezuurd, wat zondig is.. doe het weg.



Ajjj, dan merk je ineens hoe je aan bepaalde zaken vast blijkt te zitten..

Maar zo wil de Vader ons via het FOB helpen een jaarlijkse check-up te doen om opnieuw te beginnen met een schone lei.

Opruiming van ons levenshuis... Niet alleen geestelijk, maar dus ook fysiek. Want het natuurlijke en het geestelijke horen bij elkaar en hebben een wisselwerking op elkaar.

Het sterven van Jesjoea bracht een nieuw begin: schoon, rein- van dood naar leven! Paulus schrijft hierover in **1 Korinte 5:7-8 Verwijder** dan het **oude zuurdeeg**, opdat u een **nieuw deeg** zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paasram* is voor ons geslacht: de Messias. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

* zie exodus 12:5

Zie je de 'grote schoonmaak' voor je? En dat er dan wat moet gebeuren op letterlijk én geestelijk vlak?

Elk jaar mogen wij beginnen met een schone lei op basis van het sterven van Christus.

>Dan nu het Feest van de eersteling dat in de periode van de 7 dagen FOB verborgen zit;

Paulus verwijst hiernaar in **1 Korinthe 15:20** Maar nu, de Messias is opgewekt uit de doden en is **de Eersteling** geworden van hen die ontslapen zijn.



Paulus koppelt de opstanding van Jesjoea aan het feest van de Eersteling. Jesjoea is opgestaan op het feest van de Eersteling. Hij is de Allereerste die uit de dood opstaat in een verheerlijkt lichaam en voor Gods aangezicht verscheen, wat gesymboliseerd werd in de allereerste graanschoof voor Gods aangezicht wordt bewogen.

Eersteling wil zeggen dat er later meer zullen volgen. Velen zullen opstaan in een verheerlijkt lichaam en voor Gods aangezicht verschijnen. De verdere oogstfeesten die verbonden zijn aan de feesten verbeelden dat ook.

Opstanding voorzegt in de Torah

Elke keer dat ik een chiasme vertaal vermeld ik bij de overgang naar de profetische lessen altijd naar een heel belangrijk concept waar wij gebruik van maken in onze manier van geloofsbeleving en interpretatie.. ik noem dan o.a. de woorden van Jesjoea die hij sprak tot de Emmaüsgangers in **Lukas 24:27** En Hij begon bij Mozes en al de profeten en **legde hun uit wat in al de Schriften** over Hem geschreven was.



En ook al de discipelen hadden dit onderwijs nodig lezen we in **Lukas 24:44,45** En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen **opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.**



Het Lijden en sterven profetisch aanwezig in de Torah, dat hebben we inmiddels wel herkend he, maar *de opstanding is wat moeilijker terug te vinden in de beschrijving van de feesten, maar zit er wel degelijk in verborgen.*

Ik had dat al verklapt, maar de kracht zit in de herhaling; Let's have a look:

Leviticus 23: 9-15 JHWH sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de **eerste schoof van uw oogst** naar de priester brengen. Hij moet **de schoof voor het aangezicht van JHWH bewegen**, opdat Hij een welgevallen in u vindt. **Op de dag na de sabbat** moet de priester **de schoof bewegen**. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een ram zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor JHWH bereiden, met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor JHWH, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, *al* uw generaties door, in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de sabbat *gaan* tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.

Maar er is nóg iets dat in het FOB verborgen zit: wie wat meer thuis is in kennis van de Bijbelse feesten zal direct zeggen: *ah dat tellen is de omertelling: 7x7 dagen = 49 en dan de 50^{ste} dag is Sjavoeot of Pinksteren (pentecost = 50)*

In **Deuteronomium** (de herhaling van de wet) hst **16** staat het ook omschreven in **vers 9,10**: *Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men **de sikkel begint te oogsten** in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor JHWH, uw God.*

Het beweegoffer betreft de allereerste schoof graan dat de priester aan God liet zien door het heen en weer te bewegen in het Heilige. Dit gebeurde op de 1^{ste} dag van de week, de dag ná de sabbat zoals de tekst zegt.

Jesjoea heeft dit feest profetisch vervuld toen hij na zijn opstanding zijn bloed is gaan tonen in de Hemelse tabernakel:

Er zijn leraars die dit 'de kleine hemelvaart' noemen. Hierbij wordt geleerd dat dat Maria van Magdalen de opgestane Messias nog niet mocht aanraken voordat Jesjoea zijn bloed zou hebben getoond in de hemelse tabernakel.: **Johannes 20:17** Jesjoea zei tegen haar: **Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader**, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en *naar* Mijn God en uw God. *N.b Zie je dat Jesjoea zelf zegt dat JHWH Zijn God en Vader is net zoals JHWH voor óns God en Vader is?*

Vervolgens kunnen we lezen dat Jesjoea ná deze handeling op de opstandingsdag weer naar de aarde kwam en dat de discipelen hem vervolgens wél mochten aanraken: **Lucas 24:36-43** En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: *Vrede zij u.* En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: *Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft*

geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.



N.b Zie je dat Jesjoea óók met zijn opstandingslichaam nog steeds nadrukkelijk beschreven wordt als een mens?

En wederom benadrukt hij het belang van het bestuderen van de Torah met een profetische blik: **Lucas 24:44-46** En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. **Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.** En Hij zei tegen hen: **Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.**



Vers 45 raakt mijn hart omdat ik er stellig van overtuigd ben dat de tijden waarop wij de sabbat en de andere feesten vieren, de gezette tijden die zo mooi en zo belangrijk zijn, veranderd zijn. Zelfs met betrekking tot de omertelling naar Sjavoet is er mogelijk misleiding opgetreden. Ik wil hier nu niet op ingaan maar jullie moeten weten dat ik deze dingen verder wil en ga onderzoeken. Ik kan nu eenmaal niet iets met hart en ziel uitdragen waar ik geen geloofszekerheid meer over heb. Na de feestdagen hoop ik daar weer tijd en moed voor te vinden en heb ik ook het voornemen er bij te vasten.

We kunnen makkelijk de overste van deze wereld de schuld geven van al de misleiding op allerlei vlak die er is. Maar ik ben er van overtuigd dat hij er, -in iedergeval wat betreft de gezette tijden-, min of meer de vrije hand voor heeft gekregen van de Hemelse Vader om daar een rol in te spelen! Dat klinkt misschien vreemd maar denk eens hoe de aanklager toestemming kreeg van de Vader om Job te kwellen. Daarmee zeg ik voorzichtig dat de Vader zelf, op basis van de verbondsvloek bepaald heeft dat de juistheid van de tijden voor een bepaalde periode zouden worden weggenomen.

Ik lees dat in **Deuteronomium 31: 17,18** Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. **Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen**, zodat zij opgegeten zullen worden; en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het *volk* treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal **Mijn aangezicht** op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, **want het heeft zich tot andere goden gekeerd.**

Er zijn meer teksten die hier over spreken in Jesaja, Jeremia, Ezechiël en bijvoorbeeld in **Hosea 2:10** Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwemaansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen.

He, moet dat nou.. als je gekomen bent om met blijdschap de opstanding te vieren?
Maar verderop in dit oordeels hoofdstuk vinden we gelukkig ook weer de belofte van komend herstel: **vers 13-17** Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt JHWH, dat u *Mij* zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.

Als je het hele hoofdstuk herleest dan zul je zien dat het *van dood naar leven* gaat!
Voor wie? Voor Israël Het hoofdstuk eindigt met: En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!



Van dood naar leven!

Mijn gebed is dan ook dat vanuit het belijden en gedenken van de opstanding van onze geliefde Jesjoea de Messias, ook wij als gemeente *een geopend verstand* mogen ontvangen, net als de Emmaüsgangers en de discipelen, in het verdere jaar dat voor ons ligt. *Van dood naar leven!* Persoonlijk en als gemeente..

Openbaring eindigt met de opmerking dat de tijd nabij is.. vervolgens lezen daar in **Openbaring 22:11** Wie onrecht doet, laat hij nog *meer* onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog *meer* gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog *meer* geheiligd worden.

Ook een tekst die goed past in het feest van de ongezuurde broden, niet? Hier wordt gesproken over persoons-heiliging maar ik geloof dat de Vader ook veel belang hecht aan het herstel van tijds-heiliging. Ik voel mij daar in iedergeval toe gedreven en vind het te makkelijk om te zeggen: dat zal de Messias pas herstellen bij Zijn wederkomst. Ja dan staat vast!- maar in geloof dat de Vader nu al mensen- en het ware geloof- aan het herstellen is ter voorbereiding op het vrederijk.

Willen wij meegaan in die flow? Daarvoor moeten we open durven staan om 'heilige huisjes' los te laten als ze niet stroken met de Schrift alleen.

Het feit dat jullie hier allemaal zijn en nog niet gillend zijn weggelopen is een bewijs dat jullie hier toe in staat zijn wat mij betreft: *samen onderweg!*

We moeten ons laten leiden door Woord en Geest hierin.

Ik besluit met een tekst die ik gisteren mocht ontvangen precies toen ik dit Woord aan het voorbereiden was: **2 Kronieken 7:13,14** Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en **zij Mijn aangezicht zoeken**, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.