

De 2 huizen van Israel en hun bestemming

Een bewerkt artikel van Jeff Booth door C Lengkeek, Tesjoeva gemeente.
Januari 2015

Vrijwel alle Joodse geleerden zeggen dat de Joden de stam Juda en Benjamin representateren en een aantal Levieten en dat de andere 10 stammen verloren zijn gegaan.

Over de 10 stammen wordt wel verschillend gedacht onder de Joden:

- Een minderheid zegt dat de 10 stammen zijn verloren in de geschiedenis, opgegaan in de naties van de wereld, maar dat ze op een dag met Juda herenigd zullen worden. *De Jewish Encyclopedia*, 1905, vol. 21, blz. 249 zegt: als de 10 stammen verdwenen zijn, moeten ze onder een andere naam bestaan..
- Een meerderheid zegt dat de 10 stammen in ballingschap zijn gegaan naar Assyrie en opgegaan in de omringende volkeren door huwelijken. Kortom: totaal met de volken vermengt en verdwenen. Ze zullen dan ook nooit meer kunnen terugkeren. Ze zijn verloren, niet als een *juweel* wat eventueel teruggevonden kan worden, maar als een *druppel wijn* in de oceaan..

Dit is het standpunt van de meeste Joden.

Maar hoe denken de meeste Christenen over dit thema? De Joden zijn “*geheel Israel*” is een veel voorkomende Christelijke doctrine. De Joden bestaan dus uit de 12 stammen volgens deze leer.

De vraag is echter of die wel zo Bijbels is! De Joden zelf leren het niet en let maar eens op: bij christelijke leringen over dit thema worden nooit Joodse bronnen geciteerd. Waarom? Die zijn er niet!

De situatie is dus dat vele Christenen en vooral Joden die onder invloed van christenen tot geloof in Jezus zijn gekomen, de Bijbel lezen met de verkeerde aanname dat waar over Israel of de Joden wordt gesproken, dit altijd over de 12 stammen gaat. Hierdoor zijn er vele verkeerde ideeën over de eindtijd ontstaan.

Laten we een stap terug doen en het Woord met een frisse blik onderzoeken op dit thema. Advies hierbij: Leest u de geciteerde teksten vooral zelf na in hun **breder context en laat u niet in de 1^{ste} plaats door dit artikel overtuigen!**

Inzicht in het werkelijke plan

We beginnen met een paar verrassende stellingen:

- Het is nooit JHWH's plan geweest dat ALLE stammen in Israel zouden blijven.
- Ook is het nooit JHWH's plan geweest dat Israel en Juda samen zouden blijven.
- Dit zal zo blijven tot aan de aanvang van het Messiaanse vrederijk.

Allereerst maar eens kijken hoe JHWH het stuurde dat het 12 stammen Rijk van Salomo ging scheuren. Dit was al aangekondigd onder Salomo, maar op het moment dat het heel dicht bij is onder zijn troonopvolger, zien we het handelen van JHWH terug in I Koningen 12:15 en 24: 15 En de koning luisterde niet naar het volk, want de keer in de aangelegenheden **geschiedde op aandrang van JHWH**, opdat hij inderdaad zijn woord gestand kon doen, hetwelk JHWH door bemiddeling van Ahia, de Siloniet, tot Jerobeam, de zoon van Nebat, gesproken had.

JHWH zorgt er voor dat de zoon van Salomo niet luistert naar goede raad: Vervolgens laat JHWH ook nog middels een profeet voorkomen, dat de 10 stammen die vanaf toen zich afscheiden, met harde hand teruggebracht zouden worden onder het gezag van de koning:

24 Dit heeft JHWH gezegd: „Gij moogt niet optrekken en strijden tegen UW broeders, de zonen van Israël. Keert terug, ieder naar zijn huis, **want op aandrang van mij is deze zaak geschied.**” Zij dan gehoorzaamden het woord van JHWH en keerden naar huis terug, overeenkomstig het woord van JHWH.

Een volgende aanwijzing om deze stellingen te onderbouwen vinden we bij de belofte die JHWH middels een droom deed aan Jacob in Genesis 28:14: En uw zaad zal stellig als de stofdeeltjes van de aarde worden, en gij zult u stellig uitbreiden **naar het westen en naar het oosten en naar het noorden en naar het zuiden**, en door bemiddeling van u en door bemiddeling van uw zaad zullen **alle families van de aardbodem** zich stellig zegenen.

Hier zien we vanaf het begin een beeld van verhuizende en zich vestigende mensen. Het land Kanaan zou na de uittocht dus een *aankomstland* maar ook een *vertrekplaats* voor Israel worden.

Vervolgens krijgen Jozef en zijn zonen een zegen mee op het sterfbed van Jacob in de geest van Jacobs eerder ontvangen droom in Genesis 49:22: Spruit van een vruchtdragende boom, Jozef is de spruit van een vruchtdragende boom aan de bron, die zijn takken **over een muur** voortstuwt.

Efraim en Manasse zullen hoewel geplant bij de bron, vruchtbaar zijn *buiten* de grenzen van Israel lees je hier op enige cryptische wijze..

Een andere profetie komt van de profeet Nathan voor David, maar let op, *toen hij Koning was over het grootst bereikte grondgebied van Israel tot dan aan toe:*

II Samuel 7:10: En ik zal stellig **een plaats bestemmen voor** mijn volk Israël en hen **planten**, en zij zullen **inderdaad verblijven waar zij zijn** en niet meer verontrust worden; en de zonen der onrechtvaardigheid zullen hen niet meer kwellen, zoals zij eerst deden,

Deze belofte wordt op precies de zelfde wijze herhaald in I Kronieken 17:9

Had Israel dan niet “*een plaats*” op het moment dat deze profetie werd uitgesproken? Jazeker, maar JHWH had schijnbaar andere landen in gedachten voor Israel *buiten* het midden oosten.

De “bestemde plaats” en het land Israel op dat moment onder bewind van koning David zijn 2 totaal verschillende geografische locaties!

Houdt deze gedachte in iedergeval even vast en lees verder..

In Jesaja 49 lezen we nog een expansie-aanwijzing, gericht tot Sion (dat staat voor Juda neem ik aan) met een belofte van herstel en de kinderen van Sion zullen eens in de toekomst zeggen: vers 20: ‘De plaats is te eng voor mij geworden. Maak toch ruimte voor mij, opdat ik kan wonen.’

Jesaja 54:1-3 is ook heel duidelijk, en wel gericht tot beide huizen: Hef een vreugdegeroep aan, gij onvruchtbare vrouw die niet gebaard hebt! Word vrolijk met vreugdegeroep en jubel, gij die geen barensweeën hebt gehad, want de zonen van de eenzame (Israel) zijn talrijker dan de zonen van de vrouw met een echtgenoot-eigenaar” (Juda), heeft JHWH gezegd. ² „**Maak de plaats van uw tent wijder. En laat men de tentkleden van uw grootse tabernakel uitspannen. Houd niet terug. Verleng uw tentkoorden en maak die tentpinnen van u sterk.** ³ **Want naar rechts en naar links zult gij uitbreken, en uw eigen nageslacht zal zelfs natiën in bezit nemen, en zij zullen zelfs de woest en verlaten liggende steden bewonen.**

Waar spreken deze verzen van? Wereldwijde expansie!

Denk weer aan de vermelde belofte uit Genesis 28:14... Hoe kan deze profetie worden vervuld als al de 12 stammen in Israel blijven? *Houdt niet tegen en breek uit..* waarvan uit?

De bevolking van Israel zou groeien tot een punt dat er geen plek genoeg meer is voor zovelen om te leven. Het Fysieke Israel was voorbestemd om wereldwijd uit te breiden; en dit wordt vervuld door de fysieke nakomelingen van Abraham aan wie de belofte immers gegeven is. Jesaja 54 handelt over Juda en Israel, maar legt de nadruk op de 10 stammen.

Het NT is uiteraard in lijn met de profeten: Hebréeën 6:13-14 Want toen JHWH zijn **belofte** aan Abraham deed, zwoer hij, daar hij bij niemand groter kon zweren, bij zichzelf ¹⁴ en zei: „Voorzeker, zegenend wil ik u zegenen en **vermenigvuldigend wil ik u vermenigvuldigen.**”

Het Mozaïsche verbond is gebaseerd op gehoorzaamheid: “*Je zult en je zult niet..*”. Het is dus een **voorwaardelijk verbond**.

Dit verbond kan, en werd dus wel verbroken zoals we bv kunnen lezen in Jeremia 31:32 niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten op de dag dat ik hen bij de hand vatte om hen uit het land Egypte te leiden, 'welk verbond van mij zichzelf verbroken hebben, alhoewel ikzelf hen als echtgenoot in eigendom had, is de uitspraak van JHWH."

Maar het verbond met Abraham is dus gebaseerd op IK WIL..
Ongehoorzaamheid speelt hierbij geen rol.
Deze studie handelt over de consequenties van *dit onvoorwaardelijke* verbond; Expansie wereldwijd!

Dit betekend hoogstwaarschijnlijk dat de vele oprechte gelovigen wereldwijd in de kerken een belangrijk onderdeel zijn van deze belofte, maar dat die groep zich nog niet bewust is van haar ware identiteit..meer daarover in met name deel 2 van deze studie, als we ons gaan richten op het NT.

Ondanks het feit dat Israel het land Kanaan verliet via een Assyrische ballingschap houdt JHWH Zijn beloften. Israel zou geografisch en in populatie uitbreiden in de ballinschap. Deze beloften waren gebaseerd op het **onvoorwaardelijke** verbond met Abraham, gebaseerd op de eed van JHWH zelf en kan dus niet verbroken worden.

Het verbond uit Genesis maakt duidelijk dat Kanaan niet het enige land is dat JHWH voor Zijn volk bestemd had. Er wachtte hun een "afgesproken plaats".

En "vertrek niet meer" duid er op dat ze die afgesproken plaats (buiten het land Israel) zullen bezitten in het vrederijk.

Het huis van Juda verblijft momenteel in de staat Israel en het huis van Israel in de afgesproken plaats.

Deze situatie laat zien dat Juda en Israel een specifieke, en verschillende rol zullen gaan spelen in de eindtijd die vlak voor ons ligt!

Wellicht voor velen dus een verrassing, maar er is inderdaad 1 "heilig land", echter er zijn meerdere "beloofde landen"! Het land Kanaan was niet het enige stuk land dat beloofd is aan Israel.

Dit concept vinden we terug in de verbondsbelofte aan Abraham, Izaak en Jacob in 1Kronieken 5:2 Want Juda zelf bleek superieur te zijn onder zijn broeders, en degene die tot leider [bestemd] was, kwam uit hem; **maar het eerstgeboorterecht was van Jozef.**

We zien hier dat Juda de leiderschaps zegen kreeg en de zonen van Jozef de vruchtbaarheidszegen. Dit sluit aan op het verbond met Abraham dat op deze wijze verder gespecificeerd werd in Genesis hst 48 en 49 op het sterfbed van Jacob.

Genesis 49:10 De **scepter** zal van Juda niet wijken, noch de **gebiedersstaf** van tussen zijn

voeten, totdat Silo komt; en aan hem zal de gehoorzaamheid der volken behoren.

De zonen van Jozef ontvingen het geboorterecht, Juda de heersersstaf

Een bevestiging hiervan vinden we ook in Psalm 114:2: Toen Israël (12 st) uit Egypte trok, Het **huis van Jakob** (12 st) uit een volk dat onverstaanbaar sprak, ² Werd **Juda** (2st) zijn **heilige plaats**, Israël (10 st) zijn **grootse grondgebied**.

Laten we een voorbeeld geven van het punt dat we proberen te maken met betrekking tot *beloofd land* en de *afgesproken plaats*;

Jacob zei van Zebulon in Genesis 49:13 Zebulon zal aan de **oever der zee** verblijven, en hij zal zijn **aan de oever waar de schepen voor anker liggen**; en zijn afgelegen zijde zal naar Sidon gekeerd zijn.

Mozes blijft in lijn en zegent Zebulon profetisch in Deuteronomium 33:19:

Volken zullen zij roepen tot de berg. Daar zullen zij de slachtoffers van rechtvaardigheid offeren.

Want zij zullen de overvloedige **rijkdom der zeeën inzuigen en de verborgen schatten van het zand**.

Volgens deze verzen zou Zebulon een stam worden met een *maritiem georiënteerde zegen*.. Echter, als je naar de landkaart kijkt van de stammen op de volgende bladzijde, zul je zien dat Zebulons grondgebied geheel *ingesloten is door land* en nergens aan de zee grenst!

De oudsten van Israel in Jozua's dagen waren niet onwetend over Zebulon's erfdeel belofte, dus waarom plaatsten ze deze stam in het centrum van Israel en niet aan de zee?

Wisten ze iets wat velen op dit moment nog niet goed begrepen hebben?

Zebulon's erfdeel zou pas werkelijkheid worden op het moment van herverdeling op de aangewezen plaats aan de zeeën. En dat is gebeurt vanaf de verstrooiing van de 10 stammen, inclusief Zebulon, via Assyrie.

Een tweede verwerving uit de wildernis van de volken.

Omdat we inzicht willen krijgen hoe JHWH zijn heilsplan gaat uitwerken mbt de 2 huizen van Israel in de eindtijd, wil ik nu even inzoomen op de 1^{ste} Exodus uit Egypte en de 2^{de} Exodus die aanstaande is uit het Babylon van de wereld.

Jesaja 11:11 en 12 En het moet geschieden op die dag dat JHWH wederom zijn hand zal bieden, **een tweede maal**, om het overblijfsel van zijn volk te verwerven, dat zal overblijven uit Assyrië en uit Egypte en uit Pathros en uit Kusch en uit Elam en uit Sinear en uit Hamath en van de eilanden der zee. ¹² En hij zal stellig een signaal opheffen voor de natiën en de **verdrevenen van Israël** vergaderen; en de **verstrooiden van Juda** zal hij bijeenbrengen van de vier uiteinden der aarde.

Jesaja 11 spreekt van "een tweede verwerving". De eerste verwerving vond plaats bij de uittocht uit Egypte. De tweede verwerving zal plaats vinden "op die dag" wat volgens mij een verwijzing is naar de dag des Heeren- de wederkomst. (overigens betreft dit ws niet een dag van 24 uur maar een bepaalde periode) Let op dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de 2 huizen in deze tekst voor herverzameling in de eindtijd.



Zebulun heeft zijn grondgebied niet aan de zee, maar in de profetische zegen is dat wel zo..

Juda, voor de wereld vanaf Ezra en Nehemia pas bekend als “de Joden”, is vervolgd en verstrooid over heel de wereld vanaf de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. We zien Juda terugkeren naar het land Israel in deze tijd en dat is dus onmiskenbaar een teken dat de dag des Heeren in aantocht is! De 2^{de} verwerving van Juda is gaande met duidelijke markeringspunten in opmaat: 1917-1948 – 1967..

Een tweede verwerving is ook voorzeggd en in gang voor **Israel**, de 10 stammen, die JHWH “in de wildernis van de volken heeft geleid.

Hosea 2:14: ‘Daarom, zie, ik overreed haar, en ik wil haar **de wildernis** in doen gaan, en ik wil tot haar hart spreken.

Lees je door in Hosea 2 dan herken je onmiskenbaar de contouren van het komende vrederijk; De namen van de Baals zal ik uit haar mond wegdoen..., een verbond met de dieren van het veld, de vogels in de lucht..., en boog, zwaard en strijd van de aarde zullen verdwijnen!

Maar zover is het nog niet. Tot die tijd is de woestijn/ wildernis de plaats waar Hij haar nieuwe kracht zal geven.. Jesaja 41:1: Hoort mij zwijgend aan, gij **eilanden**; en laten de **volken** zelf **nieuwe kracht** verkrijgen. Laten ze toetreden. Laten ze in die tijd spreken. Laten wij samen ten gerichte naderen.

Lees eens door in dit hoofdstuk.. vers 10 bijvoorbeeld: wees niet bevreesd, Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand (**Jesjoea!**), die gerechtigheid werkt..

Ja, de verstrooide stammen zullen genade vinden en rust: Jeremia 31:1-2:

In die tijd, is de uitspraak van JHWH, „zal ik God worden voor **al de families** van Israël; en wat hen betreft, zij zullen mijn volk worden.” ² Dit heeft JHWH gezegd: „Het volk bestaande uit overlevenden van het zwaard, heeft gunst gevonden in de **wildernis** toen Israël voorttrok om zijn rust te krijgen.”

Hier worden weer *alle* 12 stammen aangesproken en dus niet alleen de Joden, het huis van Juda. Aangezien “in die tijd” de 10 stammen niet vanuit het niets tevoorschijn getoverd zullen worden, zo werkt onze Hemelse Vader nu eenmaal niet, is dit al een aanwijzing dat het merendeel van Christenen over heel de aarde die geloven in Jezus of Jesjoea, tot de 10 stammen behoren of ze het nu beseffen of niet.

Ik durf voorzichtig te zeggen dat JHWH tot het verblinde Chistendom spreekt in Jesaja 42, bijvoorbeeld vers 16: Ik zal **blinden** leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht en **wat krom is** (Babylon= verwarring) in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen doen, ik zal ze niet verlaten.(onvoorwaardelijk verbond met Abraham & Ammi en Ruchamma).

Lees door in dit hoofdstuk! Vers 21 en 24 bijvoorbeeld leggen uit dat dit verblinde volk *oorspronkelijk* groot gemaakt was door..? *de Torah!*

De wildernis van de volken is een plaats waar Israel tot JHWH zal zingen en lofprijzen Jesaja 42:10-12. Zingt JHWH een nieuw lied, zijn lof van het uiteinde der aarde, GIJ die afdaalt naar de zee en naar dat wat haar vult, GIJ eilanden en GIJ die ze bewoont.

¹¹ Laten de wildernis en haar steden [hun stem] verheffen, de nederzettingen die Kedar bewoont. Laten de bewoners van de steile rots een vreugdegeroep aanheffen. Laat men van de top der bergen luidkeels roepen. ¹² Laten zij JHWH heerlijkheid toeschrijven, en laten zij op de eilanden zijn lof vertellen.

In de wildernis zal JHWH van gezicht tot gezicht tot het huis van Israel spreken en hun opnieuw in het verbond leiden, lezen we in Ezechiël 20:33-37. 'Zo waar ik leef,' is de uitspraak van de Soevereine Heer JHWH, 'met een sterke hand en met een uitgestrekte arm en met uitgestorte woede wil ik als koning over ulieden heersen. ³⁴ En ik wil U **uitleiden uit de volken**, en ik wil U bijeenbrengen uit de landen waarheen GIJ verstrooid zijt met een sterke hand en met een uitgestrekte arm en met uitgestorte woede. ³⁵ En ik wil U **in de wildernis van de volken brengen** en daar van aangezicht tot aangezicht met U in het gericht treden. ³⁶ Net zoals ik met UW voorvaders in het gericht ben getreden in de wildernis van het land Egypte, zo zal ik met U in het gericht treden', is de uitspraak van de Soevereine Heer JHWH. ³⁷ 'En ik wil U onder de staf doen doorgaan en U in de band van het verbond brengen.

Eigenlijk moet je heel Ezechiël Hst. 20 lezen om het goed te vatten.. Vers 1 en 2 geven duidelijk aan dat dit hoofdstuk handelt over de 10 stammen. Er wordt gerefereerd aan de sabbat, dat JHWH die aan hen gegeven had om "een teken te zijn tussen Mij en hen" in vers 12-24. In 1 adem gaat het verder: "daarom heeft JHWH hen overgeleverd aan verkeerde wetten" in vers 25; als ik het goed begrijp, de zondag ipv de sabbat?: Toen heb ik hen verordeningen gegeven die niet goed waren, en bepalingen waardoor zij niet zouden leven.

Hosea spreekt op precies de zelfde wijze het oordeel uit over de 10 stammen in Hosea 2:10 Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbatten, ja al haar feesten.

Is dat niet angstwekkend precies in vervulling gegaan? Wel kerst, sinterklaas, halloween, pasen en zondag, maar geen sabbat, pesach en al de andere feesten worden in het christendom gevierd!

Gelukkig blijft JHWH handelen op basis van zijn onvoorwaardelijke verbond en lezen we in Ezechiël 20 vers 37 en 38 een belofte van herstel:

Ik zal u onder de herderstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar ze vreemdeling zijn, **maar zij zullen op het grondgebied van Israel niet komen.**

Dit laatste zinnetje.. zou dat weer duiden op het feit dat Israel zal verblijven op "de afgesproken plaats"? Vers 40 zegt wel dat het huis van Israel "Mij zal dienen op Mijn heilige berg" maar ik denk dat hier bedoeld wordt op **de 3 jaarlijkse opgangsfeesten!** En het "Mij zal dienen in zijn geheel" duidt volgens mij op de 2 huizen: Israel *en* Juda zullen dan echt weer *tezamen* feest vieren!

Overigens is het verbond waar in Ezechiël 20 vers 33-37 over gesproken wordt gelijk aan "het nieuwe verbond" waar Jeremia 31:31-34 over spreekt:

³¹ „Zie! Er komen dagen”, is de uitspraak van JHWH, „en ik zal stellig met het **huis van Israël** en met het **huis van Juda** een nieuw verbond sluiten; ³² niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten op de dag dat ik hen bij de hand vatte om hen uit het land Egypte te leiden, 'welk verbond van mij zijzelf verbroken hebben, alhoewel ikzelf hen als echtgenoot in eigendom had', is de uitspraak van JHWH.” ³³ „Want dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten”, is de uitspraak van JHWH. „Ik wil mijn wet in hun binnenste leggen, en in hun hart zal ik ze schrijven. En ik wil hun God worden en zij zullen mijn volk worden.” ³⁴ „En zij zullen niet meer een ieder zijn metgezel en een ieder zijn broeder leren, door te zeggen: 'Kent JHWH!', want zij allen zullen mij kennen, van de geringste onder hen tot zelfs de grootste onder hen”, is de uitspraak van JHWH. „Want ik zal hun dwaling vergeven, en hun zonde zal ik niet meer gedenken. .

Beide huizen worden hier aangesproken en beide huizen ontvangen dit nieuwe verbond in de wildernis. En daar zou de populatie van Israel groeien..

Het huis **Israel**: denk aan Genesis 24:60: Zij nu zegenden Rebekka en zeiden tot haar: „O gij, onze zuster, moogt gij duizenden maal tienduizend worden, en uw zaad neme bezit van de poort van hen die het haten.”

Dit alles is gedeeltelijk al realiteit geworden.

Maar ook **Juda** is in 70 na Christus voor eeuwen verstrooid over de hele aarde en is in de wildernis weer gaan groeien. Zijn de 1^{ste} Messiaanse Joden van de laatste decennia niet wederom geboren in met name Amerika? En is het niet zo dat heden ten dage nog 2/3^{de} van de Joden *buiten* Israel woont?

De “wildernis” en de “afgesproken plaats” zijn 1 en dezelfde plaats.

Daar zou het geboorterecht haar vervulling vinden; een onmogelijke missie in het land Kanaan *zelf*, want het geboorterecht, zoals beschreven in het verbond met Abraham in Genesis 22:15-18 stelt: En de engel van JHWH riep Abraham vervolgens voor de tweede maal uit de hemel toe ¹⁶ en zei: „'Waarlijk, ik zweer bij mijzelf,' is de uitspraak van JHWH, 'dat wegens het feit dat gij deze zaak hebt gedaan en gij [mij] uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, ik u voorzeker zal zegenen en uw zaad voorzeker zal vermenigvuldigen **als de sterren aan de hemel en als de zandkorrels die aan de zeeoever zijn**; en uw zaad zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. ¹⁸ En door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiën der aarde zich stellig zegenen, ten gevolge van het feit dat gij naar mijn stem hebt geluisterd.

In Abraham, dit moet dus gelden voor al de 12 stammen en het gaat om zulke immense aantallen volgens de belofte... De staat Israel, nog kleiner dan Nederland, kan simpelweg dit soort aantallen niet verwerken, zelfs niet met de grenzen die in het Millennium zullen gaan gelden. Tijdens het vreedrijk zal dus waarschijnlijk slechts een klein deel van de Israëlieten uit alle stammen terugkeren naar Kanaan: Jeremia 3:14, gericht aan het 10 stammenrijk Israel zegt: Keert terug, o gij afvallige zonen”, is de uitspraak van JHWH. „Want ikzelf ben de echtgenoot-eigenaar van ulieden geworden; en ik wil U nemen, **één uit een stad en twee uit een familie, en ik wil U naar Sion brengen.**

Zouden hier in iedergeval de 144.000 verzegelden mee bedoeld worden, 12.000 uit

elke stam waar we over lezen in Openbaring 7:1-8?

Er zijn ook uitleggers die zeggen: Degenen die met Jesjoea als koningen en priesters zullen regeren vanuit Jeruzalem, zullen optrekken.

En de voorwaarde voor deze mede-regeerders is (naast in Jesjoea geloven) dat ze de onvoorwaardelijke beloften aan Abraham gedaan, moeten onderschrijven en leven naar de wil van JHWH, dat is volgens Torah!

En profetie met de zelfde strekking vinden we in Jesaja 10:22: Want al zou uw volk, o Israëli, als de zandkorrels der zee blijken te zijn, slechts **een overblijfsel** onder **hen zal terugkeren**.

Deze teksten geven een sterk vermoeden dat gedurende het Millennium het grootste deel van de Israëlieten NIET terug zullen keren naar Kanaän als de Messias terugkeert, uitgezonderd voor de opgangsfesten, zoals ik zojuist al aangaf op basis van Ezechiël 20. Niet alleen Israel, maar ook de overwonnen volken zullen optrekken voor het Loofhuttenfeest.

Zacharia 14:16. En het moet geschieden [dat], wat een ieder aangaat die overblijft uit alle natiën die tegen Jeruzalem komen, zij **ook van jaar tot jaar moeten opgaan** om zich neer te buigen voor de Koning, JHWH der legerscharen, en om het **Loofhuttenfeest** te vieren.

Hoe het ook zei, duidelijk is dat het Woord onderscheid maakt tussen het huis van Juda en het Huis van Israel en dat beide huizen in het laatst der dagen op een verschillende plaats tot hun doel zullen komen maar ook tot elkaar zullen komen. Bidden voor Israel en de Joden? Doen! Maar bid ook voor het Christendom over heel de wereld omdat daar de 10 stammen uit wakker geroepen moeten worden.

Ik eindig voor nu met de profeet Amos die overduidelijk profeteert over dit deel van het huis van Jacob en maken de verbintenis met het NT, de Handelingen der Apostelen waar we kunnen lezen dat het herstel van de 10 stammen een begin krijgt en ook heidenen zich kunnen bekeren op basis van het evangelie.

Amos 9:9-15 Want ziet! ik geef bevel, en ik wil **het huis van Israël onder alle natiën** schudden, net zoals men de zeef schudt, zodat er geen steentje ter aarde valt. ¹⁰ Door het zwaard zullen zij sterven — alle zondaars van mijn volk, degenen die zeggen: „De rampspoed zal niet naderbij komen noch tot aan ons reiken.” Dit is oordeel, maar dan volgt de belofte van herstel in een adem: ¹¹ 'Op die dag zal ik de **hut van David, die vervallen** is, oprichten, en ik zal stellig hun bressen herstellen. En haar puinhopen zal ik oprichten, en ik zal haar stellig opbouwen als in de dagen van weleer,

De vervallen Hut van David wordt aangehaald in Handelingen 15: 16 en 17 waar staat dat JHWH de rest van het huis van Israel weer hersteld op dat moment samen met heidenen over wie de Naam van JHWH ook is uitgeroepen!

¹² opdat zij in bezit mogen nemen wat er van **Edom** overgebleven is, Edom staat voor Esau/ Rome / de Islam en **alle natiën waarover mijn naam is uitgeroepen**, De bestemde plaats van de 10 stammen! is de uitspraak van JHWH, die dit doet. ¹³ 'Ziet! Er komen dagen', is de uitspraak van JHWH, 'en de ploeger zal werkelijk de oogster inhalen, en de druiventreder de drager van het zaad; en de bergen moeten druipen van zoete wijn, en zelfs de heuvels zullen alle

versmelten. ¹⁴ En ik wil de gevangenen van mijn volk Israël doen terugkeren, en zij zullen werkelijk [de] woest gelegde steden bouwen en [ze] bewonen, en wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, en tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.' ¹⁵ 'En ik zal hen stellig planten **op hun grond**, en zij zullen niet meer uitgerukt worden uit **hun grond die ik hun heb gegeven**' De bestemde plaats van de 10 stammen!, heeft JHWH, uw God, gezegd."

Het citaat uit Handelingen over het herstel van de vervallen hut van David eindigt in vers 18 met: Aan JHWH zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

Aan God zijn al Zijn werken bekend. Hij heeft ons willen inwijden in deze plannen, maar er is ontzettend veel verwarring en dwaalleer over dit thema ontstaan te midden van de gemeente.

Onze hemelse vader heeft echter aan Daniel beloofd dat in het laatst der dagen de kennis zou toenemen. Ik hoop dat deze studie daar een bijdrage aan mag leveren.

Is het belang van het onderscheid tussen het huis van Juda en het huis van Israel voor u gaan leven? En zo niet, bij de vervolg studie wil ik hier op doorgaan en verschuiven we de aandacht nog meer naar het Nieuwe testament, met name de Romeinen en de Galaten brief.

Einde deel 1

Aanpassingen en toevoegingen van Charlie Lengkeek

<http://www.hope-of-israel.org/howmanytribes.html>

