

1.MESSIAANSE PSALMEN

Pieter Bos (1940-2015) was stedenbouwkundig adviseur, o.a. in de Noordoostpolder en in Singapore, en gastdocent filosofie van planning. Een lijftekst op zijn leven was: Psalm 63:2 *O JaH, U bent mijn God! U zoek ik..*

Hij en zijn vrouw Helene werkten bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam en Pieter was gebedsleider in Nederland en Europa. Zij werken vanuit de stichting Serving the Nations (www.servingthenations.org); Pieter gaf internationaal les over Gods bedoeling met de volken, gebed voor de volken en verzoening tussen de volken. Enkele jaren geleden begon hij met "psalmen, gebeden in de 21ste eeuw". De oorspronkelijke psalmen zijn vaak politieke noodkreten en profetische proclamaties betreffende volken en steden, gezien vanuit de unieke rol van Israël; hoe zouden die psalmen kunnen klinken in onze tijd? Van deze "psalmen-gebeden" heeft hij er een aantal voordragen en toegelicht tijdens een samenkomst in onze gemeente.

Ik denk dat Pieter zijn tijd ver vooruit is met de stellingname dat JHWH inderdaad een God van de volken is en hij heeft een deel van zijn leven gegeven om dat geloof handen en voeten te geven: verzoeningsconferenties wereldwijd!

Het betreft een paar psalmen uit onze (recente) geschiedenis, enkele uit de te verwachten grote verdrukking en enkele met betrekking tot het komende Vrederijk.

De bewerkte Psalmen hebben het cijfer 2 voor de daadwerkelijke psalm gekregen; te beginnen met psalm 122: u leest dus 2122. Vergelijk de oorspronkelijk psalm nu met de eigentijdse versie.

GEBED 2122: JERUZALEM

Alleen al het plan om te gaan; de herinneringen, de voorbereiding, de verwachting. Die stad trekt; je moet er zijn.

Uit de sherut stappend zien we haar: de gele stenen en de klein ogende Jaffapoort: Jeruzalem. (v 1b- 2)

Jeruzalem, gebouwd en verwoest, belaagd en bevrijd, met geen ander doel dan wereldhoofdstad te worden, internationaal regeringscentrum, troon van Jezus Messias en zijn Veiligheidsraad.

Alle stammen, inclusief de tien verloren stammen, en alle naties, van Japan tot Chili, maken dan, hier, hun opwachting, met de verwachting van de koningin van Seba, en keren even gezegend terug. (v 3, 4a,5)

Dat bidden we dus, moeten we bidden, blijven we bidden en geloven.

Het vooroordeel van de EU, de haat van de Islam, de druk van de VN, de halsstarrigheid van Orthodoxen? We blijven God geloven voor dit heerlijke plan met deze stad. (v 4b,6,7)

Zelfs als Jeruzalem wordt vertreden, zelfs als ze dubbel moet lijden, we bidden Jeruzalem vrede toe.

Om de kinderen van Abraham naar het vlees, om de kinderen van Abraham in de geest, we bidden om nationale vrede voor haar en internationale vrede door haar. (v 1a,8,9)

GEBED 2090 VERLANGEN NAAR HET VREDERIJK

Gebed van een profeet. (v 1a)

God, deze schepping duurt slechts een korte onderbreking van uw eeuwigheid; de bergen zijn slechts rimpels in uw ruimte; uw armen zijn ruim genoeg voor volken om in te schuilen.

U bent gewoon God, onmetelijk en onvergankelijk. (v 1b-2)

Maar de mens is vergankelijk als gras, de tijd vergankelijk als een lichte sluimer.

Deze zesduizend jaar waren voor u als een nachtwake, als een zesdaagse werkweek en ... hebt u er eigenlijk vreugde aan beleefd? (v 3-6)

GEBED 2102 NOG EEN HOLOCAUST 1

Gebed van een profeet. (v 1a)

God, deze schepping duurt slechts een korte onderbreking van uw eeuwigheid; de bergen zijn slechts rimpels in uw ruimte; uw armen zijn ruim genoeg voor volken om in te schuilen.

U bent gewoon God, onmetelijk en onvergankelijk. (v 1b-2)

Maar de mens is vergankelijk als gras, de tijd vergankelijk als een lichte sluimer.

Deze zesduizend jaar waren voor u als een nachtwake, als een zesdaagse werkweek en ... hebt u er eigenlijk vreugde aan beleefd? (v 3-6)

Maar, God, dat kan toch niet ?

U bent immers eeuwig, hebt ons toch voor de eeuwigheid geschapen?

Het zichtbare zal vergaan, rivieren en bossen, hoogbouw en wegennet, EU en VN, maar wij toch niet, uw volk?

U bent de Eeuwige; horen we niet bij U? (v. 24-27)

Uw eerste plan vergeet u niet; u bent trouw, uw belofte staat u voor ogen.

Voor u heeft Jeruzalem niet afgedaan; voor ons ook niet! U keert terug naar Sion om haar te bouwen; wij ook!

Wij zullen weer opstaan. Nu ontheemd en zwervend, we zullen het zien. Nu slachtoffers en paupers, we zullen het meemaken. Deze tweede Holocaust verkeert in zijn tegendeel: het Gemenebest Israël wordt gevestigd!

De Jodenhaters moeten het toegeven, de christenvervolgers kunnen er niet omheen, de overheden zullen het beamen: dit moet het werk van God zijn: Jeruzalem rijst op uit het puin, een Godsvolk wordt herboren!

Politici die God uit het publieke leven weren, zullen hem tenslotte eren. (v. 14-22)

Wij lijden tot het uiterste, maar onze kinderen zullen het meemaken; wij schreeuwen het uit, maar onze kinderen betreden het vrederijk!

GEBED 2117 INTERNATIONAAL APPEL; GOD IS KONING DER VOLKEN

Aan alle 241 naties, alle 9.140 talen, alle 19.800 people groups, alle 134.000 stammen ter wereld: (vs 1b,d)

Het werk van de Almachtige God, de Koning der volkeren, is wonderlijk! Wie zou zijn naam niet verheerlijken?

Buigt in aanbidding voor Hem neer, want zijn gerichten zijn openbaar geworden.

Looft hem die het universum ontwierp en haar geschiedenis, de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid;

laat u gezeggen door hem, die spoedig een één wereldregering zal vestigen. (vs 1a,c; Openb 15:3-4)

Want Gods gulle goedheid is bewezen en duurzaam.

God is groots, heerlijk en groots. (vs 2)

GEBED 2087 GODS NIEUWE VERBOND MET ALLE VOLKEN

Jeruzalem, een heerlijke stad.

Politiek klimaat: het centrum van de wereld. Voorzieningen- en vestigingsklimaat: internationaal de top. Veiligheid en bereikbaarheid: de hoogste standaarden. Historische uitstraling: een klasse apart. Culturele

activiteiten: toon-aangevend, trekpleister voor wetenschappers, artiesten en toeristen.

Jeruzalem, we zijn trots op je; we houden van je, van je gele stenen, je hoge en lage pleinen, je hellingen en uitzichten, jij stad op een berg!

En: God houdt van je, Jeruzalem, je bent Gods troon! (v. 1-3)

GEBED 2072 GESCHIEDENIS VERVULD

Bij de troonsafstand van David ten behoeve van zijn opvolger Jezus Messias. (vs. 1a, 20)

O God, bevestig deze koning als waardig en rechtmatig. (vs. 1b)

Is hij niet waarlijk vorst?

Met visionair beleid voor stad en land, voor landbouw en industrie, wetenschap en kunst, diensten en sport. Bijstandsmoeders en vluchtelingen ontspannen, corrupten vliegen de laan uit. (vs. 2-4)

Dit derde millennium wordt een duizendjarige lente, met leven in overvloed van pool tot pool, met ecologische en sociale duurzaamheid, zonder roofbouw of vervuiling, zonder ziekte of abortus, zonder vluchtelingen en discriminatie. (v. 5-8)

Arabieren buigen voor Jeruzalem; Afrikanen maken er hun opwachting, Noord Amerika en Japan wachten op orders;

Europa ontvangt onderwijs, Azië dient met haar economieën; Latijns Amerika biedt dansend vriendschap aan; Australië's leger staat paraat.

Deze vorst is koning der koningen en presidenten, staatshoofd van het Gemenebest Israel. (v. 9-11)

Deze vorst is ook rechter en bevrijder van de armen, hun verdediger en voorvechter, hun raadgever en trooster. Hij zet zich in voor gemarginaliseerden en gediscrimineerden; als een vader adviseert hij hen, als een terriër verdedigt hij hen. (v. 12-14)

Zijn hoofdstad Jeruzalem heeft de pracht van Machu Picchu, Zimbabwe en Gizeh, van Petersburg en Venetië, van Amsterdam en Praag, zoveel macht, maar zonder machtsmisbruik; zoveel schoonheid, maar zonder decadentie.

Deze vorst bewerkt eindelijk vrede op aarde, naar Gods ontwerp, in Gods uitvoering.

Zulk koningschap is het hoogtepunt van de geschiedenis, zelfs de vervulling van de geschiedenis: (vs. 15-17)

De God der goden in de hemel benoemde zijn Zoon tot Koning der koningen te Jeruzalem. Ook daartoe is hij gestorven en opgestaan! Zelfs zijn ministers en ambassadeurs: om met hem te regeren zijn ze gestorven en opgestaan!

Zo wordt alles vervuld. De geschiedenis van de mensenkinderen komt tot haar einde, het bouwen en bewaren, natuur en techniek, zelfs zon en maan.

Het vergankelijke doet dan onvergankelijkheid aan; alleen het onvergankelijke kan blijven.

Na zesduizend jaar streven naar één wereldregering, na deze duizend jaar met Christus als koning, eindigt de tijd en wordt het weer eeuwigheid, met Christus als bruidegom.

Waarlijk, dit is groots en goddelijk, dit is overtuigend en totaal. Zo is het en zo zal het zijn.

God is indrukwekkend. De wereld erkent het: zo is het en zo zal het zijn. (vs. 18-19)