

kijk dan omhoog.. uit Lucas 21:28

Ik moest er eens goed over nadenken wat voor boodschap ik vandaag zou brengen.. en als ik goed moet nadenken heb ik de neiging om omhoog te kijken... Herkent u dat?



En als u reden hebt zich te schamen, kijk je juist naar beneden..toch?

Het zit misschien wel in onze intuïtie of in onze genen dat als we hulp nodig hebben we omhoog kijken.. en misschien is dat ook wel niet toevallig of liever gezegd: voor wie gelooft is het "een zeker weten" dat hulp van boven komt.

De psalmist stelt zichzelf in iedergeval die vraag in Psalm 121: 2 ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Ook Jesjoea roept ons op "omhoog te kijken" als hij spreekt over de tijd vlak voor zijn wederkomst in het evangelie van Lucas hoofdstuk 21: 25-28 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, **kijk dan omhoog** en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.



Zou die tijd misschien aangebroken zijn?

- Zonsverduistering afgelopen jaar en wel 4 maansverduisteringen op rij vorig jaar en dit jaar de laatste?

- Bulderen van de zee.. 230.000 doden Tsunami in de Indische oceaan in 2004?
- Krachten van de hemelen die heftig bewogen zullen worden..
Zou dat het zelfde zijn als de waarschuwend profetie uit Jesaja 24:20? hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken,..

Deze bijna cryptische teksten staan mogelijk met de volgende situatiebeschrijving in verband: De aardas is door apocalyptische gebeurtenissen 23 graden gekanteld in het verleden waarbij de omloopsnelheid van de aarde om de zon waarschijnlijk is vertraagd van een keuring 364 dagen naar 365,22 dagen.



Zou in deze profetie misschien het *tegenovergestelde* herstel van de juiste stand en omloopsnelheid van de aarde weer aangekondigd worden?

ik denk dat er nog heel wat staat te gebeuren..

Als dat gebeurt zal dat een herstel brengen van de kalender zoals die er was vanaf Eden tot de uittocht uit Egypte. Een perfecte kalender waar het jaar weer begint op de 1^{ste} dag van de 7^{de} maand, zonder de noodzaak van schrikkel dagen. Maar nu zitten we nog in de "verlossingskalender" die moet beginnen op de 1^{ste} dag van de 1^{ste} maand in het voorjaar, de maand Aviv, tellend naar Pesach (verlossing) en dan verder..

Nou zijn dit soort teksten niet bedoeld om ons bang te maken, want Jesjoea eindigt zijn woorden met: kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is!

De hemelse vader wil niet dat iemand verloren gaat, dus Jesjoea, die volledig in de wil van de Vader staat, wil dat ook niet. Dus verlossing is beschikbaar, maar wel op basis van vrijwillige relatie en vrije wils keuze *en* daarop volgend, verbondsgehoorzaamheid niet te vergeten!

Kijk dan omhoog.. omdat verlossing *nabij* is... omhoog kijken in het luchtledige? of misschien ook nog kijken *naar iets*?

Bloedrode manen en zonsverduisteringen liggen voor de hand, maar wat dacht u van de **sterren**! Ook die staan in Lucas 21:25 als 3^{de} vermeld.

Ook de wijzen uit het oosten deden dat en wat een ontdekking deden die!



Helemaal niet vreemd dat Jesjoea dat zegt in Lucas want het staat al in Genesis 1:14-16. Ga vooral niet af op de gemiddelde misvertaling van deze verzen; ik geloof dat daar staat: JHWH schiep de 2 grote lichten voor tekenen(owth) en gezette tijden(moadiem). Het grote licht voor de dag (zon)en het kleine licht de sterren.

Als u daar meer over wilt lezen: kijk op de website onder kalender- deel 1 en 2 kalenderstudie

Ik borduur even door op de sterren als tekens.

U weet vast wel dat de zon het middelpunt is van ons zonnestelsel..

De aarde draait nu in 365 dagen in een baan om de zon. In de hemelkoepel die daar weer om heen ligt zitten miljoenen sterren en ook andere zonnestelsels.. Het sterrenstelsel waar wij mee te maken hebben is het melkwegstelsel

In dat melkwegstelsel zitten 12 prominente sterrenbeelden. Voor elke maand is er een sterrenbeeld. Elke maand staat de zon tegenover 1 van de 12 sterrenbeelden. Hoe werkt dat? Kijk maar naar het plaatje.



Die sterrenbeelden hebben tegenwoordig veelal Griekse namen, hoewel, sommigen hebben nog hun echte oude naam.. Een paar komen we er tegen in de Bijbel: Al de 12 prominente sterrenbeelden bij elkaar staan vermeld als "de Mazzarot" in Job 38:31 en 32 Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden?

Die sterrenbeelden, daar zijn vele mensen zich wel van bewust.. velen voorspellen er de toekomst mee.. astrologie. Niet veel mensen zullen tegenwoordig meer buigen voor een letterlijk afgodsbeeld van een zonnegod, maar bedenk dat astrologie ook een vorm van buigen en dienen is..



De Bijbel verbiedt dat echter! Deuteronomium 4:19 *Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen.*

Je kunt echter ook op nog meer manieren naar de sterren kijken: astronomie.. *hoe groot is een ster.. hoe ver weg, samenstelling etc*



Maar je kunt er ook met Bijbelse ogen naar kijken. *Wat wil JHWH door dit sterrenbeeld of constellatie zeggen?*



Wist u dat JHWH het hele heilsplan wat hij voor ogen heeft met deze wereld gesymboliseerd heeft in de sterren?

Ik denk dat dit een betekenis is van Psalm 19:2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn

Sterrenbeeld **vissen** symboliseert bijvoorbeeld de 2 huizen van Israel *in ballingschap*, maar sterrenbeeld de **tweeling** juist de 2 *verloste huizen* van Israel



Ik wil er graag 1 bespreken.. een HELE MOOIE, MAKKELIJK HERKENBAAR, MET EEN MOOIE BETEKENIS... ik kijk omhoog.. *ORION!*

Wie heeft die wel eens herkend aan de hemel? Als je een i-phone hebt, installeer dan gratis de app Sky View, richt je toestel omhoog en ontdek de sterrenhemel! Voor de computer is Stellarium een goede optie.



Nog maar een keer de tekst waarin dit sterrenbeeld genoemd wordt: Job 38:31 Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken?

Wat is de context ook alweer van dit vers? Job is alles kwijt geraakt..zijn rijkdom, zijn gezin, hij zat onder de zweren en ga zo maar door. Hij roept God min of meer ter verantwoording omdat hij zichzelf rechtvaardig achtte en dan antwoord JHWH onder andere met deze woorden. Wat zou daar achter zitten?

De ketenen van de Orion. Wat zijn dat? Als je naar de Orion kijkt zie je een rijtje van 3 sterren in 1 lijn, onmiskenbaar. Sterrenkundigen weten nu echter te vertellen dat elk van deze 3 sterren een andere kant uit beweegt dus over een lange tijd zullen ze niet meer als band herkenbaar zijn.

Bedenk nou dat het boek Job 1 van de oudste geschriften is van de Bijbel en dat daar al beschreven wordt wat sterrenkundigen pas zo'n 3000 jaar later, in deze tijd, ontdekt hebben..

Wie is hier nou "in controle"? Hoe JHWH ook met Job hierover heeft gecommuniceerd, de boodschap is duidelijk: *Ik ken de details van het universum, zou ik dan ook niet weten waar jij mee zit en jou op z'n tijd geven wat je toekomt?*

Gaat u door moeilijkheden en een onzekere tijd heen, mag de les voor Job dan een bemoediging zijn voor u zijn. Kijk omhoog en laat je niet van de wijs brengen als het tegen zit terwijl je probeert goed te doen.

Maar er is meer.. ik citeer uit "het getuigenis van de sterren" van E.W. Bullinger: *De Sterrenbeelden zijn ontworpen om de grote belofte uit Genesis 3:15, uit te beelden.* En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Thema van deze belofte is: De hoop voor de hele schepping is verbonden aan een komende Verlosser. Een Messias die geboren moest worden uit een vrouw, eerst moest lijden en daarna glorieus zou overwinnen. Eerst verwond, maar vervolgens degene die verwonde, vermorzeld.

Er zijn 12 sterrenbeelden van de dierenriem en aan elk sterrenbeeld zitten weer 3 andere sterrenbeelden; $12 \times 4(1+3) = 48$ sterrenbeelden. En al die 48 sterrenbeelden vertellen symbolisch dat verhaal en wel in de juiste volgorde!

De 48 sterrenbeelden zijn opgedeeld in 3 zogenaamde hemelboeken. Er wordt gezegd dat Henoch zonder twijfel de profetische betekenis van de hemelboeken geordend heeft. Elk boek bestaat dus uit 4 sterrenbeelden van de dierenriem en daar aan vast per sterrenbeeld nog eens 3 sterrenbeelden er aanvast.

Die 3 boeken hebben als thema:

- De 1^{ste} komst van de Verlosser
- De verlost en vrijgekocht
- De 2^{de} komst van de Verlosser.

Waar valt Orion onder? Het 3^{de} boek met als thema de wederkomst van de Messias. Het hoofd-sterrenbeeld is Taurus (stier) Dit sterrenbeeld van de Dierenriem staat voor de Messias komt om te regeren.



De Orion is 1 van de 3 sterrenbeelden die daar aan verbonden is en heeft als symbolisch betekenis: het licht breekt door in de Persoon van de Verlosser

In Orion zit het woord Or = Hebreeuws voor.. licht

Orion = schijnen – zoals licht schijnt. Orion is dan ook prachtig om naar te kijken. Er zitten 78 sterren in Orion met hele diverse lichtintensiteit.

En wat wordt profetisch van de Messias gezegd in Jesaja 60:1? Sta op, word verlicht, want uw licht komt.

En is Jesjoea niet het licht der wereld? Johannes 8:12 Jesjoea dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.



Kijk nog eens naar de symbolische afbeelding van Orion:

- De linkervoet staat op de kop van de slang om die te vermorzelen bij zijn 2^{de} komst
- Het rechterbeen is echter verwond (het lijden en sterven van de Messias bij zijn 1^{ste} komst)
- Aan zijn gordel hangt een scherp zwaard
- Zijn lendenen zijn omgord met een gordel van de waarheid
- Wat houdt Hij omhoog? Een knots en de kop met huid van een briesende leeuw.

De 3 helderste sterren in Orion zijn Rigel, Bellatrix en Betelgeuz.

- De meest heldere ster, in de rechter schouder is Betelgeuz; dit betekend: *de komst van de Spruit*. Zacharia 3:8
- Rigel, in de linkervoet betekend, *de voet die verbrijzeld*.
- De ster in de linker schouder is Bellatrix: *vlug komen of snel vernietigen*.

Zo zijn er nog een hele rij sterren in de Orion met verbazingwekkende betekenis, verbonden aan de Messias!

De Messias, Hij is aan het naderen!

Nogmaals wil ik Jesaja 60 met u delen in een wereld die steeds verder doordraait om ons heen! Je kunt daar ontelbaar veel dingen bij bedenken, maar ik heb gekozen voor een paar plaatjes m.b.t. de vluchtelingen kwestie die nu heel actueel is.

Het Woord van JHWH staat echter lijnrecht tegenover het kwaad zoals licht tegenover duisternis. Dat komt heel mooi naar voren in deze tekst. (kwaad cursief tegenover het goede normaal). Zullen we die met elkaar proclameren?

Jesaja 60:1-3 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van JHWH gaat over u op. *Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken*, maar over u zal JHWH opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.



Hoe toepasbaar zijn deze woorden en hoe groeit het verlangen naar de uitkomst van deze profetie!

Met deze uitleg hoop ik dat u zich bewust bent geworden van de tekenen die wij dagelijks mogen waarnemen door naar de sterren te kijken.

En als u de Orion kunt zien, denk dan aan de komende Messias en vat moed! Bedenk dat de Hij spoedig zal komen voor zijn kudde, die wereldwijd herverzameld zal worden vanuit Duitsland, Nederland, Syrie, Zuid Afrika.. van alle hoeken van de aarde.

Dat brengt me bij de laatste tekst voor vandaag, uit de Torah lezing van het 3 jarig leesrooster wat we volgen:

Deuteronomium 4:30,31 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, **in later tijd**, dan zult u terugkeren* naar JHWH, uw God, en Zijn stem gehoorzamen. Want JHWH, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaders, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.



*

Deze tekst met het woord Tesjoeva er in, is de basis geweest voor de stichting van de Tesjoeva gemeente. Deze tekst spreekt namelijk over benauwdheid in het laatst der dagen en een herstelbeweging die dan zal plaats vinden. Daar wil de Tesjoeva-gemeente voor staan. Overigens geeft dat geen enkele reden tot wat voor vorm van hoogmoed dan ook. En als je deze tekst goed leest dan kun je alleen maar zeggen dat dit uiteindelijk genade is. Want er staat dat JHWH *zelf* ons niet loslaat en te gronde richt. *Hij* gedenkt het verbond. Het *initiatief* tot herstel ligt bij *Hem*. Maar Hij is een God van relatie dus aan jullie en aan ons allen om op die roepstem tot herstel in te gaan.

"*Kijk dan omhoog*" zegt de Messias, ik wil je in de ogen kijken.. Hij wil niet dat je bij Zijn glorieuze wederkomst beschaamd naar beneden zal moeten kijken.



kijk dan omhoog!

Charlie Lengkeek sept15

