

Yom teruah (dag van de bazuin) 2019 tesjoeva-gemeente

Opw 330 Gods bazuinen klinken luid
Opw 293 Bereid de weg van de Heer.

Als we naar de wereld om ons heen kijken dan kunnen we concluderen dat het hard nodig is dat er orde op zaken moet worden gesteld. *Is het niet?*
Verlangt u naar de wederkomst van de Messias die daar toe gezonden zal worden op aangeven van de Vader?

Dan bent u hier op het goede adres en het juiste moment want yom teruah gedenken is profetisch de wederkomst repeteren..

Ik wou maar vooral het Woord zelf laten spreken en ga daarom enkele Bijbelgedeeltes met jullie kort doornemen over het yom teruah.

Een paar belangrijke kernwoorden bij teksten over de wederkomst zijn sjofar en herverzameling



Kijk maar eens naar **Openbaring 10:7** Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de **bazuin** zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Het geheimenis volbracht worden.. Dat impliceert dat de hemelse Vader zal laten zien dat voor Hem niets te moeilijk is en dat Hij Zijn beloften na komt.

Maar wat is dan het geheimenis?

Dit omvat mogelijk meerdere zaken maar waar ik aan moest denken is de grote *wereldwijde machtsovername en reorganisatie*, maar *niet* naar democratie, dictatuur, anarchie, islam, hindoeïsme of wat dan ook... maar een theocratie met een fysieke regeerder op aarde vanuit Jeruzalem, de Messias! Die voor 1000 jaar zal gaan regeren.

We vinden dat verwoord in **Openbaring 11:15** En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De **koninkrijken van de wereld** zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Maar voor dat het zover is, moet er nog heel wat gebeuren! Jesjoea zelf beschrijft de tijd voorafgaande aan zijn wederkomst o.a. in **Mattheüs 24**. Ik wil die ellende nu niet doornemen met jullie, we gaan nu even voor de blijdschap over de ommekeer ten goede die is beloofd.

En jawel hoor, in **vers 30 en 31** is het dan eindelijk zover:

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuïngeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

In vers 31 lezen we over de her-verzameling van Israëel.

Dat staat al aangekondigd bijvoorbeeld in **Deuteronomium 30:1-8** Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot JHWH, uw Elohiem, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.

Dan zal de JHWH, uw Elohiem, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JHWH, uw Elohiem, u verspreid had.

Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal JHWH, uw Elohiem, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.

En JHWH, uw Elohiem, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

JHWH, uw Elohiem, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om JHWH, uw Elohiem, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

JHWH, uw Elohiem, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.

En ú zult zich bekeren, de stem van JHWH gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.

Het laatste vers spreekt over het houden van al de geboden van de Vader.. Dat zal dan pas echt mogelijk zijn omdat de allerbeste Torah leraar dan in ons midden is en er geen verwarring en misleiding meer is over zoveel onderwerpen, én het volledig besneden zijn van hart

Dat het houden van de geboden nauw verbonden is met yom teruah komt ook mooi tot uitdrukking bij het blazen op de sjofar.

Want de Sjofar is weliswaar een alarm instrument, maar het 1^{ste} gebruik van dit woord zien we bij de verbondssluiting met wetgeving op de Sinaï in Exodus 19.

Hoor je een sjofar, dan zou je dus automatisch aan de 10 woorden moeten denken!

Weer even terug naar de her-verzameling.. u denkt misschien: *geldt dat wel voor mij? Dat is toch voor de Joden?*

Bedenk dan dat deze teksten uit de Torah in de context staan van de uittocht uit Egypte. Want wie trokken er uit Egypte? De 12 stammen én vreemd volk. En dat vreemde volk mocht er bij horen mits ze zich geheel aanpasten aan Israëel. Dus heden ten dage bent u óf een Jood, of een Israëliet die zijn identiteit verloren is sinds de ballingschap of u bent een ingeënte vreemdeling. Maar uiteindelijk gaat het er om of je wilt leven vanuit de verlossing IN Jesjoea én het houden van de geboden van de Vader. Iedereen die dat doet is ingeënt op de edele olijf.

Wie 'er bij wil zijn' als die her-verzameling gaat beginnen moet dat signaal wel herkennen!

Daarom gedenken we ook elk jaar yom teruah om dat te repeteren: **Psalm 89:16**

welzalg het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, JHWH, in het licht van uw aangezicht.

Die her-verzameling staat echt in relatie tot de wederkomst. Dat valt ook te lezen in de profeten; bijvoorbeeld in **Jesaja 27:12,13** Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één.

Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

Jesjoea zal dan dus Koning zijn over het huis van **Jacob** = 12 stammen **Lucas 1 vs 31-33** En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Ook in **Zacharia 9:9,10** lezen we over de her-verzameling:

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

Er is een mooi lied dat deze verzen bezingt- zullen wie die tot slot met elkaar zingen?
Opw 321 Jubel dochter van Sion (cd roni roni)

Let op! Deze dag is het startpunt van de 10 ontzagwekkende dagen richting Yom kippoer!

