

"En wanneer u vast.."

Woordverkondiging in de aanloop naar de najaarsfeesten 2017



Vandaag zou ik het met jullie willen hebben over vasten omdat we nu in een tijd zitten waarin door velen, in iedergeval in het huis van Juda, vaak gevast wordt in de aanloop naar de najaarsfeesten; Omdat de najaarsfeesten nu vlak voor de deur staan vind ik het dan ook een goed moment om daar nu iets over te zeggen.

Hoe actueel is vasten voor ons?

Jesjoea geeft het volgende onderwijs hierover in **Mattheüs 6:16** En **wanneer u vast**, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

Mattheüs 9:14,15 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom **vasten** wij en de Farizeeën veel en **vasten** Uw discipelen **niet**? Jesjoea zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en **dan zullen zij vasten**.

Actueel dus, alleen al omdat Jesjoea aanwijzingen gaf over de juiste manier van vasten en aangaf dat men zou vasten na zijn vertrek van deze aarde- nu dus:

Ook geeft Jesjoea een aanwijzing dat vasten onmisbaar is bij bepaalde vormen van strijd in de hemelse gewesten:

Mattheüs 17:14-21 Over de maanzieke jongen die Hij geneest zegt hij: Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

Nog een argument: De NT gemeente nam belangrijke beslissingen o.a door te vasten:

Handelingen 14:23 En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij *nu* geloofden.

Dat er schijnbaar een bepaalde routine voor het vasten was, maakten we al op uit de teksten uit Mattheüs, en valt ook op te maken uit:

Handelingen 27:9 En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen..

En Paulus beschrijft aan de Korinthiërs wat er allemaal van een dienaar Gods verwacht mag worden- dat is heel wat! En in die lange opsomming noemt hij ook het vasten lezen we in **2 Korinthe 6:5** en **2 Korinthe 11:27**

Ook in het eerste verbond is informatie te vinden over vasten.
Opvallend genoeg niet in de Torah (de 1^{ste} 5 boeken)

Of toch wel?

In **Leviticus 16:29, 23:27,32** en **Numeri 29:7** wordt beschreven dat het volk zich moest verootmoedigen op de 10^{de} dag van de 7^{de} maand. De gehele Joodse traditie interpreteert dat in iedergeval als een dag van totaal vasten: geen eten én geen drinken. (zieken, zwangeren en kinderen uitgezonderd).

Het is zelfs zo dat velen in de Joodse traditie in meer of mindere mate vasten gedurende 40 dagen tot en met de Grote Verzoendag.

Dit komt voort vanuit het idee dat het volk dit ook deed in de 6^{de} maand na de uittocht uit Egypte toen Mozes opnieuw de Sinai op ging na het debakel met het gouden kalf, waarbij de eerste stenen tafelen kapot gesmeten werden.



Aha- de Grote Verzoendag staat zowat voor de deur!

De 10 dagen tussen de dag van de bazuin (yom teruah) en de grote verzoendag (yom kippoer) noemt men ook wel "de 10 ontzagwekkende dagen"!

Waarom? In die dagen staan we stil bij de profetische schaduw die *vooruit* wordt geworpen naar de oordeelstijd.

De Messias komt als de rechterhand van de Vader terug als de leeuw van Juda die komt rechtspreken.



De tijd van lijden als kwetsbaar en weerloos Lam is voorbij! Iedereen zal sidderen voor "het gebrul" van de Leeuw van Juda!

Bent van plan te gaan vasten dit jaar voor- of op de Grote Verzoendag?

Wie heeft dat al vaker gedaan en wie doet dat voor het eerst of denkt er over om dat te gaan doen?

Nu zegt **Romeinen 10:17** Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Daarom zal ik doorgaan met het Woord te openen en bezien wat het Ot na de Torah nog zegt over vasten.

Dus wie nog twijfelt.. luister verder.. Tenslotte is het aan een ieder om vernieuwd te worden in je denken op dit thema en te verstaan wanneer onze hemelse Vader van jou vraagt om te vasten.

In **2 Samuel 12** kunnen we de geschiedenis lezen van David die vader is geworden van een jongetje, verwekt bij Batsheba, de voormalig echtgenote van Uria. In deze kwestie heeft David ernstig gezondigd en de profeet Nathan kondigt vervolgens aan dat het jongentje zal streven. Het jongetje wordt ziek, maar ket eens op de reactie van David **Vs16**: David zocht JHWH voor het jongetje; David vastte streng .

Maar als na 7 dagen het kind sterft stopt David daar direct mee en legt zijn dienaren uit in **vs 22,23** Toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei: Wie weet, is JHWH mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood; waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen?

En weer een bijzonder voorbeeld waaruit blijkt dat er in iedergeval gerekend wordt op het feit dat er kracht ligt in de combinatie bidden en vasten. Bij David was de hemelse Vader onverbiddelijk maar in andere gevallen helpt bidden en vasten wel degelijk:

2 Kronieken 22 : 2,3 Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) Josafat werd **bevreesd** en hij richtte zich erop om JHWH te zoeken. Hij riep een **vasten** uit in heel Juda.

Het gevolg is dat hij uiteindelijk de overwinning behaalt.

Ezra 8:21 Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een **vasten** uit, om ons te **verootmoedigen** voor het aangezicht van onze God *en* om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen,

David en Josafat verootmoedigden zich in een crisis situatie. En vasten heeft dus een nauwe relatie met verootmoediging in een poging om onze Hemelse Vader er toe aan te zetten een bepaalde wens in vervulling te doen gaan.

*Wat is **verootmoedigen** eigenlijk?* - beetje vreemd misschien voor sommigen: Het woord 'verootmoedigen' is afgeleid van het woord '**ootmoed**' en dat is een houding of gezindheid van onderdanigheid, nederigheid.

Het is het tegengestelde van **hoogmoed**.

Voor 'je verootmoedigen' zou je dus kunnen stellen 'je vernederen' een 'nederige plaats innemen'.

In de Bijbel heeft 'je verootmoedigen voor God' altijd te maken met erkennen dat je fout geweest bent. Je voor God verootmoedigen, houdt in dat je je vorige houding veroordeelt. Zie bijv. **2 Kronieken** 7:14; 12: 6,7,12; 30:11 en 32: 26.

Wat dacht u van het volgende voorbeeld van verootmoediging beschreven in **Nehemia 9:1-2** Op de 24^{ste} dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met aarde op hun *hoofd*. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaders.

Er staat nog meer interessante details beschreven bij deze geschiedenis in **vers 3**: Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van JHWH, hun God, *gedurende* een vierde deel van de dag; en op een *ander* vierde deel *van de dag* deden zij belijdenis en bogen zich neer voor JHWH, hun God.

Sjonge, kennen wij dat nog? Stel je eens voor dat je 3 uur lang schuldbelijdenis doet (Er van uitgaande dat een dag 12 uur is) na eerst 3 uur lang de Torah te hebben gelezen.. Ik stel me zo voor dat ze de hele Torah doorlazen; daarbij allerlei ge- en verboden tegen kwamen waarbij ze zich realiseerden dat ze die NIET gehouden hadden. Al die misstappen werden genoteerd en vervolgens 3 uur lag uitgeden!

Nogmaals, uit al deze voorbeelden kunnen we in iedergeval opmaken dat er een nauwe relatie is tussen vasten en verootmoediging. *En toch zien we dat zo weinig om ons heen gebeuren.. hoe komt dat toch?*

Misschien is er wel zo weinig verootmoediging *omdat we niet vasten!*

Als je wél vast, waarom roept vasten dan verootmoediging op?

Je doorbreekt er je vaste patroon van eten en drinken mee. Zodra je dat een keer doet realiseer je pas hoe veel TIJD dat in beslag neemt!

Bedenken wat je gaat eten, naar de winkel heen en weer, bereiden, opeten.. en dan trekt je bloed naar de spijsverterings organen om dat allemaal te verteren.. dat kost energie en je wordt slaperig.

Als je het zo beziet lijkt vasten geweldig! goed voor de lijn, geld- en tijd besparing! – maar meestal gaat het niet zo gemakkelijk.

David zegt in **Psalm 35:13**: ik kwelde mijn ziel door te vasten,

Ons lichaam, ons vlees verzet zich er tegen; sowieso omdat we bijvoorbeeld erg hangen aan voedsel en omdat onze maag misschien wel gaat knorren of omdat we ons slap gaan voelen, en/of vanwege ideeën in ons hoofd: *dat kan ik niet, dan wordt ik ziek, dan val ik flauw enz*

Wat dat laatste betreft: realiseer je dat “de strijd in ons denken” is! *De tegenstrever wil niet dat wij gaan vasten!* Hij kent de kracht ervan!

In iedergeval speelde vasten een belangrijke rol om de vernietiging van het volk te voorkomen in de geschiedenis van **Esther** lezen we in **4:16** Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.

We weten dat deze geschiedenis goed afliep voor het volk en slecht voor Haman, de Amalekiet, uit het nageslacht van Ezau. Maar steeds staat er een andere Edomiet op. Herodus was een Edomiet die jongetjes in Bethlehem liet afslachten in een poging de Messias te vermoorden toen die nog een baby was.

Waarschijnlijk had Adolf Hitler familie banden met het nageslacht van Edom. En zo gaat het maar door. De ultieme antichrist die gaat komen of er al is, is mogelijk ook een Edomiet. Maar uiteindelijk is het Satan zelf die achter al deze mensen zit, de gevallen Engel staat tegenover de Messias en degenen die bij Messias behoren!

Voordat we ons bang laten maken moeten we onze blik niet op de tegenstrever richten maar op het heilsplan van onze hemelse Vader IN Messias.

Al eeuwen lang, meer dan 3000 jaar vanaf de wetgeving op de Sinai, elk jaar opnieuw, kan de voortgang van het Heilsplan van JHWH met deze wereld gerepeteerd worden door stil te staan bij de feesten van JHWH en die te vieren voor zover dat mogelijk is.



Omdat die feesten de WAARHEID spreken heeft Satan, de leugenaar van de beginne, ook leugens verspreid over de feesten: *alleen voor de Joden, behorend tot de wet en die is afgedaan in Jezus, onmogelijk om te vieren..* Hij heeft ze zelfs miljoenen oprechte gelovigen weten te misleiden om andere feesten te vieren: *pasen, kerst, haloween, maria verering, diverse Sint- vereeringen..*

Op dit moment leven *wij* in ieder geval toe naar de najaarsfeesten die profetisch spreken over de wederkomst van de Messias. Velen van jullie hebben al vernomen dat dit jaar 2017 beschouwd wordt als een heel bijzonder jaar. Misschien is de wederkomst heel dichtbij.

De profeet **Joël** sprak over die tijd- in de Schrift vaak vermeld als "die dag" – Laten we afsluiten met deze profetie door die gezamenlijk te lezen **Hst 2**. Let op dat de najaarsfeesten in deze verzen allemaal aan bod komen!

- De dag van de bazuin: vers 1-11 vervult, maar wachtend op een volgende vervulling!
- De Grote verzoendag: vers 12-17 Collectieve verzoening bepleit – zeker in vers 15: kondig een **vastentijd** af, roep een bijzondere samenkomst bijeen.
- Het Loofhuttenfeest: vers 18-26 Vrede & overvloed! Let op de nazomer vruchten..De Leraar tot gerechtigheid is.. Jesjoea! vs 23
- De 8^{ste} dag:vers 27

Met betrekking tot het thema vasten: **vers 12-14**: Ook nu echter, spreekt JHWH, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met **vasten**, met gewezen en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot JHWH, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor JHWH, uw God.

Let bij deze verzen op de 2 karaktertrekken van onze hemelse Vader die altijd een rol spelen in de relatie tot ons mensen en deze wereld. Benadruk je de ene kant dan verval je in hel & verdoemenis prediking met de neiging tot wettisicme- beklemtoon je de andere kant dan is er sprake van welvaarts prediking met de neiging tot wetteloosheid, want alles is immers genade en het-komt-wel-goed. De ultieme leer hierin is de leer van de alverzoening.

Dit hoofdstuk eindigt met "de belofte van de Geest" in vers 28-32. Natuurlijk doet ons dat direct denken aan de uitstorting van de Heilige Geest zoals beschreven in de Handelingen der Apostelen. Toch geloof ik dat ook deze verzen een tussentijdse vervulling zijn geweest van Joël 2 maar dat ons nog een veel diepere en completere vervulling wacht in de toekomst. In het 1000 jarig vreedrijk is het in iedergevl zo dat Satan gebonden is en ons niet meer voortdurend kan verleiden.

Voor nu ligt de strijd echter nog voor ons en hoop ik dat u gemotiveerd bent geraakt om in vrijwillige gehoorzaamheid gehoor te geven aan de oproep van onze Redder en Zaligmaker: *en wanneer u vast..*

Onze Messias gaf niet voor niets dat advies; vasten en bidden zijn enorm krachtige wapens in de strijd die plaats vindt in de hemelse gewesten in alle tijden maar zeker in onze dagen!

Charlie Lengkeek

