

Maansverduistering in de nacht van 27 op 28 september 2015: wat een mooi natuur fenomeen!



Een bloedrode maan, is naar ik geloof, niet bedoeld voor de gezette tijden (de 2 grote lichten voor de **moadiem** zijn de zon en de sterren) maar wel als een teken (**oath**), ook vermeld in Genesis 1 vers 14.

Nu is het zo dat rond de tijd dat eerder bloedrode manen aan de hemel stonden in de geschiedenis, er voor het land- en het volk Israël spannende gebeurtenissen plaats vonden, waaronder oorlog.

Ook de profeet Joel sprak in die denkrichting:

*Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van JHWH, groot en ontzagwekkend.* (Joël 3:3-4).

Zoals je op het sky-viewapp plaatje op de volgende pagina kunt zien, stond de bloedrode maan in het sterrenbeeld Vissen ten tijde van de verduistering. Dat beschouw ik als een bijzondere aanwijzing:

Het sterrenbeeld vissen staat voor “de 2 huizen van Israel” in ballingschap! (zie hoe de 2 vissen om de staart gebonden zijn). E.W. Bullinger schrijft hierover in zijn boek “het getuigenis van de sterren”.

Dus de *symbolische* betekenis dat het gehele volk van JHWH (beide huizen), verstrooid over de gehele aarde, een waarschuwings-teken krijgt, klopt met de realiteit van vandaag!



Daarnaast is de *timing* van dit teken in relatie tot een Bijbelse kalender uitgaande van de Zadok autoriteit, (waarvan Jesjoea de laatste Hoge priester is in die orde (- zie bv Hebr. 5:6) ook heel bijzonder:

23 september was de zichtbare equinox observeerbaar (dag en nacht even lang), en dat was dus Yom Teruah (dag van de Bazuin volgens deze kalendertelling).

En precies op de helft van de 10 ontzagwekkende dagen tussen Yom Teruah en Yom Kippur (Grote Verzoendag) op 2 oktober verschijnt er nu een alarmerend teken voor de 2 huizen van Israël aan de hemel op 28 september!

Ik vind dat een meer passend moment dan een bloedrode maan op de eerste dag van het uitbundig blijde Soekkot (Loofhuttenfeest) zoals vele gelovigen deze dag, 28 september, nu vieren volgens de Joodse maankalender onder autoriteit van Rabbijnen uit het verleden die Jesjoea gekruisigd hebben en zijn discipelen vervolgd hebben.. Het Loofhuttenfeest spreekt immers over het vreedzaam *na* de verdrukking en eindtijdfase? En ook als deze volle maan niet bloedrood zou zijn geweest, zoals in de meeste andere jaren, dan vraag ik mij af, hoewel het mooi klinkt, waar men toch de interpretatie vandaan haalt uit de Torah dat de maan “de feestverlichting is voor het opgaansfeest”?

JHWH is in controle en zijn hemelse klok geeft het verloop van de geschiedenis aan.

De Messias nadert.. maar de bloedrode maan wil de 2 huizen van Israël inprenten dat ze zich vooralsnog “schrapp” moeten zetten.

Jesjoea zegt echter: *kijk dan omhoog, je verlossing is nabij!*

*Shalom, Charlie Lengkeek*