

Loofhuttenfeest 2014:
Oogstfeest en profetische boodschap van JHWH's heilsplan

Uitgangstekst Hosea 6:1-3

Kom, laten wij terugkeren naar JHWH, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, (verscheurt en verslagen: de ballingschap van het huis van Juda naar Babel en het huis van Israel naar Assyrië- tot op deze dag!) maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen (2000 jr na Golgotha; dus wie weet hoe snel!) zal Hij ons levend maken, op de derde dag (1000 jarig vrede-rijk volgens Openbaringen) zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen JHWH te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. (Jehosjoea wordt in Openbaringen "de blinkende morgenster genoemd) Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.

Waarom heeft JHWH de feesten voor ons bedacht?

Ieder mens, gelovig of ongelovig op aarde leeft uit **hoop**

Een gelovige leeft echter uit hoop gekoppeld aan een concrete **verwachting**, namelijk:

herstel van de wereldorde en zelfs van de kosmos



En de feesten houden die hoop levend!

Al bijna 2000 jaar (2 dagen) wachten we op de verlossing zoals omschreven in Hosea en die verlossing komt in de 3^{de} dag: 1000 jaar vrede-rijk!

De feesten zijn verankert in de herdenking van 2 historische gebeurtenissen die vooruitwijzen naar de voltooiing van de verlossing:

- **Pesach** gedenkt de geschiedenis van de uittocht en markeert het einde van de slavernij en verkregen Godsdienstige vrijheid

- **Loofhuttenfeest** gedenkt de bovennatuurlijke bescherming in de woestijn richting het beloofde land en markeert de verkregen ationale en territoriale onafhankelijkheid

Dat deze feesten bij elkaar horen zie je ook in de **tijden** waarop ze gevierd moeten worden:

Het Feest van de Ongezuurde Broden, wat aan Pesach vast zit begint op de 15^{de} aviv, van de 1^{ste} maand volgens de Bijbelse kalender. en Soekot (Loofhuttenfeest) begint op de 15^{de} van de 7^{de} maand, dus en half jaar later.

Daarbij valt ook nog op te merken dat er Kalender theorieën zijn die er stellig van uit gaan dat **Pesach** vanuit de **voorjaars-equinox** geteld moet worden en het **Loofhuttenfeest** op de 15^{de} dag volgt na de dag van de Bazuinen, die op de **najaarsequinox** zou moeten vallen.

(de Equinox is het moment dat dag en nacht even lang zijn; omstreeks 22 maart en 21 september)

Deze astronomische oriëntatiepunten kloppen precies met de landbouw en oogst waarmee de feesten nauw verbonden zijn.

Loofhuttenfeest verwijst dus ook naar de **oogst**. Het heet daarom ook wel het feest van de inzameling:

Exodus 34:21,22: Zes dagen moet u arbeiden, maar op de zevende dag moet u rusten.

Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet u rusten. Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het **Feest van de inzameling**, bij de jaarwisseling.



(Merk op dat de sabbat ook altijd genoemd wordt als er geschreven wordt over de andere feesten van JHWH) en ook dit vers zegt ook iets over het tijdstip voor het feest.. bij de jaarwisseling..

Welke jaarwisseling wordt hier bedoeld? Rosh Hasjana? Nee, want JHWH gebod in Exodus 12:1 dat de maand Aviv, voortaan als jaarwisselings punt moest gelden; in het voorjaar dus.

In Genesis 1 wordt gesproken over de "2 grote lichten" en de sterren ter bepaling van de Moadiem.. Het is nog maar de vraag welke rol de Maan in dit alles speelt; daar zijn veel theorieën over. Er is echter wel degelijk een kosmische jaarwisseling in die tijd te bedenken en dat is, ik had het er net ook al over: de Equinox!

Het is wederom maar even een spelde prik om kritisch na te denken over de kalender..

Dus begin (Pesach) en einde van de 1^{ste} **letterlijke uittocht** (LHF) kunnen eigenlijk in combinatie worden herdacht als je naar de tijden en de grote context kijkt..

En we weten en geloven dat de feesten ook onze **geestelijke uittocht** symboliseren: van persoonlijke verlossing uit de slavernij voor ons bewerkt op Golgotha tot definitieve veiligstelling in het beloofde land in het laatst der dagen, middels de 2^{de} Exodus in de eindtijd!



letterlijke uittocht...



en "geestelijke" uittocht



Zullen we die Geestelijke verlossing eens onderbouwen met enkele Bijbelteksten?

Laten we daarvoor eens kijken naar Handelingen 4, waar de apostel Petrus getuigt ten overstaan van de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën die geërgerd waren nav een van af de geboorte kreupele man die genezen werd in vers 10-12: laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jehosjoea de Messias, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar die JHWH uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jehosjoea is de steen die door u, de bouwers,

veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de **zaligheid** is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij **zalig** moeten **worden**.

Vervolgens *na* de val van Babylon in Openbaring 19:1-3 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, **de zaligheid**, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan JHWH, onze God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.

En definitieve bevrijding in het allerlaatste der dagen in Openbaring 21:1-4 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, **de tent van God** is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. **En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.** Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.



De tent van God.. JHWH in een loofhut?... symbolisch dan- doelend op de definitieve bescherming en geestelijke verlossing die Hij ook dan biedt. Bovendien denk ik dat die tent hier dan ook symbool staat voor de "de derde tempel die beschreven wordt in Ezechiël, een kubus..



Vers 4..“geen tranen en geen dood meer”... Maar deze geestelijke verlossing is nog toekomst.

Ik heb 2 opgaansfeesten met elkaar verbonden, maar er zijn 3 opgaansfeesten. Als we het middelste opgaansfeest Sjavoet (Pinksteren) ook meenemen in de verbintenis, dan zie je nogmaals hoe alles volgens een stapsgewijs plan bij elkaar hoort!

feest	oogst	geschiedenis	profetisch
Pesach	Gerst	Uittocht/ Golgotha	Verlossing uit slavernij
Sjavoet	Tarwe	Torah op stenen tafels Sinai	Torah op tafel <i>van het hart</i> / Pinksteren
Soekot	Fruitoogst	Bescherming in de woestijn	Definitief “thuis” komen

Let op dat al die feesten nauw verbonden zijn met de landbouw.

Zo zie je dat JHWH Israel **apart** zette van de omringende volken; want die hielden ook oogst feesten waarbij ze echter geloofden dat de natuur zelf hun god was. De **natuur** is echter niet God, maar *wijst op Gods handelen*.

De oogst feesten hielpen het volk toen, en ook ons nu, om via de natuur om ons heen te denken aan JHWH’s heilsplan met de mensheid, wat zichtbaar is geweest in de letterlijke geschiedenis en zichtbaar zal zijn in toekomstige gebeurtenissen!

In het s’hema refereren we altijd: *prent het uw kinderen in..*

Dus wat ik nu gezegd heb over het loofhuttenfeest als **oogstfeest** en **profetisch geschiedenis en toekomst**-feest van JaH’s heilsplan in combinatie met de andere feesten ga ik voor een derde keer vertellen op nog een andere manier.

Daarvoor gaan we nogmaals de instelling van dit feest lezen uit Leviticus 23: 33-44 (vanuit ieders eigen Bijbel):

Beschreven als INSTRUCTIE, je ziet nog niet precies waarom

33 JHWH sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang **Loofhuttenfeest** voor JHWH. 35 Op de eerste dag is er een heilige samenkomst.(vandaag dus) Geen enkel dienstwerk mag u doen.

36 Zeven dagen lang moet u JHWH vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en JHWH een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

Al de feesten, inclusief het LHF, worden dan samengevat: 37 Dit zijn de feestdagen van JHWH, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor JHWH aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 38 naast de offers op de sabbatten van JHWH, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan JHWH geeft.

Net is alles beschreven..*klaar* denk je.. en dan vind er weer een beschrijving plaats..!?

Maar let op de verschillen tov de 1^{ste} beschrijving: nu als **OOGSTFEEST** 39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de **opbrengst van het land ingezameld hebt**, moet u het feest van JHWH zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf **vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen**, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van JHWH, uw God, verblijden.

41 Dat feest voor JHWH moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,

43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen,

Doel is nu GESCHIEDENIS HERDENKEN: toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben JHWH, uw God. 44 Zo maakte Mozes de feestdagen van JHWH aan de Israëlieten bekend.

Door de combinatie van **oogst** feest en **geschiedenis** herdenkingsfeest kon Israel dubbel dankbaar zijn:

- Dankbaar voor **letterlijke zegen** in het heden vanwege de oogst
- Dankbaar vanwege **Goddelijke bescherming** in het verleden en heden
- Met zicht op letterlijke zegen en bescherming in de toekomst.

Zo mogen ook wij op die manier dankbaar zijn.

Wij staan in onze westerse cultuur helaas veel verder af van de natuur. Vooral nog lopen we zo de winkel in voor voedsel het gehele jaar door:



Maar het is goed om ons te realiseren dat dit niet vanzelfsprekend is..
Hoeveel miljoenen mensen lijden honger op dit moment..



Dus ook voor ons geldt het zelfde rijtje als zojuist beschreven:

- Wees dankbaar voor **letterlijke zegen** in het heden vanwege "de oogst"; letterlijk of op je giro..
- Dankbaar vanwege **Goddelijke bescherming** in het verleden en heden
- Met zicht op letterlijke zegen en bescherming in de toekomst.

En om die dankbaarheid tot uitdrukking te brengen heeft JHWH ons een mooie kapstok gegeven: de feesten cyclus!

Dit is verwoord door de apostel Paulus in de brief aan de Kolossenzen Hst 2:16-17: Laat dus niemand u veroordelen (namelijk dat je JHWH's Feesten viert ipv Kerst en Pasen of zo) inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag(in dit geval het Loofhuttenfeest), een nieuwe maan(D) of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw (vooruit) van de toekomstige dingen(namelijk bovennatuurlijke bescherming in de eindtijd en de komst van het vrederijk/nieuwe hemel en aarde), (en wat mij betreft ook een schaduw terug mbt de 1^{ste} exodus) maar het lichaam is van Christus. (misschien beter te vertalen als: *waarvan het wezen profetisch in Messias is, want hij vervult al de feesten persoonlijk*).

Dus laten we het LHF vieren vanuit een positie *in Messias! Dezelfde Messias die namelijk zei dat er geen tittel of Jota van de Wet afgedaan is, dus ook de instelling van de feesten niet.*

En wie daar over twijfelt die moet maar eens nadenken over de volgende teksten die uitgesproken zijn over het vrederijk na de wederkomst van de Messias:

Jesaja 66: 19-23 De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken

brengen als graanoffer aan JHWH, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muil dieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt JHWH, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van JHWH brengen. 21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt JHWH. 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt JHWH, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwemaan(d) tot nieuwemaan(d) en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt JHWH.



Hier wordt welliswaar niet het LHF benoemd maar de sabbat, maar de 1^{ste} en de 7^{de} dag van het LHF zijn wel degelijk een soort sabbat.

De profeet Zacharia benoemd echter wel degelijk het Loofhuttenfeest waarvan JHWH uitdrukkelijk wil dat zijn volk en ook de heidenvolken dit feest vieren:

Zacharia 14:16-19 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, JHWH van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, JHWH van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee JHWH de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Loofhuttenfeest: oogstfeest, herdenking van de eerste uittocht uit Egypte en heenwijzend naar een toekomstige uittocht uit het Babylon van de wereld... en dan.. vrede, waar we nu al van mogen dromen en er ons voorzichtig een beeld van mogen vormen.

De Bijbel licht hier en daar een tipje van de sluier op..

Zoals bijvoorbeeld in Jesaja 65 vers 17-19: Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van gewezen meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

Lees zelf maar eens verder wat een wonderlijke dingen er verder beschreven worden..

Amen.

Charlie Lengkeek

