

## **FOB dag 1 Van de beker der gramschap naar de beker van verlossing**

Vandaag is het de 1<sup>ste</sup> dag van het Feest van de ongezuurde broden.

Als er een 1<sup>ste</sup> dag is dan zijn er dus meer en dat klopt: 7 dagen duurt dit feest. 7 is natuurlijk het getal van compleetheid.



Als dit feest een compleetheid moet weergeven waarvan dan? Ongezuurdheid!

Gezuurdheid is een beeld van de zonde. Hoe vaak waarschuwt Jesjoea niet voor het zuurdeeg van de Farizeeën? **Markus 8:15** En Hij gebod hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes.

en ook Paulus refereert daar aan in **1 Korinthe 5:6-8** Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: de Messias. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde *broden* van oprechtheid en waarheid.

De Schrift roept ons dus op om een ongezuurde levenswandel na te streven, gesymboliseerd door ongezuurd brood of matzes. En het startpunt van waar uit gewandeld moet worden is.. Pesach! Het volbrachte werk van Jesjoea het offerlam.

7 dagen ongezuurd eten moet je er al die dagen bij bepalen: ja ik heb een nieuwe start mogen maken en ook voor mij geldt **Romeinen 6:1,2** Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

Dat dit feest 7 dagen duurt drukt uit dat er van ons verwacht wordt dat we dit ons hele leven blijven volhouden!

Dat is volharden tot het einde. Jesjoea roept er diverse keren toe op, o.a in **Markus 13:13** maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

En ook de apostelen spreken er over, bijvoorbeeld **Jakobus 5:11** Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van JHWH gezien, dat JHWH vol ontferming is en barmhartig.

Dat past ook bij het beeld van de uittocht uit Egypte, de tijd dat dit feest voor het eerst werd 'uitgeleefd' door het volk Israël. Israël leefde in slavernij maar na de Pesachviering, verwijzend naar het zoenoffer van Jesjoea in de nacht van de 14<sup>de</sup>, verzamelde het volk zich, door het bloed van het Lam gereinigd en geheiligd, op de 15<sup>de</sup> aviv en trokken ze uit Egypte- ze begonnen letterlijk te wandelen met ongezuurde koeken en weg uit het gezuurde/Goddeloze Egypte.

En het was de bedoeling dat ze die reis zouden voleindigen in het beloofde land. Dat bleek nog een hele opgave waarbij velen faalden!

Zo is de uittocht uit Egypte dus een beeld van de wandel van een verbondsgelovige met als start punt de bescherming achter het bloed op de deur posten van hun huizen. Die deurposten met bloed er op zou je kunnen symboliseren als 'de deur van het hart'.



### Ongezuurd wandelen vanuit het volbrachte pesachoffer

Helemaal geen vreemd beeld want Jesjoea zegt zelf: **Openbaring 3:20** Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Daarom heb ik er eerder al op gehamerd hoe belangrijk het Pesach is. Zonder het ervaren van de geestelijke betekenis van Pesach ben en blijf je nog hopeloos gebonden aan de slavernij van Egypte.

Wij hebben als startpunt van onze wandel richting de vrijheid verlossing nodig door het bloed van de Messias- ons Pesach Lam

Als we ons even verplaatsen in de lijdens week in de tijd dat die verlossing bewerkstelligd werd aan het kruis op Golgotha dan heeft de kruisiging juist deze middag plaats gevonden!

Di avond 14 aviv	Nacht van di op woe	Woe 15 aviv=FOB1/14 nisan Joden
Pesach Jesjoea	Jesjoea in de hof van G. meegenomen	Kruisiging om <b>9</b> uur onze tijd Diepe duisternis van 12-15 uur onze tijd Jesjoea gaf de geest om <b>15</b> uur

Die kruisiging van de mooiste mens op aarde was zó vreselijk maar ook zó nodig. Want niets in de hele wereld wordt zó onderschat als de vernietigende kracht van de zonde. Zonde is destructief. Altijd en overal! Het vernietigd onze relatie met God en onze relaties onderling. **Jesaja 59:1,2** Zie, de hand van JHWH is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken **scheiding** tussen u en uw God, uw zonden doen *Zijn* aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij *u* niet hoort.

Heeft u de rest van Jesaja 59 wel eens door gelezen? Het is een lange en confronterende opsomming van het kwaad waar ook wij mee besmet zijn. Het is zelfs zo erg dat wij niet alleen zondaars zijn omdat we gezondigd hebben, maar we zondigen omdat we zondaars zijn- we zijn besmet in het DNA van onze voorvader Adam. Wie hebben dus absoluut een verlosser nodig!

Gelukkig, onze Hemelse Vader benoemd in het zelfde hoofdstuk al door de profeet Jesaja dat er hoop is voor de toekomst: **Jesaja 59:20** En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt JHWH.

Bedenk dat de redding van de zonde ligt in het bloedoffer van Jesjoea. Hij werd zo gemarteld en verwond dat het bloed, waar het leven in is, langzaam maar zeker uit hem weg sijpelde.

*Leven in het bloed- hoe zit dat ook alweer?* **Leviticus 17:10-12** Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. **Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.** Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: Niemand van u mag bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden verblijft, mag geen bloed eten.

Zowaar een mini-chiasme van 3 verzen.

Ik wil daarom stilstaan bij het kostbare bloed van de Messias wat ons redding bracht en daarvoor gaan we kijken naar het 1<sup>ste</sup> van 7 momenten dat zijn bloed vloeide en de betekenis daarvan.

Dat is geen symbolisch verzinsel want in de Torah vinden we daar al een voorafschaduwing van in **Leviticus 16:14** Hij moet dan *een deel* van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij **zeven keer** met zijn vinger van dat bloed sprenkelen.



*Het einde vanuit het begin verklaart!*

In de hele kruisigingsgeschiedenis zijn inderdaad 7 momenten te benoemen waarbij Jesjoea bloed verloor.

Het 1<sup>ste</sup> moment dat Jesjoea bloedde voor onze zonden was in de Hof van Gethesemané. **Lucas 22:44** En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn **zweet** werd als grote druppels **bloed**, die op de aarde neervielen.

Bloed zweeten komt niet vaak voor maar het is wel degelijk een medisch verklaarbaar gebeuren waarbij bloedvaatjes in de zweetklieren barsten ten gevolge van extreme emotionele stress en angst; dit wordt *hematidrose* genoemd.

*De vraag is niet of Jesjoea bloed heeft gezweet, dat staat er gewoon, maar wát hem zo veel stress heeft gegeven die nacht in de Hof waardoor dit bloed zweeten plaats vond?*

*Was het de angst voor lichamelijke pijn van mishandeling en de kruisiging?*

Jesjoea vraagt nergens aan de Vader of hem de kruisiging bespaard mag blijven.

Waar Jesjoea wel om vraagt, een moment eerder in zijn gebed in **Lucas 22:42**

is: Vader, als U wilt, neem deze **drinkbeker** van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.

*Wat is dat voor drinkbeker geweest?*

Jeremia spreekt over de beker van Gods gramschap! **Jeremia 25:15,16** Want zo heeft JHWH, de God van Israël, tegen mij gezegd: Neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit Mijn hand, en geef die te drinken aan al de volken tot wie Ik u zend, zodat zij drinken en waggelen en zich als een waanzinnige gedragen vanwege het zwaard dat Ik onder hen zend.

Jesjoea vergelijkt de Farizeeën ook met bekers in **Mattheüs 23:25,26** Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt.

*Hoe zag de binnenkant van jou en mijn levensbeker er eigenlijk uit voordat je echt tot levend geloof kwam en hoe ziet de binnenkant er op dit moment uit?*

*Wordt jou beker met de dag schoner? Dát is wandelen in ongezuurdheid in iedergeval!*

Ook wij zouden onze eigen levensbeker, tot de rand toe gevuld met onze zonden leeg moeten drinken met het gevolg dat we gehaat, vervloekt, aangeklaagd en verlaten zouden worden met als eindresultaat de eeuwige dood!

De levensbeker van Jesjoea, de man zonder zonde, was alleen maar gevuld met liefde, vrede, geduld, trouw, vrede, vriendelijkheid, mildheid, tederheid, blijdschap en zelfbeheersing.

*Maar wat stond hem te wachten? Een beker vol overspel, ontucht, losbandigheid, afgoderij, spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, trots, sektarisme, dronkenschap, onmatigheid en wat al niet meer wat uit een zondige natuur voortkomt! (Galaten 5:19-22)*

*Hoe moet dat gevoeld hebben als je zondeloos was en ineens besmet werd met zonde?*

Zonde wordt wel 'de engel van de dood' genoemd in **1 Korinthe 15:56** *Hoe vreselijk stak die engel Jesjoea?*

In Hebréeën 2:9 staat dat Jesjoea voor ons 'de dood *gesmaakt* heeft'..

Stel je voor hoe Jesjoea de beker van gramschap slok voor slok moest leegdrinken en de heftige emoties moest voelen van een bloeddorstige moordenaar maar tegelijkertijd ook de paniek van zijn slachtoffer. Hoe hij

onschuldig vergoten bloed kon ruiken en bittere tranen van eenzaamheid en verdriet kon proeven.

De man zonder zonde zou in zijn hele wezen geconfronteerd worden met de zonde van de mensheid: **Jesaja 53:6** Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn *eigen* weg. Maar JHWH heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen **neerkomen**.



**Zoals de Hogepriester de zonde op de kop van de bok doet neerkomen, zo deed JHWH onze ongerechtigheden op Jesjoea neerkomen.**

Heel Jesaja 53, 700 jaar voor de vervulling geprofeteerd, is onvoorstelbaar precies profetisch uitgekomen en zeer toepasselijk om dat te lezen en overdenken in deze dagen.

Zowel om te zien wat Jesjoea gedaan heeft als om te lezen waarom zijn plaatsvervangend lijden noodzakelijk was- dat dwingt ons te kijken naar onszelf..

De Vader deed al onze zonden op Jesjoea neerkomen. Hiermee onderging Jesjoea het zelfde als de bok op de Grote Verzoendag zoals dat beschreven wordt in Leviticus 16 waar de Hogepriester zijn handen op de kop van de bok legt en zo de zonde over droeg van het volk op de bok die daarna geslacht werd. Zo werd alle zonde last op het onberispelijk offerlam Jesjoea gelegd die daarna zich vrijwillig ter slachting liet leiden.

En op het moment dat Jesjoea zijn Vader het hardst nodig heeft is er juist een onoverbrugbare kloof tussen beiden! Want we merken eerder al op dat zonde *scheiding* brengt tussen God en mensen.

Voor Zijn zoon kon de Vader geen uitzondering maken! Dit is mogelijk het ergste geweest waar Jesjoea tegenop heeft gezien. *De zonde van de mensheid dragen en ervaren en hierdoor ook nog eens verlaten van Zijn Vader.. "dubbel trouble"- Zo is goed te begrijpen dat Jesjoea zwaar in de stress schoot en bad of die beker toch niet kon passeren, tenzij het écht niet anders kon?*

Maar het kon echt niet anders... JHWH moest zich aan de afspraak houden gemaakt in de Hof van Eden. Daar wil satan hemel en aarde maar al te graag aan herinneren. Vandaar, en gelukkig maar, dat Jesjoea volharde in de wil van de Vader, maar dat nam zijn angst niet weg en vandaar dat bloed zweten!

Maar Jesjoea dronk de beker van mijn en jouw zonden leeg en nam daarmee de scheiding weg tussen de hemelse Vader en ons: **Efeze 2:13** Maar nu, in Jesjoea Messias, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van de Messias dichtbij gekomen.

Na eeuwen lang dieren offers was daar het offer van Jesjoea dat eenmalig, volmaakt, absoluut en universeel was! **1 Johannes 1:17** Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jesjoea de Messias, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De beker van Gramschap werd dus een beker van verlossing! Jesjoea had dit al voor ogen vlak voor zijn worsteling in Gethsemané tijdens zijn Pesach viering met de discipelen: **Mattheüs 26:27-28** Hij nam ook de **drinkbeker** en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn **bloed**, het *bloed* van het (ver)nieuw(d)e verbond, dat voor velen **vergoten** wordt **tot vergeving van zonden**.



De omwisseling!

Gisterenavond hebben we bij vernieuwing die beker aangenomen en gedronken. Op veel plaatsen in het Woord wordt vergeving gekoppeld aan het belijden van zonden: **1 Johannes 1:9** Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Werkelijke vergeving is bovennatuurlijk. In de wereld proberen mensen elkaar ook te vergeven maar de werkelijke kracht die in vergeving schuilt komt alleen vrij als de vergeving geaccepteerd of uitgedeeld wordt via het kruis, via Jesjoea.  
>

Dat is omdat vergeving zo nauw verbonden is met het belijden van zonde en de zondes Schuld is alleen uit te wissen via het bloedoffer van Jesjoea! **Hebreeën 9:22** En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en **zonder het vergieten van bloed** vindt er **geen vergeving** plaats.

Dus zonder de erkenning van zonde tegen God en de medemens wordt het ervaren van de bevrijdende kracht van vergeving ernstig belemmerd.

Nogmaals, hoe ziet mijn en jou levensbeker er uit? Aan de buitenkant en aan de binnenkant?

*Een* druppel zonde scheidt ons voor eeuwig van onze hemelse Vader, maar het bloed van Jesjoea brengt ons terug tot de Vader!

Belijdt je zonde, vind zo herstel, hef de beker der verlossing die Jesjoea jou aanreikt: lechaim! Vier feest! Daarom mogen we zo weer een feestmaaltijd met elkaar vieren. En wandel- tot het einde van je leven, of tot de wederkomst- ongezuurd verder IN Messias die plaats vervangend de beker der gramschapvoor jou leegdrank.

*Charlie Lengkeek Tesjoeva-gemeente april 2018*