

Zondag 20 maart 2016 Gregoriaanse kalender: Nieuwe **maands** viering 1 aviv van het Bijbelse jaar 6000 – x jaren, tevens nieuw**jaars**dag volgens de deels herstelde zon-sterren kalender

Vandaag is de lente begonnen.. wereldwijd zijn dag en nacht even lang omdat de aarde loodrecht op de zon staat. Iedereen ter wereld kan dat waarnemen en voor de landbouwers is het dan ook een cruciaal moment om hun werkzaamheden op af te stemmen.. de natuur is leidend!



Maar niet alleen voor landbouwers is het begin van de lente belangrijk. De feesten van JHWH zijn *oogstfeesten* en ook nauw verbonden met de natuur! Het is dus niet verwonderlijk dat JHWH zijn aan de landbouw gekoppelde feesten laat beginnen bij de equinox. Bijbels benoemd als de rondgang van het jaar: tequfa.

We zingen opwekking 457,458,459 en 460

Lied 460 spreekt duidelijk over Pesach.. u verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid; één met u in uw dood.. Wie de Bijbelse feesten wil vieren kan absoluut niet heen om het startfeest: Pesach!.. over 14 dagen. Dit feest is zó belangrijk dat JHWH na de Exodus uit Egypte besloot dat de kalender "voortaan" in de maand aviv moest beginnen. Zonder het doorleven van Pesach kan je de andere feesten wel vergeten..

1 aviv, de 1<sup>ste</sup> dag van de 1<sup>ste</sup> maand. *Hoezo de 1<sup>ste</sup> maand?*

Exodus 12:1 deze maand zal voor u het **begin** der maanden zijn.. op de 10<sup>de</sup> dag.. 14<sup>de</sup> dag

Exodus 13:4 vandaag vertrekt u in de maand Abib

Leviticus 23: 5 in de 1<sup>ste</sup> maand op de 14<sup>de</sup> dag..

Even iets over de *naam* van de 1<sup>ste</sup> maand.. aviv is *voorjaar, lente, vernieuwing* Voor het beweegoffer van de gerst op de eerste dag in de week van Pesach moet de gerst in het "aviv-stadium" van rijpheid zijn; en dat komt altijd goed op een beschutte plek in Israel, ruim 2 weken nadat de lente in de natuur begonnen is. *Als het Woord spreekt over de maand aviv.. waarom hanteert de Joodse kalender dan de Babylonische naam van onbestemde betekenis nissan?*

Maar hoe weet je wanneer de maand aviv begint? Daarover zijn de meningen dus sterk verdeeld..te berekenen via de zon, zon-maan, zon-sterren, maan..? Er zijn allerlei varianten mogelijk. Toch kan maar één methode de juiste zijn!

- Ik beschouw de verwarring hierover enerzijds als het werk van de tegenstrever.. de leugenaar en de misleider van de beginne.. denk bijvoorbeeld aan een tekst als **Daniel 7:23,25** hij zal er op uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen
- Anderzijds geloof ik dat het bij de vloek hoort uit de Torah:  
**Deuteronomium 31:17** ik zal hen verlaten en **Mijn aangezicht voor hen verbergen**.. Iemand in het aangezicht kijken betekent intimiteit! En zijn de Moadiem niet de intieme ontmoetingsmomenten bij uitstek tussen JHWH en Zijn volk?!

Gisteren bespraken we Deuteronomium 31, het lied van Mozes... het beschrijft de verbondsvloek maar óók de opheffing van de vloek na een bepaalde tijd! Er komt een tijd van herstel en ik geloof dat we in die tijd zijn beland. Herstel zichtbaar in deze wereld van chaos? Jazeker, de duisternis wordt dieper, alles loopt op de spits inderdaad, maar het licht gaat óók helderder schijnen voor wie er toe geroepen zijn zich daar op te richten. We zien dat op heel veel manieren gestalte krijgen en allerlei "heilige huisjes" worden neergehaald.. de 3-enigheid.. de godsnaamhantering, inzicht in de 2 huizen van Israel, de zondag, en.. de Rabbinale maankalender.

*Hoe moet dat herstel gevonden worden?*

Daarvoor moeten we zoeken in het *Woord*, geleid door de *Geest* van JHWH maar zowel bij een zon- als bij een maankalender ontkom je er niet aan om ook *buiten Bijbelse bronnen* te raadplegen. En die buiten-Bijbelse bronnen moeten dan helpen om het Woord met een *juiste bril op* te interpreteren.

- In Genesis 1:16 interpreteer je het kleine licht, met de Talmoed en de Misjna ernaast, als..oh, ja natuurlijk.. de maan..
- maar met het boek Jubileën, Henoch en 800 Qumran rollen van de Zadokpriester interpreteer je het kleine licht in Genesis 1:16 als.. sterren!

De maankalender rekent *soms* met de zon en maan, maar met name met de maan. Er zijn zelfs jaren dat het jaar begint vóór de equinox bij de Joodse kalender.

Omdat de maan echter een omloop heeft van 29, 5 dagen x 12 maanden is het jaar veel korter dan de 365 dagen die de natuur er op dit moment van maakt. Hierdoor is schrikkelen noodzakelijk.. en men heeft bedacht dat dit via een 13<sup>de</sup> maand moest gebeuren.

*Als het Woord spreekt over 12 maanden, waarom hanteert de Joodse kalender dan de Babylonische naam adar voor de 12<sup>de</sup> – en dezelfde naam, adar 2, voor de toegevoegde 13<sup>de</sup> maand, afgeleid van de Syrische plaaggeest eder, die staat voor politieke chaos en pest?*

De Bijbel spreekt echter niet over een 13<sup>de</sup> maand. Bovendien is Hillel, de man die de kalender heeft vastgezet in 359 na Christus uit de lijn van de farizeeën en sadduceeën die Jesjoea gekruisigd hebben in de eeuwen daarvoor. Hun verworven gezag is *gestolen gezag* van de Zadok priesters.. aan hen is de hoogste autoriteit over de priesterdienst toegezegd door JHWH tot in eeuwigheid. **Ezechiël 44:24** Op al mijn feestdagen moeten zij Mijn wetten en Mijn verordeningen in acht nemen en Mijn sabbatten heiligen. En Jesjoea is de laatste hogepriester naar de orde van Zadok (Melchizedek).

Met 13 maanden gaat bovendien de symboliek van de hemelse klok verloren, waarin de zon en de 12 sterrenbeelden het heilsplan vertellen volgens bijvoorbeeld **Psalms 19:2** de hemelen vertellen Gods eer en het uitspannel het werk van Zijn handen

Ook de centrale as van psalm **147:4** Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam > een Hebreeuwse naam zegt altijd wat over de rol van het naamgegeven onderwerp.

De zon wandelt namelijk in 12 maanden door de 12 prominente sterrenbeelden van de melkweg en vertelt zo het heilsplan. Dat heilsplan spreekt over de 12 stammen, 12 priesterdiensten per jaar, 12 discipelen, 12 apostelen, 12 poorten & 12 fundamenten van Jeruzalem.. Nergens lees ik hier de getalseenheid 13.

Die 12 prominente sterrenbeelden staan in wat we noemen "de melkweg". Een andere benaming is: "de dierenriem", of vanuit het Grieks: de zodiak (*zooion* = levend wezen of dier. Het enige niet-levende wezen uit de dierenriem, de Weegschaal, is pas in latere tijden toegevoegd. Aanvankelijk werden de schalen van de Weegschaal gezien als de klauwen van de Schorpioen).

het Hebreeuwse woord voor de melkweg is: de Mazzaroth **Job 38:32** kunt u de Mazzaroth tevoorschijn laten komen op zijn tijd,...

Interessante vraag qua symboliek is, door welk sterrenbeeld de zon in een maand tijd heen wandelt in de maand aviv? Daar zal ik deze overdenking mee eindigen maar éérst nog even opnieuw kijken naar het begin van het jaar, dag 1 in het voorjaar.

In Exodus 12:1 stond: *voortaan*.. Dat impliceert dat het voorheen anders was.. en dat klopt ook. We lezen in de Bijbel over de *rondgang van het jaar*, in het Hebreeuws het woord Tequifa, bijvoorbeeld in **Exodus 34:22** ook moet u voor u zelf het wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het feest van de inzameling, bij de jaarwisseling.

Ik ga er dan ook vanuit dat het jaar in Genesis begon bij de *najaarsequinox*, want Soekkot valt te tellen vanuit de najaarsequinox.

Veel Bijbeluitleggers gaan er van uit dat bij de schepping de kalender begon bij de najaarsequinox en dat dit veranderd is door JHWH bij de uittocht. De kalender kwam daarmee in het teken te staan van Pesach, zéér noodzakelijk en onmisbaar voor onze verlossing zoals ik al eerder aangaf. Verder weten we uit het Woord dat het ULTIEME JUBELJAAR, wat de overgang zal markeren naar het vreedrijk, altijd wordt uitgeroepen tijdens Yom Kippoer. Dus als de Messias de najaarsfeesten komt vervullen in, naar ik aanneem, het 120<sup>ste</sup> jubeljaar (120x50

= 6000) dan verwacht ik dat Hij bij aanvang van het Vrederijk het jaar weer zal laten beginnen bij de *najaarsequinox*.

Dan nu nog de beloofde symboliek van de zon en de sterrenbeelden ten tijde van de voorjaarsequinox.

Ongeveer 2000 jaar geleden stond de zon vanaf ongeveer 21 maart in het sterrenbeeld **Ram**, maar door "de precessie van de equinoxen" schuift het lentepunt 30 graden per 2148 jaar op, waardoor de zon nu in het sterrenbeeld **Vissen** staat.

"Binnenkort" zal dat het sterrenbeeld **Waterman** zijn, en dat is dan de aanvang van het tijdperk van de Waterman (*the Age of Aquarius, hoog in het vaandel bij de new-age beweging*).

Wanneer dat precies zal plaatsvinden is niet te zeggen. Immers: de dierenriem is keurig verdeeld in 12 partjes van elk precies 30 graden lengte, maar de werkelijke sterrenbeelden lopen in elkaar over. Er zijn geen 'lijntjes' in de hemel aangebracht wanneer het ene beeld begint en het andere ophoudt, waardoor het precieze moment waarop 30 graden Waterman het lentepunt wordt niet kan worden vastgesteld.

In deze precessie van de equinoxen zie je ook weer de prachtige symboliek van de sterrenhemel terug want de equinox stond ten tijde van de 1<sup>ste</sup> komst van de Messias dus in het teken van het sterrenbeeld **ram**, wat uiteraard staat voor het lam dat geslacht is, toebereid voor de overwinning.

Daarna en waarschijnlijk nu ten einde lopend, staat de equinox in het teken van sterrenbeeld **vissen**.

Vissen staat volgens Bulinger voor de vrijgekochten, hoewel gebonden, toch gezegend.



**sterrenbeeld vissen; let op de gebondenheid met 2 touwen.. de vissen worden nu meer en meer naar elkaar togetrokken en zullen herenigd worden!**

Als dat voltooid is – denk o.a. aan de vervulling van Ezechiël 37 - dan zal in het komende vrederijk de equinox in het teken staan van **waterman** (aquarius). Waterman staat voor Het levende water van zegening uitgegoten voor de vrijgekochten.



### **sterrenbeeld waterman en een passerende satelliet**

Zie je de voortgaande symboliek van het heilsplan in de sterren? Op basis van deze symboliek geloof ik absoluut dat we nog in het tijdperk vissen zitten (de 2 huizen van Israel moeten hun herstel vinden en dat is gaande) En zullen we pas de volle zegen van Waterman ervaren in het Messiaanse vrederijk.

Nog een opmerking m.b.t. het tijdperk vissen waar we nog inzitten: hier spreekt het verhaal van de 5 broden & 2 vissen.. 5 staat voor genade en voor de 5 boeken van de Torah.. en dat is beschikbaar voor de 2 huizen van Israel.

(De westerse astrologie houdt overigens vast aan de oorspronkelijke indeling, waarbij de Zon aan het begin van de lente astrologisch in Ram staat. De tekens dragen dus nog steeds de namen van sterrenbeelden die eeuwen geleden in die buurt stonden: Ram, Stier, Tweelingen, enzovoort.)

Na ruimte voor gebed sluiten we af met het luisterlied van Sons of Korah van de CD "wait" over Psalm 19:1-7

Charlie Lengkeek, Tesjoeva-gemeente

